



Verksamhetsberättelse år 2019 för Kamratföreningen Flottans Män i Stockholm.

Styrelsen

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Hedersordförande

Konteramiral Jonas Wikström

Ordinarie ledamöter

Ordförande: Örjan Sterner Medaljkommittén, Vänföreningen
T121-Spica, af Chapmansektionen,
Djurgårdskyrkans vänner, Förbundsordförande

Vice ordförande: Krister Lundvall Sammankallande i programkommittén,
Kontaktman för Sveriges sjöfartsmuseum,
Kontaktman för Veteran- och anhörigstöd,
kanslistöd.

Sekreterare: Birgitta Nordenbris Kallelser till möten, protokollförare

Skattmästare: Krister Hansén Webbredaktör, IT-stöd, Kansli, Ledamot i
Förbundsstyrelsen (vice sekreterare)

Lennart Bresell Programkommittén, Medaljkommittén,
Kanslichef i Riksförbundet

Kansli: Lars-Göran Gahmberg Informatör, Kansli

Klubbmästare: Sven Sahlsten Klubbaktiviteter

Trattenkommittén: Fredrik Scholander Sammankallande för Trattenkommittén,
Arbetsledare på Stora Tratten

Suppleanter

Carl-Olof Berglund Föreningens kaplan, Veteran och anhörigstöd,
kontaktman för svenska sjömanskyrkans vänner
och Djurgårdskyrkan

Leif Lindberg Stockholms Sjögård, Shamrocks vänner, SSRS

Revisorer

Revisorer har varit Bo Johansson och Arne Keller.



Styrelsen

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden och 1 möte med anteckningar.

Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Per-Olof Rekola (sammankallande) och Bo Blyvall.

Flaggvakten

1:e flaggförare	Bo Johansson
2:e flaggförare	Lennart Bresell
3:e flaggförare	Richard Nordenberg
4:e flaggförare	Bo Schagerberg

Flaggvakten har haft följande uppdrag under året:

Datum	Uppdrag
2019-02-01	Flaggvakt under Nils Dahlborgs begravning
2019-05-29	Flaggvakt under Veterandagen vid Sjöhistoriska museet.
2019-09-06	Flaggvakt under Åke Jäderqvists begravning i Solna kyrka.
2019-10-11	Flaggvakt under Lars-Olof Lejons begravning i Liljans kapell.
2019-11-03	Flaggvakt under Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan.
2019-12-18	Flaggvakt under Lars Biärsjös begravning i Silverdals kapell.

Knopar och stek

Per Erik Tibblin
P-O Rekola

Medlemskap

Föreningen har varit ansluten till:

- Sällskapet för räddning av skeppsbrutne (SSRS), ständig medlem
- Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, ständig medlem
- Föreningen Stockholms Sjögård
- Djurgårdskyrkans vänner, ständig medlem
- Föreningen T121 Spica vänner
- Föreningen Shamrocks vänner, ständig medlem

Medlemmar och medlemsavgift

Föreningen hade vid årsskiftet 610 medlemmar. Av dessa är 16 ständiga medlemmar och därmed avgiftsbefriade. Sedan föregående årsmöte har 19 medlemmar avlidit och 41 tillkommit. Medlemsavgiften har under året varit 225 kr.

Verksamhet

Under 2019 har följande aktiviteter förekommit:

Februari

Tisdagen den 12 februari kl. 17.30

Skeppsbyggmästare af Chapman – skeppens geni.

Föredrag av ordföranden i af Chapmansällskapet, Staffan Hanson.

Mars

Torsdagen den 21 mars kl. 17.30



Årsmöte.

Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10.

Maj

Onsdagen den 15 maj kl. 16.00 - 20.00

STF jubileum på af Chapman. Föreningen deltog med informationsbord och arbetsgruppen Knopar & Stek visade sjömaningsarbeten.

Torsdagen den 16 maj kl. 09.00-16.00

Besök på Gälöbasen, Sälstationen Palmen och Veteranflottiljen.

Söndag-tisdag den 26 - 28 maj

Riksårsmöte under resa till Helsingfors

Juni

Torsdagen den 6 juni

Hissning av Stor flaggning på af Chapman.

Fredagen den 21 juni

Midsommarhelg på Stora Tratten

Torsdagen den 27 juni

Hissning av Stor flaggning på af Chapman med anledning av ÅF Offshore Race.

September

Helgen 7/9 - 8/9

Stängningshelg Stora Tratten

Lördagen den 14 september kl. 10.00 - 15.00

Femkamp mellan föreningarna inom region Mitt.

Tisdagen den 24 september kl. 17.30

Fredrik Wilhelm von Otter, amiral, sjöminister och statsminister, men framför allt en skicklig sjöman.

Föredrag av kommandör 1 gr Gustaf von Hofsten

Oktober

Torsdagen den 10 oktober kl. 18.00

Föreningens ärtmiddag med föredrag av konteramiral Thomas Engevall med rubriken "Så räddades svensk ubåtsförmåga – återtagandet av Kockums från tyskt ägande och hur läget är i den pågående ubåtsproduktionen".

Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10,

November

Söndagen den 3 november kl. 11.00

Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan med efterföljande kyrkkaffe i Sjöfartsklubben.

Tisdagen den 12 november kl. 17.30

Båtman Humblas leverne och världsomseglingen med Vanadis.

Föredrag av Christer Warfwinge, medlem i Västervik.



December

Lille Jul

Söndagen den 8 december - måndagen den 9 december

Föreningen firade traditionsenlig Lille Jul ombord på Viking Lines Cinderella.

Tisdagen den 10 december kl. 1300

Luciakaffe i Drottning Victorias Örlogshem med deltagande av ett fyrtiotal medlemmar.

Kansli

Kansliet har varit bemannat varje tisdag mellan kl. 09.00-16.00 med undantag av sommar- jul- och nyårsledighet. Under året har två personer arbetat där. Tisdagseftermiddagar har medlemmarna varit välkomna till Örlogshemmet där de bjudits på kaffe med bröd och trevlig samvaro. Arbetet på kansliet har inneburit att hålla medlemsregistret aktuellt samt registrera betalningar för årsavgift och penninggåvor till föreningens verksamheter. Tackbrev till givare har skickats. Påminnelsebrev har sänts till de medlemmar som inte hade betalat sin årsavgift före halvårsskiftet. Efter sommaren skickades "Aktuell information" avseende årets resterande aktiviteter med information om priser och sista datum för anmälan och betalning till Lille Jul. Anmälningslistor till aktiviteter har upprättats och betalningskontroll har gjorts för desamma. Telegram till medlemmar har sänts i samband med jämna födelsedagar. I övrigt kommunicerar kansliet med medlemmar per e-post och telefon. Kansliet har också utarbetat nytt material för utskick till 2020 års verksamhet.

Internet, information och kommunikation

Hemsidan Flottansman.se/Stockholm är vår huvudsakliga kommunikationsväg till medlemmarna. Genom denna bokas stugor på Stora Tratten och på hemsidan ges aktuell information om våra aktiviteter. Vissa medlemsutskick sker också med hjälp av e-post. Det är därför viktigt att underrätta kansliet om aktuell e-postadress.

Stora Tratten

Precis som tidigare, har många aktiviteter avlöst varandra på Stora Tratten under året.

Stormen Alfrida

Det mesta av arbetet har under 2019 gått i Alfridas tecken då stormen med full kraft drabbade vår ö under ett av de allra första dygnen i januari. Lyckligtvis kunde en uppmärksam medlem, Per Olov Rekola, larma där han bara någon dag efter stormen från Waxholmsbåten kunde se att taket blåst av Evert Taube.

En första akut åtgärd genomfördes direkt och taket på Evert Taube kunde tillfälligt lagas med hjälp av en första arbetsinsats. Taket kunde täckas provisoriskt. I början av maj åkte några medlemmar ut igen och kunde påbörja röjning av den stormfällda skog som stormen lämnat efter sig. Ett stort tack till Rickard Nordenberg som kunde arbetsleda den avancerade fällningen av de träd som behövde tas ner, totalt hela 24 st.

Taket på Evert Taube kunde återställas i början av sommaren under ledning av Björklunds Bygg som genomförde ett fint arbete, man murade också upp en ny skorsten och Evert Taube kunde tas i bruk igen lagom till midsommar.

Sommaren gick i vedens tecken och många medlemmar har lagt ner ett stort arbete med att röja i skogen, bära stockar, klyva och stapla ved. Det var tur att vi sommaren 2018, byggde ett helt nytt stort vedförråd, nu har all ny ved fått plats och vi är väl rustade inför kommande år. Ett särskilt tack



till medlemmar som har klyvt och staplat oräkneliga kubbar uppe på öns numera också mycket välstädade vedbacke.

Stugor

Den planerade successiva upprustningen av stugorna har fortsatt och medlemmar har målat i Maj på Malö, som behövde en uppfräschning. Verkstadsförrådet bakom Carmencita, Fritjof, har också fått sig en ordentlig utrensning. Utrymmet som kunde liknas mer vid ett mobiliseringsförråd från andra världskriget är nu städad och alla verktyg och ”bra-ha-saker” finns nu på rätt plats.

Under sommarveckorna, var bokningsgraden hög och under de öppna veckorna var hela 75 % av alla stugor uthyrda. Roligt att notera är också att de numera renoverade stugorna har en hög beläggning och det är Calle Schewen, Albertina och Sjösala som idag är de allra mest populära.

Hamn

I år har nya bojar med permanenta kättingar kommit på plats. Det innebär att dessa ligger i året runt och behöver inte läggas i/tas upp varje vår och höst. Kättingarna byts också ut successivt till blyade trossar avsedda för ändamålet. Den äldre betongträbryggan har under året riktats upp med hjälp av frigolit och är nu mer stabil och plan igen. Ett nytt tält har också köpts in då det förra blåste sönder under en av de första veckorna i juli.

Under sommaren hade ön också ett återkommande besök av Sagaklubben och har under ledning av medlemmar från föreningen haft möte på ön. Vid det tillfället var hela 17 båtar förtöjda och tjänstgörande holmvärd fick utveckla sitt sinne för pussel för att alla skulle få plats vid bryggorna, ett svårslaget rekord.

Fartyg

Vi kunde under senare delen av sommaren konstatera att Grälle läckt in större mängder vatten. Efter torrsättning kunde konstateras att axelgenomföringen var problemet och det visade sig att samtliga motorfästen var helt utslitna. En större renovering sker därför nu under vintern med hjälp av yrkeskunnigt folk.

Aktiviteter

Vi har, som sig bör, även genomfört arbetshelger vår och höst med god uppslutning av arbetande medlemmar.

I motsats till föregående år bjöd midsommarhelgen på fint sommarväder och ett 40-tal medlemmar firade traditionsenlig midsommarafton på ön.

Alfrida till trots, behövdes det även extra skogsvård, och utglesning har därför genomförts i skogen bakom Carmencita. Grovsoporna fick åka med Karl Alfred en fin septemberhelg till Ingmarsö och kvarvarande kartong och andra eldningsbara kvarlämningar kunde eldas upp under några av de sista dagarna i december. Då kunde vi även elda de stora mängder ris som Alfridas stormfällda träd lämnat efter sig.

Affären på Ingmarsö som numera drivs i Coops regi, har under sommaren fungerat mycket bra. Tyvärr har Ingmarsö Krog nu stängt och avtackning skedde av krögaren Sandra Bloemer i slutet av oktober med representanter från Flottans Män på plats. Vi hoppas på att en ny restauratör kan ta vid till sommaren 2020.

Tack för förtjänstfullt arbete under året där våra holmvärdar gjort ett stort och ovärderligt arbete, tack till alla stug- och båtgäster som under året besökt oss och tack till alla medlemmar som ställer upp i ur och skur med arbete, tid och engagemang på vår fina ö. Ett extra stort tack också för de stormbidrag och bidrag som Stora Tratten under året fått motta från medlemmarna, nästan 60 000 kr har inkommit, vilket är ett fantastiskt bidrag till de extra kostnader som drabbat ön under året.



Veteran- och anhörigstöd

Flottans Mäns medlemmar är genom Riksförbundet Flottans Mäns försorg kollektivt anslutna till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). SMKR är huvudman för de militära kamratföreningarnas verksamhet med psyko-socialt stöd till försvarsmaktsveteraner som deltagit i internationella insatser. Vår förening har kontaktmän som genomgått SMKR utbildning och är beredda att lämna sådant stöd.

Knopar och stek

Arbetsgruppen Knopar och Stek knopar vidare nu på sin 7:e säsong. Tyvärr har de två gamla skeppsgossarna, Göte och Ivan, inte haft dagsform att komma och hälsa på oss i år. Det har alltid varit kul att få höra deras berättelser och hur, framför allt Ivan, delat med sig av sin knopkunskap. För mig kommer alltid 4-slagen valknop att läggas efter Ivans metod.

Under 2019 har vi kommit "närmare" vandrarhemmet och dess ledning. Mycket beroende på att STF tillsatte en ny platschef, Annelie. Vi har hjälp till med lite småjobb för att marknadsföra vandrarhemmet. Några valknopar att använda som underlägg till tandborstmuggarna i kaptens, styrmans och navigationshytterna som mer är att betrakta som hotellrum. Vi har även gjort ett antal nyckelringar som STF har kunnat ge som minne till mer prominenta kunder och gäster.

Den 15 maj var vi inbjudna när vandrarhemmet firade 70 årsjubileum. Vi satt då på gångbordet och arbetade och gav lite färg över tillställningen. Vi ordnade en extra "stor flaggning" för att skeppet skulle framstå från sin bästa sida denna dag. På eftermiddagen blev det småvarmt med bubbel samt även någon öl när flaggorna tagits ner och den vackra kvällen avnjöts på backdäck.

Annelie slutade dock för ett annat uppdrag och har efterträtt av Simona, men för oss verkar det inte bli någon skillnad. Vi är väl sedda av STF kan jag säga.

I övrigt jobbar vi på varje torsdag. Som förut är det upp till var och en vad han vill arbeta med. Fortfarande är tränning av flaskor mycket populärt, men så blir dom väldigt snygga också. Evert har gjort en stor och en liten "paradjocke". En jocke är egentligen en sorts piska som ursprungligen gjordes som prov på alla de tekniker och knopar som var populära att kunna ombord. Marinmuseum i Karlskrona skriver: "Paradjocke är prov på framstående sjömaningsarbeten. Den var ett bestraffningsverktyg men som sedermera blev ett utsmyckningsföremål". Evert har dock inga bestraffningsplaner hoppas vi. (Per-Erik Tibblin)

Ekonomi

Föreningens ekonomi har varit god trots att stormen under januari 2019 orsakade stora och kostsamma skador på Stora Tratten. När ersättning från försäkringsbolaget hade betalats ut återstod 50 526 kronor för föreningen att täcka. Bland annat genom extraordinära insatser från medlemmarna lämnades frivilliga gåvor till ett belopp som helt uppvägde denna kostnad. Generösa gåvor lämnades också till föreningens verksamhet under året. Med ett svagt vikande medlemsantal och därmed följande lägre inkomster från årsavgifter är gåvorna av stor betydelse. Trots exceptionella utgifter under året kunde dock föreningen visa ett litet överskott.

Styrelsen föreslår att årets vinst 2 270 kronor överförs till eget kapital i ny räkning. Se i övrigt den särskilda ekonomiska redovisningen.



Klubblokal

Verksamheten inriktas mot aktiviteter på Drottning Victorias örlogshem. Under året har frukostmat-salen bytts ut mot lokalerna på plan 5.

Ordförandens sammanfattning

Verksamheten har flutit bra tack vare ett stort engagemang hos styrelsens medlemmar och våra kommittéer. Jag har varje år skrivit att vi behöver många fler medlemmar som engagerar sig aktivt i föreningens arbete. Detta gäller fortfarande. Här finns mycket att göra. Ta kontakt med vårt kansli, utforska möjligheterna och kom gärna med egna förslag och idéer till nya aktiviteter.

Bemanning av kansliet varje tisdag mellan 0900–1600 är betungande. Krister Hansén och Lars Göran Gahmberg har svarat för bemanningen. Tack Krister och Lars Göran för värdefulla insatser!

Vi nyttjar fortfarande de goda möjligheter vi har att träffas i Örlogshemmets lokaler vilka ställts till vårt förfogande med välvilligt bistånd från Örlogshemmets ledning. Från och med den 1 januari 2019 betalar vi hyra med 1000 kr i månaden för vårt kansli. Under året har vi som vanligt haft öppet hus på tisdagseftermiddagar, då man kunnat komma upp och ta en kopp kaffe med bröd och träffa kamrater. Vår samlingspunkt flyttades under året till konferenslokalerna på plan 5. Erfarenheterna från de gångna åren visar att det finns utrymme för fler kamrater på tisdagarna, så välkomna att använda denna möjlighet.

Stora Tratten drabbades av den svåra vinterstormen men hade ändå en mycket bra säsong. Skadorna kunde begränsas tack vare tidigt larm från Per-Olov Rekola och därefter en synnerligen snabb och bra akutinsats från Trattenkommittén.

Beläggningen på stugor såväl som hamnbesök var hög. Holmvårdarna fungerade mycket väl och är värda ett stort tack för sina insatser

Vi genomförde ett stort antal programlagda aktiviteter under året vilket framgick av vår hemsida. Vår satsning på föredragsaftnar följda av en smörgås och öl har fortsatt varit mycket uppskattade och vi har i stort sett haft ”fullsatt”. Deltagandet även i övriga programpunkter har varit bra.

Vi firade som vanligt Lille Jul på Cinderella. Detta år med ett nytt och lite lyxigare alternativ. Det visade sig vara succé. Det blev en mycket lyckad Lille Jul med över 40 deltagare. Tack Sven och Lena Sahlsten för väl genomfört arrangemang!

Programkommittén har all heder av att ha planerat och genomfört ett gediget årsprogram.

Vår flaggvakt genomför fortfarande stilfull närvaro vid olika evenemang och då så önskas i samband med jordfästningar och minneshögtider. Flaggvakten är fortfarande underbemannad. Det vore tråkigt om vi inte kunde bemanna Flaggvakten och föra denna stolta tradition vidare. Kansliet tar mer än gärna emot anmälningar till utbildning och tjänstgöring i Flaggvakten.

En viktig aktivitet i det sammanhanget är vår uppgift att hissa stor flaggning på af Chapman. Detta kräver, om det ska göras örlogsmässigt, tolv personer! Vi lyckades bra med detta vid nationaldagen även detta år. Sammanställande för Flaggvakten är Bo Johansson, som med biträde av Per-Erik Tibblin gör ett utomordentligt bra jobb.

Årets femkamp arrangerade vi på Kaknäs med ett bra deltagande från övriga föreningar i regionen. Vi ansvarade också för årets symposium som denna gång avhandlade Ålandsfrågan och vårt försvarssamarbete med Finland och som genomfördes på Sjöhistoriska muséet. Arrangemanget blev lyckat och ekonomin roddes i hamn

I allhelgonahelgen medverkade vi tillsammans med Sjömanskyrkan och Oscars Församling i högtidlighållande av Krigsseglardagen, en minneshögtid för de sjömän som omkom under andra



världskriget, såväl ur Handelsflottan som Örlogsflottan. Detta har nu blivit en tradition och återkommer årligen i samband med allhelgonahelgen.

Även detta år kommer att bjuda på många spännande aktiviteter. Den stora utmaningen för året blir att arrangera vårens Riksårsmöte som denna gång går till Riga.

Jag vill tacka alla medlemmar för det stöd vi fått under året och vill slutligen särskilt tacka Styrelsen, Kansliet, Flaggvakten, Knopar och Stek samt Stora Tratten kommittén för det hängivna arbete som lagts ned under det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 28 februari 2020

Örjan Sterner
Ordförande

Krister Lundvall

Birgitta Nordenbris

Krister Hansén

Lennart Bresell

Lars-Göran Gahmberg

Fredrik Scholander

Sven Sahlsten