



Nr 2 September 2024

I detta nr:

- Ordföranden har ordet.
- Eftermiddagsfika i marinstugan Muskö
- Soppkvällen 25 april
- Riksårsmötet 2024
- Flottans Män säljer våfflor i Ösmo 2024
- Vårstädning 2024-05-25
- Vårfest vid Marinstugan 2024-06-15
- FM-medlemmar satte sprätt på midsommardansen
- Vårt nya tema – Marina minnen!
- Bevakningen Muskö
- Fredagsbowlingen
- Marinstugan



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Kjell Johansen Mob 0706-41 35 53

Vice ordf: Tommy Lagsjö Mob 0705-49 02 87

Sekreterare: Rune Stang Mob 0703-69 29 38

Kassör: Stig Ödmark Mob 0703-19 16 47

Ledamöter: Linda Leibing Hedén Mob 0703-05 30 23

Björn Wideberg Mob 0702-46 41 90

Tommy Falk Mob 0709-58 29 19

Suppleanter: Rolf Qviberg Mob 0702-53 10 40

Benny Lindberg Mob 070 171 92 47

Registrator: Tommy Lagsjö Medlemsregisteransvarig.
0705-49 02 87 *Vid ändring av adress,
meddela registratorn.*

Adress: FM avd 11 NYNÄSHAMN
c/o Kjell Johansen
Båtsmansvägen 13
149 31 NYNÄSHAMN
kjelljohansen756@gmail.com

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o Stig Ödmark
Nynäsvägen 12
149 30 NYNÄSHAMN

Bankgironr: 863 8785

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail st-media@telia.com
36rusta11@gmail.com



Hallå alla vänner i Flottans Män!
Va, har inte hösten kommit än? Nu mitten av september så är det ju 23 grader varmt, fortsatt alla att njuta av värmen. Men nu plötsligt så kom regnet! Naturligtvis ser vi fram emot den vackra hösten också.

Mycket har hänt de senaste månaderna inom vår förening. Riksårsmötet i maj, Nordiskt Kamratmöte i Norge i juni, grillfest vid Marinstugan i juni, kräftskiva i slutet av augusti och 5-kampen i augusti där våra två grupper kom etta och tvåa. Nog håller vi igång! Allt detta kommer att skrivas i Ohojen.

I juli månad har som vanligt Sjövärnskårens ledare använt Marinstugan under kvällarna för att få koppla av efter elevernas utbildningar under dagarna. Det har fungerat bra och vi kommer att fortsätta att de får använda stugan framöver.

Vi håller nu på med soppkvällarna 26 september och 24 oktober. Vi letar nu efter bra föreläsare vilket vi tror bli bra, inbjudan kommer ut till er alla. 9 oktober avser vi att besöka Sjöhistoriska muséet. Det blir glöggmingel 30 november och Lillejulen 5 december. Som sagt, visst håller vi igång.

Våra soppkvällar är viktiga för oss, ibland är vi uppe i 40 deltagare. Det är vid våra soppkvällar som alla kamraterna träffas och umgås tillsammans. Och naturligtvis är våra soppor med ärtsoppa och fisksoppa ett av de viktigaste nöjena då vi äter tillsammans.

Alla våra aktiviteter, där så många medlemmar som helst kan komma, är det viktigaste för vår förening. Kamrater samlas och trivs, diskussioner och gamla minnen håller igång våra hjärnor och tiden efter mötena håller oss igång med det som hände vid våra träffar.

Kjell



Eftermiddagsfika i marinstugan Muskö

Vid pennan Björn Wideberg



Lördagen den 13:e april inbjöds det till en samvaro med kaffe och bullar ute på Muskö i vår föreningsstuga.

Det anslöt sig 22 kaffesugna medlemmar. Vädret var molnigt och termometern visade bare lite över tio grader så det dukades upp inomhus. Lite trångt men desto större gemenskap.

Elisabeth hade som vanligt dukat upp en stor mängd med kaffebröd, bullar, rulltårter och flera sorters kakor, allt hembakat. Tack för det Elisabeth.

Under åtnjutande av kaffe och bullar så berättades det lite om de inventarier som finns i stugan, bl.a. frälsarkransen och namnskyllten som kommer från jagarolyckan i Hårsfjärden. Lite om marinens framtid i NATO och mycket annat men den största diskussionen blev om föreningen namnbyte. De 5 förslag som förbundsstyrelsen lagt fram var inte särskilt omtyckta. Magnus presenterade ett eget förslag som han sänt in till förbundet vilket deltagarna fick fundera på.

Efter några timmar kom solen fram och ett fint värväder visade sig men tyvärr var det då dags för återställning av stugan och hemfärd.

Tack för en trevlig eftermiddag och gott fikabröd.



Soppkvällen 25 april

Vid pennan Tommy Falk

Så har vi då träffats för att inta sedvanlig ärtsoppa och för de som vill varm punsch. Sett glas eller två och efteråt pannkaka med olika syltvarianter och vispgräddor. Låter gott alltså. Som vanligt åt alla tills det var slut i köket.

Vi hade en punkt där det utdelades gratulationer och annan bemärkelse för olika åldrar eller alternativt gjort någon insats i föreningen.

Jubilärer denna kväll enl protokollet var Stig Forking som i mitten på februsri hade fyllt 80 år och förärades därför en "tavla" som ett minne av den dagen. Conny Magnusson 80 år och Björn Asplund 80 år hade båda två valt att få blomstercheckar.



Björn Asplund

Thomas Engevall höll ett föredrag som vanligt var väldigt intressant för oss att få en inblick i Marinens



Stig Forking uppvaktas

tid framåt, i övrigt hänvisar jag till Tidningen Flottans män där den finns i sin helhet. Kvällen förflöt och när allt var slut (inte i baren) så började medlemmarna så smått att tänka på hemfärd.

Att vår förbundsordförande, Thomas Engevall, är en upptagen man känner nog de flesta av oss till. Omvärldsläget har ju förändrat situationen för många personer, vars insatser nu behövs för rikets säkerhet. Samtidigt tar ju Thomas hand om Flottans Män, vilket vi är tacksamma för. Han har dock inte hunnit skriva ihop den information han gav oss här i Nynäshamn på soppkvällen den 25 april, men enligt uppgift kommer denna information i uppdaterad form i nästa nummer av tidningen FLOTTANS MÄN. (Redaktionens anm.)

Vi tackar än en gång Kjell o Elisabeth för väl genomförd soppkväll.



Riksårsmötet 2024

Vid pennan Kjell Johansen

Riksårsmötet 5 – 7 maj i år klarades ut av FM Stockholm och sköttes som vanligt utmärkt. Det kanske var mindre kamrater mer än tidigare Riksårsmöten men det kanske blir dyrare och mer kostnader att delta i kryssningar med fartygen över Östersjön. De från Nynäs var Kjell o Elisabeth, Lars-Åke och Inger samt Alf Rudenå. Vi hade det mycket trevligt fast vi saknade mer kamrater från Nynäs.



Kjell fann en gamaal kompis så vi satt och snackade lite.

buss och fick se de finaste platserna i Tallin. Elisabeth och jag åkte till Gamlestan där vi har varit många gånger. Åt god mat med god öl på en restaurang vid torget, solen sken och det stora fina torget är så väldigt vackert.

På måndag eftermiddag kastade fartyget loss. Alla samlades i en egen och fin lokal med en god musikanter som sjöng för oss nästan hela tiden.

Lennart Brisell blev avtackad då han lämnar sitt jobb som kanslichef i Riks, han har säkert varit kanslichef i 20 år. Han avtackades av vår riksordförande och fick en summa pengar som alla medlemmar från alla föreningar lämnat till Lennart. Även Bosse Schagerberg, Göran Löfgren och Lars-Erik Uhlegård avtackades för att de avslutat sina jobb i Riksförbundet. Jag själv har avgått som suppleant och blev efterträd av Jan Berglöv som även är ny ordförande i Stockholmsföreningen.

Därefter blev det dags för bankettmiddag i en fin restaurang. Maten var fantastisk, bl a så

Fortsättning på sidan 21

Resan gick till Tallin, möten ombord var Riksstyrelsens styrelsemöte, Lokalföreningen och Riksårsmötet. Mötena fördes på bra sätt, bra ärenden hanterades och alla fick uppge synpunkter och allt hanterades. En av de största ärendena är ju nu vårt nya namn istället för Flottans Män, ärendet hanterades men inget nytt namn togs upp, detta kommer att fortsätta framöver. Mer om Riksårsmötet får ni se i den kommande tidningen Flottans Män. Då fartyget förtöjdes i Tallin gick de flesta iland, en del åkte runt med en sightseeing-



Lars-Åke och Inger vann en vinflaska vid lotteriet.

Flottans Män säljer våfflor i Ösmo 2024

Vid pennan Lars Åke Svenheden

För tredje året i rad arrangerade Flottans Män i Nynäshamn våffelservering på kyrkbacken i Ösmo Lö 20 – Sö 21 juli under vägkyrkoperioden. Som vanligt samlades mycket våffelhungriga människor vid Sockenstugan, framför allt på lördagen, för att dricka kaffe och äta en eller flera våfflor. Våffelcaféet besöks inte bara av församlingar utan de många kommer från när och fjärran.

”Våffelgänget” från FM var på lördag Linda Liebing Hedén, Tommy Falk, Sonja Söderström, Inger Lidström, Rune Stang och textförfattaren. Stor del av samma gäng deltog också förra året så att med van hand och erfarenhet börjar dagen med att låsa upp och ställa ut möblerna på kyrkbacken.

Tänk er att man måste ”bunta” ihop utemöblerna, låsa fast dem med vajer och hänglås för att hindra stöldrisken pga tidigare år har möbler stulits. Så är verkligheten. Nåja, Tommy Falk och jag fixade det och snart var möblerna på plats. Ja visst ja, parasollerna ska också fällas ut och dukar skall läggas på borden, Linda grädda våfflor. Inger verkar ta det



Linda gräddar

lätt och Sonja funderar, vilken sylt och Rune rullar med van hand in bestick i servetter.



Rune i arbete



Lars-Åke välkomnar besökare



Inger tar det lungt



Sonja funderar vilket sylt

Tommy och jag är serveringspersonal och med glada miner våfflorna ut i kyrkbacken till väntade besökare. Nä men se där sitter ju dom där gubbarna som vi nära nog varje dag ser i Sjötelegrafan i Nynäshamn och dricker kaffe. Den lite rölätte i håret påstår att han har varit medlem i FM, men jag är tveksam. Den andre mitt emot hade en liten roll i Värmlänningarna som spelades upp förra året på Hem-

bygdsgården i Nynäshamn. Den Tredje personen jobbade på posten och kommer ihåg mig när jag målad väggarna Backlura 33A,B och C. Det var kul.

Till höger två gubbar som kom på motorcykel. En kommer från Södertälje och den andre från Västerås som påstår att de legat i Flottan. Vilken avdelning i FM tillhör ni, frågade jag, men nej ingen var medlem. Jag upp-lyser dem om att FM finns representerade i Västerås



Tommy jobbar



Gubbarna från sjötelegrafan

och Södertälje så anmäl er där. Synd att man inte hade mer information med sig om FM.

Hoppsan nu får jag hoppa in i diken. Mycket disk står på avställningsbordet. Jag laddar maskin, lägger i en tablett diskmedel som jag brukar göra hemma startar maskin och den går i gång som den skall, allt fungerar, trodde jag. Efter 3 omgångar av diskning ligger 3 tabletter kvar i maskinens diskutrymme fortfarande hela, men varför? Jo denna sort skall man ta bort omslagspapperet. Det innebär att jag tidigare körde 3 diskar utan diskmedel, så kan det gå. Skit samma,

det är bara jag som vet det. Dagen går och varmt är det kanske 25 - 26 grader. Klockan 16.00 stänger vi. Några gäster kom strax före fyra. Välkommen säger vi med ansträngt leende (vi stänger ju snart). Nåja de köper ju några våfflor.

Tommy och jag börjar i god tid med mjukstart och plockar ihop dukarna. Buntar ihop möblerna, drar vajer genom varje stol och bord och låser med hänglås. Kökspersonalen har slitit i värmen, alla fönster öppna om det har hjälpt, men nu är det färdigt för idag.

Vi pustar ut efter dagens slit och nu åker vi hem. i dag är det söndag på väg till Ösmo hämtar vi upp Linda på Trehörningen och sedan i Ösmo hämtar vi Ann Gould och hennes gäst från Nya Zeeland. I dag förändrades bemanningen något, Tuk och Björn Wideberg ersätter Sonja och Rune. Tuk som vanligt hamnade i disken och annat, Björn med servering för övrigt samma program. Tommy låser upp så att bord och stolar kan ställas ut och Björn lägger på dukar.

Så småningom kommer folk från kyrkan och andra besökare. Se där är två killar från Sorunda. Han till vänster har varit el.tjänst-chef på Belos för några år sedan. Den andre hade legat vid flygvapnet.



Björn o Tuk kopplar av



MCsyklister från Södertälje och Västerås

Tiden medger tyvärr ej till vidare diskussioner, nya uppdrag väntar. Och vem sitter där i mitten tillsammans med dessa personer jo Häggis naturligtvis. Han var här igår också. Här sitter också ett trevligt gäng från Nynäshamn i sällskap med Lillbritt och som erbjuder FM i Nynäshamn att åter börja nyttja Balder för sina sammankomster. Den Information vi fick av Lillbritt var mycket förtroendegivande. Tommy tar upp ärendet vid ett styrelsemöte.

Denna dag nalkas också mot sitt slut. Bunta ihop möblerna och lås dem. Ta ner flaggan och släng soporna från köket. Gör rent grytor, kannor, väffeljärn mm. Dammsug lokalerna och ställ allt i ordning, stäng alla fönster och kolla dörren på baksidan.

Slut för denna gång med väffelserving av Flottans Män.

Tack alla ni som har jobbat



Två killar från Sorunda och Häggis i mitten



Vårstädning 2024-05-25

Vid pennan Tommy Lagsjö

Som tidigare år genomförde FM en städdag lördagen den 25 maj. Vid 11-tiden anlände 18 personer till Marinstugan. Dagen till ära bjöds det på bra arbetsväder och lagom varmt. Det fanns mycket att lägga händerna på. Vissa tog på sig en uppsnyggning inombords

med exempelvis fönsterputsning o.d. Andra tog sig an installationer av olika slag. Det är fult att inte måla därför målade Tommy som bl. a. grundade överliggare på räcken och altandörrar. Innan grundning så hade han noggrant slipat. Bättringsmålning av fönster. Flera av våra damer satt på verandan och putsade silver så det stod härliga till. Det målades röd färg på våra hornkontaktskydd till kontaktmina F1/F31 samt rödfärg på kulventilen under huset för inkommande vatten. Den som alltid skall vara stängd när vi åker därifrån. Andra krattade och gjorde snyggt i vårt närområde. I samband med att



Tommy F i målartagen



Tommy L inspekterar.



Har jag nu kopplat rätt?

kanonen snyggades upp med färg och inljning inträffade en klämskada så blodvite uppstod. Den bästa insatsen gjorde Gunnar som iförd skyddsutrustning bestående av ett



Även lite tid för lite.....

plastskyнке och plasthandskar forslade bort ett kadaver till ett rådjur som inte luktade bra.

Efter några timmars arbete så kräver kroppen lite påfyllning av näring. Den utgjordes av kokt korv med bröd och tillbehör som Gaby med flera ansvarade för. Det smakar alltid gott att äta både en och två korvar i naturen. Efter korven fick vi avnjuta kaffe med god kaka. Efter detta fortsatte vi ett tag för att sedan återställa det vi släpat fram och tackade för oss efter en trevlig sammankomst.

Tack till alla som bidrog till ett gott arbete.



.....umjänge och smal talk



Vårfest vid Marinstugan 2024-06-15

Vid pennan Linda Leibing Hedén

Våra klubbmästare, Elisabeth och Kjell, hade tillsammans med medhjälpare ur styrelsen ställt ut bord och stolar i trädgården utanför Marinstugan, samt dukat fint och förberett allt innan vi andra anlände vid 15.00-tiden. Huruvida det var en vår- eller sommarfest (Kjell använde ordet "sommarfest" i inbjudan) var lite tveksamt med tanke på vädret, som var



soligt och någorlunda varmt till en början, men blev allt kyligare under sena eftermiddagen och kvällen. Värmen mellan oss 26 deltagare gick det dock inte att ta miste på och det blev snabbt mingel, samspråk och glada skratt under träden.

Någon



form av fem-kamp hör numera till rutinerna på vårfesten och nya pilar hade köpts in till pilkastningen, för att ersätta de något för lätta pilarna vi tidigare haft. Dessutom blev det kubbspel, slänga stövel, pricka in pinnar med ringar, samt kasttåg. Förutom dessa fysiska aktiviteter bidrog Rune Stang och Sonja Söderström med ett synnerligen finurligt quiz, eller frågesport, om fåglar, så att vi alla fick gnugga geniknölarna ordentligt. Vi tävlade i par och det tog en stund innan alla hade hunnit igenom samtliga stationer, samt fyllt i frågeformuläret, men sen bjöd Kjell till bords och vi kunde bänka oss runt långbordet.



Som utlovat i inbjudan blev vi nu bjudna på en särskild grillad överraskningsmiddag. Den inbjudna kocken Mihalj Njers bjöd på grillade jugoslaviska hamburgare med tillbehör. Det var en spännande och anorlunda kryddning än vad de flesta av oss var vana vid, men med tanke på hur snabbt serveringsfaten blev tomma så smakade det uppenbarligen gott och alla blev mätta och belåtna. Baren var som vanligt öppen och alla försåg sig med vad de önskade dricka.

Rätt vad det var hände ytterligare en överraskning och någon kommenterade att: "Titta, det finns en falk på Marinstugans tak!" Nej, det var inte en fågel, utan vår styrelsemedlem Tommy Falk som syntes bredvid skorstenen. Vad han gjorde där är lite oklart för mig. Kanske ville han inspektera taket, som han och andra styrelsemedlemmar



tidigare arbetat på att förbättra, eller också ville han bara njuta av utsikten. I alla fall tog han några fina bilder av vår fest ur detta annorlunda perspektiv. Foton skickade han sedan till min mobil, för vidare befordran till redaktör Rune att användas i O'Hoj.

Allt fler tröjor, västar och jackor hade åkt på under måltiden och när vi hunnit fram till kaffet tyckte vi alla att kvällen blivit lite väl kylig för att fortsätta utomhus. Att få plats med 26 personer i vår lilla Marinstuga var en utmaning, men enligt den gamla devisen "om det finns hjärterum så finns det stjärterum" så trängde vi ihop oss i Marinstugan, där vi serverades kaffe och kaka. Nu tog vår vice ordförande Tommy Lagsjö



till orda och berättade resultatet av fem-kampen och frågesporten, samt agerade prisutdelare. De som gjort bäst ifrån sig och inhämtat flest poäng var Magnus Rietz och Björn Asplund, vilka föräddades en fin chokladkartong. Men gladast blev nog våra jumbopristagare Sonja och Rune, som fick en ananas!



Efter ytterligare trivsam samvaro, lite historieberättande och allmänt småprat började kvällen lida mot sitt slut. Disk plockades ihop och städning och iordningställande tog vid. Eftersom vi hade samåkt i olika konstellationer började den ena gruppen efter den andra tacka för sig och ge sig iväg hemåt i bilarna, nöjda och belåtna efter denna härliga eftermiddag och kväll i goda vänners lag.



Bonus

För dig som inte var med på vårfesten och för dig som var med, men har glömt bort svaren på festens quiz:

Testa ditt fågelkunnande!

Försök att komma på vilka vanliga fåglar som gömmer sig i den finurliga texten.

1. Nybörjare
2. Hovrättspresident
3. Textilstjart
4. Småbarnsplaggpaus
5. Örfil
6. Koskälla
7. Björnhand
8. Eldboxare
9. Svålnöt
10. Brudparsassitent

Svaren hittar du på sidan 16 i detta O'Hoj.



FM-medlemmar satte sprätt på midsommardansen

Vid pennan Linda Leibing Hedén



Artikelförfattaren i prydlig utstyrsel.

FM Nynäshamn har många spännande och intressanta medlemmar och några av dem är paret Lars-Åke Svenheden och Inger Lidström. Lars-Åke är ju, som de flesta av oss vet, en mycket duktig marinmålare och han har också dansat folkdans tillsammans med sin Inger i många år. I år fick Inger, som är utbildad lekledare, en förfrågan från Årsta Havsbads villaägareförening om hon kunde ställa upp och leda midsommardansen hos dem. Till detta behövde Inger två assistenter, som kunde hjälpa till ute på dansbanan med att se till att deltagarna hängde med i och kunde följa hennes instruktioner från scenen om vilket håll de skulle gå i ringlekarna, när det var dags att vända, etc. Med andra ord skulle assistenterna se till att det inte uppstod för mycket kaos i midsommardansen.

Lars-Åke var ju en given medhjälpare, men de behövde en till och då kom de av någon orsak att tänka på mig. Jag blev erbjuden att få låna en folkdräkt av Inger, vilket jag tyckte var väldigt spännande, eftersom jag aldrig burit en sådan, och dessutom skulle vi träffas och öva lite innan. Inger och jag är ungefär lika stora och har till och med samma skonummer, så det gick alldeles utmärkt att komma i dräkten. Inger har fyra folkdräkter och jag fick låna en färgglad dräkt från Grangårde i Dalarna, medan



Inger lekledaren presenterar

Det var strålande vackert väder och massor av folk. Vi väckte en viss uppmärksamhet när vi kom i våra folkdräkter, och några personer ville ta foton och selfies på oss. Man kände sig nästan som en kändis eller celebritet av något slag. Mitt på dansbanan tronade midsommarstången och musikererna var redan på plats på scenen och fixade med sina instrument. Årsta Havsbad är ett ganska stort område och denna dag var det fullt med folk som badade nere vid stranden, solade, eller bara hängde tillsammans i större och mindre grupper. Små barn skuttade omkring, folk var finklädde i lätta sommarkläder och det var feststämning i luften.

Klockan närmade sig 11.00 och folk började strömma in på den stora dansbanan. En representant för villaägareföreningen hälsade välkommen och musikererna började spela. Och så var det dags för Inger att som lekledare ta över kommandot från scenen. De välkända



Inger o Lars Åke tar en sväng om

gamla ringlekslåtarna spelades upp och många sjöng med, alltmedan vi utförde de välkända rörelserna "...och en slank hon hit och en slank hon dit och en slank hon ner i diket..." Jag och Lars-Åke befann oss mitt i vimlet och fick ibland hjälpa till när någon inte hann med i svängarna eller folk krockade med varandra. Det var fascinerande att så många, både barn och vuxna, ville vara med och dansa ringlekar. Det var nästan trängsel på den stora dansbanan ett tag.

Efter en dryg timme blev det paus så alla fick pusta ut en stund, dricka lite vatten, ta en fika och kanske få i sig något att äta. Sen var det dags igen, musiken spelade, folk strömmade till och bildade ringar och Inger dirigerade det hela med erfarenhet och kunnighet från scenen. Jag och Lars-Åke assisterade så gott vi kunde, även om vi ibland inte riktigt visste

hon själv skulle vara klädd i Sorundadräkten som har en mycket speciell örönmössa, vilken tydligen är unikt bland folkdräkterna i Sverige. Lars-Åke, som kommer från Halland, skulle naturligtvis bära sin Hallandsdräkt.

Efter att ha träffats och övat på sånger och danssteg några dagar före midsommarafton kände även jag mig tillräckligt förberedd. Lars-Åke och Inger hämtade upp mig med sin bil kl. 8.30 på midsommaraftonens morgon och därefter hämtade vi musikern Barna Bohs, som skulle spela på midsommardansen. Vi kom fram i god tid och blev hänvisade till en lokal, där jag kunde byta om till dräkten som Inger hade med sig. Hon själv och Lars-Åke var redan iklädda sina folkdräkter. Och sen begav vi oss till dansbanan.



Musikerna kämpade på i värmen.



Åldern gör sig påminnd och
Lars Åke tar en paus

vad vi höll på med, men det tog vi med ett gott skratt. Folk var glada och hade roligt, vilket ju var huvudsaken. Och det var inte bara små barn och deras föräldrar som roade sig. Jag hamnade hand i hand i en ring av unga tonårspojkar som verkade tycka att det var vansinnigt roligt att dansa små grodorna "...ej öron, ej öron, ej svansar hava de..." Ja, mycket ska man vara med om...

Vid 14.00-tiden var vårt uppdrag avslutat och vi tackade för oss. Musikerna packade ihop sina instrument och vi hämtade våra saker. Barna Bohs åkte med oss till Grevgården på Trehörningen, där vi alla fyra var inbjudna av vår FM-medlem Anna-Lena Engström på en sen sillunch och lite senare på kvällen blev det grillat och annat smått och gott. Nu kunde vi koppla av och bara njuta av den fina eftermiddagen och kvällen. Helt klart en annorlunda midsommarafton att minnas.



Facit: svar på quiz Testa ditt fågelkunnande!

1. Gröngöling
2. Domherre
3. Sidensvans
4. Koltrast
5. Orre
6. Nötskrika
7. Labb
8. Flamingo
9. Talgoxe
10. Tärna



Vårt nya tema – Marina minnen!

Nu fortsätter vi med vårt nya tema Marina minnen i O'Hoj. Denna gång är det vår styrelseledamot och stugfogde Björn Wideberg som bidrar med en artikel han skrev för tidningen MKO KIKAREN år 1991. Björn arbetade då som chef för Bevakningskompaniet på Muskö och han ville öka förståelsen bland medarbetarna om alla de uppgifter som bevakningsstyrkan hade att utföra. Nu får vi ta del av artikeln som ger oss en insikt i hur det var att arbeta med bevakning på Muskö då, för 33 år sedan.

Redaktionens förhoppning är att Marina minnen ska bli en serie som ska inspirera våra medlemmar till att dela med sig av sina minnen i O'Hoj!

Sedan 1998 har Rune Stang, förutom att vara vår sekreterare, också producerat vår föreningstidning

Skepp O'Hoj. Han har satt samman tidningen, med bilder, text och snygg layout och det mesta av arbetet har han gjort själv. Sedan 2022 har dock redaktör Rune fått en redaktion som tar foton och skriver om föreningens aktiviteter, medan han själv fortsätter med redigeringsarbetet och att sätta samman tidningen.

Vi i redaktionen är inga proff sskribenter och vi har inte Runes erfarenhet och kunnande, men vi skriver så gott vi kan. Vi lär oss hela tiden och nu behöver vi mer material för att fylla ut O'Hoj och göra den intressant. Därför vänder vi oss till alla er medlemmar med förhoppningen om att ni vill dela med er av era upplevelser och erfarenheter i Skepp O'Hoj. Vi är nämligen övertygade om att ni sitter på både roliga, spännande och intressanta berättelser.

Vårt nya tema heter, som sagt:

Marina minnen – personliga berättelser från tiden man var till sjöss.

Har man varit i Flottan eller handelsflottan har man säkert en hel del att berätta. Men även minnen från en trevlig semester i segelbåten, eller en härlig kryssning, eller varför inte en spännande fisketur kan vara värt att berätta om. Ja, ni förstår säkert vad vi är ute efter. Även annat material tar vi tacksamt emot, som t.ex. reseskildringar eller upplevelser i det föfl utna, såväl som i nutiden.

GÖR SOM HAVET – VÅGA!

Så våga skriva ihop din berättelse och skicka den till vår redaktör Rune på e-post: st-media@telia.com

Har du frågor, kontakta Linda på tel. eller sms: 070-305 30 23 eller e-post: lindaleibingheden@gmail.com

Vi tackar på förhand!

Skepp o'hoj-redaktionen



Bevakningen Muskö

Vid pennan Björn Wideberg; en artikel skriven för MKO KIKAREN 2/1991

Det som de flesta ser av bevakningen är bara en liten del av alla de uppgifter som skall utföras av en mycket liten bevakningsstyrka. Vi hoppas att med denna presentation av vår organisation och våra arbetsuppgifter få en ökad förståelse från våra medarbetare, så att vi alla hjälps åt att skydda vår arbetsplats mot säkerhetshotande verksamhet.

Kravet på en bra bevakning av örlogshamnar där en stor del av försvarets stridsfartyg ligger samlade, har alltid varit en viktig funktion för att skydda både personal och materiel.

Marinpolisen. Vid Stockholms örlogshamn, som fram till 1969 låg mitt inne i huvudstaden, var det fast anställd civilmilitärpolispersonal som vaktade. Dessa utgjordes av marinens poliskår, "marinpolisen".

När örlogshamnen flyttade till Muskö och samgrupperades med örlogsbasstaben så fanns också på platsen Sveriges största befästningsanläggning. Bevakningen blev en ännu viktigare funktion och en hundgård anlades på ÖHM (Örlogshamnen Muskö, reds anm.) med vakt- och bevakningshundar som tillskott.

I början av 70-talet beslutades att vaktfunktionerna vid örlogsbaserna skulle bedrivas av militärt befäl, vilka utbildades till militärpolis som sedan ersatte marinpoliserna efter hand som de avgick med pension.

Upptäckten av minifarkoster. I området runt Muskö-Hårsfjärden hände nu mycket. Flera anläggningar blev byggda och andra avfolkades, samt att säkerhetshotet fick en ökad betydelse genom upptäckten av minifarkoster i inre skärgården och vetskapen om hur sabotageförband kunde agera mot våra anläggningar.

Detta gjorde att bevakning och skydd blev än viktigare. Därför beslutade chefen för marinen att förstärka örlogsbasvakter med värnpliktig personal som utbildades speciellt för att klara både att hålla poster på viktiga platser och att ha rörliga patruller för övervakning och tillsyn samt insatser vid olika larm.

Härmed fick dåvarande örlogsbaschef en något större styrka för att klara militärbefälhavarens alla krav på skydd, beredskap och tillsyn av anläggningar, förråd och förbudsområden.

Nyttjar soldaterna maximalt. Vakt- och bevakningsorganisationen fick sedan fler och fler uppgifter allteftersom åren gick utan att erhålla några personalförstärkningar. Vi har varit tvungna att öka tidsuttaget av den värnpliktiga personalen till maximalt av vad man får nyttja en värnpliktig.

Den största belastningen är det utbildningsuppdrag som har lagts på kompaniet genom att varje värnpliktsomgång skall ges ca 300 timmar lektionsbunden tid, som då går ut över den egentliga bevakningsverksamheten.

Bevakningskompaniet. Fram till att MKO bildades tillhörde bevakningen säkerhetsavdelningen men sårades då säk skulle vara en administrativ funktion och bevakningen skulle utföra säkerhetsjobbet på fältet. Vi kom att ingå i Ekipagebataljonen som ett eget kompani.

Bevakningskompaniet består idag av en chef med en bevakningspluton innehållande: plutonchef, nio vakt-befäl och 24 värnpliktiga, samt en hundtropp innehållande: troppchef, en hundinstruktör, 12 värnpliktiga och 18 hundar.

Utöver dessa är en skyddsvakt tilldelad för särskilda uppgifter.

Varje vaktdygn. Under ett vaktdygn tjänstgör för bevakning två befäl (vakthavande bevakningschef och patrullchef), 12 värnpliktiga vaktmän, varav 5 har jour, samt ur hundtroppen 6 värnpliktiga som sköter vakt och bevakningshundar.

Den värnpliktiga styrkan är tyvärr halverad under tid då utbildning genomförs och då

de har övningsuppehåll.

Hundtroppen. Hundtroppen har till uppgift att tillhandahålla vakthundar som bevakar befästningens tunnelmyningar och göra insatser då dessa larmar. Vakthundarna ersätter ca 40 mans arbete.

Hundtroppen tränar också bevakningshundar som skall användas av hundförare vid Hårsfjärdens- och Muskö örlogshamnar och av vissa tillsynsmän ute i landet samt utbilda värnpliktiga hundförare för bevakningsuppgifterna. Vidare åtgår stor tid för att vårda, rasta och sköta hundar som ej är i tjänst. Varje hund skall bl. a. ha minst 3 tim motionsträning varje dag.

Beredskapsstyrka. Bevakningsplutonens uppgifter är många. Bl.a. skall de vara en beredskapsstyrka för att snabbt kunna skydda Musköanläggningen vid ett hot, och de är bland de första som inkallas vid t.ex. incidenter och terrorhot i vårt område.

Stressigt vid morgonrusningen. När man anländer till Musköbasen möter man vid Gullbodavakten den första synliga vaktposten som är en del av den yttre bevakningen. Om man sedan skall in i befästningen får man passera ytterligare vakter. Den passerkontroll som medför störst problem bl.a. för att inte köer skall uppstå, är när alla anställda under kort tid på morgonen kommer till Muskö med bilar och bussar, och det samtidigt anländer besökare som skall tas om hand.

Den inre bevakningen, det vill säga patrullering inom området och kontroll av att obehörig inte vistas på plats som han ej får vara, är alla anställdas skyldighet att medverka vid, men för vaktmännen är det en av huvuduppgifterna. Tyvärr är samarbetet många gånger dåligt då man allmänt tycks tycka att det BARA är bevakningens uppgift.

Besökare måste ha tillstånd. Lagar och andra regler, t.ex. överbefälhavarens centrala säkerhetsbestämmelser, lokala föreskrifter utfärdade av MKO säkerhetsavdelning, är till för att skydda oss på olika sätt och det är bevakningens uppgift att kontrollera så att bestämmelserna efterlevs. Detta gör vi genom kontroll av att den som släpps in på militärt område är rätt person och har tillstånd. På Musköbasen som är ett befästningsområde måste alla som besöker ha skriftligt tillstånd och varje besök skall också registreras när personen har varit där.

80 st. otillåtna föremål på 1 år. Andra kontroller som görs vid ronderingar är att tillse så inte brand eller annan skada på anläggningar kan ske. Att inte säkerhetsskåp är olåsta eller hemliga handlingar kvarglömda, så att obehörig kan, avsiktligt eller oavsiktligt, komma åt dem. Under förra året påträffades över 80 st. otillåtna eller felförvarade föremål som omhändertogs, vilket visar att kontroll är nödvändig.

Patrullering av skyddsområden. Bevakningspatruller rör sig i området Gålö-Muskö för att kontrollera olika militära anläggningar, men också för kontroll av de förbudsområden och skyddsområden som är många och stora i vårt område, både på land och vatten. Rondering av inhägnade områden utförs oftast till fots tillsammans med hund, och vintertid får skidkunskaperna sättas på prov.

1985 påträffades över 300 personer på platser där de inte hade rätt att vara, men överträdelserna har minskat, i alla fall de som upptäckts. När den nya skyddslagen trädde i kraft, den 1 april i år, så ligger också hela ansvaret på den militära myndigheten att bevaka våra skyddsområden, varför behovet av tillsyn ökar.

Helikopterkontroll. Andra uppgifter som bevakningen alltid måste vara beredd att utföra är att möta helikopter som landar, både för att skydda landningsplatsen och kontroll av vem som kommer. Ca 150 landningar per år görs vid Muskö.

En annan uppgift är att stänga av vägtunnel då det skall köras genom brandfarlig eller

explosiv materiel, men även då ett fordon är för brett för att möta någon annan. Sådana avstängningar sker över 200 gånger under ett år.

Vi skall tillsammans med räddningsavdelningen ingripa vid brand, olycka eller utrymning av anläggningen för att förhindra att ytterligare personer kommer till skada eller att säkerheten därigenom blir lidande.

Hjälpa till vid trafikolyckor och sjöräddning i närområdet ingår också, då vi har utbildad personal och alltid snabbt kan ingripa alla tider på dygnet.

Insatser vid larm av alla de slag, bara Muskö-anläggningen har flera hundra larm, men larm inkommer ofta även från andra platser. Vid larmåtgärder skickas patruller ut som kan bestå av två vaktmän, men ofta sker händelser som gör att man är tvungen att sända ut större styrkor. Patrullerna har ofta bevakningshundar med sig.

Terroristhotade besökare. Eskorteringsuppdragen är många och ibland svåra uppgifter. Den enklaste formen av eskort är att visa någon till en besöksmottagare, men vi har även utfört eskort och skydd av viktiga tjänstemän och beslutsfattare som kommit på besök. Det svåraste är om personen är hotad av terrorister.

Eskort av värdeförsändelser mellan Ösmo-ÖHM görs dagligen. Eskort av vapen, ammunition och sekretesskyddad materiel utförs inom hela landet, varför vi under sådana uppdrag är av med några vaktmän under flera dagar.

Utöver alla dessa uppgifter har bevakningen otaliga servicefunktioner som från att låsa upp när någon glömt sin nyckel till att bevaka fartyg.



Fredagsbowlingen

Har startat igen efter sommaruppehållet

När vår ordförande Kjell för 5-6 år sedan startade upp bowlingträffar för oss i FM Nynäshamn var vi ca ett tiotal män och kvinnor som provade på och spelade tillsammans. Bowling innebär rolig social samvaro, samtidigt som man rör på sig och till och med när man är nybörjare kan man råka få till en strike!

Sen dess har leden glesats ut av olika orsaker, men tre tappra har hållit ställningarna; Kjell, Tommy Lagsjö och Björn Wideberg. Men bowlingträffarna är till för oss alla i FM Nynäshamn, så tveka inte; kom med och ha trevligt en stund på fredagseftermiddagarna! Är du nybörjare får du hjälp av "veteranerna" att komma igång. Kjell bokar banorna, så anmäl till honom om du kommer.

Tid: fredagar kl. 16.00 plats: Gröndalshallen

Anmäl er till Kjell på 070-6413553 eller via mail; kjell.r.johansen@outlook.com



Kjell Johansen ordf FM Nynäshamn, Lars-Erik Uhlegård fd Ordf FM Göteborg, Janne Berglöv Ordf FM Stockholm, valberedaren inom riks och Örjan Sterner fd förnundsordförande

Fortsättning från sidan 6

fick vi grillade bläckfiskarmar. Jag har ätit bläckfiskar förr men denna var helt fantastisk god. I övrigt så fick vi god fisk och gott kött och gott vin. Kvällen blev riktigt trevlig, som tur var så gick jag och Elisabeth tidigt i säng, det var gött.

På tisdag förmiddag förtöjde fartyget i Stockholm, god frukost och därefter gick vi iland och åkte hem till vårt kära Nynäshamn.

Kjell



MARINSTUGAN

Äntligen kom värmen och blommorna visade sig i full prakt, Gräsmattan var full av Gullvivor.



Nu har det installerats en ny varmvattenberedare. Den var lite större än den tidigare så med lite modifiering av skåpet fick den plats och det blev en snygg lösning.

I toaletten har handfaten bytts ut och försetts med ett underskåp. Arbetena i köket och toaletten genomfördes med hjälp av våra medlemmar Krister Lindqvist och Tommy Lagsjö som drog om all rörledning.

På taket har det installerats takstege så att sotaren kan känna sig säker.

I stora rummet har nu takbelysningen kopplats in av Kjell.

Aktiviteter som genomförts i stugan har som vanligt varit de rutinmässiga styrelsemötena men med uppehåll under juli-augusti.

Den 13 april genomfördes en eftermiddagsfika och den 25:e maj gjordes en vårstädning då det snyggades till både i stugan och ute på tomten.

Den 15:e juni hade vi en vårfest med lekar och tävlingar samt god mat.

Under veckorna 26-31 har Sjövärnskåren även i år fått nyttja föreningshuset på kvällar som befälsmäss.

Några andra medlemmar har gästtat huset under dagtid.

Nästa begivenhet i stugan är lördagen den 24:e augusti då vi ska äta kräftor m.t. Har väl redan genomförts då denna tidskrift utkommer.

De tider som ingen är eller nyttjar huset under längre tid (flera dagar) ska vattnet vara avstängt för att förebygga att inte nytt läckage uppstår när ingen är där. På- och avstängningskran finns innanför luckan på baksidan av huset.

För tillträde till stugan kontakta mig på mobil 0702464190 eller epost bjorn.wideberg@gmail.com om ni önskar låna stugan längre eller kortare tid.

Björn



Ni är alltid *Välkomna* att besöka stugan

FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11 I NYNÄSHAMN



Den som får ont i en tand
glömmet i samma sekund
konung och fädernesland,
frihet och folk och förbund.
Stordåd och föregångsmän,
världsalltets gång eller brand
angår tyvärr icke den
som har fått ont i en tand.

"Tittut" av Alf Henrikson



Hantverksgården på Skolgatan 54
efter renovering



*Vi tackar alla medlemmar
som har gett och ger bidrag till
tryckningen av tidningen
Flottans Män*

