



Nr 1

Februari 2022

I detta nr:

- Ordföranden har ordet.
- Soppkvällen 28 oktober.
- Det kom ett brev med trevligt innehåll.
- Ragnar Kempe.
- Lille Julafton 2021.
- Korvgrill vid Marinstugan 22 januari
- Öväntat besök.
- Marinstugan.



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Kjell Johansen Mob 0706-41 35 53

Vice ordf: Bengt Lind Mob 0706-88 43 72

Sekreterare: Rune Stang Mob 0703-69 29 38

Kassör: Hans Martinelle Mob 0705-66 06 61

Ledamöter: Robert Norberg Mob 0702-71 05 58

Björn Wideberg Mob 0702-46 41 90

Tommy Lagsjö Mob 0705-49 02 87

Suppleanter: Stig Ödmark Mob 0703-19 16 47

Linda Leibing-Hedeén Mob 0703-05 30 23

Registrator: Tommy Lagsjö Medlemsregisteransvarig.
0705-49 02 87
*Vid ändring av adress,
meddela registratorn.*

Adress: FM avd 11 NYNÄSHAMN
c/o Kjell Johansen
Båtsmansvägen 13
149 31 NYNÄSHAMN
kjelljohansen756@gmail.com

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o Hans Martinelle
Hamngatan 7 B, lgh 1401
149 31 NYNÄSHAMN

Bankgironr: 863 8785

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail st-media@telia.com
36rusta11@gmail.com



Hallå alla vänner i Flottans Män! Nu har ju alla restriktioner för coronan avslutats, vi får väl hoppas att det förblir så. Vi i styrelsen planerar i alla fall in våra föreslagna aktiviteter under året. Nu först kommer soppkvällen den 23 febr och vårt årsmöte med vår trevliga årsfest är något senarelagd och genomförs den 31 mars.

I god tid före årsmötet kommer alla medlemmar att få ordentligt med underlag inför mötet. Det blir verksamhetsberättelsen, inbetalning till medlemsavgiften och valberedningens förslag till ny styrelse samt naturligtvis en härlig måltidsmeny till middagen. Det ekonomiska underlaget kommer att delas ut vid årsmötet.

Kommande aktiviteter ser ni i det redan utsända preliminära programmet för året. Det blir ett spännande och intressant år nu med Marinen 500 år med tunga aktiviteter i Stockholm, Karlskrona och Göteborg. Vi har vårt Riksårsmöte den 8-10 maj som vi Nynäshamnare arrangerar, inbjudan ligger redan ute på Riks hemsida och detta kommer även ut i årets första nr av Flottans Mäns tidning i mars. Anmälningar utifrån föreningarna ramlar in och vi inom projektgruppen hanterar och organiserar allt detta. Glöm nu inte att anmäla er själva till Riksårsmötet.

Vi lyckades genomföra våra soppkvällar, Lillejulen och glöggmingel i slutet av förra året. Vi höll på restriktionerna och deltagarna respekterade detta. Vi genomförde en lyckad korvgrillning ute vid Marinstugan i januari, vi var 13 vänner där och ni ser på foton i tidningen att vi hade det trevligt.

Nu ser vi fram emot detta året som troligen blir mer normalt än tidigare avseende våra kontakter med anhöriga och vänner. Vi hoppas att så många som möjligt av er medlemmar dyker upp till våra aktiviteter. Inbjudan till dessa kommer alltid ut så ni ser vad som händer. Vi ses

Kjell



Soppkvällen 28 oktober.

Vid pennan R Stang



Idet alltmer tilltagande mörkret denna oktoberkväll hade knappt en tredjedel av våra medlemmar bestämt sig för att styra kosan mot hantverksgården. När vi kom in i den upplysta lokalen och möttes av glada, förväntansfulla kamrater kände vi intuitivt att glädjen över att återigen kunna träffas efter en lång coronanedstängning återkommit. När alla hade infunnit sig kunde vi räkna ihop trettio tre gäster denna kväll.

Efter sedvanligt mingel, avbröts vi av Kjell när klockan slagit fem slag på andra plattvakten.

Det hade blivit dags att kalla fram de jubilarer som infunnit sig denna kväll. Först i raden kom Rolf Quiberg som den 15 janu-



ari fyllde 75 år. Han förärdades en tavla, som minne från denna dag. Dagen efter Rolf den 16 januari passade Bo Hagelin på att uppnå samma ålder, även han förärdades en tavla.



Lars Elowson

Den tredje i raden av 75-åringar, var Lars Elowson som den 2 juni uppnådde denna aktningvärda ålder. Även han fick givetvis motta en tavla.

Av övriga jubilarer var endast Nils Ljungberg, 80 år 23 april, närvarande. Han fick enligt



Rolf Quiberg



Bo Hagelin



Nils Ljungberg

Ytterligare tre jubilarer var inbjudna men kunde av olika orsaker inte närvara.

Kjell kallade fram Tuk och förärade henne ett föreningsmärke med rosett för det idoga arbete hon alltid oombedd utför varje soppkväll och vid övriga aktiviteter. Hennes inbyggda "här behövs något göras radar" är ständigt igång och hon agerar. Alla närvarande uppskattade detta och hon applåderades kraftfullt.

egen önskan motta ett par manschettknappar.

Till Mats Öhman 80 år den 16 januari har vi skickat en blomstercheck. På samma sätt har Kurt Erik Forselius 80 år den 22 februari uppvaktats. Jörgen Boye 80 år den 23 februari hade önskat sig ett par manschettknappar vilka har skickats.



En glad Tuk får välförtjänt uppskattning

Från köksregionerna meddelades det nu att soppan hade anlant och att det var dags att ta plats vid borden. En snabb fördelning av tågordningen i matkön fick gästerna att omedelbart börja röra sig mot serveringsrummet.

En god fiskoppa som fick en strykande åtgång stod på menyn. Till kaffet som vi fick efteråt hade vice klubbmästaren Elisabeth bakat en Silviakaka som även den uppskattades av gästerna. Innan vi skulle få lyssna på Jan Mellring föredrag om "Konsten att bygga båtar", var det dags för den stora vinlotsdragningen.



1:a pristagaren Erik

På vinstbordet stod som vanligt fem flaskor med varierande innehåll. När första numret lästes upp sken Erik Wahlund upp som en sol och fick motta 1:a priset. Följande lyckliga vinnare var Gabi Falk, Sonja Söderström, Herty Bengtsson och den sista vinstflaskan hämtades av jubilarer Bo Hagelin.

Alla vi andra fick nöja oss med att ha bidragit till att stärka föreningens ekonomi.

När allt lugnat ner sig var det dags för kvällens föredrag.



Jan Mellring

Jan inleder med att säga; "Det jag skall berätta om går inte att läsa i någon bok. Man kan inte med ord förklara hur olika material skall bearbetas och med vilka verktyg. Det är genom erfarenhet som man tillägnar sig dessa kunskaper. Båtbygge, fortsätter Jan, är inget yrke, det är ett intresse.

1984 tog han ledigt ett halvår från det ordinarie arbetet, för att gå en hantverkarskurs i forntida teknik på Bräckedal folkhögskola i Sveg.

Han fick senare frågan om han ville vara med och bygga en vikingabåt i Jämtland. Jan tog ytterligare ledighet och tillsammans med arkeologen vid regionmuseet Jamtli i Östersund T Johansson och Jan Bill från Roskilde slutförde de projektet. Jan hade nu sagt upp sin anställning på Televerket.

Han höll kurser i historiskt hantverk och senare anlätades han av ett gäng marinarkeologer som hade behov av en båtbyggare nere i Hölleviken i Skåne. De letade efter skeppsvrak i sanden åt Fotevikens museum.

Historiska museet i Stockholm har anlitat Jan som föreläst om sitt båtbyggande. Han har även byggt två båtar åt museet. Som förebild var en kyrkbåt från Valsgårde, en gård vid Fyrisån. Kyrkbåten återfanns i en av 15 båtgravar från vendel och vikingatid. På en ritning från utgrävningen c:a 5 m lång var varenda nit utritad var den legat i jorden. I en kartong förvarades nitarna. Jan fick smida likadana nitar till det förestående bygget.

Åt en beställare i Holland har han byggt två båtar. Att lyssna på beställarens önskemål och förslag är en väsentlig del av arbetet. Han understryker vikten av att ha god kontakt med museer i Norden samt alla som sysslar med båtbygge. Det är viktigt att bli känd som en seriös och kunnig hantverkare.



Passar till bord på båt som nu ligger på historiska friluftsmuseet Archeon i Holland.

Materialkunskap är grundläggande för en hantverkare.

Tillverkningen av bordläggningsplankor i ek skiljer sig från de i furu. Ek kvartersågas för att utnyttja de naturliga fibrer och kanaler

som finns i träet som sedan värms, förr på glödbädd, numera basas bordläggningsplankorna med ånga för att passa. Att smida och härda järn, liksom att impregnera med linolja, tjära och salt för att bevara verkets fuktighet är även det en del av arbetet för en båtbyggare som vinnlägger sig om att återskapa en replika av en äldre båt/skepp.

Till att stötta masten, riggen, användes åtskilligt med tågvirke, det grövsta och starkaste tillverkat av valrosshud. Segel var dyra, i äldre handlingar kan man läsa att kostnaden för segel kunde vara lika dyr som kostnaden för båten. Materialet var vanligen ull, vadmal impregnerat med hästfett, men även importerat siden provades.

Givet är att båtarnas storlek varierade, beroende på vad de skulle användas till. Kyrkbåt, fiskebåt, transportskepp o. s. v. Vikingaskeppet "Havhingsten" i Roskilde är 30 meter och i Norge har man hittat en brandgrav på 35 meter. Att bygga och rusta så stora skepp förutsatte investerare med kapital. Stockholmsbriggen "Tre Kronor", "Malmö Kogg Tvekamp" och "Ostindiefararen" är exempel på nutida stora projekt.

Erfarenhet skaffar man sig genom att börja med yxa fortsätter Jan. Att se det hela som en helhet, inte som ett pussel med de enskilda delarna var för sig. Om man börjar



Skidbladner på väg till Vinland 2000



med en modell är det lättare att se hur slutresultatet kommer att se ut och det gör att man kan undvika misstag på vägen. Det väsentligaste av allt, avslutar Jan, är att sjösätta och prova båten när den är färdigbyggd för att få bekräftat att det blev som man tänkt.

När Jan avslutat sitt föredrag fick han kraftfulla applåder och Kjell överlämnade en buket blommor med ett tack för ett intressant föredrag. En del av åhörarna ville ha svar på

ytterligare frågor som de ställde till Jan.

Kvällen led mot sitt slut och efter att ha hjälpt till lite med avplockning från borden var det även dags för oss att tacka för ännu en trevlig kväll i goda kamraters sällskap.



Det kom ett brev med trevligt innehåll.



Ohoj alla vänner i Flottans Män

Nu är det snart Jul och vi inleder kommande julen med ett trevligt glöggmingel hemma hos oss på Båtsmansvägen 13.

Vi bjuder in till öppet hus lördagen den 20 nov mellan 15:00 till 18:00, ni får komma och gå när ni vill.

Alla kamrater är välkomna men vi måste nog begränsa antalet så det blir först till kvarn som gäller.

Blir det över 200 som kommer så måste vi begränsa till 30 !!

Det kommer att bjudas på god glögg med tillbehör. Kostnaden blir en 50-lapp för alla. Ni som vill svischa så går det bra till mitt tfn.nummer. Glöm då inte att notera ert namn.

Anmäl er nu snarast till glöggminglet, dock senast onsdag den 17 nov till Kjell på 070-6413553 eller via mail; kjelljohansen756@gmail.com

Ni är välkomna till Båtsmansvägen lördagen den 20 nov.

Kjell och Elisabeth







Ingen som tar del av dessa bilder kan rimligtvis inte ifrågasätta om vi som var där hade ett par trevliga timmar. Allt det goda som dukats upp fick vi njuta av. Vi fick även del av den värme och synbara glädje som värdparet utstrålade över att vi tjugotre hörsammat inbjudan.

Tack för en trevlig eftermiddag.

Rune och Sonja



Var skall jag nu få plats för gumman?

Tecknaren Ragnar Kempe föddes 5/12 1903 i Skövde. Han kom till Kungl. Flottan som torpedmatros 1922.

Sjävlärd, levererade han sina första teckningar beskrivande livet i Flottan i tidskriften VÅR FLOTTA 1924. Ingen har som Kempe tecknat "örlogsgastar med vind i tjavs och blåkrage".

Mycket av hans produktion skildrar jagar och torpedbåtlivet under 1920-talet. Kempe lämnade Flottan 1929. Efter reklamskola blev han merkantil chefdekoratör bl a hos AB Herman Meeths i Stockholm.

Kempe har också ägnat sig åt internationell showbusiness som snabbtecknare och musikalartid, bl a med framträdande på Chinavaritetén i Stockholm. Inkallad under beredskapstiden utförde han fina dekorationsmålningar på örlogshemmet samt i matsalen på Skeppsholmen

Det händer då och då att Örjan Sundkvist (flitig publicist på facebook) skickar bilder något jag uppskattar och tycker är trevligt. I O´Hoj 3 2013 skrev jag något om - Vem var då denne R Kempe -, även här vill jag påminna om detta.



Hon säger att hon vill bli marinlotta.





Ett ofta använt citat är, "En bild säger mer än tusen ord." Efter att ni har sett bilderna från vårt Lille Jufirande tror jag inte att någon betvivlar att vi 30 som deltog fick en trivsamt kväll tillsammans.

Ett rikt dukat julbord med de vanligaste tillbehör som brukar förekomma fick vi ta för oss av. Till dessa brukar det ju även kunna passa med lite sång och starka drycker. Inget av detta saknades. Efter att vi ätit gott och haft det trevligt, varit ett par rundor för bakning, pustade vi ut och såg fram emot kaffe och god kaka.

Givetvis var vi ju alla även spända på att få se utfallet av kvällens lottdragning. När det så småningom blev dags stegade Bengt och Torhild fram till prisbordet. Spänningen i lokalen steg och det var nästan så att det gick att ta på den. Ingen blev väl egentligen förvånad när Elisabeth och Herty vann var sin flaska. Det hör ju närmast till. Den verkliga högvinsten ramlade ner hos familjen Ödmark som tillsammans kunde gå hem med tre flaskor. Turgubben Håkan fick två medan Stig fick nöja sig med en.

Återigen hade vi fått uppleva en trevlig kväll tillsammans med goda kamrater, denna med en försmak av det kommande julfirandet i kretsen av familjen.

Korvgrill vid Marinstugan 22 januari.

Vid pennan R Stang

Det har nu blivit en tradition att vi inleder årets aktiviteter genom att träffas ute vid Marinstugan och grilla korv. I år var vi tretton som trotsade både corona och omikron och detta enbart för att få träffas, umgås ett par timmar mestadels ute i friska luften. Efter all hälsning, Gott Nytt, Mätte vi snart bli av med detta eländiga corona gissel o s v, försåg vi oss med de ingredienser som erfordrades för att komma igång med grillandet. Några vid tunnan som Kjell givetvis som vanligt fyrat på, andra vid kolgrillen.



Ett bord fyllt med olika korvar och andra tillbehör uppställt på verandan borgade för att ingen behövde sakna något. Det gick att äta sig ordentligt mätt om man så ville.



Efter en dryg timmas utomhusvistelse i det i o f s fina vädret trots avsaknaden av sol men även vind, så det var mer än dragligt. Men det hade utlovats kaffe och en god kaka så när alla kände sig lagom mätta på korv troppade man av och förflyttade sig inomhus. Även där inne försökte vi att så gott det nu gick att inte klänga på varandra i en stilla förhoppning om att så småningom kunna avsluta denna trevliga träff lika friska som när vi kom.





Vår ordförande drabbades stundtals av mikrosöm och deltog därför sporadiskt i konversationen. Som vanligt blev det en massa olika frågor i de mest varierande ämnen ventilerade.

Kjell och Elisabeths unga dotter Eva som deltog, var för de flesta andra en ny trevlig bekantskap.

Men när hon försökte övertyga oss om hur stor den gädda som senaste fiskafänget hade resulterat i var det till och med så att mamma Elisabet tvivlade på sanningshalten i den historien.

Vi hade återigen fått uppleva ett par trevliga timmar i kretsen av goda vänner och hoppas givetvis att det även framgent skall komma fler tillfällen till att träffas.



Minns ni reklamen "Oväntat besök"

Vid pennan B Wideberg

Kon och kalven låg på gräset vid stugknuten när jag kom. När jag körde in på planen reste sig kon och tittade på mig, kalven låg fortfarande. Jag undrade om jag tordes gå upp till huset. Hon visade ingen aggression så jag smög försiktigt upp till verandan och satte mig och hon stod i hörnet med mulen mot mig. Vi stirrade på varandra en stund. När de tröttnat på mig så reste sig kalven och de gav sig sakta iväg ner i dalen.



MARINSTUGAN

Vår Marinstuga mår bra där ute på Muskö. Vid vår korvgrillning i januari så var det gott och varmt att avsluta inne i stugan.

Ny ytterlampa är uppsatt och den styrs av ett skymningsrelä så ljuset står på över nätterna. Som ni såg på julhälsningen till er så ser det vackert ut när stugans framsida är upplyst.

Vi hade ju tidigare missat att lägga värmekabel på vattenröret på vinden till tvättstället på toaletten, det är nu åtgärdat så alla vattenrör till stugan som kan frysa är åtgärdade med elkablar.

Hittills har det ju inte snöat allt för mycket så vi har ju sluppit att skotta snö och framför allt inte behövt ploga infarten och någon snövall ute vid vägen.

Glöm nu inte att alla medlemmar har möjligheten att låna stugan, såväl bara över dagen som upp till en vecka. Hör av er till stugfogden Björn på tfn 0702464190 för att boka in och få reda på var nyckeln finns. Det är skönt att sitta vid skrivbordet och se ut över den tomma kajen på Musköbasen och lyssna på tystnaden och fågelsången!

Björn W



Ni är alltid att *Välkomna* besöka stugan

FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11 I NYNÄSHAMN





Hantverksgården på Skolgatan 54
efter renovering



*Vi tackar alla medlemmar
som har gett och ger bidrag till
tryckningen av tidningen
Flottans Män*

