



**Nr 2**

**September 2023**

---

**I detta nr:**

- **Ordföranden har ordet.**
- **Veterandagen den 29 maj 2022**
- **Soppkvällen 30 Mars**
- **Eftermiddagsfika i Marinstugan 15 april**
- **7 – 9 maj Riksårsmötet 2023**
- **Besök vid Vikingabåtsbygget 31 maj**
- **Vårstädning Marinstugan Muskö**
- **Vårfesten 2023-06-17**
- **Folklustspelet "Värmlänningarna" 16 - 18 juni**
- **Flottans Män Serverar**
- **Information Flaggvaktutbildning**
- **Avliden medlem**
- **Marinstugan.**



# Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Kjell Johansen Mob 0706-41 35 53

Vice ordf: Tommy Lagsjö Mob 0705-49 02 87

Sekreterare: Rune Stang Mob 0703-69 29 38

Kassör: Stig Ödmark Mob 0703-19 16 47

Ledamöter: Björn Wideberg Mob 0702-46 41 90

Linda Leibing-Hedén Mob 0703-05 30 23

Tommy Falk Mob 0709-58 29 19

Suppleanter: Rolf Qviberg Mob 0703-09 54 78

Gösta Nordgren 08-520 129 062

Registrator: Tommy Lagsjö Medlemsregisteransvarig.  
0705-49 02 87 *Vid ändring av adress,  
meddela registratören.*

Adress: FM avd 11 NYNÄSHAMN  
c/o Kjell Johansen  
Båtsmansvägen 13  
149 31 NYNÄSHAMN  
[kjelljohansen756@gmail.com](mailto:kjelljohansen756@gmail.com)

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn  
c/o Stig Ödmark  
Nynäsvägen 12  
149 30 NYNÄSHAMN

produktion: st-media  
R Stang  
Skogsv 4  
148 30 ÖSMO  
Tfn 08-520 30 555  
Mob 070-369 29 38  
e-mail [st-media@telia.com](mailto:st-media@telia.com)  
[36rusta11@gmail.com](mailto:36rusta11@gmail.com)



Hallå alla vänner i Flottans Män!  
Så är sommaren snart över, men hösten har inte kommit fullt ut ännu. Men vi i Flottans Män har redan satt igång våra aktiviteter. Höstfesten med kräftskivan ute vid Marinstugan blev bra genomförd, många deltagare var med och kräftorna var goda. Vi har det fint ute vid vår Marinstuga, kom gärna dit när ni vill och bara koppla av och njut. I veckan var vi 7 medlemmar nere i Norrköping och deltog i 5-kampen där. Vi vann inte helt denna gången men våra lag blev nr 2 och 3. Vi fick lämna över vandringspokalen till FM Västerås. Framöver

nu i höst så har vi våra soppkvällar 28/9 och 26/10 med trevliga föreläsare. Vi har vårt glöggmingel som vanligt 24/11 och lördagen 9/12 så genomför vi vårt 85-årsjubileum i samband med LilleJulen på Hantverksgården. Vi håller igång våra aktiviteter så glöm nu inte att delta, det är ju därför vi håller igång oss själva och att få träffas och må bra i vår kamratskap.

Vi ska försöka att få till en sightseeing i det omgjorda Musköberget nu i september om det går. Vi har sänt en förfrågan till Marinchefen så får vi se om det går igenom. Blir det klart så kommer vi ut med inbjudan till er alla. Det vore kul för oss som har tjänstgjort i berget tidigare att få se hur snyggt det har blivit.

I december i år har vår förening funnits i 85 år! Vi avser att få igång en liten jubileumskväll den 9 december, samma datum då vår förening uppstartade, tillsammans med vår LilleJul. I årets sista Ohojen så kommer vi att lägga in de senaste 5 årens händelser, vi har ju en jubileumsskrift för 80-årsjubiléet, så de senaste händelserna blir ett tillägg till den. Vi ska vara stolta för att vi har kunnat hålla igång vår förening under de alla åren som vi har verkat och naturligtvis kommer föreningen att fortsätta i många år till. Vi ses under hösten, må väl alla

Vi ses framöver

*Kjell*



# Veterandagen den 29 maj 2022

Vid pennan Linda Leibing Hedén

Jag har blivit ombedd att skriva om min upplevelse av Veterandagen den 29 maj 2022 vid Sjöhistoriska Museet i Stockholm. Det hela började med att jag fick ett brev från Försvarsmakten tidigt på våren 2020. Något undrande öppnade jag detta, som var undertecknat av Micael Bydén, General. Ett brev från ÖB, vad i hela friden var nu detta?



Jo, det var en inbjudan till att delta i högtidlighållandet av det årets Veterandag pga att jag år 1980 hade tjänstgjort under 6 månader som FN-soldat i Bataljon 76C på Cypern. Försvarsmakten ville uppmärksamma oss som deltagit där och då. Det kändes fantastiskt att 40 år senare få denna uppmärksamhet! Men så kom pandemin i vägen, så det blev ingen Veterandag, varken 2020 eller 2021. Försvarsmakten ger dock inte upp så lätt, så år 2022 fick jag en ny inbjudan från ÖB och denna gång slog man på stort och bjöd in samtliga svenska UNFICYP veteraner som mellan 1964 – 1993 hade tjänstgjort på Cypern.

Jag vet inte exakt hur många människor det rörde sig om, men bara i min bataljon var vi 420 FN-soldater, varav 12 kvinnor. För att kunna uppmärksamma alla på samma dag hölls det, förutom det centrala firandet i Stockholm, också lokala ceremonier i Boden, Luleå, Göteborg, Skövde, Halmstad, Eksjö, Karlskrona, Ronneby, Trelleborg, Malmö, Kristianstad och på Gotland.

UNFICYP är ett av FN:s längsta fredsbevarande uppdrag. Det inrättades 1964 för att förhindra ytterligare strider mellan de grekcypriotiska och turkcypriotiska befolkningsgrupperna på ön och få till stånd en återgång till normala förhållanden. Detta har dock visat sig inte vara så lätt och uppdraget pågår fortfarande, efter att en stor omstrukturering av hjälpinsatserna genomfördes 1993. Den som vill veta mer om detta kan gå in på <https://unficy.unmissions.org>.

Att jag själv åkte till Cypern som FN-soldat 1980 berodde på en rad omständigheter. Jag tog mitt radiotelegrafistcertifikat 1978 och lyckades komma ut på oljetankern M.T Okturus på våren 1979, där jag gjorde min praktiktjänstgöring. Men sen såg det mörkt ut för nyblivna radiotelegrafister, som ville komma ut i världen genom att arbeta i den svenska handelsflottan. Men då dök möjligheten upp att som kvinna söka FN-tjänst på Cypern, bland annat som radioofficer. Jag tog chansen och hade turen att bland 4 000 sökande bli uttagen som en av de 40 första kvinnorna någonsin, som utbildades till FN-soldater i Sverige. Efter utbildningen fick vi veta att eftersom vi klarat denna med glans – vi var så oerhört motiverade – så hade vi också öppnat dörrarna för kvinnor att söka till armén, flygvapnet och flottan!

Nu, 42 år senare ville jag naturligtvis delta i Veterandagen som hölls för oss UNFICYP-veteraner. Jag fick bjuda med två gäster, stod det på inbjudan. Då ingen av mina släktingar kunde komma bjöd jag med Kjell och Elisabeth. Klädsel var kavaj eller uniform, så Kjell och jag klädde oss i Flottans Mäns föreningsdräkt och jag tog på mig min gamla FN-basker, samt FN-medaljen "IN THE SERVICE OF PEACE" som jag erhållit på Cypern.

Vi anlände i god tid och kunde gå omkring en stund på utställningsområdet på Gärdet där Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visade upp sin verksamhet. I mässtället fanns en presentation av UNFICYP och bredvid detta kunde veteranerna hämta ut



den jubileumsjetong som präglats särskilt som minne av högtidlighållandet. Den delades ut till samtliga veteraner som erkänsla för våra insatser och skickades till de som inte kunde närvara. Jag fick stå i kö och blev avprickad, då jag hämtade min fina jetong. Ordning och reda.

Klockan 14.30 var det dags för veteranceremoni i närvaro av H.K.H. Prins Carl Philip vid Veteranmonumentet Restare. Vi hittade fina sittplatser och kunde se ut över ett hav av blåa baskrar. Ceremonin inleddes med flaggspel och den baskerklädda publiken blev



omgiven av flaggvakter – Kjell berättade att han själv en gång stått flaggvakt där, högst upp bakom publiken, vilket var jobbigt då det blåste. Man började med presentation för de FN-soldater som genom åren omkommit i tjänsten och några som skadats allvarligt hedrades. Fina tal hölls av H.K.H. Prins Carl Philip, dåvarande statsminister Magdalena Andersson, ÖB Micael Bydén, m.fl. Några FN-soldater som gjort särskilt viktiga insatser för FN, i form av allt från hjälpinsatser till civila i katastrofsituation till utveckling av ny

innovativ teknik, fick komma

upp på scenen och bli särskilt hedrade. Allt detta var känslösamt för många i publiken. Jag och Elisabeth iakttog en äldre baskerklädd man, som satt en bit framför oss, tillsammans med sin familj. En liten pojke i 10-års åldern, som uppenbarligen var hans barnbarn, satt bredvid mannen. När en av talarna framförde ett stort tack till alla FN-veteraner som, enligt talaren, lämnat sin trygga tillvaro i Sverige och ställt upp för freden i världen, blev den lille pojken alldeles exalterad. "Farfar," ropade han, "du är ju en hjälte!" Båda strålade som solar mot varann och farfar fick en stor kram av sin lille sonson.

Efter ceremonin serverades middag i det stora mässtället. Detta var anledningen till att man måste anmäla om man kom och om man skulle ha gäster med sig, så att maten skulle räcka åt alla. Allt var välplanerat i Försvarsmaktens regi förstas och tallrikar med varmrökt lax, rotfruktssallad och en god kall sås delades ut på löpande band av väl rutinerad personal. Vad gällde det drickbara så fanns det såväl alkohol att köpa som alkoholfritt att hämta. Vi hämtade vår mat och dryck, slog oss ned vid ett bord och åt under trevligt samspråk. Vi var vid det här laget ganska trötta och mätta på dagens upplevelser och vi tyckte alla tre att det var skönt att sedan sätta sig i Kjells bil och åka hem.

Det enda jag saknade var att jag inte träffade på någon gammal "FN-yxa" (slang för FN-veteran) från min tid i Bataljon 76C. Men många av mina FN-kamrater kom från olika delar av Sverige, så kanske några deltog i de lokala ceremonierna ute i landet.



## Soppkvällen 30 Mars

Vid pennan Tommy Falk och Rune Stang.



Det blev som vanligt god stämning redan från början och när alla gästerna droppet in blev ljudnivån märkbar. På matsedeln hade det utlovats ärtsoppa med pannkakor, en i försvarsmakten väldigt vanlig maträtt på torsdagar. Efter att en del varit ute och backat om klargjordes lokalen för kvällens föredrag som den här gången skulle komma att handla om en resa till Kina.



En resa som Tommy Falk och hans hustru Gabi gjorde för ett antal år sedan.

Peking (eller Beijing, bokstavligt översatt: "norra huvudstaden" där vi landade och fick vår första kontakt med landet vi kommit till, är huvudstad i Folkrepubliken Kina sedan den 1 oktober 1949. Peking är ett av Kinas fyra storstadsområden som står direkt under landets centrala förvaltning, vilket ger staden samma administrativa ställning som en provins. De övriga är Shanghai, Tianjin och Chongqing. Den totala folkmängden i det administrativa storstadsområdet



Högsta harmonins sal

De 10 figurerna på taket till Högsta harmonins sal som visualiserar byggnadens högsta status.

uppgick till 19,6 miljoner vid folkräkningen 2010.

Efter att ha blivit insläppta i passkontrollen togs vi emot av en leende söt flicka som hette Lisa. Vår grupp hade sedan tidigare blivit delad i två med 35 deltagare i varje. Vi hade dessutom under hela vår vistelse samma buss och förare.

När alla besökare hade embarkerat bussen, körde vi mot megastaden Peking där vi inkvarterades på hotell Paragon, som skulle komma att bli vår bas under vistelsen i Peking. Det var ett 4 stjärnigt fashionabelt hotell med alla bekvämligheter.



Palatset, som totalt täcker 72 hektar, ligger precis norr om Himmelska fridens torg

Tommy berättar att Lisa kom och hämtade oss dagen efter för ett besök i den förbjudna staden. För att poängtera att mongolernas styre en gång för alla var över, lät kejsaren Yongle av Mingdynastin 1406 uppföra ett helt nytt kejsarpalats där mongolernas palats tidigare legat. Färdigställandet av den Förbjudna staden tog 14 år och krävde en arbetsstyrka på en miljon arbetare och 100 000 hantverkare för att uppföras. Men det var långt ifrån den sista spiken som skulle slås. Kommande 480 år skulle präglas av ständiga ombyggnationer och tillbyggnader.

I takt med att Beijing fick huvudstadsstatus blev den Förbjudna staden landets politiska



centrum, fram till att Kinas siste kejsare Puyi abdikerade. Kinesiska muren (kinesiska: Chángchéng, 'den långa muren'; även Wan li chang cheng, 'den tiotusen li långa muren' är en serie militära försvarsmurar i norra Kina. De byggdes i omgångar under flera olika dynastier från 300-talet f.Kr. fram till första delen av 1600-talet, blir vårt nästa utflyktsmål.

De idag existerande delarna av muren har en total längd på ungefär 6 000 km, vilket tillsammans med diken och naturliga barriärer skapar en 8 850 km lång försvarslinje. Totalt har Kina genom historien uppfört mer än 21 000 km försvarsmurar.

Murarna, som löper i områden i anslutning till Kinas historiskt nordliga gräns, uppfördes huvudsakligen för att skydda Kina från nordliga nomadstammar. (Ryttarfolk) Murarna är byggda med packad jord, sten eller tegel. Vid några tillfällen i historien har muren förerats av anfall från norr som exempelvis 1644 när Qingdynastin erövrade Mingdynastins Kina.

Ofta tillskrivs Kinas första kejsare Qin Shi Huangdi byggandet av den kinesiska muren efter att han på 200-talet f.Kr. utökade och sammankopplade tidigare existerande murar till en lång försvarslinje. Den under 2000-talet kvarvarande muren är till allra största delen uppförda under Mingdynastin i slutet av 1500-talet; den restaurerade sträckningen nära Peking lockar stora mängder turister.

Kinesiska muren är jordens längsta byggnadsverk, världens största militära försvarsstruktur och en av världens mest besökta turistattraktioner. Sedan 1987 är kinesiska muren listad av Unesco som världsarv, och 2007 blev kinesiska muren vald som ett av världens sju nya underverk.

Lisa tog oss med på ett besök på ett företag som föder upp silkesmaskar.

Processen att få silke från silkesmaskar har varit ett hantverk som gått i arv genom generationer. Det är en delikat och intrikat process som kräver uppmärksamhet på detaljer och tålmod.

Att föda upp silkesmaskar innebär att de får en gynnsam miljö för att växa och omvandlas till nattfjärilar.



Två bilder på hur tråden/kokongen behandlas innan Råsilke är en tråd som bildas av en grupp om 5 till 8 av de fibrer som hasplas ur silkesmaskens kokonger.



lar. Det är viktigt att ha mullbärsblad, eftersom de är den primära födokällan för silkesmaskar. Bladen bör matas till silkesmaskarna dagligen för att säkerställa att de växer tillräckligt.

Silkesmaskar är känsliga för temperaturförändringar och de kräver en varm och fuktig miljö för att trivas. Uppfödningsskåpet bör hållas vid en jämn temperatur på mellan 25 och 30 grader Celsius. Fuktighetsnivåerna bör hållas på 70 till 80 procent för att säkerställa att silkesmaskarna inte torkar ut.

Efter att silkesmaskarna har metamorfoserats till nattfjärilar lägger de ägg som kläcks till silkesmaskar. Processen börjar igen, och det är viktigt att se till att korrekta uppfödningförhållanden upprätthålls.

För att extrahera silke från kokonger kokas kokongerna i vatten för att döda silkesmaskarna och förhindra skador på silkessträngarna. De kokta kokongerna placeras sedan i varmt vatten för att lossa silkesfibrerna. Fibrerna lindas sedan av från kokongen med hjälp av en anordning som kallas, rulle.

De avlindade sidenfibrerna spins sedan till tråd och vävs till vackra tyger. Processen kräver skicklighet och tålmod, och det är viktigt att använda kokonger av hög kvalitet för att få det bästa sidenet.

Processen att få silke från silkesmaskar är en fascinerande process som har fulländats under århundraden. Från att föda upp silkesmaskarna till att extrahera silkesfibrerna, det kräver tålmod, skicklighet och uppmärksamhet på detaljer. Nästa gång du beundrar ett vackert sidenplagg, kom ihåg den invecklade processen det tog att få fram fibrerna som gör det.

## JADE

### DEN GRÖNA ÄDELSTENEN SOM DYRKAS I ASIEN

Vi fick även besöka ett företag som i entrehallen visade upp en skulptur i jade av ett imponerande stort kinesiskt krigsfartyg m/å tillverkat där.





Två bilder på hur jaden behandlas/slipas/formas med "tandläkar borrar", samt rengörs med fint vattentryck av otroligt skickliga och yrkeskunniga ungdomar

Under förhistorisk tid användes jade för att tillverka verktyg och vapen. Än idag är jade en av världens mest populära ädelstenar, framför allt i Kina där jade är mer eftertraktat än guld och diamanter. Jade förekommer på många platser i världen. Historiskt sett har den mest värdefulla jaden brutits i Myanmar fd Burma. Men även Kina, Kanada, USA och Nya Zeeland är viktiga fyndplatser.

Vi människor har använt jade i verktyg och i smycken i minst 5 000 år, kanske så länge som 7 000- 8 000 år. Det finns kinesiska forn lämningar som pekar på att jade brutits och behandlats ända sedan 2000 år före vår tideräkning. Jade omnämns till och med i bibelns moseböcker.



Ursprungligen användes jade för att tillverka vapen och verktyg som knivar och yxor. Så småningom gick våra förfäder över till verktyg och vapen i metall men fortsatte att använda den vackra stenen i smycken, prydnadsföremål och andra konsthantverk. Namnet jade kommer från spanskans piedra de ijada, som grovt översatt betyder sten för magen eller mellangärdet, och myntades av de spanska conquistadorerna som anlände i Sydamerika på 1500-talet. De spanska erövrarna förde sedan hem jade till Europa där den snabbt blev efterfrågad både för sin skönhet och påstådda medicinska egenskaper som att mildra magsmärtor. Bland ursprungsbefolkningarna fanns också många otroligt skickliga jadesnidare som utformade avancerade konst- och bruksföremål av mineralet. Tråkigt nog behandlades inte lokalbefolkning väl av spanjorerna, många blev slavar som sattes i arbete i guldgruvor eller dog i sjukdomar som européerna förde med sig. Inom kort dog därför den lokala jadesnidarkonsten helt ut. I Kina som aldrig blev en europeisk koloni levde jadesnidarkonsten kvar. Av den anledningen är jadehantverk i den kinesiska stilen det mest spridda och uppskattade. Jadeit av den absolut högsta klassen, Imperial jade som har en jämn grön färg åt det smaragdgröna, kan kosta mer än guld. Imperial jade som har rätt färg och genomskinlighet kan rentav kosta lika mycket som en diamanter i hög kvalitet per carat. I oktober 1997 såldes ett halsband med kulor i Imperial jade för mer än 9 miljoner dollar på auktionshuset Christie's i London.



Vi skulle nu flytta på oss. Så Lisa såg till att vi kom med ett inrikes flyg till Hohhot, tidigare känd som Kweisui, en stad på prefekturnivå och huvudstad i det autonoma området Inre Mongoliet i norra Kina. Där möttes vi av ökenhetta och blåst från Gobiöknen som



Templet Dazhao

senare på kvällen övergick i regn. Vi är nu i den inre delen av Mongoliet för att som mål komma till Gräsfolket som lever på den slättmark mellan Gobiöknen i väst och till Ryska bergskedjor i öster. Landet har 24 miljoner innnevånare. Efter landningen så kom vår guide. Han heter Kjell och tar oss med på en åktur i staden. Säkerheten är hög, tydligt närvarande med militären beväpnad då det var oroligt i landet. Vi besöker ett tempel som heter Dazhao och är 400 år gammalt, även ett besök vid Zhaojuns grav, hon hade varit bortgift med en kejsare och

gräset på hennes grav är alltid grönt. Nästa morgon åker vi med buss upp till högplatån, det oväder som mötte oss igår övergick till snö på vägen upp, gruppen som var före kunde inte komma ner på grund av snön så de fick övernatta hos Gräsfolket i de så kallade Jurtor (runda hus som man förr flyttade med boskapen när man var nomadfamiljer). Barnen växte upp på hästryggen så de blev duktiga ryttare vid tidig ålder.



Jurta

På den tiden då Kejsaren skulle gifta sig mötte han aldrig bruden före vigseln utan man sökte brudar som blev avteknade för att presenteras för Kejsaren.



Demure Wuerhu

Zhaojun Tomb kallas Green Tomb eller Demure Wuerhu på mongoliska, vilket betyder järnfästning. Det sägs att varje år när vådret blir kallare, blir annat gräs gult och vissnat, medan bara gräset på denna grav förblir grönt därav namnet Green Tomb. Graven har varit en av åtta kända scener i Hohhot. Zhaojun-graven, gjord av rammad jord, är 33 meter hög och upptar en yta på 1,3 hektar. Framför graven står bronsstatyer av Wang Zhaojun och hennes man, ledare för den etniska gruppen mongoliet i Handynastin som rider på galopperande hästar och en steninskrift skreven av Dong Biwu. På bakgården finns en visning av tablettinskriftioner på Zhaojun-graven sedan Qingdynastin. Graven är omgiven av gröna gräs och höga gamla träd som tornar upp sig. Stående på toppen av graven kan du få en fantastisk utsikt över de vidsträckt slätterna och de böljande Yinshan-bergen. Wang Zhaojun, även kallad Qiang, var en av de fyra välkända skönheter i Kinas gamla västra Han-dynasti. Hon föddes i Ping Village, Xingshan County, Hubeiprovinen och valdes till kejsarliga palats på grund av sin skönhet. År 33 f.Kr. kom Huhanye ChanYu,

kejsaren av Xiongnu, en nomadisk etnisk grupp i norr, till Han kejsarliga hovet och bad om att få bli en kejsarlig svärson för att uttrycka sin villighet att ingå vänskapliga förbindelser med Han. Zhaojun gifte sig sedan bort till gräsmarkerna av egen fri vilja. I Xiongnu beviljades hon som Ning Huqueshi, drottningen på mongoliska. Under sitt liv i Xiongnu bodde hon i jurta, bar filtar och pälsar, åt djurkött och drack mjölk, vilket visade sin respekt för lokala seder. Dessutom gjorde hon stora bidrag för att förbli de goda relationerna mellan Han- och Xiongnu-gruppen och vann respekt från lokalbefolkningen. För att hedra henne byggde lokalbefolkningen gravsten efter hennes död. Mongoliets mest kända person var Djingis Khan som levde på 1100-talet och som enade hundratals stammar till ett väldigt imperium som sträckte sig från Europa till Korea.

Så det var lite om tripptill Mongoliet, allt roligt tar ju slut, nu återstår det att flyga tillbaka till Beijing och flytta in på vårt hotell igen för vidare äventyr. Vi möts av Lisa på flygplatsen i Peking som berättar om våra kommande äventyr.



Vi skall få besöka kejsarfamiliens sommarresidens med den berömda marmorbåten som i december 1998 sattes upp på Unescos Världsarvslista. År 1860, under det andra opiumkriget, brändes stora delar av sommarpalatset ned, däribland trästrukturen som var placerad på marmorbåten.

Över Kunmingsjön grävd för hand till 2 m djup, går 17 bågars bro, Shíqī Kōng Qiáo. Andra delar av Sommarpalatset är Molnskingrande huset, Tornet för Buddhistisk dygd, Marmorbåten, Sozhougatan, Sūzhōu Jiē, Långa korridoren, Eviga paviljongen och Jade-

bältsbron. Sommarpalatset domineras av kullen Långt liv (60 meter hög) och Kunmingsjön. Slottet med sina parker utgör ett område på 2,9 km<sup>2</sup>, varav tre fjärdedelar är vatten. Byggnaderna upptar en yta på 70000 m<sup>2</sup>, och utgörs av en mängd olika palats, trädgårdar och andra arkitektoniska strukturer i antik stil. Palatset började sitt liv som klart porlande trädgården år 1750 (Qianlong-kejsarens femtonde regeringsår). Hantverkare gav trädgården sin arkitektoniska stil utifrån olika palats i Kina. Kunmingsjön skapades genom att för hand utöka en existerande vattenområde till att likna Västra sjön i Hangzhou.



Takdekoration på Palatset

Sommarpalatset har lidit svårt av två militära attacker, en engelsk-fransk allierad invasion 1860 (som drabbade det gamla sommarpalatset, vilket också plundrades vid samma tid) och åtta länders allierade krafter år 1900. Det överlevde och återuppbyggdes 1886 respektive 1902.

1888 bytte palatset namn till Yiheyuan, som betyder Hälsans och Harmonins trädgård. Det blev nu sommarresidens för änkekejsarinnan Cixi. Hon lade 30 miljoner tael silver på att renovera och bygga ut slottet, pengar som sägs ha varit avsedda för den kinesiska flottan.

Sedan 1924 är palatset och dess parker tillgängliga för allmänheten.



Vår guid Lisa

Trettiofyra år senare (1893) valde kejsarinnan Cixi att restaurera båten med pengar som hon egentligen skulle ha använt till att rusta upp den kinesiska flottan och bygga om den i västerländsk stil.

Man byggde två nya våningar, dessa i trä, dock målade man dem så att de skulle se ut som marmor och lade till vattenhjul vid sidan av båten, dessa gjorda i marmor. Man tror att båtens grund är gjord av ett enda stenblock.

Under regniga dagar kan man se regnvattnet rinna ut genom de fyra drakhuvudena, som finns placerade på skeppet för att vattnet ska kunna rinna av båten.

På varje våning finns det stora speglar placerade för att kejsarinnan skulle kunna sitta där och betrakta sig själv och omgivningarna medan hon drack te.

Man kan tillägga att var det var Hästens år när vi var där.

Vi tackar och säger adjö till Lisa och i övrigt för oss var det bara att kliva ombord på planet efter en fantastisk resa, med många fina möten och upplevelser och åka hem.



## Eftermiddagsfika i Marinstugan 15 april

vid pennan Björn Wideberg

Lördagen den 15 april hade vi en medlemsträff ute i marinstugan där föreningen bjöd på kaffe o hembakat kaffebröd. Trots det kalla vädret så var det 17 medlemmar som anslöt sig. Det dukades inomhus och alla närvarande trivdes som vanligt och det berättades en del om stugan och andra gamla minnen. Magnus Rietz skänkte föreningen en intressant bok om skärgårdshus.



## 7 – 9 maj Riksårsmötet 2023

vid pennan Kjell Johansen

Årets Riksårsmöte gick den 7 till 9 maj till Helsingfors som vanligt ombord Silja Lines fartyg m/s Silja Symphony. Det var FM Göteborg som var ansvarig för detta års Riksårsmöte och det hanterades, bra, dock saknade vi Göteborgarnas Flottans Mäns sångkör med sina jättefina sjömansvisor.



Första ombordstigningen fick förbundsstyrelsen klara ut, de skulle som vanligt genomföra sitt styrelsemöte. Inkommande kamrater fick ta det lugnt i terminalhallen med sina incheckningar och fick sitta lugnt i hallens bar.

Strax därefter fick medlemmarna som skulle delta i lokalföreningskonferensen samt övriga deltagare komma ombord. Lokalföreningskonferensen genomfördes som vanligt där respektive företrädare från alla lokalföreningar fick komma med sina synpunkter och fick övrig information från riksstyrelsen. Vid tidigare Lof-möten brukade alla representanter från föreningarna fått tillfälle att berätta om det viktigaste som har hänt under senaste åren, dessa berättelser brukade bli långa då alla tyckte att det som var viktigt för dem

skulle berättas om. Oj, detta blev långa berättelser och tiden för mötet gick ofta ut. Nu hade förbundsstyrelsen sänt ut formulär så att alla Lof:ar hade sänt in sina berättelse via mail som efter mötet sändes ut till alla Lof:ar via nätet. Bra!

Som vanligt strax efter fartyget kastat loss så blev det samling för alla med välkomstdrink. Göteborgsföreningens ordförande Lars-Erik Uhlegård hälsade alla deltagarna välkomna och man gick igenom resans program och händelser. Förbrödningsmiddagen därefter var som vanligt mycket trevlig. Man träffade gamla kamrater från hela landet och många kom fram och hälsade. God mat från buffén och goda drycker fick man som vanligt hämta vid de stora dryckesboxarna, gött!

Efter middagen var det allmän samling i en egen lokal där Göteborgarna gav lite olika historier och en musikanter underhåll oss så länge vid var kvar i lokalen. De som orkade därefter gick ner till stora showunderhållningen som höll på länge fram på natten. Det var gött att gå på bingen därefter!

Dagen efter började riksårsmötet som höll på i 2 timmar. Mötet följde sin vanliga dagordning med val av nya och fortsatta ledamöter i förbundsstyrelsen, styrelsens verksamhetsberättelse med beslut och avtackningar med medaljer till duktiga medlemmar som föreslagits från lokalföreningarna.

Bl a så uttalade vår Riksordförande en viktig information som beskrev Flottans Män





idag, åldersfördelning, några frågor att ställa sig om FM och några sanningar och frågor om framtiden och skall vi byta namn på FM med tanke på kvinnornas medverkan och inträde i Flottans Män. Mycket intressant och detta skall vi alla fundera och ta hand om nu framöver.

Efter Riksårsmötet var två personer från Försvarsavdelningen från Sveriges Ambassad i Helsingfors inbjudna och de informerade om läget mellan Sverige och Finland och Nato. På bilden ser ni de två från ambassaden tillsammans med vår Riksordförande Thomas. Även en bild på samarbetet med mellan Finland och Sverige nu avseende försvarssamarbetet finns med här.

Efter detta var det dags för en sightseeing med buss runt i Helsingfors. Vädret och solen var perfekt, det var varmt och trevligt under rundturen. Vi fick se många vackra platser i staden bl.a en märklig men fint fundament, Sibeliusmonumentet av skulpturisen Eila Hiltunen som är ett av de mest besökta turistmålen i Helsingfors.

Efter rundturen var det skönt igen att vila på bingen. Fartyget kastade loss kl 17:00 och därefter samlades vi fyra från Nynäshamn vid en bar på promenadäck där vi drack varsitt gott glas vin. Ståtliga män med medaljer och vackra kvinnor!

Därefter samlades alla till kvällens bankett med en 3-rätters meny inkl drycker. Maten var perfekt, fler av Göteborgarna samt vår Riksordförande

Thomas genomförde fina tal och speciellt blev ordföranden Uhlegård särskilt avtackad för genomförandet av arrangemanget. Vi fyra Nynäsbor satt nog kvar längs vid bordet, vi saknade fler av våra vänner från Nynäs, synd att ni inte kunde komma.

Kvällen vid showlokalen blev inte lång, åtminstone för oss gamla från Nynäs. Bingen väntade igen och vi sov gott under sjöresan hem. Bilen stod på parkeringen vid terminalen och resan hem till Nynäs gick fint.

Återigen, det var synd att inte fler från Nynäs kom med oss. Riksårsmötena är mycket trevliga och att få träffa gamla kamrater ingår ju som den stora delen i dessa möten. Hoppas att vi blir fler från oss vid nästa Riksårsmöte.



## Besök vid Vikingabåtsbygget 31 maj 2023

Vid pennan Linda Leibing Hedén

På soppkvällen den 28 oktober 2021 berättade vår medlem Jan Mellring om hur han blev intresserad av hantverket att bygga båtar på gammalt vis och om hur han har byggt vikingabåtar åt olika beställare, samt även seglat med dessa. Ett mycket spännande föredrag. Under våren i år var han igång med ett bygge igen och den 31 maj var vi i Flottans Män Nynäshamn inbjudna att komma och titta på vikingabåten, där den stod uppställd på Hembygdsgården.

Vi var närmare ett tjugotal personer som tyckte att Hembygdsgården var ett lagom och trevligt utflyktsmål, samtidigt som vi fick en chans att titta närmare på vikingabåtsbygget. Vid 14-tiden samlades vi vid ingången och drog oss sedan upp mot restaurangen och altanen som vetter mot vattnet. Vid sidan av altanen hade Janne ställt upp sin halvfärdiga båt till beskådan.



Han började med att berätta igen om hantverket och om hur man genom erfarenhet till-  
ägnar sig kunskaperna om hur och med vilka verktyg olika material skall bearbetas. Detta  
är ingenting som man kan lära sig genom att läsa om det i en bok, utan man måste helt  
enkelt arbeta direkt med händerna, pröva sig fram, experimentera och skaffa sig de erf-  
arenheter man behöver den praktiska vägen. Att det kan bli en del misstag och felräkningar  
på vägen, innan man hittar rätt, ingår helt enkelt i processen. Nu kunde alla intresserade  
ställa frågor och med egna ögon se och studera de olika detaljer som Janne berättade om.

När alla var nöjda med att ha studerat båten, som visserligen ännu inte var färdig, men som redan hade de eleganta linjer som utmärker en vikingabåt, inbjöds vi till fika på den andra, större altanen. För en liten slant, vilken som vanligt betalades till föreningens bankgiro i efterhand, serverades vi gott kaffe och hembakat kaffebröd, som en av damerna på Hembygdsgården hade bakat. Vi lät oss väl smaka och därefter kunde de som så ville titta runt i de olika gamla husen på Hembygdsgården, vilka hade öppnats för vår skull. Vi kunde alla konstatera att det finns väldigt många gamla och intressanta saker att titta på och Hembygdsgården kan vara värt ett längre besök om man vill lära sig lite mer om Nynäshamns historia.

Jan Mellrings föredrag på soppkvällen den 28 oktober 2021 finns återgivet i O'Hoj nr 1 februari 2022.



Skriv för O'Hoj!

Kära medlemmar, vi vill gärna ha in bidrag från er i form av artiklar, berättelser, notiser, skämt, nyheter, bilder eller annat lämpligt material. Upplevelser från din tid i flottan, en härlig båtsemester, en spännande resa du gjort, gamla minnen eller nya erfarenheter, vad som helst som du har lust att berätta om. Hjälps oss att kunna fortsätta producera vår läsvärda föreningstidning!

Skicka ditt bidrag till vår redaktör Rune på e-post: [st-media@telia.com](mailto:st-media@telia.com).

O'Hoj-redaktionen

### ATT MINNAS

- 60 år sedan Muskö vägtunnelns borningar från Yxlö och Muskö möttes på ett djup av ca 60 m under vattenytan (30 m berg och 30 meter vatten). Ett år senare var den färdig och öppnades senare även för civil trafik.
- 70 år sedan påbörjades planering och sprängningar i berget på ön Älvsnabben för en jagartunnel som stod färdig och invigdes av Gustav VI Adolf 1955
- För 85 år sedan bidades Flottans Män Nynäshamn.



## Vårstädning Marinstugan Muskö

vid pennan Björn Wideberg

I juni skulle vi genomföra vårstädning vid marinstugan på Muskö men det fick ställas in då vädret var uruselt, men den 10 juni kl 1100 kallades till ett nytt möte för städning både inomhus och utomhus. Det kom 13 medlemmar och



några var så angelägna att få arbeta så de var redan på plats före kl 1000. Eftersom de var tidiga ville de starta med kaffe och hembakad sockerkaka innan arbete.

Inomhus städades köket ordentligt och skåp rensades ut där det kunde kastas en hel del gammalt som medlemmar lämnat kvar, i kontoret rensades ca 30 kg gamla tidningar och protokoll ut. Silverföremål putsades och Kjell började montera upp de nya takarmaturerna. Alla

gjorde ett mycket bra arbete men de fick inte njuta av det fina vädret som övriga utomhusarbetare fick uppleva.

Utomhus blev fönster bättringsmålade och kittade, husfasad och vindskivor tvättade (Tommy L fick väl ont i fötterna efter att stå på stege hela dagen), lillstugans tak och hängrännor rensades från skräp. Gräs klipptes och hela infarten kratades. Kanonlavetten med trätrall, som var i dåligt skick, lagades, rensades och oljades in med träolja varvid den blev mycket fin.



Efter allt arbete intogs det ett stort lass med kokt korv med bröd samt kaffe och morotskaka och all fick njuta

av det mycket vackra vädret.

Tack till alla som genomförde ett mycket gott och välbehövt arbete.



## Vårfesten 2023-06-17

Vid pennan Tommy Lagsjö

Som vanligt samlades vi för vår traditionella vårfest vid 15-tiden den 17 juni vid Marinstugan.

Vi var några som var ute före gästernas ankomst och deltog i förberedelserna. Vår revisor Gert var nästan först på plats. Förutom de "vanliga" deltagarna kunde vi hälsa Eron med hustru Britt välkomna. Totalt var vi 18 deltagare.



I köket var det stor aktivitet med alla förberedelser för att det ska bli så bra som möjligt under ledning av Elisabeth. Det var olämpligt att grilla med tanke på det varma vädret så Elisabeth hade grillat köttet hemma. Det sköljdes potatis och klyftades och in i ugnen. Det skars grönsaker och sallad så det gnistrade om det. Det dukades i vanlig ordning och sedermera var det klart att ta sin tallrik vid bordet och fylla på av alla läckerheter som fanns, både fasta och flytande godsaker. Efter att vi intagit en härlig måltid och skålat ett antal gånger så var det dags för prisutdelning av Kjell som var enväldig domare. Med flest poäng fanns det ett vinnande lag som blev Marianne, Sonja och Lars-Åke som fick mot-taga var sin Toffifeekartong.

Det blev som vanligt en glad och trevlig tillställning som varade i många timmar. När vårfesten gick mot sitt slut och återställningsarbetena var klara och alla mätta, glada och nöjda kunde ta sig hem efter ännu en trevlig samvaro i kamratgänget.



## Folklustspelet "Värmlänningarna" 16 - 18 juni

Vid pennan Linda Leibing Hedén

I år fick vi uppleva ett folklustspel i Nynäshamn, som spelades utomhus på Hembygdsgården. Vår medlem Anna-Lena Engström var initiativtagare och ledare för projektet och hon lyckades få till stånd ett samarbete mellan Nynäshamns kommun, Kulturskolan, Folkdansgillet, Nyble Allspel, Musiker Utan Gränser och Hembygdsföreningen. Ett av syftena med projektet var just att dra samman olika lokala grupper så att folk lärde känna varandra, kunde utbyta erfarenheter och skapa något kreativt tillsammans. Även våra medlemmar Lena Allansdotter och Jan Mellring var inblandade och de och övriga som var med lär ha haft väldigt roligt under förberedelserna under våren.

Pjäsen blev en framgång och mer än 600 människor kom och tittade på den. Själv såg jag den på söndagen den 18 juni, tillsammans med åtminstone ett 10-tal andra från Flottans Män. Vi i publiken fick sitta på stolar uppställda på verandan till restaurangen med utsikt över planen, mellan de gamla husen, som utgjorde scenen. Det var livfullt med mycket folk och barn på scenen, alla var jätteduktiga och skådespelarna professionella. Ljudanläggningen fungerade perfekt, så även jag, som hör lite dåligt (snart dags att skaffa hörhjälpmedel) kunde höra allt och följa med i den välkända handlingen om Erik och Anna, de unga tu som vill gifta sig men hindras av familjernas gamla fejder och andra intressen.

Mot slutet av pjäsen, när dramatiken ökade, så blev det ytterligare dramatik pga att det började regna. Vi i publiken satt tryggt och torrt under ett stort uppspänt regnskydd, men alla ute på scenen blev förstas blöta. Detta hindrade dock inte skådespelarna från att entusiastiskt fortsätta med pjäsen ända fram till den storstilade avslutningen då Anna blivit tokig av sorg och hoppat i sjön för att gifta sig med Näcken, men räddats i sista stund av Erik. Anna blir frisk, familjerna kommer äntligen till insikt och blir vänner och bröllop kan stånda mellan Erik och Anna. Skådespelarna fick förstas stående ovationer från publiken och alla var glada!

Stort tack till Anna-Lena och övriga i ensemblen för en fantastisk eftermiddag!



## Flottans Män Serverar

Vid pennan: Lars-Åke Svenheden

Vägkyrka förekommer i 4 veckor varje år i Ösmo-Torö församling. Det innebär i stort att kyrkor vid "turistvägar" inbjuder besökare till kyrkan som kan bjuda på ex. musik, samtalsstund, guidning och försäljning av konst och konsthantverk samt servering av våfflor. På vardagar är det personal som sköter försäljning men på helgerna är det föreningar som har ansvaret.

Vis av erfarenheten från förra året påtog sig FM Nynäshamnsavdelningen uppgiften att servera helgen 8 -9 juli vid Sockenstugan i Ösmo kl 12.00 - 16.00. Det blev två hårda svettiga dagar att servera. Jobbet består i stort av att grädda våfflor, koka kaffe, servera, diska och ta betalt. Dessutom försäljning av konst och hantverk från Nynäshamns konst- och hantverksförening samt kyrkans U-lands bod.

Efter kort information av Inger och Lars-Åke så kom det snart besökare. Personal förde lades i köket. Stig fick i uppgift att ta betalt, inte så lätt med olika priser: kaffe och våffla, kaffe och 6 våfflor, saft och våffla, kaffe och kaka samtidigt leverera beställningarna till den som gräddar. Inte så lätt men snart gick det som en dans. Från köket hör man: "Vispa grädde, mera fat, linda knivar och gafflar i servetter, koka kaffe, släng skiten, fy va'



Tuk o Linda



Inger o Tommy

varmt det är, Björn spring ut med detta till nr.9", "Tommy nr 11 ska ha dessa 6 våfflor." "Det finns ingen med det numret, vad händer nu"??????

Hur var det nu skulle det var en extra våffla Utan sylt osv? Nej det är inte lätt. Många vänner och bekanta får man se och träffa. Där kommer han från Haninge FM vad han nu hette ja du vet den där han var ju med på årsmötet och känner din fru????? Där går han, det var länge sedan. Är hon här, jag träffade henne när jag låg på Småland för många år sedan. Men var tar medlemmarna från Nynäshamnsavdelningen vägen, Inte sett någon. Oj lever hon ännu, hon går ändå med rullator, va' pigg hon ändå är. Nu kommer guiden han skall ha en gratis våffla.

Här kommer prästen. Det har varit kofir-



Rune o Sonja

mation i kyrkan. Prästen berättar att det var så mycket folk så sittplatserna tog slut (får inte vara för mycket folk från säkerhetssynpunkt). En em i veckan ställer man "prällen" mot väggen och många gör det. Ungefär så kan snacket gå i samband vid våffelservering vid Sockenstugan Ösmo.

Ja det kommer upp många dråpliga situationer och skoj hade vi. Slutresultatet på 2 dagar blev att vi sålde 258 våfflor och 17 rabarberbitar. Vad detta slutar i pengar vet vi inte förrän kamrern har kommit tillbaka efter semestern.

Här är gänget som jobbade: lördag: Tommy Falk, Sonja Söderström, Rune Stang, Tuk och Björn Wider-

berg Linda Leibing, Inger Lidström och Lars-Åke Svenheden söndag: Kerstin o Stig Ödmark, Tuk och Björn Widerberg, Marianne Hermin, Linda Leibing, Inger Lidström och Lars-Åke Svenheden  
Tack för fint arbete



Stig, Lars Åke, Kerstin, Linda, Tuk och Björn



## Flaggvaktsgruppen bjuder in:

till tre spännande tillfällen i höst, då du kan lära dig något intressant om en av Flottans traditioner.

- Visste du att Sveriges flagga, som härstammar från 1400-talet, är den näst äldsta nationsflaggan i världen?
- Att flaggan från början användes och utvecklades på Flottans fartyg?
- Att traditionen att stå Flaggvakt kom från Frankrike till Sverige med Karl XIV Johan på 1800-talet?

Under trevlig social samvaro i Marinstugan kommer vi i Flaggvaktsgruppen att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter i detta ämne. Som medlem (eller medföljande till medlem) i Flottans Män kan det vara roligt att veta lite om traditionens ursprung, betydelse och i vilka sammanhang den utövas.

Träffarna är i all enkelhet upplagda som en kurs med Linda som sammanhållande kursledare och övriga i Flaggvaktsgruppen som lärare. Det blir ingen examen och ni får inget Diplom efteråt, men ni kommer att få veta hur våra erfarna Flaggvakter arbetar tillsammans under uppdragen och ni kommer att få höra många roliga och intressanta historier om situationer de varit med om.

Som kursmaterial använder vi den "Instruktion för Flaggvakt" som vi i Nynäshamn tagit fram och som ligger på Förbundets hemsida. Ni kommer självklart att kunna ställa frågor som vi ska svara på så gott vi kan. Vårt syfte med kursen är att sprida kunskap om denna fina tradition, samtidigt som vi har trevligt tillsammans.

Träff 1: Introduktion, historik och hur vi skapade "Instruktion för Flaggvakt".

Träff 2: Flaggvakterna i arbete, berättelser och erfarenheter. Prova på för den som vill.

Träff 3: Sammanfattning och komplettering. Prova på för den som vill. Avslut.

Plats: Marinstugan på Muskö.

Tidpunkter: torsdag 19 oktober, torsdag 9 november och torsdag 30 november kl. 13.30 till ca 15.30.

## Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe/te och fikabröd.

Anmäl dig till: Linda på e-post: [lindaleibingheden@gmail.com](mailto:lindaleibingheden@gmail.com) eller mobil: 070-3053023 senast tisdag 17 oktober så vi hinner fixa fikabröd. Välkomna!

## Flaggvaktsgruppen

Musköterikorpral: Stig Ödmark

Flaggvakter: Rune Stang, Kjell Johansen, Lars-Åke Svenheden, Eron Wersén

Kursledare: Linda Leibing Hedén



*Lars Lindstedt*  
*begravning i*  
*Österhaninge kyrka*  
*21/4 2023*



## MARINSTUGAN

Våren ute i stugan var mycket omväxlande med fina dagar och barmark ena veckan varvat med snö näst vecka, men sedan grodde gräset och Gullvivorna växte i hela gräsmattan. Sommaren började med en lång period av torka varvid våra blommor vissnade fort, men sedan följde en mycket regnig och blöt sensommar.

Ni medlemmar bör nyttja huset och området och vistas där en stund, eller i flera dagar. En mikrougn har anskaffats så man enkelt kan värma sig en medförd måltid.

Verksamhet:

- Styrelsen och arbetsgrupp har som vanligt haft sina möten i stugan.
- Den 15 april hade vi en eftermiddagsfika inomhus.
- I maj skulle vi haft en städdag men den fick ställas in då vädret var olämpligt för arbeten utomhus, flyttades till den 10 juni då vi kunde göra lite mer på huset och i trädgården. Vad som gjordes kan läsas i separat artikel.
- Den 17 juni genomfördes den årliga vårfesten med god mat.
- Under juli fick Sjövarnsskårens ledare även i år nyttja stugan på kvällstid när den var ledig.
- Den 19 augusti samlades vi till kräftfest med tillbehör. I stora rummet har nu Tommy Falk reparerat och målat innertaket, bra jobbat Tommy. Två nya taklampor är inköpta och håller på att sättas upp. Skorstenen har av sotaren kontrollerats och godkänts för eldning i öppna spisen. Eldning får endas ske om man garanterat har släckt eld och glöd då man lämnar byggnaden. Gnistskydd framför öppen eld skall alltid vara uppställd. Biblioteket där medlemmar kan låna böcker iordningställs efter hand med lämplig litteratur. Som vanligt är det bara att kontakta mig på telefon eller e-post om ni vill komma in i stugan. 0702464190, bjorn.wideberg@gmail.com

Det är bara att kontakta mig på telefon eller e-post om ni vill komma in i stugan. 0702464190, bjorn.wideberg@gmail.com

*Björn W*



Ni är alltid *Välkomna* att besöka stugan





Hantverksgården på Skolgatan 54  
efter renovering

# FLOTTANS MÄN

KAMRATSKAP   ÖRLOGSTRADITION   SJÖFÖRSVAR  
Nr 3, 2017



*Vi tackar alla medlemmar  
som har gett och ger bidrag till  
tryckningen av tidningen  
Flottans Män*

