

Nr 1

Mars 2023

I detta nr:

- Ordföranden har ordet.
- Riksårsmötet -22
- Mer om mina äventyr vid Lake Victoria i Afrika
- Vrakmuseet 12 nov -22
- Glöggmingel på Båtsmansvägen
- LilleJulafton på Hantverksgården 8/12
- Korvgrill vid Marinstugan
- Soppkvällen 2 februari
- Årsmöte
- Värdet av Flaggvakt - en personlig upplevelse
- Kurs i Flaggvakteri till hösten
- Marinstugan.



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Kjell Johansen Mob 0706-41 35 53

Vice ordf: Tommy Lagsjö Mob 0705-49 02 87

Sekreterare: Rune Stang Mob 0703-69 29 38

Kassör: Stig Ödmark Mob 0703-19 16 47

Ledamöter: Björn Wideberg Mob 0702-46 41 90

Linda Leibing-Hedén Mob 0703-05 30 23

Tommy Falk Mob 0709-58 29 19

Suppleanter: Rolf Qviberg Mob 0703-09 54 78

Gösta Nordgren 08-520 129 062

Registrator: Tommy Lagsjö Medlemsregisteransvarig.
0705-49 02 87 *Vid ändring av adress,
meddela registratörn.*

Adress: FM avd 11 NYNÄSHAMN
c/o Kjell Johansen
Båtsmansvägen 13
149 31 NYNÄSHAMN
kjelljohansen756@gmail.com

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o Stig Ödmark
Nynäsvägen 12
149 30 NYNÄSHAMN

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail st-media@telia.com
36rusta11@gmail.com



Hallå alla vänner i Flottans Män!
Vintern kom sent i år, i skrivandets stund ligger snön på taken och tomten har somnat. Vi ser väl fram emot våren som snart är här!

Vi har kommit igång med våra aktiviteter ordentligt i år. Korvgrillningen ute vid Marinstugan i januari var som vanligt trevligt. Årsmötet genomfördes bra i februari, styrelsens redovisning godkändes, samma styrelse sitter kvar och en ny suppleant Rolf Qviberg kom med oss. Planerad Ålandskryssning med Cinderella inställdes nu i mars, det blev alltför få anmälningar, varför vet vi inte.

Nu ser vi framåt och snart kommer inbjudan till nästa soppkväll den 30 mars. 15 april träffas vi igen ute vid Marinstugan för eftermiddagsfika, soppkväll på Hantverksgården den 27 april som vanligt och 29 april blir det vårstädning ute vid Marinstugan. Vår stugfogde Björn har lagt upp en lista med åtgärder som skall göras, vi måste hålla vår Marinstuga med tomt i väl ordning, den är ju en vacker infart till Marinchefens gruppeeringsplats.

I maj sker årets Riksårsmöte till Helsingfors. Inbjudan finns nu i FM tidning som kommer ut nu. Vi har planerat in några trevliga utflykter framöver. Vecka 27 ska vi besöka Hembygdsgården där vår vikingaskeppsbyggare Jan kommer att visa sitt snart färdiga vikingaskepp, i början av juni ska vi försöka få till en guidning på Skeppsholmen, veterarbåten minsveparen M20 besöker oss i Nynäshamn 30 juli med en utställning om Flykten över Öresund 1943, i augusti vecka 34-35 kanske vi får besöka gamla batteriet på Järflotta och om det går så kanske vi får besöka Musköberget vecka 38. Hallå Flottans Män med damer, nu blir det hålligång!

Vi planerar även att starta upp en ny Flaggvaktskurs under hösten, en annons om detta finns nu i denna Ohojen. Ni som är intresserade, anmäl er till styrelsen.

Inom Riksförbundsstyrelsen pågår nu en diskussion om hur eller om vi skall ändra vårt föreningsnamn Flottans Män. Ser vi framåt så kommer fler kvinnor att vilja söka sig till vår kamratförening och det är kanske lite konstigt för dem att komma in i en förening där Män står för namnet. Alla ni i vår förening, tänk till och lämna gärna förslag till nytt namn för vår förening som även kan passa kommande kvinnor att ansluta sig till oss.

Vi ses framöver

Kjell



Riksårsmötet -22

vid pennan Kjell Johansen

Vi FM Nynäshamn blev tilldelade uppgiften att hantera Riksårsmötet 2022 som gick till Tallin 8maj med m/s Baltic Queen, vilket vi tog åt oss med fullt engagemang. Vi startade tidigt upp ett team med gänget Tommy Lagsjö, Kjell och Elisabeth Johansen, Linda Leibing-Hedén, Rune Stang och Stig Ödmark.

För säkerhets skull så tog vi till oss klubbmästaren i FM Stockholm, Sven Sahlsten, som har lång erfarenhet av dessa engagemang och hade god kontakt med Tallink-Siljas representant. Detta skulle visa sig var ett bra förslag till förberedelserna och genomförandet av engagemanget. Vi hade möten tillsammans med rederiets representant och allt fungerade perfekt.

Tidigt startade vi upp projektet. Vi satte oss ned och gick igenom hur mötet skulle genomföras, vilka åtgärder som vi ville förbättra som vid tidigare riksårsmöten inte fungerat så bra och hur kunde vi göra vårt riksårsmöte ännu bättre. Vi lade ner mycket jobb på anmälningar från deltagare ute från lokalföreningarna vilket var det största jobbet att



Gammalgammal Riksordförande med nyvald Riksordförande

hålla reda på. Detta sköttes utmärkt av Rune och Tommy som lade upp fina listor med allt som deltagarna ville ha, rätt hytter, rätt mat och deltagande i rundturer i Tallin samt kostnader för mötet. Inbjudan till alla föreningar gick ut i god tid i vår tidning Flottans Män och anmälningar ramlade in hela tiden. Linda hade uppgiften att organisera utlämnandet av alla biljetter, matkuponger, program, matmenyer och namnbrickor som skulle lämnas ut till alla deltagarna då de anlände till terminalen. Elisabeth var ansvarig för maten till alla måltider, hade god

kontakt med intendenten ombord på fartyget och hon var även ansvarig för bordsplaceringar. Stig som vår kassör var ansvarig för inbetalningar, hantering av intäkter och utgifter vilket sköttes utmärkt, vi gick ju inte under ekonomiskt.

Undertecknad verkade som projektledare tillsammans med vår adjungerade klubbmästare och toastmaster Sven. Så gick Riksårsmötet igång, allt fungerade perfekt vid incheckningen och vi fick goda uppskattningar från deltagarna.



Gammal Riksordförande med vacker dam, Herthy



Det blev en mycket lyckat Riksårsmöte, vad glada vi blev,



"Det är jag som är kassören, så är det" säger Stig

perfekt och vi hade även fått goda uppskattningar att vårt Riksårsmöte var väl genomfört.



Nu är jag nöjd !

Alla konferenser, middagar och riksårsmötet genomfördes helt enligt programmet.

Under förmiddagen i Tallin genomfördes en bussresa runt i staden.

Två fulla bussar körde runt oss på sightseeing i staden och vi besökte en minnesplats för kommunismens offer. Resan fortsatte och därefter steg flera av i gamla stan och åt lunch.

Måndagens bankett var utmärkt, fantastisk god mat och alla kamraterna trivdes. Vid honnörsbordet satt tre riksordföranden, en gammal, en nuvarande och en kommande; Gun-

nar Bengtsson, Örjan Sterner och Thomas Engevall. Undertecknad med hustru var även stolta att få sitta vid samma bord som dessa tunga män.

På tisdag förmiddag förtöjde fartyget i Värtahamnen och alla deltagare tog sig hemåt. Det kändes skönt för oss i teamet att allt hade fungerat

Mer om mina äventyr vid Lake Victoria i Afrika

Vid pennan Kjell Johansen

I Ohoj 2/-22 berättade jag något om vårt förslag till sjöräddningen i Lake Vic och om hur man skulle kunna muddra i sjöfartslederna och även kunna få upp all tång som flöt omkring med vinden och störde sjöfarten. Vi som konsulter lämnade in våra förslag till kommissionen som styrde Lake Vic, förslagen gick inte igenom och inget av det vi föreslog genomfördes. De ansvariga tyckte att även vi som konsulter skulle ordna fram de pengar som skulle betala projekten, det kunde vi ju inte så inget av det vi föreslog genomfördes.

Vi fick även kontakt med ett företag SIMBA som tillverkade cement där fabriken låg ute vid kusten i Tanzania. Företaget leddes då av två svenskar, en var VD och den andra var produktionschef. De var intresserade av att frakta cementen över Lake Victoria och de bad oss att undersöka möjligheten att frakta cementen över sjön och leverera detta till aktuella byggnadsprojekt i de olika länderna runt sjön.

Transporterna av cement kördes med lastbilar från östra delen av Tanzania till södra delen av Lake Vic vilket tog tre dagar. Varje lastbil tog 30 ton last. Cementsäckarna vägde 50 kg och lastades och lossades med män som bar dessa på ryggen. Efter arbetsdagen var alla män helt gråa av cement.

Cementsäckarna lossades i ett magasin i Mwansa och hämtades ut till aktuella byggnadsprojekt i mindre lastbilar. Mitt uppdrag var att effektivisera hanteringen av cementtransporterna och studera möjliga sjötransporter för detta över sjön.

Kortfattat föreslog jag i min rapport:



Mindre och lättare cementsäckar på 30 kg, lastade på Euro-pallar och lyftes på och av lastbilen med truck. Pallarna skulle inplastas mot regn/vatten från sjön.
- Truck skulle då lasta av pallarna antingen in i magasinet i Mwansa eller direkt ombord på lämpliga lastfartyg som fanns i Lake Vic.



Här bär man 50-kilos cementsäckar, billigare än att köpa en truck.

- Ett tyngre förslag var att anskaffa tankcontainers, fylla tanken med cement, frakta dem med kroklastbil, lasta ombord containern direkt och vid byggnadsprojektet placera den och med tryckluft blåsa ut cementen.

Förslaget överlämnades till företaget, godkändes och de tyckte det var ett mycket bra förslag. Jag fick betalt och sedan hörde vi inte något mer. Senare fick vi besked från produktionschefen att

det här skulle bli alltför dyrt, det var billigare att betala en liten slant till de män som bar 50-kilossäckarna av och på lastbilen. Strax därefter såldes företaget till ett kinesiskt bolag!



Vrakmuseet 12 nov -22

Vid pennan Kjell Johansen

Den 12 november besökte några av oss "Vrakmuseet" vid Flottans gamla skeppsvarv på Djurgården. Där visas bilder på alla gamla skeppsvrak som är upptäckta runt våra kuster. Ett duktigt gäng var med, syns på bild. Vi gamla vrakgubbar och snygga kvinnor passade bra in på det museet. Vi kan rekommendera ett besök på Vrakmuseet. Strax nära museet finns minnesplatsen för Estoniaolyckan. En del av oss kände igen en del namn som var ingraverade i minnesstenen där, kändes tungt.





Fjärde sjöstridsflottiljen julavslutning

Vid pennan Kjell Johansen

Som en vanlig tradition sedan flera år tidigare blev även FM Nynäshamn och FM Haninge inbjudna till 4.sjöstrflj årsavslutning den 8 december förra året. Detta är en fin och viktig närvaro för oss gamla veteraner att få visa upp Flottans Män kamratskap och ge lite information om att vi gamlingar håller igång och att vi stödjer de aktiva i vårt värdförband. Vi fick några minuter uppe på podiet för att berätta om vår verksamhet och att vem som helst från förbandet är välkomna nu eller senare att ansluta sig till vår förening.

Vi har också äran att alltid få dela ut en belöning till årets bästa sjöman som förbandet har valt ut. Detta år var det sjömannen Douglas Casteel som fick mottaga vår uppskattning med en fin bok och en liten slant.

Vi fyra gamlingar på podiet, från höger är Lasse Larson, ordförande i FM Haninge, styrelseledamoten från FM Haninge Hannu Mylleri, vår egen Tommy och undertecknad. Vi är inte så små som vi ser ut, det är bästa sjömannen och röjdykaren Douglas som är mycket större än oss.

Efter avslutningen fick vi många goda omdömen, många i förbandet tyckte att det är viktigt att vi veteraner deltar vid dessa årsavslutningar. Vi kan ju berätta en hel del om tiden före de som nu är i karriären. Vi ser fram emot detta årets årsavslutning.



Glöggmingel på Båtsmansvägen.

Vid pennan Tommy Falk

Så då är det dags för årets Glöggmingel, ...
vi skriver 19/11 då alla som ville var



inbjudna till Elisabeth o Kjell för att träffas och avnjuta alla smakbitar som fanns på borden.

Det blev samtal i grupper innan det var dags för Elisabeth att höja rösten för att säga varsågod.





Smakade gott som vanligt.
När det mesta var slut på faten blev det kaffe
med brasa och vidare berättelser från de
stora vatten som en del har flutit över.
Alltid lika spännande att höra för oss som
inte var ombord.
Vi ser fram mot en fin sommar och sedan
kommer en ny tid mys och brasa.

Vid skrivaren Tommy F



LilleJulafton på Hantverksgården 8/12

Vid pennan Tommy Lagsjö

Traditionsenligt höll FM Lillejul på Hantverkargården torsdagen den 8 december. Tyvärr så har deltagarantalet en tendens att sjunka för varje år. Denna afton var vi 26 deltagare.



Julmaten hämtades vid Nynäsgården av Kjell som vanligt, tillagad av Jocke. Det hela börjar med varm glögg och mingel. Efter en stund så höjer han rösten, vår ordförande Kjell och hälsar alla välkomna till Lillejul med påtaget tomteluva.



Alla avnjöt den goda maten. Dessförinnan hade en del försett sig med den helige snapsen som kunde passa till de trevliga snapsvisorna som sjöngs vid bordet. Kjell hade utsett Anna-Lena till att leda allsången, vilket hon gjorde på ett bra sätt. Efter den goda



maten kom det kaffe och kaka. I samband med kaffet var det lämpligt att dra vinnarna i vinlotteriet som alltid är lika spännande.

De lyckliga vinnarna blev denna gång 1. Siv Mellring 2. Birgitta Odeen 3. Bengt Åhlander 4. Birgitta Odeen 5. Björn Wideberg.

Efter detta trevliga nummer fick vi höra några historier som inte kan återges här. Efter ytterligare en stund var det åter dags för återställning med mat, dryck och inventarier. Till slut blir det hemgång efter en trevlig tillställning.



Korvgrill vid Marinstugan

Vid pennan Björn Wideberg

Lördagen den 21 januari kallades medlemmarna till föreningsstugan på Muskö för samvaro och korvgrillning.



17 medlemmar infanns sig där Kjell och Björn A förberett en kolgrill och en tunna med ved för grillning över öppen eld. Elisabeth och Monika hade dukat upp med sex olika sorters korv, långa smala, korta tjocka, samt med olika kryddsmaker.

Det hade lovats fint väder med sol men solen



lyste med sin frånvaro, det var disigt och rått men alla grillade sina korvar och smackade i sig med god aptit. Kjell och några till grillade sina korvar kolsvarta över elden.

När korven var slut och de flesta började frysa flyttade vi in i stugan för att värma oss med kaffe som kökspersonalen iordningställt.

Till kaffet och Elisabeths rulltårta berättades lite minnen från gamla tider och lite berättelser om de tavlor och föremål som finns i stugan.

Då alla var belåtna med dagens träff troppade vi av i vintermörkret för hemfärd.





Tack för en trevlig eftermiddag.



Soppkvällen 2 februari.

Vid pennan Linda Leibing Hedén

Det hade blivit en dubbelbokning pga något missförstånd, så vi fick senarelägga janua-
ris soppkväll en vecka. Detta hindrade inte de 30-talet medlemmar och inbjudna som
deltog i soppkvällen från att få uppleva en rent magisk afton!



Pannkakor med sylt
och grädde - mums!

Om det berodde på att vi fått vänta en vecka extra, att ärtsoppan, punchen och pannkakorna smakade särskilt gott denna kyliga februarikväll eller på förväntningarna på det förestående, mycket spännande föredraget vet jag inte, men stämningen var på topp redan från början. Alla var så otroligt glada över att få träffas och umgås, och luttrade som vi alla är av pandemi-restriktioner och annat elände, så var det kanske just detta som skapade magin; vi har

lärt oss att "fånga dagen", eller i detta fal-
let "fånga kvällen" och vi passade på att få ut
mesta möjliga glädje ur den.

Sorlet ökade allteftersom gästerna anlände
och hittade gamla vänner och nya bekanta att
prata med. De som så önskade försedde sig i
baren och somliga började samlas vid borden
när ordförande/klubbmästare Kjell åskade
tystnad för att hälsa oss alla välkomna. Kvällen
till ära hade vi två gäster från FM Haninge;
Lasse Larsson och Hannu Mylleri, samt en gäst
till Jan Mellring; Viveca Feldt, som funderade



Ordförande Kjell med kvällens jubilarer.



Kvällens föredragshållare
yrkesdykare Bengt Eriksson.

på att bli medlem hos oss, vilket varmt
välkomnades. Två jubilarer skulle också
firas denna kväll. Gösta Nordgren, vår
suppleant i styrelsen, hade fyllt 80
år den 7 januari och förärades, enligt
önskemål, ett par manschettknappar.
Därefter var det vår vice klubbmästare
Elisabeth Johansen, som av sin make,
ordförande Kjell, fick ta emot fören-
ingens fina tavla, eftersom hon hunnit
fylla 50 (för 75 kunde det väl ändå inte
vara?) år den 23 november.

Maten var klar och alla köade i van-
lig ordning för att förse sig och sedan
aväts ärtsoppan och pannkakorna med
alla tillbehör under glatt och gemytligt



Alla låter sig väl smaka.....

kurser och ägna sig åt sportdykning.

När han var 30 år gammal gjorde han verklighet av sina drömmar, sökte jobb som dykarlärling och fick arbeta på Frijo under ett år. Där träffade han Hasse Jakobsson och tillsammans fick de en förfrågan från Dykab angående anställning. Där blev det sedan mycket resande i Sverige och många varierande jobb. Bengt blev också invald i SYR, Sveriges Yrkesdykares Rikssammanslutning. Under 1981 till 83 jobbade han på Berga örlogsskolor med sprängning och fördjupning av hamnen. Man jobbade i skift fyra månader i taget under denna tid. Därefter följde jobb runt hela Sverige, mest norrut. År 1985 var det dags för en kurs på Utö för



Bengt börjar berätta.

samspråk vid borden. Efter kaffet och vinlotteriet, som piggade upp oss alla och särskilt de fem vinnarna, var det så dags för kvällens föredrag. Yrkesdykaren Bengt Eriksson skulle berätta för oss om sitt tuffa och spännande liv.

Bengt växte upp i Årsta. Han gick till sjöss 1965, bara 15 år gammal, och arbetade som mässkalle. Den första båten han seglade på var Walleniusrederiernas M/S Medea. Senare, när han gjorde sin militärtjänst i marinen, jobbade han som maskinman. Därefter gick han på yrkesskolan Polhemsgymnasiet där han utbildade sig till svetsare. Men så tog livet en plötslig vändning när Bengt skulle jobba extra på Slakthuset i 14 dagar - och blev kvar i 8 år! Han utbildade sig till styckare och trivdes, trots att arbetet var slitsamt. Samtidigt fanns det dykardrömmar och han utvecklade detta intresse genom att gå på olika



.....av den goda maten.

Bengt fick en förfrågan från ABV om arbete under ett års tid i Vallentuna, på sjövärmepump, under förutsättning att han hade ett företag. Så han startade sitt eget företag 1985, i form av en enskild firma vid namn BÅE:s Dyk & Anläggning. Denna ombildades senare till ett aktiebolag; DYK & ANLÄGGNING STOCKHOLM AB. I slutet av året fick Bengt ett nytt uppdrag på ett brobygge i Målilla. Här fick han jobba med mammut sugning, svetsning, formsättning och gjutning. Därefter följde ett arbete på Berga örlogsskolor, där de var 8 dykare som borrar i berget och på en fråga från publiken svarade Bengt att ja, man handborrade under vatt-

net. Det var ett tufft hantverk, som vid ett tillfälle ledde till att han fick en hjärtmuskelinflammation. Vid ett annat tillfälle ville två timmermän provdyka med hjälm - det gick tydligen inte så bra, men slutade med att man festade på Bullens pilsnerkorv istället.



Föredragshållaren avtackades med blommor.

1986 gick han en sprängkurs på Nitro Nobel AB och 1987 blev det jobb i Lysekils och Uddevallas färjelägen. Man arbetade i skift på bägge sidor av färjeläget samtidigt, med 4 dykare på varje sida. Varje arbetslag bestod av en yrkesdykare, en reservdykare, en skötare och en objektare. Efter detta jobb fick Bengt 1988 ett uppdrag av Skanska gällande en spontgrop i Värtan och året där efter gick han en svetskurs på MDC och var med i sprängningsarbeten i Hargshamn. 1991 var han med och byggde hamnen i Solsidan under 10 månader. På Musköbasen borrar han ett hål med 300 mm i diameter i berget på 15 meters djup. Någon i publiken undrade om det inte var kallt att arbeta djupt nere under vattenytan och Bengt svarade lakoniskt: "Jo, jag har frusit i 30 år!" Han fortsatte med att berätta att han som yrkesdykare hade flera lager med kläder under dykdräkten, alltid torrdräkt, och sen gick han ner i vattnet fort och utförde sina uppgifter. Ner till 11 meters djup fanns

ingen tidsbegränsning för hur länge man kunde vara nere, men därefter gick man efter dyktabell. Arbeten och besiktningar utfördes ned till 50 meters djup. Endast i speciella fall kunde han gå ner ännu djupare. Ett par år senare var Bengt återigen på Muskö, denna gång för att täta slussporten. Han var också med om att spränga och fördjupa Docka 3 där. 1994 ägde begravningen av en mycket speciell kamrat, känd under namnet Kalix, rum.

Bengt nämnde också något om vad han sysslade med på fritiden. Så vad gör en yrkesdykare på fritiden? Jo, ägnar sig åt sportdykning på Maldiverna, där livet under ytan påminde om ett vackert akvarium. Vid några tillfällen jobbade han på dykplattformarna Safe Carina och Safe Regalia i Uddevalla. De var inga favoriter - de var stora och Bengt var höjdrädd! 1999 arbetade han på Tranebergsbron i Stockholm. Han utförde många jobb åt Kultur & Fritid, bl.a. på fullriggaren af Chapman, som numera ligger vid Skeppsholmen och används som vandrarhem. År 2004 blev Bengt tvungen att steloperera ryggen och något år senare sålde han sitt företag. Han var dock kvar ytterligare några år och fungerade till och från som konsult. Uppskattande applåder följde på Bengts intressanta föredrag om sitt spännande liv och han avtackades med blommor från ordförande Kjell, som också gav uttryck för allas vår önskan att få se honom som ny medlem i vår förening. Stämningen var fortfarande på topp då några av deltagarna började förbereda sin hemfärd, medan andra dröjde sig kvar en stund till för att umgås och njuta av denna härliga kväll.



FM Nynäshamn Årsmöte 2023

Vid pennan Björn Wideberg

Den 23 februari kallades till årsmöte i Hantverkargården Nynäshamn. Det anslöt sig 21 medlemmar och 5 gäster. Medlemmarna tog plats inför mötet och gästerna fick vänta i baren för intagande av bubbelvatten.



Kjell Johansen, ordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet valde vår marinmålare Lars-Åke Svenheden till mötesordförande och Rune Stang till mötessekreterare.



Mötet genomfördes enligt dagordning och ny budget för året beslutades, styrelsen fick ansvarsfrihet och ny styrelse och övriga funktionärer röstades fram. Nya styrelsen blev i stort lika som tidigare utom att Rolf Quiberg valdes in som suppleant och

att Robert Norberg hoppat av.

Efter mötet och lite mingel så inbjöds deltagarna till en tre-rätters middag som bestod



av Skagenröra på grovt bröd till förrätt och huvudrätten var varmrökt lax med kokt potatis och sallad, till efterrätt bjöds det på kaffe med citronkladdkaka med grädde och frukt.

Det var naturligtvis som vanligt en glad och munter stämning vid bordet med historier och tillbakablickar på tidigare händelser. Till kaffet var det som vanligt dragning på vinlotteriet där det i kväll

blev 4 damer och en man som blev vinnare och fick med sig hem ett gott vin.

När alla var mätta och belåtna så avtroppade sällskapet hemåt och några tappra plockade undan och iordningställde lokalen.

Tack för en trevlig afton.



Värdet av Flaggvakt - en personlig upplevelse

Under det år som min make, Håkan Hedén, kämpade mot sin cancer och då han avled i oktober 2020 ställde kamraterna i Flottans Män Nynäshamn upp på ett ovärderligt sätt. Jag vet inte hur jag skulle ha klarat av den svåra tiden utan detta stöd. Vid Håkans begravning i kapellet i Nynäshamn ställde vår Flaggvakt upp. Det blev en mycket vacker och värdig begravning, vilket betydde mycket för Håkans barn och barnbarn, samt hans syster med familj, som pga långt avstånd och corona inte var närvarande, men kunde följa ceremonin via video. För mig blev den fina begravningen en betydande del av min sorge- och läkningsprocess. Tack mina kära vänner och kamrater!

Linda Leibing Hedén

Kurs i Flaggvakteri till hösten

Flaggvaksgruppen planerar att anordna en kurs till hösten 2023 och alla intresserade, både kvinnor och män, kommer att kunna delta. Syftet är i första hand att sprida kunskap om denna fina tradition. Ni kommer att få veta hur allting började, lite om heraldik, samt om de olika sammankomster, ceremonier och högtider vid vilka vår förening brukar ställa upp med flaggvakt. Våra erfarna flaggvakter kommer att berätta om hur de arbetar tillsammans under uppdragen och ni kommer också att få höra om alla de spännande och intressanta situationer och upplevelser de varit med om.

Kursen kommer att hållas i och vid vår Marinstuga ute på Muskö under tre tillfällen och de som vill får också möjlighet att prova på att hantera flaggorna. Det finns inga som helst krav på att man efter avslutad kurs skall ställa upp som flaggvakt, men om någon blir intresserad av att göra det kommer vederbörande att välkomnas varmt in i vår flaggvaksgrupp. Även där är uppdragen alltid frivilliga.

Mer uppgifter om kursstart, tidpunkter, kursmaterial, etc. kommer i nästa O'Hoj, samt i ett utskick. Vi brukar ha mycket trevligt på våra kurser och hoppas på en bra uppslutning till hösten!

Flaggvaksgruppen



MARINSTUGAN

Nu närmar sig våren och så snart är det dags att ni medlemmar nyttjar förmånen att vistas en stund, eller flera dagar, i naturen och i stugan.

Styrelsen och arbetsgrupp har som vanligt vistats i stugan men i övrigt har det inte hänt så mycket sedan förra O'Hoj, utkom att det under advent till trettondagshelgen var stugan upplyst med adventsljusstakar i alla fönster så de som skulle till Marinbasen kunde glädja sig åt lite stämning i mörkret.

Lördagen den 21: a januari hade vi korvgrillning som beskrivs i särskild artikel.

I april är det inplanerat en eftermiddagsfika och i maj en städdag då vi kan göra lite enklare underhåll.

I stora rummet håller Tommy Falk på att reparera innertaket och när det är färdigt ska det sättas upp lite ny takarmatur.

Tavlorna som har skänkts har monterats upp på väggen.

För att få större intresse för medlemmarna att nyttja stugan har styrelsen beslutat att anskaffa en mikrougn så man enkelt kan värma sig en medförd måltid. Vi håller även på att ordna ett bibliotek där medlemmar kan låna böcker. Det finns böcker med marint innehåll men även annan litteratur.

Det är bara att kontakta mig på telefon eller e-post om ni vill komma in i stugan. 0702464190, bjorn.wideberg@gmail.com

Björn W



Ni är alltid *Välkomna* att besöka stugan





Hantverksgården på Skolgatan 54
efter renovering

FLOTTANS MÄN

KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR
Nr 3 2017



*Vi tackar alla medlemmar
som har gett och ger bidrag till
tryckningen av tidningen
Flottans Män*

