



BALDER



Tel: 520 140 42

Nilssons köttaffär Fredsgatan 10,
149 30 Nynäshamn
Telefon 08-500 494 10
info@nilssonskottaffar.se



Vi tackar våra sponsorer
för deras stöd



**Välkommen till Stormogården
Restaurang!
Mörbyvägen 9
08-52010187, 070-4581954**

Bosses
BÅT-EL
I NYNÄSHAMN

ELUTRUSTNING FÖR BÅT OCH MARINA
BESIKTNINGAR
UTBILDNING 08-53044757/070-5214439



SKEPP O'HÖJ

Nr 4 December 2014

I detta nr:

- Ordföranden har ordet
- Soppkvällen 25 september
- Soppkvällen 30 oktober
- Flaggvakt i Gustav Adolfskyrkan
- Lille Jul på Balder
- Marinstugan



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande:	Kjell Johansen	08-520 182 10
	Mob	0706-41 35 53
Vice ordf:	Bo Schagerberg	08-530 447 57
	Mob	0705-21 44 39
Sekreterare:	Rune Stang	08-520 305 55
	Mob	0703-69 29 38
Kassör:	Linda Leibing-Hedén	08-774 14 95
	Mob	070-305 30 23
Ledamöter:	Tord Börjesson	08-520 273 61
	Mob	070-764 06 79
	Gunnar Angerby	08-520 129 35
	Mob	070-542 48 66
	Håkan Hedén	08-774 14 95
	Mob	070-207 07 82
Suppleanter:	Robert Norberg	08-524001 03
	Mob	070-271 05 58
	Vakant	
	Mob	
Registrator:	Berit ÅbergSchagerberg	Medlemsregisteransvarig.
	08-530 447 57	<i>Vid ändring av adress, med- dela registratorn.</i>

Adress: FM avd 11 NYNÄSHAMN
c/o Kjell Johansen
Båtsmansvägen 13
149 31 NYNÄSHAMN
k.r.johansen@tele2.se

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o Linda Leibing-Hedén
Svedsviksvägen 153
149 43 NYNÄSHAMN

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@tella.com



Ordföranden har ordet



Hallå alla vänner i Flottans Män!

Vilket mörker, jag menar vädret i november! Det bästa med hösten och vintern är, tycker jag, att våren rycker närmare för varje vecka.

Men även om det är mörkt och trist ute håller vi igång i Flottans Män. Nylligen har vi genomfört en mycket trevlig Lille Jul på Balder med många medlemmar närvarande. Nu firar vi jul och nyår med familjen och redan i januari drar vi igång igen.

Vi skall försöka samlas redan i mitten av januari ute vid Marinstugan och grilla korv och värma oss vid en stor brasa.

Vi kommer att planera för nästa års aktiviteter nu i december och denna planen kommer att läggas ut på vår hemsida före jul.

Vid 4.sjöstridsflottiljens årsavslutning representerade två av oss från Nynäshamn och där vi som traditionen bjuder presenterade Flottans Mäns verksamhet samt överlämnade en gratifikation till den sjöman som gjort bästa prestationen under året. Det är alltid lika fint att få träffa våra aktiva vänner på förbandet. Många hälsade på oss och vi blev som vanligt mycket vänligt emottagna.

Till soppkvällen 29 januari kommer Chefen för 4.sjöstriflj att besöka oss och då berätta om sitt förbands verksamhet och kanske kan vi få höra lite om hur senaste ubåtsjakten gick.

Vi fortsätter med vårt tema "Marinen idag" vidare framöver våren och vi kommer att få höra mer från andra befattningshavare på förbandet. Till våren blir det säkert någon tur igen med något av förbandets fartyg.

Om allt går i lås så kommer vi att få till en trevlig samvaro på Berga någon kväll med representanter från förbandet för att ytterligare förstärka banden mellan oss veteraner och våra aktiva kamrater. Det ser vi fram emot.

God Jul och Gott nytt år önskar Kjell'



Soppkvällen 25 september

Vid pennan R Stang



Mingel vid baren

full tid, äskade ordföranden tystnad för att vi skulle få tillfälle att fullgöra en del plikter. Tord Börjesson medlemmen och styrelseledamoten som den 12 maj blev en



Tord får sin tavla

sina gratulationer.

Näste man att kallas upp på podiet var Gunnar Angerby, en kämpe som varit med i många år och stöttat föreningen. Han hade av styrelsen för sina insatser i föreningen föreslagits tilldelas ankarmedalj i silver vilket beviljats av riksförbundets förtjänstteckenkommitté. Ordföranden läste upp föreningens motivering för utmärkelsen och överlämnade medaljen till Gunnar som synbart glad tog emot den.

Ordföranden gick sedan till Hans Martinelle som numera har en del problem med balans och rörlighet och läste upp styrelsens motivering för att kunna tilldela Hans Flottans Män hedersankare, den högsta utmärkelsen som går att få. Hans har ju sedan -96, då han blev medlem aktivt arbetat för att utveckla

Till denna kväll hade trettiofem deltagare anmält sig. Två hade av olika orsaker fått förhinder och kunde därför inte komma. Baren hade öppnat när jag kom och en hel del förväntansfulla gäster hade redan anlänt. Man kunde nästan känna i luften att medlemmarna sett fram emot att återigen få träffas i kamratlig samvaro på Balder. Det hade aviserats att vi under den senare delen av kvällen skulle få höra Gunnar Bengtson inleda höstens/ säsongens tema "Marinen av i dag", genom ett föredrag med rubriken "Fred i 200 år".

När vällingklockan så småningom tickade



Mingel vid borden

vuxen karl genom att han då fyllde 75 år, kallades fram och fick ta emot en tavla som brukligt är att uppvakta 75 åringar med. Kamraterna hurrade och framförde unisont

och Gunnar sin medalj



Kjell visar upp hedersankaret

göra ett omtag vid punschtermosen.

När sedan kaffet serverades var det dags för Gunnar att träda fram och berätta under rubriken "200 år av fred". Gunnars föredrag återges här nedan i sin helhet.

Två hundra år är en mycket lång tid. Jag kan bara konstatera att Sverige och Sveriges befolkning har haft en nästan osannolik tur som under så lång tid har kunnat hålla sig utanför väpnade konflikter. Sverige har inte alltid varit ett fredligt land. Vi har 17 fredsavtal med Ryssland och 54 med Danmark. Detta talar sitt tydliga språk. De två fredsavtal som avslutade vår långa krigsperiod var freden med Ryssland i Fredrikshamn 1809 och freden med Danmark i Kiel 1814, där Norge avträdde till Sverige. Efter freden med Ryssland inledde kronprins Karl-Johan Bernadotte vad som brukar kallas "1812 års neutralitetspolitik" som vi i stort har följt alltsedan dess. Fredsavtalet med Danmark gick inte lika smidigt. Norge protesterade och Sverige gick till militärt anfall och tvingade in Norge i en union efter mindre strider. Sverige förlorade ca 300 man i dessa strider. Den 14:e augusti 1814 slöts vapenstillestånd och efter detta datum har inte Sverige varit i krig.

Efter kriget var Danmark oerhört fattigt och gick "konkurs" och som en dansk uttryckte det "orkade inte bråka med Sverige längre".

I stället blomnade skandinavismen upp - "Vi skulle hålla ihop och hjälpa varandra"



Thor

Detta fick dock ett plötsligt slut när Danmark kom i krig med Preussen 1864. Den svenske kungen, (Karl XV) lovade hjälpa Danmark med 20000 soldater men svenska riksdagen sade nej.

Sverige var ett fattigt land men med en begynnande industrialisering. I flottan visade sig detta genom att vi 1841 fick vårt första örlogsfartyg med ångmaskin, ångkorvetten Thor. År 1848 fick vi ångkorvetten

och föra verksamheten framåt. -97 - -05 som vice ordförande. 1996 - -2010 som ordförande och under denna period utförde han ett gigantiskt arbete för att i samverkan med FM Haninge organisera och genomföra ett mycket lyckat och uppskattat riksårsmöte. Trots tilltagande problem med balans och rörlighet vägrar Hans att ge upp. Han har tvingats avsäga sig det vice ordförandeskap och suppleant i styrelsen som följde efter perioden som ordförande men fortsätter att fungera som föreningens registrator och utför ett gediget, grannliga arbete, en sann kämpe väl värd att honoreras med FM hedersankare.

Det var sedan dags att bänka sig vid borden. Det hördes många uppskattande ord för den goda ärtsoppa som sedan serverades och den fick därför en strykande åtgång. Måltiden avslutades med pannkakor, sylt och grädde. O ve och fasa, jag glömde att spara lite punsch att hålla på pannkakorna och var därför tvungen att



Gunnar berättar om vår långa fred



Ångkorvetten Gävle

Den första torpeden köpte vi från Italien 1870 och 1910 satte vi upp vår egen torpedfabrik i Karlskrona, som 1941 flyttade till Motala. År 1905 var krig nära när Norge ville upplösa unionen. Sverige förberedde krig genom att samla 11 pansarbåtar, 1 torpedkryssare och 1 jagare i Karlskrona. Torpedbåtar och ubåten Hajen gick genom Göta kanal och armén kallade in 50000 man.

I Norge ordnade man folkomröstning som gav 368000 röster för en unionsupplösning och 184 mot, En röstinsamling från kvinnorna gav 280000 för en upplösning, ingen mot.

Strax före VK 1 (1911) fick flottan sitt första flygplan. År 1917 hade vi 17 flygplan. De flesta flygplan var gåvor till flottan. En av givarna var Anders Zorn.

1925 bildades flygvapnet.

1939 till 1945 var det krig i Europa igen.

Sverige rustade upp och byggde bl.a. kryssare typ Tre Kronor, jagare typ Halland och Östergötland

Ubåtskonstruktionen har pågått utan avbrott sedan vi byggde vår första ubåt och vi beställde nya serier om 4-5 ubåtar i varje utvecklingssteg.

1945 sprängdes den första atombomben.

Sverige satsade på flygvapnet med erfarenheter från kriget och när vi hade som flest flygplan var vi nr 4 i världen med 1000 flygplan.

1960 antog marinen Marinplan 60.

Marinplan 60 innebar en omläggning från jagare och fregatter till många mindre fartyg som genom robotutvecklingen skulle bli lika slagkraftiga som tidigare större fartygstyper med artilleri och torped som huvudbestyckning.

Marinplan 60 resulterade i torpedbåt typ Spica och patrullbåt typ Hugin.

Svenska flottan var först med en operativ sjörobot (Rb08) på Hallandjagarna, Därefter kom patrullbåtarna med Robot 12 från Norge och den svenska roboten (Rb15) på 12 stycken ombyggda Spicabåtar.

1988 kan man säga att idén om den lätta flottan var förverkligad med 16 robotbestyckade patrullbåtar och 12 stycken robotbestyckade Spicabåtar, totalt 28 stycken robotbåtar.

1981 startade en ca 15 år lång period av ubåtskränkningar som resulterade i en intensiv period i flottans verksamhet och en uppbyggnad av både personal och materiel.

Efter berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens sammanbrott följde så småningom en svensk nedrustning som nu måste växlas om till en upprustning efter att läget

Gävle som var första fartyget med "skruf". År 1896 sjösattes pansarskeppet Oden med 28 cm artilleri. Utvecklingen inom försvaret fortsatte och 1901 ersattes den indelta armén med allmän värnplikt. 1904 byggde vi vår första ubåt (vid ÖVS) och Flottan var först att köpa Bofors nya 40mm luftvärnskanon som i modifierat skick finns ombord även idag.



Den första torpeden köpte vi från Italien 1870 och 1910 satte vi upp vår egen torpedfabrik i Karlskrona, som 1941 flyttade till Motala. År 1905 var krig nära när Norge ville upplösa unionen. Sverige förberedde krig genom att samla 11 pansarbåtar, 1 torpedkryssare och 1 jagare i Karlskrona. Torpedbåtar och ubåten Hajen gick genom Göta kanal och armén kallade in 50000 man.

I Norge ordnade man folkomröstning som gav 368000 röster för en unionsupplösning och 184 mot, En röstinsamling från kvinnorna gav 280000 för en upplösning, ingen mot.

Strax före VK 1 (1911) fick flottan sitt första flygplan. År 1917 hade vi 17 flygplan. De flesta flygplan var gåvor till flottan. En av givarna var Anders Zorn.

1925 bildades flygvapnet.

1939 till 1945 var det krig i Europa igen.

Sverige rustade upp och byggde bl.a. kryssare typ Tre Kronor, jagare typ Halland och Östergötland

Ubåtskonstruktionen har pågått utan avbrott sedan vi byggde vår första ubåt och vi beställde nya serier om 4-5 ubåtar i varje utvecklingssteg.

1945 sprängdes den första atombomben.

Sverige satsade på flygvapnet med erfarenheter från kriget och när vi hade som flest flygplan var vi nr 4 i världen med 1000 flygplan.

1960 antog marinen Marinplan 60.

Marinplan 60 innebar en omläggning från jagare och fregatter till många mindre fartyg som genom robotutvecklingen skulle bli lika slagkraftiga som tidigare större fartygstyper med artilleri och torped som huvudbestyckning.

Marinplan 60 resulterade i torpedbåt typ Spica och patrullbåt typ Hugin.

Svenska flottan var först med en operativ sjörobot (Rb08) på Hallandjagarna, Därefter kom patrullbåtarna med Robot 12 från Norge och den svenska roboten (Rb15) på 12 stycken ombyggda Spicabåtar.

1988 kan man säga att idén om den lätta flottan var förverkligad med 16 robotbestyckade patrullbåtar och 12 stycken robotbestyckade Spicabåtar, totalt 28 stycken robotbåtar.

1981 startade en ca 15 år lång period av ubåtskränkningar som resulterade i en intensiv period i flottans verksamhet och en uppbyggnad av både personal och materiel.

Efter berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens sammanbrott följde så småningom en svensk nedrustning som nu måste växlas om till en upprustning efter att läget

i Europa har förvärrats efter att Ryssland nu igen visar en aggressiv utrikespolitik framför allt mot de länder som tidigare ingick i Sovjetunionen.

Gunnar Bengtsson

När Gunnar avslutat sitt föredrag tog vår ordförande Kjell till orda och tackade Gunnar för ett informativt föredrag som kommer att vara en bra grund för de kommande kvällarna med temat "Marinen av i dag". Kjell överräckte därefter en bukett med blommor till Herty, Gunnars hustru för att hon så lojalt och till synes intresserad lyssnar på vad maken har att säga.

Klockan hade snurrat iväg och efter att alla passerat via baren och gjort sig oskyldiga avslutades ännu en trevlig kväll i kamratlig samvaro.



Soppkvällen 30 oktober

Vid pennan R Stang



Det hade gått ut en kallelse om soppkväll på Balder. Detta hade nått ända ut till Norrköping i söder, Stockholm i norr och Södertälje i väster. Om det var fisksoppan eller det aviserade föredraget av Konteramiralen L Nylander som var den huvudsakliga orsaken till att även medlemmar från våra broderföreningar kommit denna kväll är inte utrett och egentligen inte intressant, huvudsaken var att de kom. Vi blev många, fyrtiotre var anmälda, någon enstaka fick förfall och kunde inte komma.

Trevligt mingel som vanligt vid våra soppkvällar och när det så småningom strax före vällingklockan skulle ringa tog Kjell till orda. Han hälsade alla välkomna och vände sig då speciellt till kvällens föredragshållare och de jubilarer som kommit för att på vederbörligt sätt bli firade. Åke Westberg som fyllt 75 år den 8 maj och Ulf Björkander som blev 80 år den 1 oktober. Åke fick en tavla och Ulf hade valt att få en slipsklämma. Eron Wersén 85 år den 27 juli kom lite sent, men blev firad med en blomstercheck när han så småningom dök upp.



Fisksoppan hade burits in och det var dags för skaffning. I som vanligt god ordning



80 åringen Ulf Björkander uppvaktas

försåg sig gästerna med mat och sorlet i lokalen dämpades en aning medan soppan inmundigades. Det blev både en och två tallrikar soppa för de flesta, någon kanske återvände till grytan en tredje gång. Inte att undra på, grundreceptet som Kent H lämnat i från sig, påspätt med ytterligare godsaker av mästarkocken Micke, är god. När alla så småningom var nöjda och borden avdukade, filmduken nerdragen, kaffet urdrucket, lite omorganisering så att alla skulle kunna se och höra, tog Leif till orda.

Han inledde sitt anförande med att berätta lite om sin bakgrund i flottan. 1976 tog han sin officersexamen och efter det har det varit sjötjänstgöring i olika befattningar som torpedofficer, sambandsofficer, och stridsledningsofficer på jagare, torpedbåt och robotbåt. Efter ett par år (83-85) som chef för stridsledningseenheten på Berga Örlogsskolor, var det ånyo dags att ta sjösäcken på axeln för en befattning som sekund på robotbåten Luleå i ett par år. 87 - 93, tjänstgöring på marinstaben och studier vid Danska Forsvarsakademiet i Köpenhamn samt Militärhögskolans tekniska kurs. 1994 låg Korvetten HMS Kalmar och väntade på en ny fartygschef. Leif hade vid det här laget befordrats till kommandörkapten och blev efter sina två år som FC befordrad till kommandörkapten mst (med särskild tjänsteställning). Leif fick efter dessa goda år som FC "flyga skrivbord", ett år på militärområdesstaben som chef för sjöoperativa sektionen, sedan ett par år i högkvarteret som chef för marinledningens samordningssektion (studier och planering). Efter detta ytterligare ett par år i försvarsdepartementet som militärsakkunnig och passar då på att bli befordrad till kommandör. Nu stundar den sista sjötjänsten i Leifs gedigna karriär, som flottiljchef tar han befäl över 3. ytstridsflottiljen



Insatser **Underrättelseinhämtning** **Sjöövervakning** **Stöd till samhället**



Bilden exemplifierar den dagliga förbandsverksamheten i marinen. Som exempel på stöd till samhället kan nämnas ammunitionsröjning.

Förmågeskapande verksamhet - **Förbandsövningar** - **Hemvärns- och frivilligstöd**
- **Utbildning** - **Stöd till industrin**



Försvarsmakten gynnas av stöd till industrins exportansträngningar. Det ger möjlighet till delade kostnader vad avser såväl utveckling, vidareutveckling, vidmakthållande som i vissa fall övning och utbildning.

2001-2003 och efter ett par fina år är det högkvarteret som blir hans arbetsplats. Först som ställföreträdande chef för krigsförbandsledningen 03-05. Leif befordras till konteramiral och tar över som försvarsmaktens materielproduktionschef 05-13. Det sista året innan pension är han Chef för förändringsledningen för Omdaning av Försvarslogistik.



Bilden visar områden i vårt närområde med vindkraftverk, oljeutvinning, elkablar, pipelines, ammunitionsdumpning, övningsområden och gamla mineringar från första och andra världskriget.

Han fortsätter med att ge en bakgrundsbild av marinen/ försvarsmakten av i dag, Försvarsproposition 2008/09 krav på marinen är att kunna verka i kustnära storstadsmiljöer och hamnområden, utföra insatser i närområdet som kommer att ha sjö- och luftoperativ tyngdpunkt. De svenska förbanden ska utgöra komponenter i större styrkor med förmåga att stödja markoperationer och hålla sjövägar öppna. För att kunna detta krävs stående förband med hög tillgänglighet som kan hantera incidenter med kvalificerade aktörer och kunna hantera hela konfliktskalan även tillsammans med andra.

De marina insatserna kan eskalera från normalbilderna som innebär övervakning av det svenska territorialhavet, ekonomiska zonen och vårt närområde till storskaligt krig.

Några av de faktorer som påverkar säkerhetsutvecklingen i vårt närområde är:

- Reformeringen av den ryska krigsmakten
- De kraftiga icke-koordinerade nedskärningarna i försvarsekonomin bland europeiska länder
- USA fokusförskjutning mot Asien och Stilla havet
- Intressekonflikt om ett ev europeiskt robotförsvar
- Förändringar i det geopolitiska området Arktis
- Sveriges närområde ökar i säkerhetspolitisk betydelse
- Krav på ökad effektivisering och myndighetssamverkan
- En tydligare svensk försvarsdebatt

Vår operativa miljö, fortsätter Leif, är unik varför vi inom marinen fått unika förmågor. Vi arbetar i en komplex miljö där vår skärgård, med kraftigt varierande djup och salthalter på olika nivåer som gynnar dolt uppträdande och försvarar upptäckt. Det är en hög trafikintensitet av handelsfartyg, färjor, fiske- och nöjesbåtar. Men vi har korta insatstider från upptäckt till insats. Detta tillsammans medför att vi har ett



begränsat operativt utrymme med korta distanser, brist på operativt djup för försvar och manöver. Hotspektra är stort: Sjömålsrobot, minor, torpeder, artilleri, attackdykare, små enheter och undervattenssystem optimerade för grunda vatten.

För att om möjligt få lite andrum är underrättelseverksamheten viktig. Denna verksamhet pågår på olika sätt dygnet runt årets 365 dagar.

Leif berättar sedan till bilder om de planer som finns för modifieringar på befintliga enheter och nybyggnationer inom områdena marin-, mark- och luftförsvarsmateriel, där kan vi relativt lätt konstaterar av det som visades som beställt, finansierat och vad som behövs för att ställa rimliga krav på försvaret, inte harmonierar särskilt väl. Försvarsanslaget skulle behöva höjas rejält för att komma till rätt nivå.

Här nedan lite egna funderingar efter en del tänk och perspektiv på vad Leif berättade.

Även om vi i dag inte är utsatta för något egentligt hot från någon, kan vi konstatera att den upprustning av den ryska krigsmakten och det som pågår i östra Ukraina bör vara en väckarklocka för oss. Visst kan man med en stor och välfylld plånbok gå ut på marknaden och handla försvarsmateriel. Ett inte så litet problem kvarstår dock när materielen är på plats, och det är, att den personal som skall hantera den inte hunnit få rätt utbildning, övning och förtroende för sin förmåga.

Efter den senaste underrättelseoperationen i Stockholms skärgård är det min fulla och fasta övertygelse att vår försvarsförmåga måste höjas rejält för att vi på ett trovärdigt sätt skall kunna hävda vår integritet.



*"Vid tider av oro och fara för staten,
åkallar vi Gud och hyllar soldaten.
När faran är över och fyllda blir faten,
då glömmen vi Gud och föraktar
soldaten."*



Adventsgusdtjänst i Gustav Adolfskyrkan

Vid pennan R Stang

Ännu en gång åkte vi, vår ordförande hans hustru och jag de sex milen från Nynäshamn in till huvudstaden för att hjälpa vår broderförening med flaggvakt i Gustav Adolfs kyrkan på Östermalm. Allt gick som vanligt bra och vi löste av varandra varje halvtimme för att skona leder och kropp. Efteråt var det kyrkkaffe med skinksmörgås, lussebulle och pepparkaka. Efter det, hemåt det bär.



Vid pennan R Stang

Vi hade fått in trettiosex anmälningar, vilket tillsammans med orkester-



medlemmarna kom att bli trettionio som tillsammans firade Lille Julafton lördagen 6 december på Balder enligt gammal god tradition. När vi kom in i lokalen hörde vi tonerna från dragspel gitarr och ett taktfast trummande, Höglinds trio hade börjat spela och underhöll oss sedan under kvällen med fina välkända musikstycken. Glöggen stod framdukad och allteftersom droppade festklädda deltagare in. Lille Jul stämningen spred sig i lokalen. Blandat med dofterna från den varma glöggen kändes även sköna dofter från upklädda vackra damer. Minglet kom igång på riktigt och den

sköna, lättsamma stämningen började infinna sig. I goda och glada vänners lag är det inte så lång startsträcka för att detta skall ske.

Ordförande
Kjell



hälsade så småningom alla hjärtligt välkomna och det gavs en bakgrund till denna vår tradition med lille julfirandet.

Han erinrade även deltagarna om att vi



sedan några år tillbaka utsett "Årets Flottans Man/Dam" och rekapitulerade vilka som tidigare hedrats med denna titel. I år blev det alla damernas år och som



ett synligt bevis på detta, överlämnades en röd ros till var och en av damerna.

Personalen på Balder hade börjat göra i ordning julbordet som såg väldigt frestande ut. Vi kunde konstatera att sillen i olika skepnader hade dukats fram, Gästerna hade gjort

en och annan tur till baren för att försäkra sig om att kunna skölja ner sillen. När allt var uppdukat var det dags att sätta sig till bords och i vanlig god ordning blev det ingen kalabalik vid julbordet, utan var och en tog för sig lite



och återvände till sin plats, i förvisning om att det skulle finnas mat i överflöd kvar till ett andra och eventuellt tredje besök vid julbordet. När så småningom sillen hade sjungits ner till ett par julvisor kom även den varma maten, Janssons frestelse, korvar i olika skepnader, köttbullar, revbensspjäll och allt det där andra som brukar

finnas på julbordet på plats vilket gjorde att man lättade lite på svängremmen och tog en ny omgång.

Festen fortsatte och när efter en drygt en och en halv timma när det föreföll som om alla ätit så mycket de både orkade och ville ha började avdukningen och så var det dags för kaffe och kaka och något att dricka till.

Det var även dags att berätta någon sann/osann historia från hur det kunde vara på den tiden när vi var unga i flottan.

Rolf berättade att han som furirsaspirant glad som en speleman efter att ha blivit kommenderad ombord på långresefartyget HMS Älvsnabben och skulle få möjlighet att fira jul i Rio de Janeiro. Detta hände 1956 och som den minnesgode minns sig hände det mycket i världen då, Frankrike och Storbritannien går till militärt anfall mot Egypten då president Gamal Abdel Nasser 31 okt nationaliserat Suezkanalen.

Sovjetiska trupper invaderar Ungern 4 nov. Att under de då rådande förhållanden ute



i världen låta Älvsnabben lämna landet var inte att tänka på varför jul och nyår firades väl förtöjd vid kaj i Vitså, Hårsfjärden och inte ens kiosken var öppen. Det var så livet i flottan kunde te sig på den tiden.

Nisse berättade en historia om hur damer runt 50+ tycker det är trevligt att få träffa gamla skolkamrater och få veta hur det gått för dem i livet. En yngling som i skolan inte hade några speciellt högtflygande planer, men numera vuxen framgångsrik möbelhandlare på orten, berättade att han varit på en möbelmässa i Hannover. Efter att ha checkat in på hotellet, gick han till baren och förlustade sig. Skön musik hördes från källarvåningen, varpå han tog trappn dit ner och kom in en lokal som var fylld med vackra damer, med vilka han både dansade och drack drinkar med. Tiden bara rann iväg. Möbelhandlaren hade inga språkkunskaper vilket i någon mån komplicerade umgänget med damerna. En av dem kom dock på att man kanske kunde rita något på ett papper. Hon ritade en säng. Möbelhandlaren blev mäkta förvånad och utbrast "Hur kunde hon veta att jag var möbelhandlare".

Inspirerad av Evert Taube, "Inbjudan till Bohuslän" som Höglinds trio framförde kallade Rolf fram Sonja och berättade att han

1. tycker väldigt mycket om Bohuslän och
2. att han tycker väldigt mycket om genuina flickor från detta landskap. Och han har ju helt rätt. Sonja har på faderns sida, bördig från Fiskebäckskil, i sin släkt en skuttradition med duktiga skeppare och sjömän.

Det blev ju inte bättre efter det att vi, jag nordbohuslänning och seglare, träffats.

Mera hav och vatten, men det är ju det vi växt upp med, så varför inte.

**GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR PÅ ER
ALLA**



När Marinstugan fick början på en försvarsanläggning

En tidig gråsvart morgon vid pass klockan 0600 började resan mot en beväpning av vår marinstuga. Bo startade resan från Ödevata genom de mörka skogarna utanför Emmaboda i Småland mot Nättraby i Blekinge medan regnet hängde under molnen. Han var på plats med fulltankad bil med lånad släpkärra och inväntade museiintendenten Björn Jonasson från Marinmuseum i Karlskrona vid deras förrådslada i Nättraby. Med hjälp av en truck flyttades styckets 750 kilo på plats med pall och allt på kärran och spändes fast för en mycket lång och trög resa.



Tillbaka till Ödevata på de smala vildsvinsrika skogsvägarna för att packa bilen, äta frukost och hämta Berit inför den fortsatta resan den första dagen.

Resan gick längs väg 28 där trafiken var väldigt gles i småregnet, upp mot Lenhovda för ett besök på en bensinmack innan vi bytte till väg nr 31 och efter ett kortare stopp i Tranås kom till Mjölby och kunde byta till E4:ans motorväg och så småningom kämpa oss upp för backarna i Kolmården mot avfarten till Stigtomta och påfyllning av luft i kärrans däck och ytterligare en påfyllning av bensin och en god natts sömn innan den sista biten avverkades. Start redan klockan tio för de sista milen ut till Muskö och Marinstugan och på vägen dit ut väcktes nästa Bo Unge upp för att bistå med avlastningshjälp vid målet. Beräknad ankomsttid klockan 12 hölls med några minuter till godo och någon minut senare kom båtklubbens gula traktor rullande med god kapacitet för att lyfta stycket från kärran till en tillfällig uppställningsplats. Nu blev det bredvid fågelbadet som den landade innan det finns en cementerad uppställningsplats för en lavett som eldröret kan vila på blir klar. Där fick den genast ett tacke av presentering över sig för att klara vinterns strapatser.

Sedan kan vi hjälpa till att försvara landet!



Ni är alltid

Välkomna

att besöka stugan

**FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11
I NYNÄSHAMN**

