



SKEPP O'HOJ

NR 4

December 2006

I detta nr:

- Ordföranden har ordet
- Lille Jul
- I Karelen - Glimtar från spännande resa
- Preliminärt Program 2007, Flottans Män, Nynäshamn
- Föreningens åtaganden i samband med inbjudna gäster.
- Kostnadsersättning vid deltagande i föreningsaktivitet
- Födelsedagar 2007
- Vår förening visar flaggan i huvudstaden
- Klubbstugan



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Hans Martinelle	08 - 520 211 13
Mob	070 - 566 06 61
Vice ordf. : Bo Schagerberg	08 - 530 447 57
Mob	070 - 521 44 39
Sekreterare: Rune Stang	08 - 520 305 55
Mob	070 - 369 29 38
Kassör: Karl-Erik Hedberg	08 - 500 845 17
Mob	073 - 043 22 59
Ledamöter: Kent Pejdel	08 - 520 164 84
Kent Hermansson	08 - 520 149 47
Mob	070-585 02 93
Börje Svaleklev	08 - 520 138 51
Mob	070-600 63 38
Suppleanter: Gunnar Angerby	08 - 520 129 35
Anders Möllerström	08 - 520 172 91
Jörgen Boye	08 - 26 38 13

Adress: FM avd 11 NYNÄSHMN
c/o Hans Martinelle
Hamngatan 7 B
149 31 NYNÄSHAMN
martinelle@swipnet.se

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o K-E Hedberg

Nynäsv 17 A
Postgironr: 28 21 05 - 6

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@telia.com



Ordföranden har ordet



Vi har haft en underbar sommar och jag hoppas att alla har haft tid och möjlighet att njuta av det vackra vädret. Självtillbringade vi (min hustru och jag) merparten av tiden på "Östersjöns pärla", dvs Gotland.

Föreningens deltagande i Skärgårdsdagen renderade inte i några fler medlemmar, men vi lyckades sälja lotter, som gav oss en liten vinst. Att vi lyckades så bra med lotterna berodde nog på 1:a-priset, en akvarell av vår medlem Lars-Åke Svenheden. Ett stort tack till Lars-Åke, som alltid låter oss köpa konst till mycket fördelaktiga priser. I övrigt hade Riksförbundet skänkt fina priser, som vi naturligtvis

också tackar för.

Samma dag som Skärgårdsdagen hölls i Nynäshamn, avhölls Region Mitt's 5-kamp i Västerås, där vi, trots att vi endast ställde upp med ett lag, lyckades hamna på en hedrande 3:e-plats.

Kronan-dagarna i Köpingsvik på Öland, hölls 8-10 sept, där vi genomförde både ett Regionmöte och en Lokalföreningskonferens. Föreningen representerades av ordf. och sekr. Föreningens v. ordf. deltog som repr. För Riksstyrelsen.

Den 10 sept var vi också representerade på Skeppsholmsdagen, där vi visade upp oss på Kastellholmen, under ledning av Nisse Ljungberg. Vi hade också ordnat så att Nynäshamns Kulturskolas Blåsorkester för dagen utnämnd till Flottans Mäns orkester, fick tillfälle att visa vad de går för, med en bejublade konsert. Ett stort tack till både Nisse Ljungberg och Kulturskolans Blåsorkester, samt till Kerstins Taxi, som såg till att Blåsorkestern kom till och från Skeppsholmen. Försök till medlemsvärvning under Skeppsholmsdagen, har inte hittills givit några nya medlemmar.

Vid Försvarets Dag, den 16 sep på Berga, hade vi tillsammans med FM Haninge ett informationstält, där vi informerade allmänheten om vår verksamhet och hade försäljning av diverse FM-artiklar till besökande medlemmar, men inte heller där hade vi någon framgång med medlemsrekryteringen.

Som ni ser längre fram i detta nr av tidningen, har styrelsen fastställt regler för vad som gäller, dels beträffande kostnadsersättning vid deltagande i olika föreningsaktiviteter, dels vad som gäller gäster som bjuds in till våra aktiviteter. Styrelsen har också beslutat att, i nr 4 av Skepp O'hoj varje år, presentera de jubilarer som fyller år under nästkommande år och som kommer att uppvaktas av föreningen vid en söppkväll eller annan lämplig sammankomst. De som kommer i åtnjutande av uppvaktning är de som fyller 50, 60, 70, 75, 80 år och därefter vart 5:e år.



Lille Jul 2006



Söndagen 10 december träffades som brukligt är FM Nynäshamn medlemmar för att fira Lille Jul. Klubbmästaren hade även denna gång valt att förlägga festligheterna på Folkets Hus i Nynäshamn, ett enligt många av deltagarnas uppfattning mycket bra val.

Lokalerna är rymliga och trivsamma, allehanda välsmakande och rikligt tilltagna traditionella rätter hittar man på julbordet.



Deltagarna fyrtycken besökte det uppdukade julbordet inte bara en gång, utan som brukligt är, ett antal gånger för att få smaka av allt. Den fruktansvärda, och för far- och morföräldrar livsfarliga "dagis" förkylningen hade golvat familjerna Ljunberg och Hermansson som tvingades kasta in handduken. Vi tänkte på dem.

Även i år gästades vi av riksordföranden och hans hustru samt gäster från FM Haninge. Att medlemmar från föreningar inom regionen deltar i varandras aktiviteter stärker banden mellan föreningarna, något som givetvis är till gagn för föreningsverksamheten. Vi tycker är väldigt trevligt och uppskattar mycket när vi gästas av medlemmar från, som nu kamratföreningen i Haninge.



Bo och Kerstin Asplund, FM Haninge drog en hel del vinstlotter under kvällen

När Höglinds trio så småningom spelade upp till dans, berättar vår ordförande Hans tydligen något för Herty som får henne att skratta gott.



Denna Lille Jul var enligt de som deltog en lika trevlig tillställning som det alltid brukar vara. Vi ser fram emot en hel del av denna sortens festligheter som gör att banden mellan oss fördjupas och stärks.



I Karelen - glimtar från spännande resa

av Jörgen Boye

Historia som vi 40-talister fick oss till livs i skolan var inte så spännande. Historia genom Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks (SMB) resor, som denna i Karelen, är både fascinerande och spännande. Levande historia är t ex att på plats studera frontavsnitt och finna patronhylsor efter nordens största slag, Tali-Ihantala 1944.

Sagt och gjort, 40 deltagare flög till S:t Petersburg. Staden är i sig fantastiskt intressant, dess 'förstad', gamla flottbasen Kronstadt är vackert förfallen men min berättelse fortsätter nu i de karelska skogarna.

Idag är större delen av Karelen, Östkarelen eller Fjärrkarelen, en självständig rysk republik med gräns till Vita Havet i norr. Finska Karelen bildar ett finskt län. Då Finland 1917 blev självständigt stödde man både politiskt och militärt självstyre i Östkarelen men sovjetregimen lade vantarna på Östkarelen, som med undantag för finsk ockupation 1941-44 behållit området.

Vår buss tar från S:t Petersburg till ett Karelen fyllt av stora skogar, ödemarker och sjöar. Här och där ligger rester av stora kusligt förfallna sovjetiska industrianläggningar med tegelgrå bostadskaserner.

Vi möter människospillror som ingen annanstans kunnat ta vägen. På andra ställen ligger vackra timmergrå karelska byar men ofta dessvärre med dominerande färggranna grälla sovjetbyggnationer. När jag badar i Onega ser jag intet hus och där stränderna försvinner ur sikte tar en havshorisont vid. Sjöarna här behöver inget strandskydd. Onega har naturliga formationer som påminner liknar svensk skärgårdskust och vi erfar från en av våra expertguider att på militärt underrättelsehåll ansågs att sovjetiska marina spetsnasförband tränade här för under-vattensoperationer på bl a svensk kust.



Dessa rara flickor berättade på ett kusligt dresserat sätt om 'de finska fascisternas angrepp 1939'. Vi mötte ofta människor och verklighetsbeskrivningar präglade av sovjetsamhället syn och politiska språk.

Petrosavodsk (finska Petroskoi), karelska republikens huvudstad, ligger vackert på Onegas västra strand. Staden är fint iordningställd och ett visst välstånd kan man spåra. Här i staden står Otto Wilhelm Kusinen staty, i sanning en märklig person. Son till en finsk byskräddare, finsk riksdagsman 1908, socialdemokratisk partiledare 1911-18, utropar folkrepubliken Finlands Demokratiska Republik dagen efter vinterkrigets utbrott 30 november 1939 som 'regeringschef' i samråd med Stalin. Överlever Stalins vansinnesmördande, finns sedan med i Politbyrå under Chrustjov och begravs 1964 vid Kremelmuren.

Vinterkrigets inledning 30 november blev chockartad för ryssarna. I bl a Salla och Suomusalmi förintas ryska anfallande divisioner. På Karelska näset kör ryssarna fast.

Finnarna har mobiliserat i tid, 6-14 oktober, utfört fältarbeten och grupperat sig väl.

När vi besöker de svenska frivilliglinjerna och vandrar i resterna av värnen får vi en uppfattning om hur kusligt nära man låg varandra. Mindre än 100 meter som närmast finner vi spåren av svenska och ryska värn.

28 februari sätter ryssarna in fem divisioner på Näset mot de hårt slitna



'Våra kamrater som stupade för Nordens frihet och ära'. Reseledaren öv Pelle Mohlin vid minnesplatsen över stupade svenskfrivilliga på finska sidan.

15 finska försvarsbataljonerna. Vägen till Helsingfors avskärs av ryssarna och de finska stridskrafterna rapporteras till ÖB marskalk Mannerheim stå inför sammanbrott. Här får vi höra helt nya och sensationella uppgifter av en expertguide: Ryssarna har i detta läge 'öppen väg' till Helsingfors. Hitler vill dock inte se Finland falla utan begär av Stalin att sluta fred snabbt i detta läge. Stalin meddelas att kör de kriget vidare nu kommer

Luftwaffes bombflyg i Baltikum att bomba ryssarna till stopp. Vi vet att det blev en snabb fred och Finland överlevde. Måhända är historien inte färdigskriven ännu ..

Vid Tihenhaara, 'Finlands lås' studerar vi platsen där sannolikt Finlands överlevnad som fri nation avgörs i nordens största militära slag, 1944. Finland deltar i den tyska storinvasionen av Sovjetunionen juni 1941, når snabbt betydande militära framgångar, börjar finlandisera Fjärrkarelen men vill inte delta i inringningen av Leningrad. Finska försvaret på Näset har fram till 1944 'slagit sig till ro'. Moralen har fallit, fältarbetena försummats och fiendens planering inte tillräckligt uppmärksammat. 9 juli kommer det sovjetiska storanfallet över Näset. Viborg faller lätt. Brigadchefen Kemppi fångslas och batch Bäckström tar livet av sig av vanära.

3 juli anföll ryska 63. gardesdiv. och 30. pansarbrig vid Tienhaara men deras plan hade uppfångats av finsk signalspaning. I ryssarnas utgångsläge punktbeskjuter finska artilleriet med 216 pjäser på 6 km bredd, varefter 40 tyska Junkers bombplan (tyska Kuhlmeij-avd) bombar ställningarna. Finlandssvenska regementet IR 61 blir legendariskt när det avvärjer de upprepade ryska storanfallen i den kanske mest avgörande avvärjnings-segern (jmf filmen 'Bakom främsta linjen', finns på DVD). Tre dagar senare sätts en ny rysk armékår in på samma ställe men slås tillbaka. Fronten stabiliseras och segern var artilleriets, de nya pansarnävarnas, bombflygets och de finlandssvenska och rikssvenska soldaternas, berättar guiden.



Preliminärt Program 2007, Flottans Män, Nynäshamn

(inkluderar även kända program, arrangerade av övriga föreningar inom Region Mitt)

Mån	Datum	Aktivitet	Plats	Arrangör (om annan än FM Nynäshamn)
Jan	Ti 16	Styrelsemöte	Klubbstugan	
	To 25	Soppmiddag	Rotundan	
Feb	Ti 6	Styrelsemöte	Klubbstugan	
	Sö 25	ÅRSMÖTE	Folkets Hus	
Mar	Ti 6	Styrelsemöte	Klubbstugan	
	To 29	Soppmiddag	Rotundan	
Apr	Ti 3	Styrelsemöte	Klubbstugan	
	To 26	Soppmiddag	Rotundan	
Maj	Ti 8	Styrelsemöte	Klubbstugan	
	? ?	VÄRUTFLYKT		ev FM Haninge
Jun	Ti 5	(Ev. styrelsemöte)	Klubbstugan	
	? ?	Sillfrukost	Notholmen	FM Södertälje
Aug	? ?	Skärgårdsdagen		Fiskehamnen
	To 30	Soppmiddag	Rotundan	Alt. 5-kamp o Kräftskaiva i klubbstugan (Knytkalas)
Sep	Ti 4	Styrelsemöte	Klubbstugan	
	To 27	Soppmiddag	Rotundan	
Okt	Ti 2	Styrelsemöte	Klubbstugan	
	To 25	Soppmiddag	Rotundan	
Nov	Ti 6	Styrelsemöte	Klubbstugan	
	To 29	Soppmiddag	Rotundan	
Dec	Ti 4	Styrelsemöte	Klubbstugan	
	Sö 2	Adventsgudstjänst		Allhelgonakyrkan FM Stockholm
	Sö 9	LILLE-JUL	Folkets Hus	

Information om och/eller anmälan till aktivitet, görs till:
 Klubbmästare Kent Hermansson, tel.: 08-520 19 47 eller 070-585 02 93



Föreningens åtaganden i samband med inbjudna gäster.

- Medlemmars födelsedagar: Vid soppkväll (motsv.) bjuds jubilarer på måltiden, samt 1 öl eller 1 glas vin, alt. bordsvatten. Vid ärtsoppa erhålles också 1 glas punsch. Måka/make eller sambo betalar fullt pris
- Inbjudna gäster: Inbjudna föredragshållare (även egna medlemmar) bjuds på måltiden, samt drycker enl. ovan. Övriga inbjudna gäster, ex.-vis Riksförbundsordförande med maka, Lof-ordförande med maka samt Förbandschef (motsv.) med maka, skall bjudas på måltiden samt 1 flaska vin.

Lille-Jul: Vid Lille-Jul skall inga föreningsmedlemmar firas eller bjudas. Medlemmar från andra samarbetande föreningar inom regionen, som önskar delta, betalar själva. I övrigt gäller vad som sagts ovan.

Kostnadsersättning vid deltagande i föreningsaktivitet

Medlem som ombeds att delta i någon, för föreningen, angelägen aktivitet skall ha full kostnadsersättning för sina utgifter i anslutning till uppdraget enligt nedan:

- Vid deltagande i Riksårsmöte, Lokalföreningskonferens eller motsvarande (flerdagarsförrättning), betalar föreningen hela kostnaden. Resekostnader ersätts med bilkostnader (enligt gällande statligt resereglemente), alt. verifierade kostnader för tåg, buss eller båt. Skäliga verifierade lunchkostnader, under såväl utresan som hemresan, ersätts också.
- Vid deltagande i Regionmöten, möten med militära myndigheter eller motsvarande (endagsförrättning), där schemalagt lunchuppehåll är inplanerat, men lunch ej tillhandahålles, ersätts skäliga verifierade lunchkostnader. Resekostnader ersätts enligt ovan, liksom verifierade parkeringskostnader.
- Vid övriga kortare uppdrag, erforderliga för föreningsverksamheten, utgår bilersättning enl. ovan, liksom verifierade parkeringskostnader.

Fortkörnings- och felparkeringsböter vid uppdrag för föreningen ersätts inte.



Födelsedagar 2007

- 85 År**
 16 sept Lundgren Sören
- 75 År**
 23 mar Sandström Sven Olov
- 70 År**
 2 mars Johansson Torsten
 29 mars Martinelle Hans
 12 juni Blomqvist Rolf
 30 aug Hagman Kåre
 16 nov Elmquist Bo
- 60 År**
 8 april Pejdel Kent
 4 maj Hegner Ulf
 25 juli Wideberg Björn
 12 dec Deas Lars



Vår förening visar flaggan i huvudstaden



Den första advent ägnar man en tanke åt alla sjöfarare genom att i Allhelgonakyrkan på söder i Stockholm hålla en särskild mässa med förbön för sjömännen. Denna tradition som har sina rötter i ett fackeltåg som gick genom de centrala delarna

av staden i vilket Flottans män var representerade, har sedan många år tillbaka flyttat in i kyrkan. Vi var som vanligt på plats och visade flaggan. Stockholmsföreningen var på plats med en man som visade föreningsflaggan. Ordförande i FM Sthlm Örjan Sterner ledde krigsmannabönen.



W Fritz förre ordf i riksföreningen till vänster på bild här ovan. Den svenska- och de två föreningsflaggorna bärs in.

BO Schagerberg och Hans Martinelle håller ett fast grepp i våra flaggor.



KLUBBSTUGAN

Under den gångna hösten har en del smärre arbeten utförts i all tysthet i främst köket i stugan. Vad som återstår är lite finmålning och att ett skåp skall sättas upp. För att förbättra inomhusklimatet har vi köpt in ett el-element som placerats i källarutrymmet. Detta för att få igång lite bättre cirkulation på luften där nere. Om detta inte visar sig tillräckligt kommer vi att installera en paxfläkt också.

Eron och Britt Wersén har varit där ute och storstädat. De kommer att jobba vidare med att rensa i alla de mängder tidningar och papper som ligger i drivor i skåp och lådor. Ett mycket berömvärdt initiativ. Det kan finnas plats för mera av den sorten. Om någon hugad anmäler sig tar vi gärna emot all den hjälp vi kan få, arbetsuppgifter saknas inte.



Välkomna

att besöka stugan

FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11 I NYNÄSHAMN

