



SKEPP O'HOJ

NR 4

November 2005

I detta nr:

- **Ordföranden har ordet**
- **Lokalordförandekonferensen**
- **Ärtkväll 27 oktober**
- **Skeppsholmsdagen**
- **Fornstora dar**
- **Lille Jul**
- **Nya Medlemmar**
- **En påminnelse om våra aktiviteter**
- **Till Minne**
- **Klubbstugan**



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Bo Schagerberg	08 - 530 447 57
Mob	070 - 521 44 39
Vice ordf. : Hans Martinelle	08 - 520 211 13
Mob	070 - 566 06 61
Sekreterare: Rune Stang	08 - 520 305 55
Mob	070 - 369 29 38
Kassör: Karl-Erik Hedberg	08 - 500 845 17
Mob	073 - 043 22 59
Ledamöter: Kent Pejdel	08 - 520 164 84
Kent Hermansson	08 - 520 149 47
Mob	070-585 02 93
Börje Svaleklev	08 - 520 138 51
Mob	070-600 63 38
Anders Möllerström	08 - 520 172 91

Adress: FM avd 11 NYNÄSHMN
c/o Bo Schagerberg
Sunnerby 6
148 71 SORUNDA
e-mail : bo.sch@telia.com

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o K-E Hedberg
Nynäsv 17 A
Postgiron: 28 21 05 - 6

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@telia.com



Ordföranden har ordet



Vi ser snart slutet på 2005. I vanlig ordning har året bara försvunnit någonstans ut i cyberrymden. Det kan bero på att 2005 har varit ett händelserikt år för Flottans Mäns förening i Nynäshamn.

Vi har haft ett gediget program utan inställda programpunkter om vi undantar femkampen men där var inte vi skyldiga. Vad vi gjort under året kan man läsa om på vår hemsida och i det O'hoj du just har i handen. Hemsidan som sköts av Rune Stang har aktuell och fräsch information.

O'hojet ges av naturliga skäl ut endast 4 gånger per år. Så gå gärna in på vår hemsida och har du inte anmält e-post adress där vi kan nå dig ev. via någon nära bekant, så gör det. För mig är snabb information som man ger och tar av största betydelse. Men det så att inget skulle bli gjort om vi inte har frivilliga och glatt hjälpande medarbetare i våra led. Min tanke när jag satte mig ner för att skriva årets sista ordförandespalt var att göra denna till en enda stor hyllning till våra frivilliga krafter. Jag kan inte räkna dem alla för att citera ett känt uttryck men måste ändå få nämna några.

Vi har haft 5 ärtkvällar med föredrag. Vi har gjort besök på fartyg. Vi har haft kontakter med myndigheter och förband. Vi har haft årsmöte och klubbmästerskap där första segraren blev en kvinna. Vi har fått vår första dam som medlem och ser fram mot fler kvinnliga medlemmar.

Vi har i samarbete med Hanningeföreningen genomfört en vårutflykt och Lof-konferens på Märsgarn och deltagit i flera av deras aktiviteter. Vi kommer att ha Lille Jul den 9 december där vi bjuder in både Hanninge och Södertälje.

Våra soppkvällar skulle inte bli de succéer de blivit om inte Kentarna gjort kvällarna till kulinariska händelser med spännande föredrag där man aldrig på förhand vet vilken "soppa" vi blir bjudna på.

Hasse M och Rune S var ett starkt team vid planeringen av Lofen. Kalle, vår kassör, håller oss samman inom ramen för vår möjliga ekonomi.

Jag vill framföra ett stort till medlemmarna som gör det meningsfullt att bjuda in till fest och ett ännu större tack till dem som gör festerna meningsfulla och då riktar jag mig till alla, både de som rör i grytorna och de som plockar och städar upp efter oss när det är dags att gå hem. Det är lätt att glömma bort kamrater som jobbar men jag vill att ingen skall känna sig glömd.

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA.



Lokalordförandekonferensen på Märsgarn



På söndagsmorgonen, efter flagghissning, marscherar konferensdeltagarna mot minnesplatsen för jagarolyckan.

Den 9-11 september genomförde vi tillsammans med Haningeföreningen 2005 års Lof konferens på Märsgarn.

Vi fick en god uppslutning av deltagare från föreningarna runt om i landet. Ett allmänt omdöme blev att den genomfördes på ett hedersamt sätt och att det var en givande konferens. På förslag från bl. a Nynäshamn avsattes tid för möten inom regionerna och den allmänna uppfattningen blev att regionsmöte bör vara ett återkommande inslag även framledes.

Konferensen gästades av chefer inom den nya garnisonen och kommunalråd från Haninge och Nynäshamn. Ett viktigt inslag i all den turbulens det nya försvarsbeslutet fört med sig.

På lördagen ägnades ett par timmar åt en rundfärd med 200 båt till numera nedlagda anläggningar runt Hårsfjärden. Vi hade tur med vädret och utflykten blev lite av en succé. Konferensen avslutades på söndagen med korum och kransnedläggning vid jagarstenen.

Läs mer på vår hemsida som du hittar under <http://www.flottansman.org/Nynashamn/index.htm>



Ärtkväll i församlingshemmet 27/10

De matkunniga Kentarna hade åtstadkommit en utsökt hemlagad ärtsoppa till vilken det även serverades varm punch för den som så önskade. Den kamratliga värmen och att få äta den varma goda soppan och dricka punchen påminner om livet ombord.

En extra delikatess denna gång var att vi serverades en helt suveränt god pannkakstårta efteråt.

Vi var ett 25 tal som hade samlats denna kväll då vi även fick möjligheten att utbringa ett kraftfullt fyrfaldigt hurra för en av våra medlemmar, Oskar Sjögren som i närtid skall fylla 75 år.

När alla hyllningar hade klingat ut fick vi höra och se hur det gick till när ett antal kamrater seglade hem en båt från Kotka i Finland till Bullandö marina, en helt osannolik historia.



Skeppsholmsdagen

Skeppsholmsdagen den 11 September blev åter en succé för Gustav Taube som håller samman trådarna för massor av arrangemang med anknytning till de verksamheter som varit och pågår på Skeppsholmen.

Flottans Män i Nynäshamn, med sponsorhjälp av Kerstins Taxi och ICA Kvantum, medverkade genom att få utrymme för Nynäshamns kulturskola för en konsert vid Skridskopaviljongen på Kastellholmen. Lars-Åke Svenheden m fru representerade vår förening

Det är ont om blåsare i Sverige och Kulturskolan är en bland de få skolor som utbildar blåsare och denna skola skall Nynäshamnvara stolt och rädd om.

Det behövs ibland mer än trummor och gitarrer för att bilda en orkester. Hur som helst blev det en klar framgång för skolan och man vill höra och se dem nästa år igen.



Fornstora dar

*Du vilar på minnen från fornstora dar
Då ärat ditt namn flög över jorden*

Så sägs det i nationalsången som skrevs av Richard Dybeck i mitten av 1800-talet då Sverige var en utkantsnation i Europa, fattigt, med en förslummad krigsmakt och inte kunde ta sig ton i den europeiska politiken. Förlusten av Finland som Ryssland hade erövrat 1809 sved fortfarande. Esaias Tegnér hade skrivit den hyllade dikten Svea där han ville "inom Sveriges gränser erövra Finland åter", som livade andarna men inte ledde till några storstilade dåd.

Med de fornstora dagarna torde ha avsetts



1600-talet, den så kallade stormaktstiden, då Sverige stängde Ryssland ute från Östersjön, genom att lägga under sig området kring Finska viken samt stora delar av Baltikum, delta i 30 åriga kriget, med stora provinser i Nordtyskland som utdelning, och erövra Skåne, Halland och Blekinge från Danmark.

Under hela 1800-talet romantiserade man i det lantliga småbondelandet Sverige om epoken då nationen mäktigt steg fram som en huvudaktör på Europas scen. Man skapade statyer av de stora krigarkungarna, främst Karl XII som i Stockholm ännu står med svärdet i ena handen och pekar med den andra mot arvfjenden Ryssland. Men Karl XII fick med tiden också skulden för stormaktens fall genom vad som uppfattades som en huvudlös och envis krigspolitik.

Tittar man närmare på stormaktstiden ser man dock att både dess uppgång och dess fall var ett verk av omständigheterna enligt ett mönster som upprepats några gånger senare i historien. Ryssland tvingades tillbaka därför att "den stora oredan" utbröt där vid 1600-talets början. Landet råkade i ett långvarigt kaos med olika maktgrupper och tronpretendenter som bekämpade varandra. De tyska rikena förhärjades i grunden av 30-åriga kriget och behövde åtskilliga årtionden för att återupprätta fungerande samhällen. Danmark var periodvis illa styrt och kunde inte motstå den välorganiserade svenska krigsmakten.

Således kunde Sverige breda ut sig - mot allt förnuft - med en i jämförelse med kontinenten liten befolkning, liten försörjningsbas med ett litet, klimathärjat, primitivt jordbruk, dåliga resurser dock med undantag för kopparslag och känsliga förbindelser med provinserna kring Östersjön samt små marina resurser som bara seglade under sommarhalvåret.

Vid 1600-talets slut var omgivningarna helt annorlunda. Ryssland hade en stark och aggressiv härskare i Peter den store som tog sig fram till Östersjön igen och erövrade de baltiska provinserna. De tyska rikena hade konsoliderats med Brandenburg/Preussen som en uppåtgående makt.

Karl XII kämpade förgäves med de knappa svenska resurserna. Det kan hävdas att något kunde ha räddats med en annorlunda politik, och landet kunde ha undsluppit att utarmas under hans 18

år långa krigståg då nästan varje arbetsför man togs ut till krigstjänst och då ingick även Finland: "Svenskarna var redo att kämpa till siste finne". Men han tycks ha uppfattat sig som en arvtagare som inför Gud och historien var förpliktigad att bevara det han tagit över. Han kunde dock inte förhindra att Sveriges ställning i Europa reducerades till sina naturliga proportioner. Och så har det förblivit.

Men några gånger under det förra århundradet har mönstret från stormaktstiden glimtat till igen. Under tiden efter första världskriget då Ryssland lidit ett katastrofalt nederlag och härjades av revolutionens kaos och av inbördeskrig, och Tyskland besegrats och utstod ett ekonomiskt sönderfall, då hade Sverige klarat sig undan kriget och framträdde med sin intakta flotta som den enda starka makten vid Östersjön. Detta angenäma tillstånd varade ett tiotal år tills Stalin och Hitler förvandlade Sovjetunionen och Tyskland till välrustade aggressiva stormakter som fick Sverige att bete sig som en förskrämd mus under andra världskriget.

Historien upprepades i viss mån också efter andra världskriget då Tyskland till en början inte längre var en fungerande statsbildning och Sovjet visserligen var svårt härjat men fortfarande var en mäktig kraft. Sverige, som åter undsluppit kriget, var den enda stat i Europa som hade en intakt modern industri, och kunde under ett par årtionden till de krigshärjade länderna exportera allt som kunde tillverkas, vilket till en del betalades med amerikansk marshallhjälp till de krigshärjade, och i Sverige skapade underlaget för rekordåren på 50-och 60-talen som innebar en makalös expansion på alla ekonomiska och sociala områden och ledde till att Sverige för en tid betraktades som en vägvisare i den europeiska samhällsutvecklingen. Men så småningom kom de krigshärjade länderna ikapp och Sverige föll tillbaka, förutom i maktpolitiken den här gången, utan också i tillväxtligan.

HANS DAHLBERG

ur tidskriften
försvarsforum nr 3 -04



Flottans män bjuder in till Lille Jul lördagen den 9 december.

Vi bjuder på traditionellt julbord med anor från Flottans Män Lillejul aftnar.



KUSTBANDET, kommer att underhålla som tidigare år. Vi samlas i år i Folkets hus. Lokal Kusten. Kl 18.00 startar vi med ett glas glögg och minglande bland alla bekanta. Senast kl 19.00 sätter vi oss till bords och kvällen avslutas vid 23-tiden. I likhet med tidigare år har vi bjudit in Haningeföreningens medlemmar att delta.

Kostnaden för julbordet är 250:- per person och inkluderar julbord med lättöl eller bordsvatten. Kompletterande drycker finns att köpa på plats.

Anmäl senast 1/12 till Klubbmästaren Kent Hermansson 08 - 520 149 47, Mob 070-585 02 93 eller e-post: edguro@telia.com vi är tacksamma för tidigare besked.

Hjärtligt välkomna !!



SKEPP O'HOJ

Vi hälsar de nya medlemmarna: Tommy Lagsjö, Bengt-Åke Johansson och Rolf Fabricius-Hansen välkomna i kamratkretsen och hoppas att deras medlemskap skall vara till gagn för dem själva och föreningen.



En påminnelse om våra kommande aktiviteter

November	27	Adventsgudstjänst med förbön för sjöfarare i Allhelgonakyrkan
December	06	Styrelsemöte
	09	Lille-jul
	2006	
Januari	10	Styrelsemöte
Februari	07	Styrelsemöte
	23	Soppmiddag
Mars	18	Årsmöte/Årsfest
April	04	Styrelsemöte
	27	Soppmiddag
Maj	02	Styrelsemöte
	eso	Vårutflykt (FM Haninge)
Juni	13	Styrelsemöte
	17	Sillfrukost (FM Södertälje/Notholmen)

Anmäl 5 dgr före, till Klubbmästaren Kent Hermansson 08 - 520 149 47, Mob 070-585 02 93 om ni avser deltaga i någon av våra aktiviteter.

Vi brukar även försöka påminna, genom att föra in en notis i NP under rubriken "Nytt från föreningar"

Ni kan även få information på <http://www.flottansman.org/Nynashamn/index.htm>



Till Minne

Våra medlem Johan Sjöström och har mönstrat av. Johan var verksam på Fortenheten under många år och kom till oss som medlem på 90 talet.

Han verkade som stugfogde i klubbstugan och tog bl. a itu med att reparera vår altan.

Johans stora intresse var familjen och sommarhuset i Årsta Havsbad där trädgården var hans stora skötebarn.

Vi tackar för den tid vi fick och hans minne kan hedras genom en insättning till Cancerfonden.

Bo Schagerberg.

KLUBBSTUGAN

Säg den lycka som varar för evigt ?? I O´Hoj nr 4/03 skrev jag; "Vinterperioden står för dörren och med de senaste insatserna som gjorts av vår idoge ordförande i akt o mening att pannan fungera hoppas vi nu alla på att detta kapitlet skall vara avslutat och att värmesystemet skall göra tjänst utan att vi behöver oroas." Under pågående styrelsesammanträde den 1 nov var det någon med fint väderkorn som tyckte sig känna doften av kortslutning. Jo, mycket riktigt. Värmepannan hade sagt upp sig. Ännu en gång kommer vår vår idoge ordförande att få gå en omgång med leverantören av detta missfoster till värmepanna. Vi önskar honom,

LYCKA TILL



Välkomna

att besöka stugan
vi håller värmen.

**FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11
I NYNÄSHAMN**

