



NR 4
November 2003

I detta nr:

- **Ordföranden har ordet.**
- **Soppmiddag i Församlingshemmet**
- **En riskabel höst**
- **LilleJul**
- **Inbjudan till minnesgudstjänst i Adventskyrkan**
- **En ny roll för Skeppsholmskyrka**
- **Klubbstugan**



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Bo Schagerberg	08 - 530 447 57
Mob	070 - 521 44 39
Vice ordf. : Hans Martinelle	08 - 520 211 13
Mob	070 - 566 06 61
Sekreterare: Rune Stang	08 - 520 305 55
Mob	070 - 369 29 38
Kassör: Karl-Erik Hedberg	08 - 500 845 17
Mob	073 - 043 22 59
Ledamöter: Sven Sahlsten	08 - 520 188 23
Kent Hermansson	08 - 520 149 47
Mob	070-585 02 93
Börje Svaleklev	08 - 520 138 51
Suppleanter: Kent Pejdel	08 - 520 164 84
Anders Möllerström	08 - 520 172 91

Adress: FM avd 11 NYNÄSHMN
c/o Bo Schagerberg
Sunnerbyv 6
148 71 SORUNDA
e-mail : bo.sch@telia.com

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o K-E Hedberg
Nynäsv 17 A

Postgiron: 28 21 05 - 6

produktion: st-media
R. Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@telia.com



Ordföranden har ordet



Sjutton också. Ett helt år har gått igen och jag tycker inte att jag har fått någonting gjort. Mycket av det jag har planerat måste jag skjuta på till nästa år. Men vad gör det. Det kommer ju ett år till. Vad som inte går att skjuta upp det är att nu är det dags för vår traditionella Lillejulfest. Vi har i år flyttat från Nynäsgården till Församlingshemmet. Du kan läsa vår inbjudan på annan plats i tidningen. Anledningen till flytten är att Nynäsgården har slutat med catering och att hyra ut till slutna sällskap.

Vi har bjudit in Haningeföreningen som ett led i det samarbete vi vill ha mellan föreningarna då vi i mångt och mycket jagar på samma mark.

Det gör att vi behöver ha tillgång till större lokaler och församlingshemmet ligger centralt och bra till. Det passar vår kassa och vi tackas för deras erbjudande om att få vara i dessa lokaler.

Vi var ju tidigare i Sjömanskyrkan, som var en generös och tacksam plats som passade oss bra men den kyrkan är nu nedlagd och vi tror att vi kommer att trivas lika bra på den nya platsen.

Lille jul är ju inte bara en fest utan en tradition från tider när sjömän inte fick åka hem till jul utan fick vara kvar på sitt fartyg. Liknande är den tradition vi har, att fira våra sjömän som är till havs och de som har kämpat färdigt, med en högtid i Allhelgonakyrkan vid 1:a advent. Traditioner som vi vill bära vidare.



En soppkväll med mersmak.



Rolf Blomquist, nytillträdd chef för sekt 1 MKO vid tiden för Hårsfjärdenincidenten, höll föredrag om ubåtsjakt.

Vår eminenta fest(fisk)kommitté med Kent Hermansson i spetsen fixade en soppkväll i församlingshemmet torsdagen den 16 oktober.

Kent tyckte att ärtor blir lite för tjatigt och menade att det är dags att växla över till en annan meny, vilket inte var fel.

Kent gick till Kroken och fiskaffären i hamnen och handlade in diverse varor och förde allt samman i ett par stora kastruller blandat med kryddor, slev och kockfärdigheter till något som verkligen smakade gott. Han gav oss receptet men vi behöver nog ha det skriftligt vilket nog kan ordnas på begäran.

De deltagande ser gärna att Kentarna återkommer med mer i den här stilen.

Uppslutningen till kvällen var nästan godare än soppan. Vi hade trettio anmälningar och efter ett par avhopp av legitima skäl blev

vi 28 st inklusive inbjudna gäster.

Under kvällen passade vi på att fira jubilaren Göran Palmedal som passerar de 60.

Vi bjöds på underhållande samtal mellan kamrater och ett synnerligen intressant föredrag av Rolf Blomqvist om ubåtarna på dvs under Hårsfjärden och Mysingen i början på 80-talet där Rolf var en av de agerande från den svenska marinens sida. Av det som kom fram är det nog ingen tvekan om utan att någon form av undervattensfarkoster var inblandade.

Ett stort tack till Er båda och alla närvarande gäster



Föredragshållaren trolldrömmar de mätta åhörarna med sin föredragning. Mitt i bild, Göran Palmedal som hyllades med anledning av sin förestående 60-års dag.



En riskabel höst

Sverige befann sig under hösten 1961, när det kalla kriget var som kallast, mellan två brandhärdar. Berlin som kunde explodera i ett storkrig och sovjetiska kärnvapen som exploderade i Norra ishavet och spred radioaktivt avfall jorden runt.

Tyskland var sedan 1948 delat i två stater. I det kommunistiska Östtyskland låg som en isolerad ö den tidigare tyska huvudstaden Berlins västra del som, enligt ockupationsavtalet mellan världskrigets segrarmakter, hörde till Västtyskland. Östsidan, under ledning av Sovjet, hade redan 1949 försökt svälta ut Västberlin genom att blockera tillfartsvägarna från Västtyskland. De västallierade upprätthöll då under ett år en luftbro som försåg Västberlin med förnödenheter innan östmakten gav upp. De västliga makterna vägrade erkänna Östtyskland som stat i avvaktan på fria val i hela Tyskland, som skulle leda till återförening. Sovjetunionen hotade med ett fredsavtal med Östtyskland, vilket skulle omintetgöra ockupationsmakternas avtal och permanenta delningen av landet.

I början av juni 1961 hade Sovjetunionens ledare Nikita Chrusjtjov och den nyttillträdde amerikanske presidenten John Kennedy ett misslyckat möte i Wien om framför allt Tysklandsfrågorna. Chrusjtjov krävde ultimativt en lösning enligt sina idéer före årsslutet. Sedan vidtogs militära beredskapsåtgärder på båda sidor.

Den 21 juni, 20-årsdagen av Hitlertysklands överfall på Sovjet, höll Chrusjtjov iförd generalsuniform ett tal där han förutskickade ett fredsavtal med Östtyskland, som sedan suveränt kunde bestämma om vägarna till Västberlin över sitt territorium. Om så behövdes skulle sovjetisk vapenmakt bistå.

Gränsen mellan öst och väst i själva Berlin hade i 13 år legat öppen. Tre och en halv miljoner östtyskar hade under den tiden flytt över till väst. Huvuddelen var unga, välutbildade och initiativrika. På morgonen 13 augusti började man från öst bygga en mur utefter gränsen mellan Öst- och Västberlin för att hindra Östtyskland att förblöda.

Kärnvapenprov hade inte ägt rum sedan 1958. I stället förhandlade kärnvapenmakterna av och till om nedrustning av vapnen. Våren 1961 tog överläggningarna ny fart. Men den 1 september, när ett nytt resolutionsförslag just skulle läggas fram i FN, tillkännagav Chrusjtjov att Sovjet under hösten skulle genomföra ett femtiotal prov i luften och på marken och tillade att Sovjet nu hade superbomber på mellan 20 och 100 megaton (megaton = en miljon ton av sprängämnet trotyl). Samma dag brändes den första av laddningarna av.

De alliansfria afro-asiatiska staterna, vilkas bästa vän Sovjet brukade säga sig vara, inledde samtidigt ett möte i Belgrad om freden och framtiden. De betecknade provet som "ofattbart" och "upprörande". Sveriges utrikesminister Östen Undén ansåg det "djupt beklagligt". Alla nationer utanför östblocket fördömde Sovjets handlande.

Moskva förklarade: "Sovjetunionen är ur stånd att uppfylla sin heliga plikt i kampen för freden om den inte återupptar proven med kärnvapen... För att beröva äventyrarna lusten till brottslig lek med elden är det nödvändigt att de får veta och se att det finns en kraft i världen, beredd att med full beväpning slå tillbaka varje kränkning av de fredsvänliga staternas oavhängighet och säkerhet." Den 13 började Sovjet provskjutningar över Stilla havet med flerstegsraketer. USA inledde underjordiska kärnvapenprov i Nevadaöknen.

Chrusjtjov låg också i fejd med FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, framför allt i fråga om inbördeskrigets Kongo, och ville i stället för en ensam kraftfull generalsekreterare dela upp posten på tre man vilket skulle splittra och försvaga FN. Den 18 september fick världen det chockartade budskapet att Hammarskjöld hade omkommit vid en flygolycka i Kongo. Den

internationella krisen skärptes ytterligare.

Den 17 oktober inleddes de sovjetiska kommunisternas 22:a partikongress med ett sju timmar långt tal av Chrusjtjov som lovade att Sovjet om tjugo år skulle vara världens ledande industri- och välfärdsstat och ha begravt



västvärldens kapitalistiska system. Avslutningsvis annonserade han sprängning av en 50-megatonbomb. På bland annat svenskt initiativ utarbetades i FN en vädjan till Sovjet att avstå från smällen, men innan resolutionen hann antas av generalförsamlingen avfyra en bomb på 30 megaton på Novaja Zemlja i Norra ishavet. Oron för radioaktivt nedfall var stark och det hände att svenska mödrar inte lät sin barn gå ut utan att de åtminstone hade mössa på sig. Huvuddelen av det radioaktiva molnet drog emellertid in över norra Ryssland och Sibirien.

Som avslutning på partikongressen, där Stalins lik som tecken på att nya tider var inne hämtades upp ur glaskistan i Leninmausoleet och begravdes på en anspråkslös plats vid Kremelmuren, sprängdes en bomb på minst 60 megaton. Atomsoporna drog också den här gången in över Sibirien men en "elektrisk stormvåg" svepte på 25-30 mils höjd över Sverige i tre timmar efter provet och fortsatte ned över kontinenten.

Västmakterna gav inte efter på någon enda punkt och mot slutet av året förnekade Chrusjtjov att han hade ställt något ultimatum om Tyskland och sköt frågan på framtiden. Den 28 november återupptogs i Geneve förhandlingarna om förbud för kärnvapenprov. 1963 ledde de till en internationell överenskommelse om förbud mot prov i atmosfären och på marken ("provstoppsavtalet"). Sedan följde ickespridningsavtalet 1968 (då hade Chrusjtjov störtats från makten) och under 70-talet kom de båda Salt-avtalen.

Problemet med Östtyskland blev långdraget och var, efter det akuta skedet, inte slutgiltigt löst förrän med återföreningen 1990.

HANS DAHLBERG

Försvaretsforum 1/2003



Välkomna till



Flottans män bjuder in till Lille jul **lördagen den 6 december.**

Vi bjuder på traditionellt julbord med traditioner från Flottans Män Lillejul aftnar.

I år har vi flyttat till centrum i Nynäshamn där vi får disponera stora och rymliga lokaler i församlingshemmet.

Församlingshemmet ligger tvärs över parkeringsplatsen vid kyrkan och nära till bussterminal och Nynäshamns pendeltågsstation, ca 5 min. gångväg.

I år har vi bjudit in Haningeföreningen att delta i vår julfest, ett led i det samarbete, vi har mellan föreningarna. Vi tror därför på stor uppslutning.

För att förgylla kvällen har vi i år hyrt in *KUSTBANDET*, för att spela upp till sång och dans.

Förmodligen kommer också vår eminenta tremannakör att visa upp sina talanger.

Vår jultomte kommer att delta med en kortare visit under vilken han honorerar föreningarna och deras jubilarer. Gästerna behöver därför inte ta med sig julklappar, som vi tidigare brukat.

Kostnaden för julbordet är 250:- per person och inkluderar julbord med lättöl eller bordsvatten. Vad som i övrigt önskas får var och en ta med själv. Kompletterande drycker finns också att köpa på plats.

Kvällen startar 18.00 med ett glas glögg och minglande bland alla bekanta. Senast kl 19.00 sätter vi oss till bords och kvällen avslutas vid 23.00. Tåg anländer —52 varje timme och vänder —07 t o m midnatt. Bussarna följer ungefär samma tider.

Anmälningar lämnas till Hasse tfn 52021113 eller Bosse tfn 53044757. (martinelle@swipnet.se eller bo.sch@telia.com)

Senaste anmälningsdag är den 1 dec. men vi är tacksamma för tidigare besked.

Än en gång hjärtligt välkomna !!



Inbjudan till minnesgudstjänst i Allhelgonakyrkan.



För att hedra sjömän som far på haven och kanske har funnit sin grav där och för sjömän som inte kan fira en högtid hemma arrangeras en minnesgudstjänst den 1:a advent varje år i Allhelgonakyrkan på Söder. Adventshögtiden för Sjöfartens Folk har firats i över 40 år. Till sjöfolkets välgörare hör också Neptuni-Orden som i 190 år verkat för understöd till behövande sjömän och deras familjer.

Lokalföreningarna FM Stockholm och FM Nynäshamn deltar med flaggvakt och vi ser gärna att fler av våra medlemmar kommer och besöker högtiden. Efter kyrkobesöket bjuds vi på kaffe o kaka i sjömanshemmet

För eventuell samtransport till Allhelgonakyrkan kontakta Hasse tfn 52021113 eller Bosse tfn 53044757. (martinelle@swipnet.se eller bo.sch@telia.com)

Gudstjänsten börjar kl 1400 den 1:a december.



En Ny roll för Skeppsholmskyrkan

Skeppsholmskyrkan invigdes 1848, ett verk av Karl XIV Johans arkitekt Fredrik Blom. Han lät sig sannolikt inspireras av Pantheon i Rom.

Enligt empirens ideal lät han kyrkorummet genomstrålas av ljus från fönster åt samtliga fyra väderstreck. Därmed blev kyrkans rumsverkan en helt annan än i Pantheon med sin enda, stilla ljuskälla från taket.

Tusentals flottister har genom åren blivit kommenderade till gudstjänster i denna kyrka. När marinen 1969 lämnade Skeppsholmen upplöstes Skeppsholmsförsamlingen, sedan blev kyrkan ett annex till Jakobs kyrka.

Skeppsholmskyrkan har på senare tid genomgått en välbehövlig renovering och nu återfått nästan samma skick som vid invigningen. Kyrkan har genom en ceremoni hållen av domprosten Lennart Koskinen tagits ur bruk som gudstjänstlokal och kan efter detta användas för icke-religiösa ceremonier. Vad kommer den att kallas? "Skeppsholmsrotundan"?



KLUBBSTUGAN

Som den observante kan utläsa av bilden, (även om den är liten) har verandan blivit ordentligt uppsnyggad. Att detta är stugfogdens förtjänst behöver väl ingen heller tvivla på. John Emlén har med hjälp av Lars Göran Sterner satt upp ett staket, som gör att entresidan nu har fått ett helt annat och trevligare utseende. Det som återstår är ett räcke vid trappan som kommer att förhöja intrycket ytterligare.

Vinterperioden står för dörren och med de senaste insatserna som gjorts av vår idoge ordförande i akt och mening att pannan skall fungera hoppas vi nu alla på att detta kapitlet definitivt skall vara avslutat och att värmesystemet skall göra tjänst utan att vi behöver oroas.

Ni vet väl om att alla när som helst är

Välkomna



att besöka stugan.

FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11 I NYNÄSHAMN

