



Vår nya hemvist
Hantverksgården på Skolgatan 54

Karlssons köttbod & Catering
Fredagatan 10
149 30 Nynäshamn
Telefon 08-500 494 10
info@karlssonskottbod.se

*"Berätta att du är medlem i Flottans
Män Nynäshamn, så får du 5%rabatt
när du handlar.
Det tackar vi för."*



*"Vi tackar alla medlemmar som ger
och har gett bidrag till tryckningen av
tidningen Flottans Män"*



Nr 3 September 2019

I detta nr:

- Ordföranden har ordet
- Riksmötet 2019 26 - - 28 maj
- Vårfesten vid Marinstugan 15 juni
- Höst-/Kräftfesten vid Marinstugan 10 augusti
-
- Marinstugan



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Kjell Johansen Mob 0706-41 35 53
Vice ordf: Bengt Lind Mob 0706-68 43 72
Sekreterare: Rune Stang 08-520 305 55

 Mob 0703-69 29 38
Kassör: Linda Leibing-Hedén Mob 0703-05 30 23

Ledamöter: Håkan Hedén Mob 0702-07 07 82

 08-524 001 03
 Mob 0702-71 05 58

 Mob 0702-46 41 90

Suppleanter: Tommy Lagsjö Mob 0705-49 02 87

Registrator: Håkan Hedén Medlemsregisteransvarig.
 0702-07 07 82 *Vid ändring av adress,
 meddela registratorn.*

Adress: FM avd 11 NYNÄSHAMN
 c/o Kjell Johansen
 Båtsmansvägen 13
 149 31 NYNÄSHAMN
 kjelljohansen756@gmail.com

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
 c/o Linda Leibing-Hedén
 Björnclous väg 53
 148 35 ÖSMO

Bankgiro: 863 8785

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail st-media@telia.com
 36rusta11@gmail.com



Ordföranden har ordet



Hallå alla vänner i Flottans Män! Nu är det inte långt kvar till H våren och sjösättning, vi ska bara klara av hösten och vintern. Själv har jag en tuff tid nere i båten min, den sjönk ju för mig förra sommaren men nu ska den renoveras. Det klarar en gammal Flottans tekniker utan problem.

Sommaren var lång och varm och jag har saknat samvaron med er Flottans Män, ser fram emot ytterligare fina möten med er alla.

Vi har en spännande tid framför oss, soppkvällar med trevliga föreläsningar, guidning på Skeppsholmen, kryssning till Polen, LilleJul i december och en ny verksamhetsplan för nästa år som styrelsen tar fram i julhelgen. Kom gärna in med förslag till aktiviteter, ni alla har säkert fina förslag.

I skrivandets stund planerar vi flaggvakter i Nynäshamn och Haninge att fara upp till Danderyds kyrka där förre Hedersriks-ordförande Wille Fritz begravs. Hedrandet av våra avlidna kamrater med flaggvakt ser vi som en viktig del i vår örlogstradition, anhängare ser även detta som en fin och ståtlig högaktning från vår sida.

Vi blev inbjudna av Chefen 4.sjöstriflj att komma ombord på HMS Visby i slutet av augusti. Fem tappra av oss och flera från övriga Flottans Män inom regionen mötte upp. Vi blir alltid imponerade av de supermoderna fartygen varje gång vi kommer ombord. Hustru Elisabeth har nog aldrig under mina 41 år i Flottan visat sådant intresse för ett örlogsfartyg!

Vi känner samvaron med våra yngre aktiva kamrater varje gång vi träffar dom, vi berättar hur det var förr och de instruerar oss hur man hanterar dagens örlogsfartyg. Det här är kamratskap över generationsgränserna!

Vi ses vid höstens soppkvällar och utflykter.



Riksårsmötet 26 –28/5 2019 med Silja Symphony till Helsingfors

vid pennan R Stang

Det var så återigen dags att förenas med övriga kamrater ur Flottans Män för att tillsammans genomföra riksårsmötet 2019, anordnat av FM Norrköping och Västerås. Av riksföreningens tjugofem lokalavdelningar hade tjugofyra anmält sitt intresse för att delta. FM Karlstad – Värmland hade anmält fyra deltagare varav några som tyvärr, beroende på tågförsejning, fick stå på kajen och se sina kamrater åka iväg. Inte roligt att bli akterseglad.

Detta innebar att etthundrafemtiofyra deltagare hade embarkerat och var på väg med destination Helsingfors.

Programmet under utresan inleddes klockan 18 med välkomstdrink, information och musikunderhållning i "New York Lounge", så högt uppe i fartyget man som passagerare kan komma, där herrarna Sören Strid och Folke Gustavsson svarade för musikunderhållningen. Dessa trevliga och kunniga herrar kände vi (och de oss) igen från förra årets riksresa, något som inte störde ett dugg. Deras repertoar verkar vara oändlig och i kända gamla örhängen sjöng vi gärna med.

Efter en dryg timmas underhållning tog vi oss ner till däck 6 där kvällens förbrödringsmiddag skulle serveras. Några av oss lyckades komma ganska långt fram i kön och kunde därför med raska steg ta ut kursen mot den för riksmötesdeltagarna reserverade platsen längst akter ut i den stora matsalen, och där hitta en hörna där vi (efter komplettering med några stolar) fick möjlighet att sitta tillsammans. Det var så vist ordnat att man där hade dukat fram samma kalla och varma rätter som kunde återfinnas i den främre delen av matsalen.



New York Lounge



Förbrödringsmiddagen



Vägen till maten blev betydligt kortare på det viset. Till dessa goda anrättningar, som vi plockade på våra tallrikar, serverades öl, snaps och vin för den som så önskade. Maten, som vanligt god och välsmakande, sköljdes ner med de drycker som stod till buds. Några av oss hade turen att sitta nära givmilda kamrater som föredrog vatten i stället för snaps. De goda gåvorna må ej förspillas, och de lyckliga som fått trumf på hand tackade och bockade.

Nåväl, allt har en ände, så även denna trevliga förbrödringsmiddag. Klockan hade rusat i väg under tiden vid matbordet och när vi lämnade "Grand Buffet" var kvällen redan långt gången. Tillsammans med några kamrater gick vi runt och inspekterade nattlivet, som vi efter ett tag för vår del fann relativt ointressant. Vi hamnade i en någorlunda lugn hörna där vi satte oss för en stunds samtal, mätta och dästa efter den myckna maten. Ganska snart var vi överens om att morgondagens aktiviteter skulle komma att kräva en del av våra arma kroppar, varför vi var rörande eniga om att på var sitt håll uppsöka hytten för en god natts sömn, som ju i och med att vi styrts en O-lig kurs blev en timma kortare. Uppe med tuppen, en snabb dusch och sedan frukost. Kl 0900 skulle vi sitta bänkade i konferenslokalen där riksårsmötet inleddes med parentation och hedrande av de 90 kamrater som lämnat oss 2018. Efter att 8 glas slagits, tändes ett ljus. Kaplanen C-O Berglund läste därefter Ludde Sjöfarares bön. Ordföranden anbefallde årsmötet att hedra de bortgångna med en tyst minut.

Ordföranden förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. Efter denna inledning följde de för ett årsmöte fastställda paragraferna, Fastställande av dagordning, Fråga om stadgeenligt utlysande, Val av årsmötespresidium o s v, o s v. Värt att nämnas är några punkter ur riksårsmötesprotokollet §8 Förbundets verksamhetsberättelse.

Ordföranden, Göran Löfgren föredrog berättelsen stycke för stycke med följande kommentarer:

- "Vår förre ordförande Johan Forslunds bortgång var en stor förlust för förbundet. Jag utsågs till tillförordnad ordförande. En mycket hedrande och inspirerande uppgift som jag försökt sköta på bästa sätt.

- "En minnesskrift, med Johan Forslunds 41 ledare under mer än 10 år som ordförande i Flottans Män, har tagits fram och kommer att överlämnas till årets mötesdeltagare. Häftet har betalats från medel som samlades in efter dödsannonsens uppmaning att gärna tänka på kamratföreningen Flottans Män. Totalt skänktes 34 600 Kr".

- "Under året har ett samarbete med Kungliga Örlogsmannasällskapet, KÖMS inletts."

- "Lof Östersund upphörde som förening under 2018 och enligt stadgarna skall tillgångarna tillfalla Riksförbundet. Enligt föreningens önskemål har en gåva på 3 000 Kr överlämnats till Sjöräddningsällskap RS Storsjön i Östersund."

Rapporten godkändes att läggas till handlingarna.

Efter detta fortsatte mötet enl. dagordning med Årsredovisning, Revisorernas berättelse, Beslut om ansvarsfrihet osv, osv.

Det var först vid behandlingen av inkomna motioner som det började bli riktigt intressant. FM Nynäshamn hade skickat in fyra motioner som alla handlade om stadgeändringar. Att en lokalaförening skulle komma med pekpinen var inget som föll i god jord. Den 19/3 skickas motionerna inför riksmötet 2019 från FM kansli ut till 14 av FM 25





lokalföreningar med en uppmaning om att dessa skall behandlas i respektive styrelse före riksmötet. Kan det vara så att de övriga 11 lokalföreningarna fick ett separat mail med denna information? Det hördes en del protester från auditoriet i stil med "Detta har inte kommit till vår kännedom" "Vi har inte fått någon information om detta" o s v. Från presidiet försäkrade man att alla skulle ha fått alla handlingar och började tala om att brevet kanske kommit på avvägar ute i cyberrymden. Helt klart är att många av de närvarande delegaterna inte hade en aning om vad de skulle ta ställning till.

FM Nynäshamn har engagerat sig i stadgefrågan pga att de s.k. följdändringar, som infördes i Riks stadgar efter minskningen av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 2017-18, visat sig handla, inte bara om följd, utan även om andra, något märkliga saker. Detta tog vi upp i våra fyra motioner. Lite kort handlade våra motioner om följande:

Motion 1 ifrågasatte en närmast obegriplig skrivning om "stödmande medlem", som inte är någon stödmedlem, utan handlar om en form av dubbelt medlemskap. Vi framförde att vi tycker att man bör kalla saker vid deras rätta namn.

Motion 2 föreslog en återgång till att välja protokollförare (sekreterare) inom styrelsen, alternativt adjungera en sådan tillfälligt utifrån, vid behov. Eftersom vi har ett kansli med en kanslichef och inte ett sekretariat är det märkligt att en ny tjänst som "ständig" sekreterare plötsligt har införts i stadgarna.

Motion 3 uppmärksammade det befängda i att det nu skall ingå i kanslichefs-befattningen och den nya sekreterarbefattningen att väljas in på det konstituerande mötet, efter varje riksmöte, för att ingå i tidskriften Flottans Mäns redaktion. Då det sedan tidigare finns en skrivning i stadgarna att redaktionen kan utökas vid behov, är den nya skrivningen både märklig och onödig.

Motion 4 påpekade att man använt två riksmöten (2017 och 2018) för att rösta igenom minskningen av antalet ledamöter, men bara ett riksmöte (2018) för att rösta igenom de så kallade följdändringarna, som dock även var andra ändringar. För att det framgent skall vara samma för alla typer av ändringar föreslogs en skrivning om omröstning på två på varandra följande riksmöten för att nya ändringar skall gå igenom.

(Alla som är intresserade av att se FM Nynäshamns motioner, samt riks utskick med yttrande, kan hitta dem i protokollen i Marinstugan, eller kontakta styrelsen.)

I utskicket från FM kansli fanns förbundsstyrelsens yttrande som avsåg motion 1 och 3, men biföll motion 2 och 4.

Vår ordförande Kjell Johansen gick tillsammans med Linda Leibing Hedén och maken



Håkan Hedén fram för att tala för våra motioner.

Som väntat var det styrelsens förslag till utgången av vår motion nr 1 som vann riksmötets gillande, alltså avslag. När motion 2 togs upp hade vi givetvis förväntat oss att även där skulle styrelsens förslag vara vägledande och ge bifall denna gång. Men så icke (till att börja med). Krister Hansén som satt vid datorn sa "Vi har ju ändrat det beslutet på vårt sammanträde för en vecka sedan". Ett yttrande som fick Linda att gå i taket. **"Menar ni på fullt allvar mina herrar att ni den 19 mars skickar ut ett dokument**

till Lof som de skall ta ställning till, där motionen vinner förbundsstyrelsens gillande. Sedan en vecka innan riksmötet ändrar ni på det beslutet FY SKÄMS PÅ ER!"

Efter detta uppstod en lätt förvirring i leden och i slutändan kände sig riksordföranden Göran Löfgren tvingad att ingripa vilket innebar att motionen bifölls.

Motion nr 3 innebar ingen ändring enligt vårt förslag.

Motion nr 4 röstades igenom enligt vårt förslag

Det hade (som vanligt på våra riksmöten) blivit kort om tid varför den som skulle tala för motionen från Lof Varberg knappast hann med att framföra sitt budskap och han fick nöja sig med att det svar och de motiveringar som skickats ut den 19 mars skulle vara tillfyllest. Förbundsstyrelsen föreslog riksmötet att besluta att motionen skulle anses vara besvarad. Medaljutdelningen uppsköts till kvällens bankett.

En reflektion. Vid något tillfälle under detta riksmöte framhölls det fina med dagens teknik. "Tänk vad bra det är att slippa en massa papper." OK visst kan det vara bra, men sätt er längst bak i en föreläsningssal och försök läsa den maskinskrivna texten som visas på en skärm 5 - 6 m bort.

Detta kommer mig osökt att tänka på HIF (Handbok för Instruktörer i Flottan) skriven av fartygschefen på min långresa 1954 - 55, dåvarande Kk Willy Edenberg, som å det kraftigaste fördömde att på en overhead visa den typen av undervisningsmaterial. Kanske något att tänka på till nästa riksmöte. Möjligen kan vi då få, så som vi tidigare alltid fått, alla aktuella handlingar i samband med att vi embarkerar.

Klockan hade med raketfart närmast sig den tid då bussarna som skulle ta oss till båten för vidare transport till Sveaborg. Jag avvek med raska steg från riksmötet mot hytten för omklädning och sedan med andan i halsen till den väntande bussen. Under båtturen gavs det tillfälle att varva ner och för tillfället släppa det som förevarit under riksmötet. När vi angjort Sveaborg samlades alla i en byggnad vid kajen där Sveaborgsmuseet var inrymt. Vi kunde där stå runt en uppbyggd miniatyr av Sjöfästningen Sveaborg. Av guiden fick vi då veta att detta var en av världens största sjöfästningar. Den om-





Sveaborg

fattar flera öar vid inloppet till Helsingfors, och kallas även "Nordens Gibraltar". Sveaborg började byggas 1748 då Finland var en del av Sverige.

Detta var Sveriges genom tiderna dyraste försvarsprojekt och finns sedan 1991 på Unescos världsarvslista. På Sveaborg bor idag ca 840 personer. Guiden fortsatte berätta om Sveaborgs historia



Augustin Ehrensvärd

Efter att Peter den store av Ryssland grundat Sankt Petersburg i Finska vikens östligaste del, på före detta svensk mark, behövde Sverige en stark fästning i Finska viken. Byggnadsarbetena på Sveaborg inledes 1748 under ledning av överstelöjtnant Augustin Ehrensvärd med hjälp av bland annat Fabian Casimir Wrede. Sverige hade blivit närapå ruinerat av Stora nordiska kriget och Hattarnas krig, men med hjälp av franska subsidier blev detta omfattande byggnadsverk möjligt. De första nio åren var en tid av avsevärt byggande och en stor del av fästningen blev klar, men 1757 upphörde byggandet, då Sverige som Frankrikes bundsförvant var tvunget att delta i det Pommerska kriget. Byggnandet fortskred mellan 1762 och 1791 pådrivet av Gustav III.

När 1808-09 års krig inleddes var Carl Olof Cronstedt kommandant på Sveaborg. Ryska trupper intog Helsingfors över isen den 2 mars 1808. Det var dock osannolikt att den första ryska styrkan ensam skulle kunna inta Sveaborg så länge det fanns krut i fästningen, där 7000 man och hela svenska skärgårdsflottan med över 200 fartyg var placerade. Cronstedt besköt de ryska trupperna i Helsingfors så kraftigt att den kvarvarande



Carl Olof Cronstedt

Svensk viceamiral och kommandant på Sveaborg.

Cronstedt är främst känd för Sveriges genom tiderna största marina seger i slaget vid Svensksund 1790 samt hans omtvistade kapitulation på Sveaborg den 3 maj 1808

krutmängden blev ett klart problem. Beskjutningen av de rörliga ryska truppen fortsatte att ha ringa framgång. Den 23 mars mötte han ryska förhandlare på holmen Lonnan. Den 6 april överenskom Cronstedt med Jan-Peter van Suchtelen, ryssarnas befälhavare i Helsingfors, om en ärevärdig kapitulation den 3 maj, om svensk undsättning dessförinnan inte nådde fram. De svenska kurirerna med begäran om undsättning förhalades av ryssarna och nådde Stockholm först 3 maj, samma dag som Cronstedt kapitulerade utan fortsatt strid och överlät såväl fästningen som skärgårdsflottan åt den ryska överbefälhavaren Fredrik Vilhelm von Buxhoevden. Undsättning skulle i varje fall inte ha kunnat komma, då havet ovanligt nog ännu var fruset i början av maj. Efter Sveaborgs övergång i ryska händer blev det ännu lättare för den ryska övermakten att besätta Finland. Det dåligt förberedda och förlorade kriget bidrog till att utlösa statskuppen 1809, vilken ledde till att Sverige fick en ny grundlag och att Gustav IV Adolf landsförvisades och efterträddes på tronen av sin farbror, Karl XIII.

Finlands nationalskald, Johan Ludvig Runeberg, har i nationalromantisk anda i dikten Sveaborg beskrivit Cronstedt som en förrädare. Runeberg själv önskade dock att denna dikt inte skulle publiceras vilket eventuellt antyder en egen osäkerhet beträffande de grava anklagelserna mot Cronstedt.

Under den ryska tiden från maj år 1808 till maj år 1918 var Sveaborg en rysk garnison. Fästningen bebyggdes med flera kaserner samt sjukhus och kyrka, och år 1818 grundade köpmannen Nikolaj Sinebrychoff ett bryggeri på Sveaborg. Tidvis var över 13 000 soldater stationerade på Sveaborg.

Under Krimkriget förklarade Frankrike och England krig mot Ryssland. Huvudtruppen skickades till Krimhalvön, medan en annan mindre flotta skickades att anfälla ryska kuststäder vid Östersjön, därav den viktigaste Sankt Petersburg. Anfallet började i juli 1854 då sjöfästningen Bomarsund på Åland intogs och förstördes. Därefter anfölls flera ryska (de facto finska) kuststäder varefter flottan slutligen anlände till Sveaborg den 6 augusti 1855 och anföll den 9 augusti.

Den engelsk-franska flottan bestod av 88 moderna fartyg, av vilka en del ångdrivna, medan utrustningen på Sveaborg var föråldrad. Detta ledde till att man inte talar om ett slag utan Krimkrigets bombardemang. Flottans beskjutning av fästningen var det dittills häftigaste i världshistorien då 20 000 granater regnade ner över Sveaborg. Trots detta gjorde angriparna inget landstigningsförsök; delvis på grund av att fjärden var rikligt minerad.

År 1906 utbröt ett stort myteri - Sveaborgsrevolten - bland det ryska manskapet på befästningen. Myteriet var en serie av de socialistiska revolutioner som svepte över Ryssland i början av seklet. Efter den ryska revolutionen överläts Sveaborg den 12 maj 1918 till det självständiga Finland.

Efter det finska inbördeskriget 1918 fungerade fästningen som fångläger för "röda" krigsfångar. Av de cirka 8 000 fångarna på ön dömdes ett tiotal till döden. Det rådde hungersnöd i Finland och lägret kom att bli ökänt eftersom över 1500 fångar antingen svalt ihjäl eller gick under i epidemier. 1919 lämnade de sista krigsfångarna ön och den första finska flaggan hissades över fästningen. År 2004 offentliggjordes ett minnesmärke, planerat av konstnären Marja Kanervo, till minne av de 1500 som dog i fånglägret. Minnesmärket består av två klippor med årtalen 1918 och 1919 ingraverade, och uppkom på initiativ av anhöriga till dem som satt fängslade i lägret under inbördeskriget.

Under den rådande fennomanska andan 1918 döptes fästningen om på finska från Viapori ("Sveaborg") till Suomenlinna ("Finlands borg"). Namnbytet upprörde rikssvenskarna som såg detta som ett mycket otaktiskt drag från finnarnas sida, även de rikssvenska frivilliga hade stridit på den segrande vita sidan. Svenska Dagbladet tog till brösttoner och skrev under rubriken "Tryckt stämning i Svensk-Finland":

"Nu senast köptes Finlands frihet med strömmar av ädelt svenskt blod. Och östsvenska och rikssvenska män visade finnarna till segern.

Finlands svenskar hade under sådana förhållanden rätt att fordra icke tacksamhet, ty sådant fikade de icke efter men förståelsen.

Nu, när segern är vunnen, nu blygs man emellertid icke på finskt håll att glömma de gjorda tjänster ända därhän, att man med alla till buds stående medel försöker beröva dessa samma svenskar rätten att leva." – SvD 11.6.1918

Efter att ha blivit fullmatade med fästningens historia delades vi upp i grupper och började rundvandringen.



Augustin Ehrensvärd sista vilorum



På den tid vi hade till buds var det omöjligt att hinna med att besöka hela anläggningen, som breder ut sig på fyra öar. Guiden ledde oss därför över bron mellan Stora Öster Svartö och till Vargön. Där vi bl a kom till borggården där kvarlevorna efter Augustin Ehrensvärd fått sin sista vila, och där slutligen fått komma till ro efter att under tidigare år flyttats runt på ett par ställen. I en av byggnaderna är ett Ehrensvärd museum inrett, där man kan få en inblick i hur högreståndspersoner bodde.



Utsikten från Krutkällaren mot Gustavssvärd vallar och kanoner

Vår vandring fortsatte till Krutkällaren där man hade en vidunderligt vacker utsikt över inloppet till Helsingfors och en bit ifrån oss på sydväst sidan såg vi även Gustavssvärd vallar och kanoner.

Vi fortsatte sedan vidare till den torrdocka som byggdes på 1760-talet och som fortfarande är i drift. Då, under ledning av Fredrik Henrik af Chapman byggdes fartyg till skärgårdsflottan, nu reparerar man traditionsfartyg på varvet.

Det var mycket att ta in och försöka komma ihåg och när vi så småningom lämnade



Torrdockan

Sveaborg och embarkerade sjöbussen vid Artillerivikens brygga för återfärden till Helsingfors, var vi nog de flesta eniga om att Sveaborg förtjänar ytterligare ett eller två besök.

Välkommen ombord igen uppsöktes hytten för en stunds rast o vila, dock icke så lång eftersom det på programbladet stod att vi kl 18 rena och fräscha skulle vara på plats i "New York Lounge", för drink och musikunderhållning. Så återigen fick vi träffa herrarna Sören Strid och Folke Gustavsson som höll igång oss med allsång till kända örhängen. Kl 20.30 var det dags för banketten. Vi lyckades hålla ihop och få samma hörna som under gårdagskvällen.

Bankettmenyn som serverades bestod av Hummersoppa med flodkräfta – Zuppa di aragosta, Oxfile med caponatastuvning och marsalasås – Geletto di manzo con caponata och Fikon med honung och limoncellomousse – Fichi mousse di limoncello mouzze.



Allt mycket välagat vackert upplagt och välsmakande, en eloge till köket. Som nämnts tidigare hann man inte med medaljutdelningen under riksmötet utan de föreslagna till olika utmärkelser fick vänta till efter desserten var uppäten.

Vi hade föreslagit att Elisabeth Johansen skulle tilldelas en ankarmedalj i guld med motiveringen att det är hon som håller ihop trupperna och alltid i sin roll som vice klubbmästare ser till att vi blir väl utfägnade och går nöjda från träffar och fester. Linda Leibing-Hedén medlem i FM Nynäshamn sedan 2007 ville vi även honorera med en ankarmedalj i guld för hennes förtjänster som kassör en uppgift hon åtog sig då hon tog över ansvaret för ekonomin 2013 och har därefter uppgraderat vår bokföring och gett stadga i ekonomin genom sin mycket noggranna kontroll och kontinuerliga redovisningar av det ekonomiska läget.

Två ankarmedaljer i silver hade vi förslagit att Monica Asplund och Björn Wideberg skulle få, Björn och Monica deltog inte i riksårsmötesresan varför medaljutdelning kommer att äga rum på soppkvällen i september. En av våra medlemmar Stig Ödmark hade av



riksförbundet föreslagits få ankarmedalj i guld. Även hans hustru Kerstin tilldelades ankarmedalj i guld med rosett för deras mångåriga engagemang som holmvärdar på ön Tratten.

Efter medaljregnet blev vi underhållna av fyra välsjungande herrar från FM Norrköping "LosMarineros" under ledning av Robert Hillgren. De framförde med bravur ett knippe trevliga sånger med anknytning till sjö-

manslivet.

Vid pass 22.30 avslutades festligheterna och vi blev fria i manövern, men för min egen del kändes det som om koken var ett bra alternativ. Så, efter några "Hej och god natt" till kamraterna sattes kursen mot hytten och den sköna koken.

Dag tre. Utpurrring och frukost. Sedan sitta och njuta av den inseglingen genom den vackra skärgården. Så småningom dags att packa ihop och lämna hytten, och även fartyget.

Ett stort tack till arrangörerna FM Norrköping och FM Västerås för en alltigenom välarangerad trevlig riksårsmötesresa.



Vårfesten 15 juni 2019

vid pennan Linda Leibing Hedén

Sol var beställt till Vårfesten och vår ordförande Kjell, som uppenbarligen stod på god fot med vädergudarna, fick som han ville. Det var en strålande sommardag då vi samlades vid 15.00-tiden och inledde med lite kaffe och goda hembakade kakor. När alla hade kommit var vi tjugo vuxna, fyra barn och tre hundar. Föräldrarna till de fyra barnen



och en av hundarna var Håkans och mina gäster. De jobbar båda på Musköbasen, så de platsade bra in i gänget. Våra två egna hundar, som kommer från det unga paret kennel, börjar bli veteraner i Marinstugan. De är nämligen med oss på alla styrelsemöten och känner samtliga i styrelsen, samt även stugfogden och hans fru, väl.

Efter fikat var det



dags för lite aktiviteter i form av tävlingar i pilkastning, kubb och att kasta ringar. Vi delades in i lag om tre personer i varje, som bytte av varandra vid de tre utmanande "arenorna". Storasyster Mira var duktig nog att ingå i ett av lagen, medan de mindre barnen busade runt, upptäckte saker på tomtens och klängde i ankaret på den lilla kullen. En av småpojken undervisade pappa Robban: "Det här är en kanon, förstår du. Man tar de här stora kulorna och stoppar in i det där röret och sen flyger dom iväg..." Man kan misstänka att någon äldre Flottans Man kanske hade förklarat ett och annat för den intresserade lille pojken.

Vann tävlingen med bravur gjorde lag Kjell Cederholm och han, hans fru Hillevi och Gert Andersson förärades fina priser i form av stora chokladkakor, samt, viktigast av allt, äran förstås! Under tiden hade härliga stora fläskytterfiléer lagts på grillen tillsammans med starkt kryddade korvar, vilket spred en härlig doft. (Vi visste inte då vilken tur vi hade, för dagen efter infördes grill- och eldningsförbud pga det torra och varma vädret.) Elisabeth och Monica var som vanligt fullt upptagna i köket och med lite handräddning från övriga dukades det förutom uppskuren fläskytterfilé och korv, även fram ugnsbakad klyftpotatis, sallad, samt bröd och smör. Allt smakade mums. Klubbmästare Kjell hade förstuds dukat upp Baren på ett bord, så ingenting fattades denna ljuvliga eftermiddag och kväll.



Monica fixar i köket



Elisabeth vid grillen

Stämningen var snart hög runt borden och alla trivdes. Föräldrarna Jenny och Robban förundrades över att alla fyra barnen tyckte att maten var god - vanligtvis brukade alltid något barn kinka. Men inte på Flottans Mäns fest, där vår fantastiska vice klubbmästare Elisabeth

bullade upp och såg till att alla blev nöjda. Till kaffet blev det bakelser av sockerkaka med grädd, blåbär och jordgubbar och de som ville kunde avsluta med avec eller annan dryck. Snart var också de roliga historierna igång med skämtsamma och kamratliga kommentarer.

Solens ställning på himlen började visa på att dagen led mot sitt slut, men den fort-

satte samtidigt att skina frikostigt och kvällen var ljum. Barnfamiljen tackade för sig och packade in sig tillsammans med sin hund i bilen och även en del övriga började dra sig hemåt. Som kassör såg jag till att alla fick möjlighet att betala (självkostnadspris som vanligt, förstås) och med någon enstaka kom jag överens om betalning via bankgirot. När allt var avklarat tog Håkan och jag med oss Gert i vår bil, medan några andra höll sig kvar vid Marinstugan för att ha trevligt och förlänga njutningen av att sitta ute i den sköna junikvällen ytterligare en stund.



Höstfest vid Marinstugan lördagen den 17 augusti

vid pennan R Stang

I slutändan visade det sig att vi blev tjugoen deltagare på årets höst-kräftfest. Det som glädde mig mest var att vår ganska nyligen näst äldste medlem (90-år den 27 juli),



Strax dags att börja



Eron Wersén med hustru Britt hade valt att komma. Visserligen var vädret inte lika soligt som på vårfesten, men fullt acceptabelt för att sitta ute och njuta utan alltför mycket kläder på kroppen. Av olika orsaker kom jag lite sent och missade den inledande kaffestunden, men fick när jag kom se att Kjell skickat ut samtliga på den snitslade banan där han hängt upp de frågor som ingick i tipspromenaden som jag tyckte skulle passa vid det här tillfället. sjuutton frågor



om allemansrätten var temat. I köksregionerna pågick arbetet som vanligt för fullt för att kräftor ostpajer och alla tillbehör skulle kunna sättas fram på serveringsbordet.

En stund efter att samtliga tävlande lag återkommit ringdes det i vällingklockan och det var dags för uppbackning och skaffning. När vi gick fram till bordet med de uppdukade kräftorna och övrig mat fick vi än en gång se med vilken utsökt smak allt var arrangerat av Elisabeth och hennes medhjälpare Monica. När sedan alla plockat åt sig en första omgång kräftor blev det dags att sjunga vilket vi gjorde med höga klara röster. Den första sången ur sånghäftet gick alldeles utmärkt, sedan blev det lite mer spontant. Man sjöng lite till höger och lite till vänster, fyllde på med kräftor och såg givetvis även till att det inte blev tomt i glasen. Mellan sörplandet efter det goda inne under kräftornas skal försökte man även prata lite med bordsgrannen, vilket inte var så lätt. När kräftfatet var tomt och kaffet med kaka dukades fram gick det lättare att prata och lita på att det gjorde man.

Det var nu dags att tillkännage resultaten av de kunskaper som presterats under tipsrundan. Det var ingen vanlig 1 x 2 runda. Här skulle man i stället pricka in rätt bokstav av tre alternativ som i slutändan skulle bilda de tre ord som är allemansrättens huvudregel.



Snart coffe time

Alla klarade inte allt och när Kjell så småningom kom fram vilka som klarat alla de sjutton frågorna, viade det sig att lag Tommy och Gaby samt Kjell C och Marianne hade alla rätt. Men en vinnare skulle ju koras, varför piltavlan fick slita tvisten om vilket av de två lagen som skulle utses som vinnare, De båda herrarna i respektive lag stirrade mörkt på varandra och frustade lite. Lag Kjell inledde och samlade ihop 17 poäng. Lag Tommy nådde inte lika långt och kom därför att hamna på andra plats. Man kan tycka att eftersom Kjell är så lång (han når ju nästan fram till



Hårt övervakad av Kjell och Tuk skall Tommy försöka kasta för att vinna



Kjell redovisar resultaten

tavlan utan att kasta. Han vinner dessutom rätt ofta när han ställer upp i tävlingar) kanske det hade varit på sin plats att justera startplatsen för Tommy, men så blev det inte. De fina priserna delades ut och segrarna hyllades. Festen fortsatte ett tag till innan vi var och en tackade arrangörerna och begav oss hemmåt efter ännu en lyckad trevlig samvaro med kamraterna i Flottans Män.



Marianne och Kjell njute av segrarnas sötna



MARINSTUGAN

Vår Marinstuga mår ännu bättre för varje dag. Stugfogden Björn överträffar sig själv, i sommar har han bytt takrännor och stuprör på husets långsida mot sjön samt målat väggen, skrapat och målat fönster och fönsterluckor. Hustru/vice stugfogden har målat hela terrassen på framsidan och hållit i ordning inne i stugan medan Björn hållit i ordning ute på tomten med gräs och sly.

Designgruppen (Monica, Elisabeth, Linda och Rune) har möblerat om inne i stugan. De har arrangerat ute i storstugan med mötesbord och gamla gunrumsstolar från jagaren Helsingland som vi har bevarat, vår storstuga ser nu mer ut som ett gunrum. Våra gamla och vackra marintavlor är snyggt placerade på skotten, förlåt väggarna. Kontoret har blivit bibliotek och gamla onödiga dokument har fått ge plats för våra fina böcker. Hoppas att många av er kommer att sitta vid skrivbordet och blicka ut över "den nya örlogsbasen" när ni skriver era memoarer.

Tidpunkt för att lägga om taket på lillstugan till tjärpapp är nu inbokat till den 24-25 september, kanske några av er kommer ut och hjälper oss med jobbet. Lillstugans pannor skall sparas för att läggas på Marinstugans tak där flera pannor är trasiga.

Stugan är som vanligt öppen för er medlemmar när som helst. Kom dit och trivs och känn av den marina miljön som vi alla gillar.

Ring stugfogden Björn på 070-6363215 så får ni koden till larmet.

Björn och Kjell



Ni är alltid att

Välkomna

besöka stugan

**FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11
I NYNÄSHAMN**

