



BALDER

Dagens lunch 60:
Högskola lunch, sött, salladsbuffé, måltidsryck och kaffe
Catering
Ring så lagar vi

Tel: 08-520 737 25



Vi tackar våra sponsorer
för deras stöd

Bosses
BÅT-EL
I NYNÄSHAMN

ELUTRUSTNING FÖR BÅT OCH MARINA
BESIKTNINGAR
UTBILDNING 08-53044757/070-5214439

KerstinsTaxi

- ▶ Moderna turistbussar
- ▶ Rullstolsbussar
- ▶ Guidade turer



i branschen sedan 1972

Läs gärna mer om oss på
www.kerstinstaxi.nu
eller ring oss på 08-530 430 10



SKEPP O'HOJ

NR 3

September 2011

I detta nr:

- Ordföranden har ordet
- Föreningarnas dag 27 augusti
- Arbetsdagarna 21 maj och 2 september samt efterföljande samkväm
- 5-kampen 10 september
- Skeppsholmsdagen 11 september
- Ceremoni för att hedra offren från den stora jagarolyckan på Märsgarn 17 september 1941



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Kjell Johansen	08-520 182 10
Mob	0706-41 35 53
Vice ordf. : Hans Martinelle	08-520 211 13
Mob	0705-66 06 61
Sekreterare: Rune Stang	08-520 305 55
Mob	0703-69 29 38
Kassör: Karl-Erik Hedberg	08-500 845 17
Mob	0730-43 22 59
Ledamöter: Tord Börjesson	08-520 273 61
Mob	070-764 06 79
Gunnar Angerby	08-520 129 35
Eron Wérsen	08 520 155 54
Mob	0705-27 03 32
Suppleanter: Bo Schagerberg	08-530 447 57
Mob	0705-21 44 39
Nils Ljungberg	08-520 306 10
Mob	0703 25 09 32

Adress: FM avd 11 NYNÄSHMN
c/o Kjell Johansen
Båtsmansvägen 13
149 31 NYNÄSHAMN
k.r.johansen@tele2.se

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o K-E Hedberg
Nynäsvägen 17A
149 40 NYNÄSHAMN

Postgiro nr: 28 21 05 - 6

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@telia.com



Ordföranden har ordet



Så var den här sommaren över – det är konstigt att den här tiden med sol och värme alltid går så fort!

Flottans Mäns verksamhet efter sommarperioden har verkligen startat upp med full fart. Den började med en lyckad Föreningens Dag i Nynäshamn i augusti där vi fick visa upp oss och värva nya medlemmar.

Strax därefter genomförde vi en arbetsdag vid

Marinstugan med efterföljande mycket trevliga tipspromenad och kraft- och surströmmingskiva. Det var fullsatt inne i stugan den kvällen och såväl krafter som surströmming smakade utmärkt. Så här skall Marinstugan utnyttjas – välkomna dit alla som vill!

Den traditionsbundna Femkampen, som anordnades av Stockholmsföreningen på Gärdet vid Kaknäs den 10 september, blev även den en succé såväl för anordnande förening som för Nynäshamns FM – det blev vi som tog hem vandringspriset denna gång! Det skall vi fortsätta med.

Dagen efter visade Flottans Män upp sig igen, denna gång på Skeppsholmens Dag där vår förening hade engagerat Nynäshamns Kulturskolas ungdomsorkester som levererade härlig musik vid Stockholmsföreningens utställningstält.

Vi som deltog i Föreningens Dag konstaterade att det finns många marinintresserade som söker sig till oss och som vill prata om vår verksamhet och om marina frågor.

Jag är övertygad om att vi fyller en viktig funktion i samhället som värnar om de värden som är viktiga för oss med vårt intresse. Detta styrker oss att försöka engagera våra medlemmar mer i våra aktiviteter och att försöka bjuda in och värva de som vill trivas tillsammans med oss.



Föreningarnas dag

vid pennan Kjell Johansen



Nynäshamns Kommun anordnade Föreningens Dag i samband med Skärgårdsdagen 27 aug. Flottans Män var inte sena att nappa på erbjudandet om att vara med och visa upp sig i syfte att rekrytera nya medlemmar. Tidigt på lördagen var många av Flottans Män på plats i Svandamms-parken för att montera upp vårt nyinköpta eleganta partytält som under morgonen fylldes med alla möjliga "pinauer" som skulle ge en bild av vår verksamhet. Såväl gamla sjömansprydnader från vår Marinstuga som Lars Åke Svenhedens underbara tavlor med marinmotiv gjorde att många människor stannade till och beundrade dessa. Marina böcker såldes i flertal och vår idé att sälja ärtsoppa till hungriga besökare förstärkte vår kassa ordentligt. All inköpt ärtsoppa gick åt och det fordrades en ytterligare inköpsresa framåt eftermiddagen för att stilla besökarnas hunger.

Det var många som stannade till för en pratstund – såväl vardande Flottans Män som blivande. Det finns tydligen ett behov av en kamratförening som vår, det märks då flera besökande f.d. marinfolk

ville prata om svunna tider. Undertecknad träffade bl a en äldre, runt 85 år gammal, marinofficer som under en längre tid berättade om sina minnen från de tider som varit och som låg honom varmt om hjärtat. Han avslutade sin pratstund med en väl smakande tallrik ärtsoppa.



Bosse i ärtsoppekokartagen.....

Hans son köpte boken "Flottans Män berättar" till honom och vid en hastig genombläddring av boken så kände han genast igen några av berättelserna i boken. En glad äldre kamrat gick belåten från vårt tält med en hel del återupptäckta minnen under armen. Bland alla besökare så vann vi tre nya medlemmar och ett flertal gick även därifrån med vår rekryteringsbroschyr i nypan. Ett sådant här tillfälle att visa upp oss och vår verksamhet är nog den bästa rekryteringsmetod hittills. Vi har ju försökt även med andra metoder men inte fått så goda resultat som under denna soliga och trevliga Föreningens Dag. Vi återkommer nästa sommar!



ARBETSDAGAR PÅ STUGAN MED BÅDE GRILLAT OCH KRÄFT OCH SURSTRÖMINGSFEST

vid pennan B Schagerberg

Det är viktigt att vår marinstuga, som för oss är en klenod och som vi är rädda om underhålls. Vid ett tidigare större underhåll för några år sedan målade vi om ytterväggar och såg över tegel och plåtar på taket. Nu tog vi ett beslut att det är dags att göra något igen och vi gjorde en besiktning och konstaterade att vi måste se över tak och vindskivor och byta dessa.



Vid takfoten på norrsidan hade också läckt igenom så några meter underpanel ruttnat sönder och måste bytas. Hängrännorna var likaså genomrostade och måste bytas. Vid altanen på framsidan saknades fotplåt så att när det regnade rann inte vattnet ned i rännan utan in på altanen. Vi tyckte också att fönster och fönsterluckor var nedgångna



och borde målas liksom altanen på norrsidan där golvtrallen behövde ha en ny omgång träolja. Den vita färgen hade överlag flagnat och spruckit så vi bestämde att allt vitt skall målas om, liksom att all utetrall skall oljas.

Vi gjorde ett upprop på försommaren och lockade med grillfest efter avslutad arbetsdag.

Uppropet hörsammades och som framgår av bilderna blev vi över förväntan hörsammade och vi blev ett antal friska grabbar som jobbade och slet.

På bilderna kan vi se hur altanen får olja och hur nya vindbrädor kapas till och målas och kommer på plats. Med hjälp av motorsåg röjde Rune

bland ruttna och nedfallna träd och snyggade upp på norrsidan medan Sonja röjde bland sly och buskar. Arbetdagen blev lång och vid tretiden bröt vi för en tipspromenad. Under tiden riggade tjejerna upp bord och grill för den efterföljande festen.

Det dukades långbord på "gräsmattan" och två grillar kom igång och vi trakterades rikligt med file och potatissallad. Allt sköljdes ner med vin och glada sånger och historier som det alltid blir när vi kommer samman.

Kvällen blev sen men innan vi gick och la oss i våra sjösatta båtar enades vi om att eftersom det fortfarande fanns en hel del kvar att göra så kallar vi till en ny arbetsdag senare på sommaren och den avslutar vi då med surströmming eller kräftor. Så blev det och den 2 september träffades vi på nytt för att göra klart med det vi inte blev klara med i våras.

Mer arbetsmaterial hade anskaffats då vi konstaterat vid vårarbetet att ytterligare arbeten som måste göras. Som framgår av bilderna från denna arbetsdag jobbar vår ordförande med taket, Eron målar

knutar och Lars-Åke målar vitt på altanen. Vi blev inte riktigt klara den här gången heller utan några mindre jobb återstår. Vi kunde bland annat inte sätta upp vindskivorna på västra gaveln därför att getingar byggt bo och invaderat området, en skarvdel till en hängränna saknades och att måla fönster är ett drygt arbete. Som vid vårarbetet jobbade vi hårt och intensivt och avslutade inte arbetet förrän sent på eftermiddagen. En tipspromenad lockade några före maten som dock blev lite korthuggen beroende på en kraftig regnskur som stoppade vidare aktiviteter utomhus. Men inomhus hade man under tiden bullat upp med kräftor och surströmming och drycker som dessa djur kräva. Vi konstaterade att det går alldeles utmärkt att samsa kräftor och surströmming i samma rum!



Kvällen blev sen och det var mörkt innan vi kom till sängs. Som i våras hade vi garderat oss med antingen medhavd båt, övernattnig i stugan eller lämplig chaufför. Resterande arbeten räknar vår ordförande med att vi skall klara av under hösten och innan vintern slår till och vi måste ge oss för i år. Utöver dessa arbeten har vi dessutom bestämt att åtgärda vvs-rören



"Surströmmingshörnan"



FEMKAMPENS DAG VID KAKNÄS

vid pennan B Schagerberg

I år var det Flottans Män i Stockholm tur att ansvara och arrangera årets femkamp



mellan föreningarna inom region öst. FM Stockholm hade lagt kampen ute på Djurgården, nära Kaknästornet vid det som kallas Sjömanscentrum och som är en rekreativ plats för handelsflottans sjömän. Alldeles intill har också Djurgårdens sin samlingsplats för

under huset för att få bort risken att rören fryser sönder och orsakar vattenskada.

sina knattar och andra medlemmar. I år var det därför stor uppslutning på platsen eftersom Djurgårdens IF samlat sina juniorer och medlemmar till en marknadsdag. Flera trodde att så här många är vi i Flottans Män och vi höll masken och lät de besökande vara kvar i den tron.

Det var en nära 100% uppslutning inom regionen med ett tiotal tävlande lag. Nynäshamn deltog med tre tävlande lag som bestod av lag 1: Kjell Johansen, Kerstin och Stig Ödmark

Lag 2: Kerstin och Bengt Gustavsson med Hans Martinelle och Lag

3: Herty och Gunnar Bengtsson med Berit och Bo Åberg/Schagerberg. Grenarna var i vanlig ordning kluriga med bl a skytte med pistol, navigation och kasttåg på programmet.

Nynäs lag 2 och 3 placerade sig på hedrande platser 7 och 8, men tro det eller ej, på plats ett återfanns vårt lag nr ETT. En klar bedrift som betyder att pokalen i ett år framöver finns i Nynäshamns ägo.

Vi beslutade dessutom att nästa år, när Norrtälje är arrangör skall den fortfarande bli kvar i Nynäshamn. Vi har tidigare erövat pokalen i Norrtälje så vi har vanan inne.



SKEPPSHOLMSDAGEN

vid pennan B Schagerberg



Den 11 september var det dags för årets Skeppsholmsdag. En dag då Skeppsholmen skall visa upp sig och återknyta till den verksamhet som en gång har gjort Skeppsholmen känd som en plats för vår svenska

flotta och deras sjömän. Skeppsholmen var under flera hundra år samlingsplats för vår Svenska flotta och en utbildningsplats för marin personal och varv där fartyg byggdes och rustades. Numera är Skeppsholmen en plats för bl.a.

Moderna museet, Danskonst och olika kulturella inslag, men framförallt en plats där våra sjöstridskrafter och flotta haft omfattande verksamhet. Entusiasten Gustav Taube har velat samla detta liksom hans efterföljare som i år heter Olle Neckman att erinra och återskapa något av den tradition som är förknippat med Skeppsholmen. Statens Fastighetsverk som tidigare varit en stor medarrangör beslutade förra hösten att dra sig ur, bl a av skälet att det kostar för mycket och drar för stora personella resurser. Det resulterade i att 2011 skulle bli ett mellanår och att man till nästa år skall utvärdera



och besluta om hur en fortsättning skall se ut. Om Skeppsholmsdagen läggs ner är det naturligtvis ingen katastrof men ur kulturhistoriskt perspektiv vore det en stor förlust och personligen anser jag att flottans traditioner har större anknytning till Skeppsholmen än modern dans, moderna museet eller utställningar.



Trots en mindre och enklare utformning i år än tidigare blev dagen en stor framgång. Det kom visserligen färre besökare 10000 mot tidigare ca 15000 men undersökningarna har visat att det i år var en annan kategori besökare än tidigare. Många turister besökte Skeppsholmen och var nyfikna på vad Skeppsholmen hade att bjuda.

Flottans Män i Nynäshamn tillsammans med Nynäshamns kulturskolas blåsorkester var ett av de mer uppskattade inslagen under dagen. Stockholms Flottans Män är huvudarrangör och Nynäshamn deltar och samarbetar med Stockholmsföreningen som sätter upp sitt tält vid Östra Brobänken.

En allt igenom lyckad dag där Flottans Män fick ett antal nya medlemmar.

Min förhoppning är att vi får fortsätta och gå vidare nästa år.



CEREMONI FÖR ATT HEDRA OFFREN FRÅN DEN STORA JAGAROLYCKAN PÅ MÄRSGARN 17 SEPTEMBER 1941

vid pennan B Schagerberg



Med svävare till Märsgarn

2011/09/17

Vår ordförande för Riksförbundet, Johan Forslund, har kallat lokalföreningarna att delta i en ceremoni för att hedra offren efter olyckan då tre jagare sjönk vid Märsgarn efter en våldsam explosion på Göteborgs akterdäck. Innanför Göteborg låg Clas Horn och Clas Ugglå. Man trodde ett tag att man skulle kunna rädda Clas Ugglå men hon blev mest illa åtgången kunde inte repareras som de andra jagarna som senare bärgades.

Ett 40-tal Flottans Män medlemmar hade hörsammat kallelsen och mötte enligt programmet upp vid G5 piren på Örlogsberga vid 10-tiden. Från Nynäshamn deltog Hans Martinelle, Bo Schagerberg och Eron Wersén som flaggvakt och för frambärande av minneskransen. Vid olyckan dog 33 man och 17 skadades. Jagaren Stockholm som var på ingång hann inte förtöja. Hade Stockholm hunnit in kunde olyckan ha fått en betydligt större omfattning då hon var fullt bemannad till skillnad från de övriga.



För överfärden fick vi disponera en svävare och Marininspektören gick ombord på "befälsbåten" Blåtunga.
 Ceremonin inleddes med tal av riksordföranden varefter blåstes Amazing Grace på horn.
 Pastor Jenny Ahlén förrättade korum följt av tal av Marininspektören Jan Törnqvist.
 Därpå följde kransnedläggning med en tyst minut varefter blåstes tapto.
 Efter ceremonin blev det återfärd till Berga och matsalen Valhall där lunch intogs.
 Hela ceremonin gick av stapeln i ett underbart sensommarväder.



Eftersom ganska mycket skrivits om klubbstugan på annan plats, redovisas här medlemsförändringar och övrig information.

Nya medlemmar under 2011 som vi hälsar välkomna i vår gemenskap:
 Elisabeth Johansen, Båtsmansvägen 13 149 30 NYNÄSHAMN, 08-520 182 10
 Berit Åberg Schagerberg, Månbergsvägen 4 149 30 NYNÄSHAMN, 08-530 447 57 berit.asch@bredband.net
 Göran Berg, Björnclous väg 23 14835 ÖSMO, 076-881 09 67 goran.berg1@comhem.se
 Kurt Erik Forselius, Strandgårdsvägen 8 149 34 NYNÄSHAMN, 08-530444 14, irene.forselius@telia.com
 Bengt Gustafsson, Maratonvägen 117 122 40 ENSKEDE, 08-648 70 06, biak.gustafsson@tele2.se
 Bengt Lind, Måsvägen 4 148 34 ÖSMO, 08-520 304 23 tottobengt@bredband.net

Höstens torsdagsärtluncher på Stormogården och samkvämen på Balder dar igång nu. Håll er informerade genom att dels läsa under "Föreningsnytt" i NP och genom att besöka vår webbsida på adress: <http://www.flottansman.se/Nynashamn/index.htm>



Ni är alltid *Välkomna*
 att besöka stugan

**FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11
 I NYNÄSHAMN**

