



BALDER

Dagens lunch 60:
 Alla dagar kl 12:00-14:00
 Söndag 10:00-12:00
 Måndag 10:00-12:00
 Tisdag 10:00-12:00
 Onsdag 10:00-12:00
 Tor 10:00-12:00
 Fredag 10:00-12:00
 Catering
 Alla dagar kl 12:00-14:00

Tel: 08-520 737 25

KerstinsTaxi

- ▶ Moderna turistbussar
- ▶ Rullstolsbussar
- ▶ Guidade turer



35 år i branschen

Läs gärna mer om oss på
www.kerstinstaxi.nu
 eller ring oss på 08-530 430 10



Vi tackar våra sponsorer för deras stöd

Binderier i glädje och sorg

- BUSKAR
- TRÄD
- PERENNER
- DAMMAR
- VATTENVÄXTER



Ösmo Plantshop

- Allt för trädgård - Krukväxter

Nå hittar oss nära

Ösmo rondellen

☎ 520 272 30

ÖPPET:

Vardag	9-18	Sommartid:	
Lördag	9-16	lördag	9-16
Söndag	10-16	söndag	10-16

ÖPPET
 ALLA DAGAR!
BLOMMOGRAM

Euro Florist

I vårt trädgårdscafé kan du äta lunch eller dricka kaffe



SKEPP O'HOJ

NR 3

September 2008

I detta nr:

- Ordföranden har ordet
- Ostindiefararen besöker Nynäshamn
- 5-kampen på Notholmen
- Skeppsholmsdagen
- T 26
- Klubbstugan



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Hans Martinelle	08 - 520 211 13
Mob	070 - 566 06 61
Vice ordf. : Bo Schagerberg	08 - 530 447 57
Mob	070 - 521 44 39
Sekreterare: Rune Stang	08 - 520 305 55
Mob	070 - 369 29 38
Kassör: Karl-Erik Hedberg	08 - 500 845 17
Mob	073 - 043 22 59
Ledamöter: Kent Hermansson	08 - 520 149 47
Mob	070-585 02 93
Gunnar Angerby	08 - 520 129 35
Eron Wérsen	08-520 155 54
Suppleanter:	
Kjell Johansen	08-520 182 10
Ivar Sjöberg	08-530 442 86

Adress: FM avd 11 NYNÄSHMN
c/o Hans Martinelle
Hamngatan 7 B
149 31 NYNÄSHAMN
hans.martinelle@comviq.se

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o K-E Hedberg
Nynäsv 17 A

Postgironr: 28 21 05 - 6

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@telia.com



Ordföranden har ordet

Under sommaren har det inte hänt speciellt mycket vad gäller föreningslivet. FM Södertälje hade på sedvanligt sätt midsommarfirande på Notholmen vid Skanssundet och arrangerade också senare årets regionala fem-kamp, som dock inte blev särskilt framgångsrik för vår del.

Ostindiefararen Göhteborg gjorde ett minnesvärt besök i Nynäshamn och tack vare en mycket god insats av Anna Iderot, från Nynäshamns Kommun, fick Flottans Män en kostnadsfri specialvisning av fartyget, där drygt 40-talet besökare kunde räknas in. Ett stort tack för detta.

Vad som just nu har startat, är planeringen av föreningens 70-årsjubileum. Föreningen bildades den 9 december 1938, men av vem eller vilka vet vi ingenting om, då all dokumentation från den tiden har försvunnit.

Vad vi däremot vet är, att jubileet skall firas den 9 december i år (*reservera redan nu den dagen*), plats kommer att meddelas senare. Detta innebär emellertid att det inte blir någon Lille-Jul i år, utan den ersätts av vår jubileumsmiddag.

Våra traditionsenliga soppkvällar kommer att fortsätta under hösten, med undantag av den i november som ställs in beroende på närheten till vårt 70-årsjubileum..



Ostindiefararens besök i Nynäshamn

Av Kent Hermansson

Till Nynäshamns turistchef Anna Iderot Bjelke
Tack Anna för ett kanonbra besök – vi blev faktiskt 49 pers till slut och allt gick jättebra

Anna svarade efter ett hedersutnämmande.

Hej,
Vad glad jag blir! Stolt för utnämnet till Hela Flottans Fästmö i Nynäshamn, men också glad för att ni hade



trevligt besök ombord på Ostindiefararen. Roligt att ni blev så många.

Vi fick en inledande presentation av Supercargören som sedan biträdd av fyra medarbetare gav oss ett mycket bra besök vid

rundvandring kompletterad med många bra historier.



*Red Anm:
Skriftväxlingen här ovan är mellan vår klubbmästare och Anna. Bilder från FM Nynäshamn besök ombord tagna av B-M Unge och T Lagsjö.*



Femkamp på Notholmen 2008

av Eron Wersén.

Lördagen den 30/8 deltog sex medlemmar från FM Nynäshamn i den regionala femkampen som i år arrangerades av Södertäljeföreningen på deras förnämliga klubbholme.



En mycket roligt upplagd tävling med ovanliga stationer och inspirerande fantasifulla presentationer av uppgiften. Vad sägs om en fi-eskader som måste bekämpas med sex robotar (pilar) och högsta poäng gavs på det minsta fartyget, en torpedbåt. I det verkliga kriget hade det väl varit tvärt om, men tävlingsledningen bedömde nog svårighetsgraden rätt, för det var nog så svårt att träffa det

största målet. Ett annat uppdrag var att "enligt specifikationen slutmontera en motor på grund av att den försumlige eldarhalvan stack iland." För Nynäshamnslaget utförde den Muskövarvsrutinerade Gert Andersson uppdraget att inom utsatt tid "? min" att med händerna i en säck sammanfoga ett antal bultar och muttrar med olika diam. och gängor, där fick vi full poäng heder åt Gert.

Från vår förening deltog Gert Andersson, Nils Stertman, Bo Unge med fru Britt-Marie, Eron Wersén lagledare med fru Britt. Nynäshamn belade tredje plats från slutet av tolv deltagande lag. Anledningen till den blygsamma placeringen får anses bero på den orutinerade lagledaren som för sent, för att inte säga alls, i tid insåg att det varit effektivare att utse en



eller två lagmedlemmar för varje uppgift då dessa fått en rimlig chans att "skjuta in sig" på uppgiften.

De deltagande lagen kom från Haninge, Norrköping, Norrtälje, Stockholm, Västerås, Nynäshamn och Södertälje.

Segern i årets femkamp gick till Södertälje lag ett. Västerås deltog med två lag, men nödgades att låna Britt-Marie från oss för att få fullt antal i laget som tack vare Nynäshamn FM välvilliga tillmötesgående belade 8:de plats. Hur övriga lag placerade sig är skam till sägandes något diffus för mig beroende på bristande minnesnotering som i sin tur berodde på bristande rutin som lagledare och ansvarig representant för FM Nynäshamn, ett uppdrag som jag plötsligt fick i min hand.

Vi tackar Södertälje FM för en väl genomförd 5-kamp med uppgifter som är efterföljansvärda.



Skeppsholmsdagen 2008

av H Martinelle

Även i år deltog FM Nynäshamn i Skeppsholmsdagen tillsammans med Nynäshamns Kulturskolas Blåsorkester. Flottans Män i Nynäshamn representerades av Lars-Åke Svenheden och Hans Martinelle. Orkestern bestod i år av 35 blåsare och gjorde ett mycket professionellt och bejublat framträdande, under ledning av Andreas Karpvik. Repertoaren var väl komponerad och uppskattades av publiken, där vi bland andra såg Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, som under en längre





stund njöt av konserten. (vi får hoppas att detta kommer att öka förståelsen för och betydelsen av musikskolornas arbete bland ungdomar)

I övrigt kan konstateras att det fanns väldigt många besökare på Skeppsholmen i år och mängder av aktiviteter. Det stora problemet är de ombyggnadsarbeten som pågår och som resulterade i att den plats vi blivit anvisad

vid sidan av FM Stockolm, hade grävts upp och vi skulle klämmas in mellan jordhögarna och en bilparkering, vilket vi inte accepterade. Inte heller elektricitet fanns framdraget vilket vi utlovats. Detta medförde att vi flyttade till ungefär samma ställe, som vi hade förra året och när vi informerade arrangörerna om detta, uppstod en lätt irritation och vi fick beskedet att vi kunde inte flytta omkring hur som helst, vi hade en bestämd plats och där skulle vi vara, men vi anvisades en annan plats i närheten av ursprungsplatsen. Den nya platsen innebar emellertid att vi måste dra en elkabel över en gång- och bilväg, vilket kunde resultera i att folk kunde snava över kabeln och detta ansåg vi vara helt oacceptabelt.



Nåväl, allt slutade väl och vi stod kvar där vi ställt oss. Vi hoppas bara att planeringen blir bättre till nästa år.

Än en gång, Tack Andreas Karpvik och Nynäshamns Musikskolas Blåsorkester, för en väl genomförd konsert.



En torpedbåtresa till Gålö

Av L-Å Svenheden

I ett kyligt väder deltog Hans Martinell och jag i Skeppsholmsdagen tillsammans med kulturskolans musikkår i Nynäshamn. Hans Martinell har skrivit om dagen på en annan plats i detta nummer av tidningen.



Torpedbåtarna förtöjda Skeppsholmen

Liksom förra året fick jag tillfälle att åka med T26 från Skeppsholmen tillbaka till Gålö.

I Ohoj nr 4 2007 skrev jag då bl a om båtens prestanda och verksamhet efter den marina tjänsten.

Väl påklädd med egna kläder och komplettering av båtens skyddskläder samt örnskydd var jag beredd för en sjötur. Jag fick klara direktiv att kl 16.00 var det losskastning. Men väntan på losskastning

tog tid. Skämtsamt sa man att Kungen skall nog åka med. Nåja folk stod på kajen och väntade tålmodigt på att vi skulle kasta loss. Besättningen på T46, som låg på utsidan av vår båt, var snyggt och prydligt uppställda såsom om CKF skulle komma ombord. Ingen rök utan eld. Tre svarta Mercedes kom med hög fart och stannade framför båtarna och ut kommer Kungen och embarkerar T46. Upp med den kungliga fanan och därefter går han runt och hälsar på besättningen och medföljande gäster.



HM Konungen embarkerar

Vi kastar loss ca kl 16.30.

Förutom T26 och T46 deltog också T56. En av färdvägarna var att vi skulle gå den yttre vägen som innebar via

Kanholmsfjärden. Tyvärr blev det inte så, utan färdvägen blev genom Skurusundet och Baggensstäket. Väl ute på Ingaröfjärden blev det full fart. Man övade formeringar av olika slag. En populär formering var att "kungabåten" flankerades av T26 och T56. I denna formering skulle man i hög fart gå så nära "kungabåten" som möjligt. Vid ett tillfälle var avståndet inte större än att man möjligen fick ett finger emellan, imponerande.



Kort korta avstånd med Mtb

Efter förtöjning på Gålö skulle ett monument avtäckas. Ingen visste riktigt vad det var eller hur det skulle gå till. Men en visste det och det var allt i allo Rune Andersson, en person som håller reda på lite av varje på Gålöbasen. Han var förberedd med ett litet tal om monumentet. Historien i korthet är denna:
Monumentet invigdes på Gålöbasen 1975 av prins Bertil. Efter Gålöbasens nedläggning 1985-86 flyttades monumentet till

Berga Örlogsskolor och placerades utanför kustflottans stabsbyggnad. När amfibiebataljonen organiserades på Berga togs monumentet bort och kastades på skrothögen. En vaksam person uppmärksammade värdet i den och så småningom blev Rune Andersson, 2007, kontaktad. Han reparerade den och gjöt ett fundament på Gålöbasen och passade nu på, när Kungen var här, att göra avtäckningen. Monumentet består av ett stativ ca en meter högt med ratt på och nedtill en kvaddad propeller. Efter avtäckningen spelades ett band upp från en bilradio med en nykomponerad marsch till kungens ära.



Monumentet återbördat till Gålö

Kungen tackade för en fin färd och var imponerad över hur hans båt flankerades av de två övriga båtarna.

Tack Eron Wersén för en härlig upplevelse.

Lars-Åke Svenheden



KLUBBSTUGAN

av Bosse S

Under sommaren har det inte hänt så mycket på stugfronten. Just nu är vi egentligen kvar där vi var efter den förra rapporten. Vi väntar fortfarande på materiel som vi skall få men eftersom all materiel lämnas ut efter beslut av marinmuseet i Karlskrona och man har haft uppehåll i denna verksamhet under sommarmånaderna har därför inte mycket hänt.

Vi har förberett under sommaren med att lägga underlägg till mina 2. Tack till Eron och till Nisse S för slyröjning och gräsklippning. Det har sett riktigt prydligt ut.

Som rapporterades i nr 2 så har vi tagit ner fönsterluckorna på framsidan och dessa skall fortfarande målas och bli klara före vinterperioden.

Intressant är att vi har haft besök av 2 damer (syskon) som växte upp i vår stuga och vars pappa var den som byggde stugan. Stugan byggdes före den var påtänkt som fritidsbyggnad eller bostad för anställda vid Marinbasen.

Som vanligt fick familjen lämna sin bostad när Marinbasen tog form. Det var vanligt att Försvaret tog över byggnader inom sitt område.

Systrarna hade många minnen och kunde dessutom berätta om och hur vissa utrymmen kom till och vad man hade tänkt sig i framtiden. Systrarna bor numer på Wärmdö och driver ett företag i konferens och event-branschen i närheten av Kryssarklubbens båthamn vid Malma Kvarn.

Vi kan också notera att under sommaren har stugan varit flitigt besökt av våra medlemmar som tagit sig ut för att fika eller njuta av vackert väder. Sådana dagar har faktiskt funnits.

Ha det och vi återkommer i nr 4.



Välkomna

att besöka stugan

**FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11
I NYNÄSHAMN**

