



SKEPP O'HOJ

**NR 3
Augusti 2005**

I detta nr:

- **Ordföranden har ordet**
- **In Memorium**
- **Räddade efter fyra dygn på öde ö**
- **I skuggan av kärnvapnen**
- **En påminnelse om våra aktiviteter**
- **Bokpresentation**
- **Klubbstugan**



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Bo Schagerberg	08 - 530 447 57
Mob	070 - 521 44 39
Vice ordf. : Hans Martinelle	08 - 520 211 13
Mob	070 - 566 06 61
Sekreterare: Rune Stang	08 - 520 305 55
Mob	070 - 369 29 38
Kassör: Karl-Erik Hedberg	08 - 500 845 17
Mob	073 - 043 22 59
Ledamöter: Kent Pejdel	08 - 520 164 84
Kent Hermansson	08 - 520 149 47
Mob	070-585 02 93
Börje Svaleklev	08 - 520 138 51
Mob	070-600 63 38
Anders Möllerström	08 - 520 172 91

Adress: FM avd 11 NYNÄSHMN
c/o Bo Schagerberg
Sunnerbyv 6
148 71 SORUNDA
e-mail : bo.sch@telia.com

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o K-E Hedberg
Nynäsv 17 A

Postgironr: 28 21 05 - 6

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@telia.com



Ordföranden har ordet



Konferensen, Riksårsmötet
Vilken betydelse får regionsamarbetet och lof-konferensen?
Aktuella händelser
Kommande verksamheter

Jag fick alldeles nyss vår senaste medlemsmatrikel i min hand. Jag fastnade för siffran 56 % som anger att mer än hälften av våra medlemmar har e-postadress. Jag tycker detta är glädjande därför att informera som i sig är svårt inte blir lättare när man skall nå ut med den till medlemmarna innan den blivit gammal och inaktuell. Oavsett vad man tycker om moderniteter och nya påfund har datorn gett oss enorma möjligheter, både att få ut ett budskap och att presentera det på ett tilltalande och lättläst sätt. Se bara på detta O'hoj och jämför med gamla tidens ormig eller de kopierade skrivmaskinsalster som producerades med hjälp av dåtidens underverk - skrivmaskinen. Siffran 56 är imponerande hög när jag jämför med andra föreningar och när jag läser igenom matrikeln vet jag att fler har e-post men har inte meddelat oss sin adress. Vi kan utan vidare m.a.o. höja nivån till 60-65 %.

I detta nummer kommer vi att informera om höstprogrammet men vi vet att vi kommer att behöva gå ut med nyheter mellan våra O'hoj och då blir det NP och e-post som gäller.

Som vi tidigare informerat, kommer Haninge och Nynäshamn att tillsammans arrangera förbundets lokalordförandekonferens som vi lagt på Märsgarn. I år är denna enligt min uppfattning viktigare än någonsin eftersom denna konferens är enda tillfället för föreningarna att göra sig hörda tillsammans. Här skall kurs och destination tillsammans med åtgärder läggas fast för hur kamratföreningarna skall utvecklas över hela Sverige. Regionmöten kan inte ersätta konferensen då dessa har en tendens att bara se till det egna området. Vi behöver denna konferens och vi måste se till att den blir kvar.

Även om transportererna kan vara ett bekymmer så är alla medlemmar välkomna till lördagskvällens festmiddag. Numera är det tillåtet att gå till Märsgarn med egen båt bara man har anmält ankomsten. Priset är överkomligt.

Hör av Er och känn Er välkomna.



In Memorium



Vår kamrat Carl-Gustav Johansson har lämnat oss. Han kämpade länge mot sin sjukdom.

Calle kom från Gotland till Stockholms Örlogsstation som 17-åring i nov.1936. och tjänade Kungliga Flottan i 48 år till sin pensionering 1984. Han gick den långa vägen på den tekniska sidan, den sista tiden som driftingenjör på artillerisektionen vid Stockholms örlogsvarv och senare Muskö.

Calle tjänstgjorde under den skarpa tiden, blev underofficer 1943. Han trampade däck och durkar i de stora fartygen som Drottning Victoria, Göta Lejon, Småland, Hälsingland och 1953-54 långresa med Älvsnabben.

Calle hade även kontrollantuppdrag på Götaverken och Kockums och fick utbildning i bl.a. England och Irland på robotsystem "Secat".

Calle har länge tillhört kamratföreningen Flottans Män och har tillhört FM-Nynäshamn sedan 1984. Vi har nu än en gång tvingats ta avsked från en skeppskamrat och vän.

Flottans Män avd.11 Nynäshamn.
Eron Wersèn



Örjan Eriksson och Björn Jönsson som av en slump hittade de nödställda. Den havererade katamaranen i bakgrunden.

Foto: OLLE SPORRONG

Här, på den öde ön Måkläppen i Umeås yttre skärgård, återfanns 79-åringen (läs: vår medlem Nils Thomasson) och hans son tidigt i går morse.

Tre dygn tidigare hade de hämtat sin nyinköpta katamaran i Piteå. Båten skulle seglas tillbaka till hemmet i Stockholm.

Drev i tolv timmar

Men det hårda vädret gav seglatsen ett dramatiskt slut. I jämnhöjd med Umeå kapsejsade båten. All packning gick förlorad och den gamle mannen fick flera hårda smällar mot huvudet. De föll i vattnet, men lyckades till slut klamra sig fast vid katamaranen.

I tolv timmar drev de på havet innan de flöt i land på ön Måkläppen.

- Vädret var väldigt hårt i slutet av förra veckan. Stark vind, kraftiga regnskurar, natten mot lördag var det kuling, säger Björn Jönsson som bor på Norrbyskärs, en ögrupp fyra mil söder om Umeå.

Vid sextiden i går morse var Björn, hans far Klas och vännen Örjan Eriksson på väg att avsluta en fisketur. Av en slump såg han rörelse på ön en halv kilometer bort. En man viftade frenetiskt en pinne med en plastpåse fastsatt på toppen.

- Bara slumpen gjorde att vi såg honom. Nästan ingen seglar förbi här ute. Ön är dessutom ett fågelskyddsområde och har landstigningsförbud.

Rejält nedkylda

På kobbens ena långsida hade sonen skrivit stort med små stenar:SOS. Pappan låg inbäddad under ett vindskydd av trasigt segeltyg, medtagen med smärtor i arm, bröst och ben. Sonen hade lyckats göra upp en liten eld. Båda var starkt nedkylda. Ambulanshelikopter flög dem till universitetssjukhuset i Umeå. Sonen hade lindriga skador och fick lämna sjukhuset under gårdagen. Hans far stannade kvar för observation.

- Jag tror inte att han hade överlevt dagen om vi inte hittat dem, säger Örjan Eriksson.

Artikeln hämtad ur Expressen 05-07-26

Red anm

Vi övriga medlemmar i FM Nynäshamn känner oss lättade över att detta äventyr slutade lyckligt för de inblandade.



I skuggan av kärnvapnen

Fortfarande ylar sirenerna på hustaken i tätorter klockan tre vissa måndagar. Antagligen har mycket få yngre svenskar kunskap om hela bakgrunden till oljudet. Det är en fornlämning från en mycket annorlunda tid.

När andra världskriget hade brutit ut upptäckte man i Sverige att försvar inte längre bara var en krigsmaktens angelägenhet. Man tvingades improvisera fram ett försvar för hela samhället.

Civilbefolkningen måste skyddas mot flygbombning och utrymmas i händelse av invasion. Sirener monterades på hustaken i tätorterna och skulle varna om främmande flygplan närmade sig. Invånarna skulle då rusa ned i de förstärkta skyddsrum som inreddes i källarna. Ekonomin måste ställas om till självförsörjning och arbetskraften dirigeras om från exportindustrier till produktion för inhemska behov. Allmänheten måste få rådgivning i den nya situationen och tidningar och radio förmanar i fosterländsk anda, psykologiskt försvar.

Efter kriget började man på grundval av dessa erfarenheter



metodiskt och med stort allvar bygga upp ett genomplanerat "totalförsvar" med nya myndigheter som civilförsvars-styrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar och beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Sverige hade ett utsatt läge. Det kalla krigets gränslinje mellan öst och väst gick genom Östersjön. Båda sidor hade gott om kärnvapen och Centraleuropa var två härläger med miljoner välrustade soldater.

Till hushållen distribuerades under flera årtionden broschyren "Om kriget kommer". Den bestod till en början av femtio sidor med illustrationer, som sedan det kalla kriget avskrivits reducerades till ett par textsidor i telefonkatalogen. Men i 1961 års upplaga, då det kalla kriget var så gott som bottenfruset, dominerade orosmolnen redan på omslaget. Ett allvarsmättat förord "Till Sveriges medborgare" är undertecknat på Stockholms slott av konungen Gustav VI Adolf och statsministern Tage Erlander. "Sveriges medborgare uppmanas att noga ta del av innehållet i denna skrift. Tänk efter hur Du själv och Din familj ska handla - om kriget kommer." Mot bakgrund av framrusande Drakenplan slås det sedan fast: "Varje meddelande att motståndet ska uppges är falskt".

Det meddelas att rikets styrande organ vid akut krigsfara eller krig kommer att flytta till hemlig plats. Det är inte en flykt utan "en åtgärd som planerats i förväg för att säkerställa ledningen av vårt lands totala försvar". Men utrymning gällde i lika hög grad allmänheten. Man levde i skuggan av kärnvapnen som kunde utplåna hela stadsdelar, och det var bara 16 år efter de två atombomberna mot Hiroshima och Nagasaki som dödade ett par hundratusen människor.

Vid beredskapslarm, som bland annat skulle ges med en särskild signal av sirenerna på hustaken, skulle alla som inte av olika skäl var tvungna att stanna i tätorterna utrymma enligt noga upprättade planer som anslogs i fastigheternas trapphus. De skulle inkvarteras i förberedda lokaliteter på landsbygden, mest i enskilda hem. Kunde utrymningen inte ske i egen bil anvisades allmänna färdmedel. "Om kriget kommer" ägnar tio sidor åt råd och instruktioner vid utrymning.

För dem som måste stanna kvar i tätorterna urholkade man bergknallarna till "atomsäkra" stora skyddsrum, som med tiden användes som parkeringsgarage, dit man kunde rusa iväg från gatan. De skulle vara försedda med ventilation som filtrerade bort radioaktivt stoff från atombomber. På de sju sidor i "Om kriget kommer" som ägnas åt radioaktiv strålning sägs bland annat i samband med skyddsrummen: "Stanna i skydd tills du får reda på att faran är över. Om inget meddelande har kommit inom två dygn, bör någon tillfälligt lämna skyddet för att skaffa närmare upplysningar."

Instruktioner om hur man kan försöka klara sig mot radioaktiviteten ute i naturen och om hur man bör handskas med livsmedel som kan vara radioaktivt smittat gör ett något hjälplöst intryck. Det talas också om vad den enskilde kan göra i fall av biologisk krigföring eller om stridsgaser kommer till användning.

Den ekonomiska försvarsberedskapen får bara en sida och där talas det mest om att ransoneringar av nödvändiga varor är förberedda.

Det psykologiska försvaret behandlas något mer utförligt med uppmaningar att läsa och lyssna kritiskt: radiosändningar kan vara falska. Var vaksam! Håll tyst med sådant som du tror kan gagna en fiende. En svensk tiger!

I dag förefaller terrorbombning med eller utan kärnvapen mot civila mål som allt mindre sannolik. En fiende väntas använda mer förfinade metoder som smarta missiler eller ännu hellre datasabotage mot de viktiga samhällsfunktionerna så att landet lamslås. Dessutom anses det ju inte föreligga något militärt hot mot Sverige på de närmaste tio åren. Men sirenerna fortsätter att yla på hustaken vissa måndagar klockan tre.

HANS DAHLBERG

ur tidskriften

försvaretsforum nr 2 -04



En påminnelse om kommande aktiviteter

September	06	Styrelsemöte.
	09 -	
	11	Lokalordförandekonferens på Märsgarn.
	29	Soppkväll
Oktober	04	Styrelsemöte
	20	kl 1300 Haninge FM bjuder in till föredrag om räddningsarbetet efter Tsunamikatastrofen i Thailand. Föredraget hålls av räddningsledaren Lars Hedström som är Öd vid krisberedskaps myndigheten. Platsen är Nya Kulturhuset i Haninge. Före föredraget är vi välkomna att delta i en tre-rättersmeny i restaurang Riksäppet vid Handenterminalen (restaurangskolan) för det facila priset av 90:-. Medlem i Nynäs FM med anhöriga är hjärtligt välkomna men observera att i restaurangen kan deltagarantalet komma att begränsas. Anmälan skall vara klubbmästaren Kent Hermansson tillhanda före måndagen den 3 oktober
	27	Soppkväll
November	01	Styrelsemöte
	24	Soppkväll
	27	Adventsgudstjänst med förbön för sjöfarare i Allhelgonakyrkan
December	06	Styrelsemöte
	10	Lille-jul

Anmäl i god tid till Klubbmästaren Kent Hermansson 08 - 520 149 47, Mob 070-585 02 93 om ni avser delta i någon av våra aktiviteter.

Vi brukar även försöka påminna, genom att föra in en notis i NP under rubriken "Nytt från föreningar"

Ni kan även få information på <http://www.flottansman.org/Nynashamn/index.htm>



En påminnelse om våra kommande aktiviteter

November	27	Adventsgudstjänst med förbön för sjöfarare i Allhelgonakyrkan
December	06	Styrelsemöte
	09	Lille-jul
2006		
Januari	10	Styrelsemöte
Februari	07	Styrelsemöte
	23	Soppmiddag
Mars	18	Årsmöte/Årsfest
April	04	Styrelsemöte
	27	Soppmiddag
Maj	02	Styrelsemöte
	eso	Vårutflykt (FM Haninge)
Juni	13	Styrelsemöte
	17	Sillfrukost (FM Södertälje/Notholmen)

Anmäl 5 dgr före, till Klubbmästaren Kent Hermansson 08 - 520 149 47, Mob 070-585 02 93 om ni avser deltaga i någon av våra aktiviteter.

Vi brukar även försöka påminna, genom att föra in en notis i NP under rubriken "Nytt från föreningar"

Ni kan även få information på <http://www.flottansman.org/Nynashamn/index.htm>



Till Minne

Våra medlem Johan Sjöström och har mönstrat av. Johan var verksam på Fortenheten under många år och kom till oss som medlem på 90 talet.

Han verkade som stugfogde i klubbstugan och tog bl. a itu med att reparera vår altan.

Johans stora intresse var familjen och sommarhuset i Årsta Havsbad där trädgården var hans stora skötebarn.

Vi tackar för den tid vi fick och hans minne kan hedras genom en insättning till Cancerfonden.

Bo Schagerberg.

KLUBBSTUGAN

Säg den lycka som varar för evigt ?? I O´Hoj nr 4/03 skrev jag; "Vinterperioden står för dörren och med de senaste insatserna som gjorts av vår idoge ordförande i akt o mening att pannan fungera hoppas vi nu alla på att detta kapitlet skall vara avslutat och att värmesystemet skall göra tjänst utan att vi behöver oroas." Under pågående styrelsesammanträde den 1 nov var det någon med fint väderkorn som tyckte sig känna doften av kortslutning. Jo, mycket riktigt. Värmepannan hade sagt upp sig. Ännu en gång kommer vår vår idoge ordförande att få gå en omgång med leverantören av detta missfoster till värmepanna. Vi önskar honom,

LYCKA TILL



Välkomna

att besöka stugan
vi håller värmen.

**FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11
I NYNÄSHAMN**

