



NR 2
Maj 2012

I detta nr:

- Ordföranden har ordet
- Soppkvällen 26 januari
- Årsmötet 25 februari
- Soppkvällen 29 mars
- Soppkvällen 26 april
- Marinstugan



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Kjell Johansen	08-520 182 10
Mob	0706-41 35 53
Vice ordf. : Bo Schagerberg	08-530 447 57
Mob	0705-21 44 39
Sekreterare: Rune Stang	08-520 305 55
Mob	0703-69 29 38
Kassör: Karl-Erik Hedberg	08-500 845 17
Mob	0730-43 22 59
Ledamöter: Tord Börjesson	08-520 273 61
Mob	070-764 06 79
Gunnar Angerby	08-520 129 35
Eron Wérsen	08 520 155 54
Mob	0705-27 03 32
Suppleanter: L-Å Svenheden	08-520 393 15
Mob	0737-18 37 56
Nils Ljungberg	08-520 306 10
Mob	0703 25 09 32

Adress: FM avd 11 NYNÄSHMN
c/o Kjell Johansen
Båtsmansvägen 13
149 31 NYNÄSHAMN
k.r.johansen@tele2.se

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o K-E Hedberg
Nynäsvägen 17A
149 40 NYNÄSHAMN

Postgironr: 28 21 05 - 6

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@telia.com



Ordföranden har ordet



Våren är här, det kan vi väl konstatera – trots vissa dagar med regn och blåst som direkt tar oss tillbaka till tuffare väderlekar. Men när man ser vitsippängarna ute i skogarna och solen som värmer gott i ansiktet så blir man ju riktigt glad. Självt gillar jag att polera och lacka båten nere på varvet under våren, det ger alltid en känsla av nystart inför en kommande sommar. Det finns förmodligen flera av er Flottans Män som har liknande känslor – om ni fortfarande orkar med att "putsas" båt. Det är ju en viss ansträngning för oss gamlingar. En del av oss har ju gått över till husbil. Det blir ju lite enklare underhåll, men ni glömmer väl inte att ta med ankaret och förtöjningstampar för säkerhets skull.

Nu innan sommaren slår till ordentligt så har vi en hel del trevliga arrangemang på gång. Utflykt till Åkers Styckebruk, riksårsmötet och värfesten ute vid marinstugan. Norrtälje FM bjuder även in till en utflykt till Simpnäs och Arholma torsdagen den 24 maj. Titta in på vår hemsida och läs mer om evenemangen. För er som inte har tillgång till internet så sänder vi ut informationen brevlades.

Flottans Män i Nynäshamn är i mina ögon en mycket aktiv kamratförening. Jag sitter en hel del i telefon och pratar med medlemmarna och får alltid en mycket god kontakt och uppskattande ord från alla. Våra månatliga soppkvällar, som nu gör sommaruppehåll, är en av dessa viktiga träffpunkter som gör att man kan bibehålla samhörigheten med gamla kamrater – och deras damer inte att förglömma.

Planeringen inför våra besök vid 4.sjöstridsflottiljen pågår. Vi hoppas på ett besök ombord på fartygen stillaliggande vid Berga och kanske även en möjlighet att få komma till sjöss under en dag i sommar. Vi fortsätter att knyta kontakterna med våra yngre kolleger till sjöss!

Får jag till slut önska alla er medlemmar med damer en härlig och avslappnande sommar med mycken segling, husbilsåkande eller annan trevlig tillvaro.



Ärtkväll 26 jan 2012

Vid pennan Rolf Blomqvist

Mätta och belåtna bänkade sig 28 förväntansfulla medlemmar för att höra Rolfs berättelse om två krigshjältar från Andra Världskriget . En tysk och en britt, dessutom Rolfs personliga vänner. Rolfs barska inledningsreplik väckte oss alla. "Vad f'n gör ni här?? Har ni inget omdöme?? Det är nu femte gången jag berättar om mina upplevelser?? Tröttnar ni aldrig på mig??"

De flesta svarade nej.

Rolf presenterade den tyska pansaröversten Hans von Luck. Den yngst beforderade och mest dekorerade översten av alla i Wehrmacht. Han ville inte bli sjöofficer som sin far. Han tyckte det var mer drag i det nya pansarvapnet.



Hans deltog i polska fältttåget och anfallet mot Ryssland. Alltid längst fram med sitt pansarspaningskompani. Hans var till och med öster om Moskva där han vid et tillfälle spisade en just framdukad god frukost på ett lyxhotell innan han tvingades retirera.

Han blev Rommels adjutant under det franska fältttåget och på stående fot chef divisionens pansarspaningsbatalj eftersom ordinarie chef stupat mitt under pågående ordergivning. Rommel rörde inte en min, granskade sin stab och gav order " Herr Leutnant von Luck vollen Sie bitte das Befehl nehmen". Det var ingen fråga det var en order. Hans skulle kolla vad som fanns bortom de närmaste kullarna. Han nådde fram trots hårt motstånd men fortsatte i rask fart till kanalkusten. Tillfångatog den franska garnisonen i byn Fe ´camp samt i bara farten besättningen på en brittisk ubåt nere i hamnen .Men målet var egentligen munkklostret, vida känd för sin goda likör mm. Vinkällaren

plundrades på allt drickbart och sedan bjöd Hans på stor fest för alla i byn inklusive sina krigsfångar. Det blev ingen sen kväll det blev en tidig morgon. Rommel anländer till byn och skickar telegram till Hitler "Ich am Meer". Hans tyckte att han borde blivit omnämnd. Han var ju först.

Hans kämpar vidare med Rommel i Afrika. Han har ansvar för den södra flanken mot öknen för att hålla koll på britterna. Stridigheterna utkämpades från gryning till 1700. Då var det utväxling av sårade och fångar via radio.

Mörkerstrid gick inte att genomföra på den tiden.

Vid ett tillfälle tillfångatogs en brittisk löjtnant vid namn Players. Son till cigarettkungen. Hans krävde en miljon cigaretter i utbyte (han var storrökare). Det blev till slut 50.000. Då säger löjtnanten "är jag inte mer värd än 50.000 cigaretter stannar jag i fångenskap" Vilket han gjorde.

Några veckor senare gick von Lucks förbandsläkare vilse i mörkret för att uträtta vissa behov och hamnade hos britterna. Nya förhandlingar; salttabletter, morfin, förbandsmaterial och magtabletter. Det blev OK. Von Luck behövde sin läkare. Rommel skickar von Luck till Hitler för att övertyga honom att kriget i Afrika är förlorat. Det gällde att rädda 350.000 stridsvana soldater åter till Europa. Von Luck är övertygad om att argumenten skulle göra verkan men hamnar i en sagovärld ljusår från krigets verklighet och återvänder tomhänt.

6. juni 1944 är von Lucks 21. Pansardivision ansvarig för försvaret av den kustremsa där britterna landstiger. Allt är förberett in i minsta detalj för anfallet mot stranden. Motorerna varmkörs framför allt de 90 Supertigerstridsvagnarna, de bästa som konstruerades under kriget, men han får inte anfalla. Hitler personligen måste ge tillstånd och han sover och får inte störas.

I slutstriderna om Berlin vintern 1945 är förbandet som vanligt främst.

Utan drivmedel och ammunition blir han inringad och förbandet blir tillfångataget. En sovjetsoldat rycker av Hans sina medaljer, sin klocka och plånbok. Den sovjetiske chefen ser detta, skäller ut soldaten och slår honom på käften med orden "Ser Du inte att detta är en krigshjälte. Lämna tillbaka allt". Hans hamnar i fångläger i Kaukasus. Han talar ryska och blir "god vän" med lägerkommendanten. Inte en politruk, inte en kommunist utan en frontsoldat. Hans berättar om frukosten öster om Moskva varvid översten utbrister " Va fan! Det var ju MIN frukost. Jag var ju tvungen att dra när Du kom sättande" Hans frigges 1946 efter att ha bevisat att han inte var nazist eller medlem i partiet. Han var frontsoldat.

Han kommer till Västberlin. Tar in på hotell och blir rånad, ja just det på medaljer, klocka och plånbok som han aldrig återsåg. Hans återvände till Hamburg varifrån slakten kom och startade en kaffeimportfirma. Jag pressade Hans under några sena kvällar om han verkligen inte var nazist. Jag fick tillfredsställande svar. Jag frågade också varför Wehrmacht inte avsatte Hitler när man redan 1943 insåg att kriget var förlorat? Han svarar " Vi hade svurit en

eller tack och lov blir John överkörd av en militärtruck på sin militärbas och måste amputera båda benen.

Johns division luftlandsätts mitt i gapet på en pansardivision som britterna inte hade en aning om och blir naturligtvis utplånade. Av vem? Jo 21. th Panzer. Chefens namn kan ni redan och John hade sannolikt stupat.

Hur blev då dessa bittra fiender goda vänner?? Det började tidigt med att Marinens Krigshögskola som ett led i den militärhistoriska utbildningen gjorde studieresor till Normandie för att på plats berätta om ledarskap eller brist på liksom fungerande organisation eller brist på. Vi lyckades hitta både Hans och John som på ort och ställe kunde berätta om sina upplevelser Problemet var att där vi träffades vid Pegasus Bridge fanns ett värdshus som ägdes av makarna Gondree. De var dessutom under kriget ledare för motståndsrörelsen i området och värdshuset var deras samlingsplats

Hans fick därför uppträda som svensk militärhistoriker under några år innan dottern Arlette Gondree (också en personlig vän till mig) tog mod till sig och bad om förlåtelse till sin mor och avslöjade sanningen. Mamman sa "Snälla Arlette, det har jag vetat länge" Både Hans och John är nu döda. Arlette är gift och bor i England men värdshuset i Bennouville är öppet sommartid och broarna finns kvar. Ham and Jam !!



Årsmötet 2012

Vid pennan R Stang

Efter att Ordförande Kjell Johansen konstaterat att mötet var välbesökt, (23 medlemmar hade infunnit sig), öppnades mötet och alla hälsades välkomna. Vår äldste medlem Rolf Refors (91år), har avlidit under det gångna året. Vi hedrade hans minne med en tyst minut.



Leif Stenqvist valdes till ordförande för mötet. De efterföljande paragraferna på dagordningen, de sedvanliga på föreningars årsmöten blev inte föremål för några längre debatter. Mötesdeltagarna gav uttryck för sitt gillande när årets utfall visade en vinst på 4240:- som föreslogs överföras till 2012 års

löpande bokföring.

Föreningens styrelse erhöll ansvarsfrihet för det gångna året och föreslog sedan en höjning av medlemsavgiften för 2013 med 20:- Denna höjning är föranledd av den högre avgift från 2013, till Riksföreningen som lokalföreningarna skall betala. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om årsavgift för 2013.

Styrelsen redovisade för andra året en proposition om stadgeändring i frågan om ständigt medlemskap. Även den av formaliakarakter efter som den bara skulle bekräfta vad som beslutats på årsmötet 2011. Årsmötet bejakade och beslutade om ändringen.

När alla funktionärer blivit valda för det kommande verksamhetsåret kunde Kjell under övriga frågor orientera om föreningens nya webbsida. Den portal han rekommenderade medlemmarna att vända sig till är att första gången man vill besöka sidan, på Google skriva "Flottans män Nynäshamn". Då kommer det upp ett antal alternativ; välj **Flottans män Nynäshamn**. För att sedan snabbare komma till sidan, lägger du den bland dina favoriter.

Årsmötet avslutades genom att Leif Stenqvist tackade för att han ännu en gång fått förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna. Ordföranden Kjell Johansen överlämnade därefter en bukett blommor till Hans Martinelle, som nu lämnar styrelsearbetet, och gjorde sig till tolk för samtliga medlemmar genom att tacka Hans för det gedigna arbete han under årens lopp utfört för föreningen.

Vi kunde därefter ansluta oss till de väntande damerna och så småningom njuta av den välsmakande middagssupén som dukats upp. På menyn som vi fick för det facila priset av 225: - stod det Flottans Mäns Gubbröra som förrätt och som varmrätt serverades helstekt fläskfilé med cognacssås och till detta en mycket välsmakande potatisgratäng. Till kaffet hade Mickes stab gjort iordning små "bakelser".

Gunnar Bengtsson, hade i sitt, som det förefaller outtömliga förråd av goda och underhållande historier valt att berätta om vad han upplevde i New Orleans USA

En förfärlig historia.

av G Bengtsson

Innan jag berättar min historia som jag snubblade över under en tjänsteresa till New Orleans i USA 1991 vill jag anmäla att jag för att kunna berätta historien måste använda mig av samma språkbruk som Dr Martin Luther King använde sig av på 60-talet, nämligen att kalla svarta amerikaner för negrer. Det låg inget nedsättande i ordet neger på 60-talet och det gör det inte för mig nu heller.

År 1991 var jag chef för Undervattensvapen-avdelningen vid Forsvarets Materielverk och inom avdelningen låg bl.a. ansvaret för minor och minröjningsmateriel. US Navy föreslog att vi

tillsammans skulle utveckla ett minröjningssystem för extremt grunda vatten. För att diskutera hur ett

gemensamt projekt skulle kunna utformas reste chefen för minbyrån, en mariningenjör från

fartygsavdelningen och jag till USA för att träffa minröjningsexperten från US Navy och för att titta på

ett varv i New Orleans som amerikanska flottan ville använda som kontrakterat nybyggnadsvarv.

Varvschefen ville bjuda på middag vilket vi tackade ja till. Han hämtade oss med bil vid hotellet och vi åkte

genom hela staden till restaurangen där vi skulle äta. Under bilresan såg jag flera affischer som var

meterhög och där det stod "Anmäl dig till 1/8-balen", datum och telefonnummer.

Jag sade till vår värd: "åttondelsbal var ett konstigt namn på en fest, vad betyder det?"

"Jag berättar senare" svarade han och till kaffet när han och jag satt ensamma återkom han till ämnet och berättade följande

historia.



I början av 1900-talet blev det "inne" bland den förmögna överklassens män, oftast godsägare, att ha en svart älskarinna eller bi-hustru. De äkta paren roade sig med middagar, baler och ibland maskeradbaler. Några tyckte att det inte var mer än rätt att älskarinnorna också skulle kunna komma ut på någon fest så

därför bestämde man att en gång om året skulle det ordnas en maskeradbal dit mannen kunde gå med sin älskarinna/bi-hustru. Den äkta hustrun fick också gå dit men hon fick sitta på en stol längs väggen i balsalen och försöka lista ut vilka bland de maskerade paren som var hennes man med sin älskarinna. Hur kvällen avslutades framgick inte av berättelsen.

Så långt detta, men var kom namnet "Åttondelsbalen" från? Jo

Om en neger får barn med en vit blir barnet $\frac{1}{2}$ -neger. Om en $\frac{1}{2}$ -neger får barn med en vit blir barnet $\frac{1}{4}$ -neger. Om en $\frac{1}{4}$ -neger får barn med en vit blir barnet $\frac{1}{8}$ -neger. Där har vi åttondelen. Raskänslan och rasåtskillnaden var så stark i New Orleans omkring år 1900 att till $\frac{1}{8}$ -balen var endast de män välkomna vars älskarinna var $\frac{1}{8}$ -delsneger.

Hade man en älskarinna med mörkare hy fick man gå på en annan bal.

Jag tycker det är ganska märkligt att namnet "Åttondelsbal" levde kvar 1991 även om betydelsen inte var densamma.

För att fortsätta på samma ämne kan jag bara nämna, eftersom det ligger inom det militära området, att de svarta soldater som utmärkte sig för tapperhet under VK2 och som föreslogs till belöning inte fick någon medalj utan förslagen från deras officerare lades på hög i Washington. Inte förrän Bill Clinton tillträdde som president och tog tag i frågan delades medaljerna ut, nu ofta postumt då nästan 50 år hade gått.

Mot bakgrund av det rasförtryck och den raskänsla som speglas i mina berättelser kan det tyckas mer än märkligt att USA idag har en president som är $\frac{1}{2}$ -neger. USA har gått en lång väg på 100 år.



Soppkvällen 29 mars

Vid pennan R Stang

Vi var c:a 30 som kl 1800 hade samlats på Balder, förväntansfulla inför vad kvällen skulle komma att innehålla. Efter sedvanligt mingel och när alla hade intagit sina platser hälsade ordförande Kjell alla välkomna till kvällens begivenheter. Han vände sig speciellt till C4 Kmd Jonas Wikström som senare skulle presentera sitt förband. S-O Sandström som hunnit bli 80 år kallades

fram och blev vederbörligen hyllad med en blomstercheck. Åldersmässigt näst i tur kallades Jörgen Boye som blivit 70 år, han hade önskat manschettknappar och fick även motta föreningens förtjänsttecken. Den siste i raden av jubilarer var Mats Bengtsson som även han önskat en blomstercheck. När vi hurrat klart för jubilarerna dukades ärtsoppan fram och i vanlig god ordning kunde alla förse sig med mat.

När soppan var avklarad var det dags för nygräddade pannkakor med sylt och grädd. Alltid lika gott.

Jonas hade fötterna i startblocken och när alla, efter att ha försett sig med kaffe och



kaka var han redo att börja berätta om sitt förband. Att det var en förbandschef som var mycket stolt över sitt förband och nöjd med dess förmåga framgick med önskvärd tydlighet av den presentation som följde.



"Jonas började med att berätta om de enheter som förbundet bestod av och var, geografiskt/organisatoriskt det ingår i vad Marinen idag består av. I Karlskrona är Marinbasen, Sjöstridsskolan, 3. sjöstridsflottiljen och 1. ubåtsflottiljen lokaliserade. På Berga och i Skredsvik finns 4. sjöstridsflottiljen och på Berga och i Göteborg finns 1. amfibieregementet. I Jonas flottilj ingår flottiljstaben, 41. korvettdivisionen, 42. minröjningsdivisionen, 43. underhållsdivisionen samt 44. röjdykardivisionen.

Bilden härintill visar var förbundet har eller har haft personal



verksam.

Förbundet verkar huvudsakligen i närområdet, det vill säga Västerhavet och Östersjön. Västerhavet har en intensiv handelstrafik, import/export via Göteborg/Brofjorden, inloppen till Östersjön och fisket. I Östersjön har vi 8 EU-länder + Ryssland som kuststater, c:a 130 000 fartygsrörelser/år som försörjer 100 miljoner människor, ~40% av rysk handel, energi - distribution med fartyg och gasledning i en känslig havsmiljö. Till detta kommer också de uppskattningsvis 40 000 kvarvarande sjöminor av totalt 175 000 som lades ut under världskriget. Dessa kan fortfarande utgöra en fara för sjöfart, fiske och arbete med undervattensinstallationer.

De resurser han har som förbandschef består idag av 2 Gävlekorvetter, 3 bevakningsbåtar, vedettbåten Jägaren, 3 minröjningsfartyg Koster,



1 röjdykfartyg Spårö, stödfartyget HMS Trossö och 5 EOD-grupper. De närmaste åren skall en hel del fartyg och utrustning omsättas; så om ett par år kommer förbandet att bestå av 2 Visbykorvetter, 1 moderniserad Gävlekorvett, vedettbåten Göteborg, 3 minröjningsfartyg Koster, 1 halvtidsmoderniserad röjdykfartyg Spårö, autonoma farkoster för uv-spaning/kartering, en ny generation av fjärrstyrda svep, ett nytt stödfartyg som ersätter HMS Trossö och 5 EOD-grupper med nya dyksystem och ny EOD-materiel.

Jonas kan med de resurser han förfogar över genomföra ledning, ytstrid, luftförsvar, ubåtsjakt, eskort, havsövervakning, skydd av sjöfart, underrättelseinhämtning, minering, minröjning, logistikstöd och ammunitionsröjning i maritim miljö. Detta skall förbandet kunna i alla konfliktnivåer, i och utanför närområdet.

Den personal Jonas förfogar över består för närvarande av 330 officerare, 75 specialistofficerare och 140 sjömän. Jonas utvecklade även fördelarna med det nya bemanningssystemet som innebär att förbandet har en högre tillgänglighet över tid. I det tidigare systemet med en fast årlig grundutbildningscykel hade alla fartyg en översynsperiod som började när de värnpliktiga ryckte ut i december efter fullgjord tjänstgöring. Den nya





omgången värnpliktiga kom ombord på våren och påbörjade sin utbildning, för att sent på hösten vara på topp i sin förmåga.

Det nya systemet med heltidsanställd personal medger en anpassad flerårscykel, spridda översynsperioder,

balans i verksamheten och framför allt en hög förmåga över tiden.

Jonas avslutade med att berätta om att förbandet snart kommer att få ytterligare ökad förmåga att lösa förelagda uppgifter när korvetten VISBY version 5 kommer till förbandet.”

Vi som hade förmånen att få lyssna på Jonas kände oss alla styrkta i själen, dels därför att vi fortsatt kan tro på flottans förmåga, (även om vi skulle vilja se flera likannde förband på havet) men nte minst genom att få lyssna till en så entusiastisk och stolt förbandschef.



Stort tack Jonas





Soppkvällen

26/4

Vid pennan
R Stang

Av utrymmes-
skäl i detta
O´Hoj kom-
mer ett utförli-
gare repotage
om denna
soppkväll i
nästa nummer
då vi bl a fick
lyssna på ett
intressant
föredrag om
Sjöräddnings-

sällskapet. Men att vår förre ordförande H Martinelle denna kväll uppvaktades på sin 75-års dag var jag tvungen att nämna.



VIKTIG INFORMATION

Om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress måste **du själv meddela detta till Registeransvarig inom föreningen**, annars riskerar du att gå miste om den information som sänds ut.

Vi får inte uppgift om ändringar via SPAR-registret.

Det är också ditt ansvar att kontrollera om din e-brevlåda är fylld eller om det kan vara något annat fel som gör att e-posten inte kommer fram till dig.

Ändringar meddelas av oss till Riksförbundet (dock inte e-postadress, då den inte är av intresse för förbundet).

Ny Registeransvarig inom föreningen, efter Hans Martinelle, är:

Tord Börjesson, tel. 08-520 273 61, e-post: tord@morab.se

MARINSTUGAN

Den 2 juni har vi planerat in en arbetsdag med grillning och festlig samvaro vid vår Marinstuga.

Om detta har vi skrivit på hemsidan som du når över flottansman.se och klickar dig vidare till Nynäshamn och fliken Marinstugan.

Vi hade en motsvarande arbetsdag i slutet av förra sommaren som blev succé med mycket utfört underhåll och jättegott grillat.

Men en del arbeten återstår att klara av och dessa vill vi slutföra.

Sedan som alla husägare vet så tar aldrig underhållsarbeten slut och vår ambition är att hålla stugan i fint och fräscht skick så att den är inbjudande att komma till. Detta är också ett åtagande vi har gjort för att disponera den.

Vi behöver veta vilka och hur många som kommer och detta upprop kommer vi att göra i ett mailutskick och över hemsidan då denna kallelse kan komma i senaste laget.

Väl mött vid stugan och vi tillönskar en kommande varm och solig sommar.

Bosse S



Ni är alltid *Välkomna*
att besöka stugan

**FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11
I NYNÄSHAMN**





BALDER

Dagens lunch 60,-
Veckans lunch 200,-
Salladsbuffé, söndag, sällskapsbuffé, måndagsbrunch och kaffe
Catering
Ring så lagar vi

Tel: 520 140 42



Vi tackar våra sponsorer
för deras stöd

Bosses
BÅT-EL
I NYNÄSHAMN

KerstinsTaxi

- ▶ Moderna turistbussar
- ▶ Rullstolsbussar
- ▶ Guidade turer



Läs gärna mer om oss på
www.kerstinstaxi.nu
eller ring oss på 08-530 430 10

ELUTRUSTNING FÖR BÅT OCH MARINA
BESIKTNINGAR
UTBILDNING 08-53044757/070-5214439