



BALDER

Dagens lunch 60:-
 Soppa, salladsbuffé, måltidsryck och kaffe
 Catering
 Allt så lagat vi

Tel: 08-520 737 25

KerstinsTaxi

- ▶ Moderna turistbussar
- ▶ Rullstolsbussar
- ▶ Guidade turer



35 år i branschen

Läs gärna mer om oss på
www.kerstinstaxi.nu
 eller ring oss på 08-530 430 10



Vi tackar våra sponsorer för deras stöd

Binderier i glädje och sorg

- BUSKAR
- TRÄD
- PERENNER
- DAMMAR
- VATTENVÄXTER



Ösmo Plantshop

- Allt för trädgård - Krukväxter

Ni hittar oss nära

Ösmo rondellen

☎ 520 272 30

ÖPPET:

Vardag	9-18	Sommartid:	
Lördag	9-16	lördag	9-16
Söndag	10-16	söndag	10-16

ÖPPET ALLA DAGAR! BLOMMOGRAM

Euro Florist

I vårt trädgårdscafé kan du äta lunch eller dricka kaffe



SKEPP O'HOJ

NR 2 Juni 2008

I detta nr:

- Ordföranden har ordet
- Amf 1 dagen
- Soppmiddag 24 april
- Nya medlemmar
- Lokalordförandekonferens och Riksårsmöte
- Klubbstugan



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Hans Martinelle	08 - 520 211 13
Mob	070 - 566 06 61
Vice ordf. : Bo Schagerberg	08 - 530 447 57
Mob	070 - 521 44 39
Sekreterare: Rune Stang	08 - 520 305 55
Mob	070 - 369 29 38
Kassör: Karl-Erik Hedberg	08 - 500 845 17
Mob	073 - 043 22 59
Ledamöter: Kent Hermansson	08 - 520 149 47
Mob	070-585 02 93
Gunnar Angerby	08 - 520 129 35
Eron Wérsen	08-520 155 54
Suppleanter:	
Kjell Johansen	08-520 182 10
Ivar Sjöberg	08-530 442 86

Adress: FM avd 11 NYNÄSHMN
c/o Hans Martinelle
Hamngatan 7 B
149 31 NYNÄSHAMN
hans.martinelle@comviq.se

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o K-E Hedberg
Nynäsv 17 A

Postgironr: 28 21 05 - 6

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@telia.com



Ordföranden har ordet

Måndag den 7 april avgick "af Chapman" från Muskö, där hon tillbringat drygt 17 månader, för att genomgå en totalrenovering. Det var en vacker syn att se henne ligga där vid kaj, redo att starta färden upp till Skeppsholmen.

Avfärden var utsatt till kl. 09.00 och 5 minuter före utsatt tid lossades förtöjningarna. Innan dess rådde emellertid en febril aktivitet med att städa upp på och under däck, för att få i land all kvarvarande materiel och utrustning.

På kajen stod Sjövärnskårens musikkår och flaggvakt från FM Nynäshamn redo för en liten avskedsceremoni. Ceremonin inleddes med att Marinpastor Kalle Berglund kortfattat berättade om af Chapman och fortsatte med att uttala en välsignelse över henne och önskade henne lycka på färden. Musikkåren spelade och så var ögonblicket inne att lossa förtöjningarna. HMS Landsort passerade utanför och saluterade henne och från backen på af Chapman sköts salut och så hade hemfärden startat.

Med på resan till Stockholm fanns några hedersgäster, ett tvillingbrödrapar Fagerlind (88 år), som mönstrat på af Chapman 1936 som skeppsgossar.



Amfibiekårens dag på Berga.

B Schagerberg

Den 19 April blev Flottans Män i Haninge och Nynäshamn inbjudna att delta i Amfibiekårens dag på Berga.

Vi har tidigare deltagit i dessa dagar som då gick under namnet Bergadagen.

Men nu har AMF1 flyttat in på Berga och därav namnändringen.

Dagens program bestod av visning av logement och lokaler.

Information om AMF1:s verksamheter och stor uppvisning av hur man med hjälp av stridsbåtar och svävare erövrar en strand som tappert försvarades av amfibiesoldater.

Man tog sig i land och man befäste sin position.

Övningen var mycket realistisk och det knattrades och sköts överallt. I uppvisningen ingick även sjukvårdspersonal som tog hand om "döda och sårade". När fältskär`n trädde i arbete fick vi tyvärr inte vara med om. Men vi tror att det hela slutade lyckligt.

Under dagen fanns gott om tillfällen att äta ärtsoppa och kokkorv som tillhandahölls av värnpliktig trosspersonal och marinlottor. Att döma av åtgången var det ett uppskattat inslag.

Flottans Män med flera frivilligorganisationer höll till i tält utplacerade i Balders Hage vilka AMF1 välvilligt ställt till förfogande.

Flottans Män visade upp sig med skyltställ och materiel från vår verksamhet och vi hade besök av många intresserade som ville ha information om vad vi sysslar med.

Alltsammans avslutades med regementsuppställning, fanparad och salut.

AMF1 dagen var välbesökt och gissningsvis fler än vid tidigare uppvisningar och vi hörde bara positiva omdömen bland våra besökare.

Vi ser gärna att vi blir inbjudna nästa gång det blir uppvisning. 4:e Sjöstridsflottiljen flyttar i år till Berga och nästa gång kanske det också blir ett inslag med vår flotta i full verksamhet..



Soppkvällen 24 april

R Stang

Trettioen förväntansfulla flottans män hade tagit sig till Balder för att njuta av fisksoppa och föredrag. Numera avgångne riksordföranden Gunnar Bengtsson med fru Herty samt fyra kamrater från

broderföreningen i Haninge gästade oss denna kväll.

Efter ett inledande välkomnande av vice ordförande B Schagerberg var det dags att närma sig den väldoftande fisksoppa, som alla föreföll uppskatta.

I ordförande H Martinelle frånvaro hade Bo uppdraget att på föreningens vägnar gratulera de jubilarer som inbjudits till kvällens begivenhet. Nestorn i det gänget, Anders Möllerström (75 år)



Bo har kallat fram de sex jubilarerna

fick motta en tavla. De övriga hade fått välja mellan slipsnål, manschettknappar och blommor, enligt eget önskemål. Det var så dags för kvällens föredrag av Gunnar Möller chef för den svenska marinens minkrigsanalys. Vi



Fisksoppa är framdukad

har haft förmånen att ha fått lyssna på honom tidigare. Nu ett par år senare och med ytterligare forskningsresultat i bagaget är förväntningarna stora. Under världskrigen fälldes ungefär 165.000 minor i Östersjön och Västerhavet. De kan fortfarande vara mycket farliga om man skulle komma i kontakt med dem. Häromåret följde en mina med en fiskebåt in i Göteborgs hamn. Av säkerhetsskäl spärrades ett område av vilket orsakade stora störningar i morgontrafiken.

Havsbottnarna exploateras allt mer och för vissa yrkesgrupper kan minorna därför vara farliga. Exempelvis de som arbetar med vindkraftsanläggningar, elkablar, oljeriggar och gasledningar som placeras i havet liksom vid kaj- och brobyggen.



Gunnar berättade att han varit inbjuden till den projektgrupp i Nordstream, (gasledningen ost

Gotland) som består av, främst ryska Gazprom och tyska Eon och BASF Wintershall för att berätta om det dagsaktuella minläget i Östersjön. Efter den föredragningen förföll åhörarna ha fått lite till att tänka på.



Nya medlemmar

Karl-Erik Johannisson

Curt Lewén

och

Thomas Nilsson

hälsas välkomna i vår gemenskap

Reserapport från Riksårsmötet 2008,

Hans Martinelle



Resan till RÅ startade för föreningens representanter i arla morgonstund. SJ transporterade oss snabbt och elegant till Malmö och Skånetrafiken fortsatte transporten med buss till Falsterbo Kursgård vid Höllvikens strand, där vi skymtade Öresundsbron i fjärran. Efter incheckning serverades kaffe med smörgås, varefter Lokalföreningskonferensen tog sin början.

Efter de första inledande punkterna, meddelade kanslichefen att förbundets ekonomi är god, men att tidningens ekonomi är sämre. Förbundets info.-ansvarige informerade om de problem man har, med att



skaffa annonsörer till tidningen. I det sammanhanget påpekade kanslichefen att flera föreningar, i samband med att man tar in medlemsavgiften, har infört en kryssruta där man kan fylla i en frivillig avgift till tidningen, men att detta endast har tillfört en intäkt på c:a 3000 kronor. Riksförbundsordföranden meddelade att Norge, av

ekonomiska skäl, beslutat att inställa årets Nordiska Kamrat- möte. Om Finland kommer att ta upp stafettpinnen nästa år, återstår att se. Sverige har dock fattat ett principbeslut att inte delta i kommande möten i nuvarande utformning.

Lof Nynäshamn har lämnat in en intresseanmälan att få arrangera Riksårsmötet år





2011, som förslagsvis kommer att hållas ombord en färja.
Flottans Musikkår hotas av nedläggning och det diskuteras i vilken mån Flottans Män kan protestera mot beslutet. Det diskuterades vilken

utformning protestlistorna skall ha och det klargjordes att listorna måste skrivas på personligen och att en grupprotest inte godkänns.

Kvällen avslutades traditionsenligt med förbrödringsvickning, bestående av Pytt i Panna med tillbehör. Under kvällen berättades sanna episoder och skrönor, vidare förekom också sång och spex.

Riksårsmötet följde en stadgeenlig dagordning och följande punkter behandlades:

-Till ny ordf., efter avgående Gunnar Bengtsson, valdes Kmd Johan Forslund, I övrigt blev det inte några förändringar inom styrelsen.

-Årsaviften till Förbundet fastställdes till oförändrat 80:-.

-Med anledning av de, under de senaste årens drastiska nedskärningar inom försvarsmakten, fick styrelsen uppdraget att tillskriva Försvarsministern i ärendet.



Avslutningsvis utdelades Flottans Mäns utmärkelsetecken till förtjänta medlemmar. Herty Bengtsson, för att hon troget stått vid Gunnars sida under de tolv åren han varit ordförande i föreningen.

Under eftermiddagen hölls två intressanta föredrag och ett kåseri

Fartygschefen på HMS Gotland, Örlogskapten Fredrik Lindén, berättade om tiden i San Diego



Chefen för infokompaniet, Malmö, Örlogskapten Jan Tornérhjelm berättade om vad som händer i södra Östersjön.

Ordf. i Lof Trelleborg, Göte Lindberg, berättade om Fritjof Nilsson Piraten, under mottot: "En speleman berättar".

Under den efterföljande banketten avtackades avgående Riksförbundsordföranden Gunnar Bengtsson av Marininspektören, Konteramiral Anders Grenstad, samtidigt som han välkomnade nyttillträdde Johan Forslund.



Räcker det till mig oxå tro??



Amiral A Grenstad

Lof Trelleborgs ordf. Göte Lindberg överräckte Förbundets avskedsgåva till Gunnar Bengtsson och efter avslutad supé, tråddes så småningom dansen, som pågick till in på småtimmarna.

Riksårsmötet avslutades på söndag morgon med korum, varefter deltagarna skingrades för hemfärd och med förhoppning att träffas nästa år igen i Västervik.

Avslutningsvis kan sägas att det var ett mycket trevligt och välarrangerat

Riksårsmöte, som "En Fyra Skåne" (FM Kristianstad, FM Ängelholm, FM Malmö och FM Trelleborg) har all heder av.



KLUBBSTUGAN

Ett gäng entusiastiska och glada killar samlades den 5 maj för att städa i stugan och i de gröna omgivningarna. Det blommar och växer grant kring vår stuga.

Vi röjde på tomt och i förråd och bestämde oss för vad vi skall köras till återvinningen av allt sådant som vi inte kan använda eller har blivit skadat eller förstört.

Vi satte dessutom upp vår fina FM-skylt på stugan.

Den har L-Å Svenheden gjort i ordning åt oss på ett alldeles förträffligt sätt.

Vi tog ner fönsterluckorna då dessa är i stort behov av att få sig en skrapning och en överhalning med färg.

Vi har under våren fått en del materiel från Örlogshamnens verksamhet som vi behöver ta hand om. Sådant får inte bara bli liggande.

Vi har fått oss tilldelat ett par minor. Den ena är på plats vid infarten och den andra kommer vi att få inom kort. Det saknas bara ett formellt lånekvitto på den.

Vi kommer också att anhålla hos Marinmuséet om en salutkanon. Vi har i flera omgångar blivit lovade en sådan (kulorna har vi redan fått) men hittills har kanonerna gått oss förbi.

Min uppfattning och jag tror många med mig tycker att stugan blir mer och mer lik en riktig marin stuga och också har blivit en riktig hemvist för oss.

Detta visar sig inte minst däri att fler och fler spontant besöker vår stuga.

EN RIKTIGT TREVLIG SOMMAR TILL ER ALLA ÖNSKAR VI SOM JOBBAR MED STUGAN.



Välkomna

att besöka stugan

**FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11
I NYNÄSHAMN**

