



BALDER

Dagens lunch 60:-
Lunch med smörgår, suppa, salladsbotta, mjölkströyk och kaffe
Catering
Ring så lagar vi

Tel: 520 140 42



Vi tackar våra sponsorer
för deras stöd

KerstinsTaxi

- ▶ Moderna turistbussar
- ▶ Rullstolsbussar
- ▶ Guidade turer



i branschen sedan 1972

Läs gärna mer om oss på
www.kerstinstaxi.nu
eller ring oss på 08-530 430 10

Bosses
BÅT-EL
I NYNÄSHAMN

ELUTRUSTNING FÖR BÅT OCH MARINA
BESIKTNINGAR
UTBILDNING 08-53044757/070-5214439



SKEPP O'HOJ

Nr 1 Februari 2013

I detta nr:

- Ordföranden har ordet
- Soppkvällen den 25 okt, slutet(?) på Rolf berättelser om sin tid i flottan
- Adventsgudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan 2 december
- Lille Jul 2012
- Pansarbåtsinsamlingen
- Flagg vakt vid Karl-Erik Andersson bår
- Lof-konferensen
- Flottans Mäns Hederstecken och Veteranvinklar
- Avliden medlem 2012
- Nya medlemmar 2012
- Födelsedagar 2013
- Marinstugan



Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Ordförande: Kjell Johansen	08-520 182 10
Mob	0706-41 35 53
Vice ordf. : Bo Schagerberg	08-530 447 57
Mob	0705-21 44 39
Sekreterare: Rune Stang	08-520 305 55
Mob	0703-69 29 38
Kassör: Karl-Erik Hedberg	08-500 845 17
Mob	0730-43 22 59
Ledamöter: Tord Börjesson	08-520 273 61
Mob	070-764 06 79
Gunnar Angerby	08-520 129 35
Eron Wérsen	08 520 155 54
Mob	0705-27 03 32
Suppleanter: L-Å Svenheden	08-520 393 15
Mob	0737-18 37 56
Nils Ljungberg	08-520 306 10
Mob	0703 25 09 32

Adress: FM avd 11 NYNÄSHAMN
c/o Kjell Johansen
Båtsmansvägen 13
149 31 NYNÄSHAMN
k.r.johansen@tele2.se

Kassör: FM avd 11 Nynäshamn
c/o K-E Hedberg
Nynäsvägen 17A
149 40 NYNÄSHAMN

Postgironr: 28 21 05 - 6

produktion: st-media
R Stang
Skogsv 4
148 30 ÖSMO
Tfn 08-520 30 555
Mob 070-369 29 38
e-mail: st-media@telia.com



Ordföranden har ordet



Hallå alla vänner i Flottans Män! Nu är det ordentlig vinter och när snön som nu ligger gnistrande och vit så är det ju riktigt trevligt. Vi som fortfarande skottar för hand får ju lite motion också.

Jag har nyligen sammanfattat 2012 års aktiviteter i vår verksamhetsberättelse och jag blir riktigt imponerad över det utbud av aktiviteter som har förevarit under förra året.

Soppkvällar med föredrag, utflykter, riksårs- och regionmöten, sommar- och höstfester vid marinstugan, 5-kamp, soppluncher och bowling, pansarbåtssymposium och inte minst vårt deltagande vid vårt värdförbands, 4.sjöstridsflottiljen, julavslutning och före det ett lyckat besök vid förbandet med visning ombord deras fartyg.

Jag tycker nog att vår kamratförening ger många goda tillfällen för våra medlemmar att delta i olika typer av aktiviteter, det är bara att välja! Det här kommer att fortsätta under 2013.

Jag är speciellt glad över att vi har knutit goda band med vårt värdförband. Vi kommer att fortsätta med detta under året och vi skall försöka att få till något besök ombord under gång och även kunna knyta upp någon föredragshållare från förbandet som kan berätta mer om deras verksamhet. Vi måste hålla oss ajour med flottans verksamhet för att kunna följa upp våra honnørsord; kamratskap - örlogstradition - sjöförsvaret.

Medlemsantalet ligger glädjande nog konstant över 90 medlemmar och fler lär det bli under året. Vår nya hemsida som vi försöker att hålla aktuell är nog det mest bidragande för att intressera och knyta upp nya medlemmar. Här bör vi alla hjälpa åt med att muntligen föra ut information om vår förening till intresserade kamrater med marin anknytning.

Med önskan om ett fortsatt trevligt 2013, hälsningar

Kjell



Soppkvällen den 25 okt, slutet(?) på Rolf berättelser om sin tid i flottan.

Vid pennan R Blomquist

1972 blev jag som löjtnant chef på minsveparen Spårö, ett lyckligt skepp. Vi skulle ha en skjutövning (alltid dessa kanoner). Vid eldgivningen fick vi iväg två skott sedan var det klick. Jag beordrade eldledaren " kallt eldrör. Handla enligt rutin". Vilket han inte gjorde utan kopplade närstyrning och pjäsen i normalläge. Då gick skottet av. På bryggan såg vi splitter och rester av ankarspelets presenning. Det blev dödstyst på bryggan men kanonbetjäningen var oskadd. Vi lufsade ner till örlogsvarvet och undrade om det fanns ett ankarspel i reserv. Det fanns det, men det gjordes utredningar åt alla håll. Jag väntade bara på att bli kallad till Ansvarsnämnden men ingenting hände. Jag hade ju sprängt sönder både Svartlöga och Spårö.



Men det skulle bli värre. Under utbildningsåret på minsvepare skall man också kunna spränga en drivande mina. I vårt fall hade vi sprängplats vid Bonden på västkusten. Området var vederbörligen avlyst. Vi sjösätter minan och förste officeren får uppdraget att aptera sprängladdning med dito krutstubiner. När allt är klart försöker han starta motorn på vår jolle utan framgång. Så småningom får den värnpliktige medhjälparen fram årorna (som man tack ock lov inte hade glömts) och rör med snabba årtag ut ur riskzonen. Då uppenbarar sig en västkustsnipa runt udden

med kurs mot riskområdet. I båten sitter en ensam äldre man med neddragen pälsmössa och vi hör tändkulemotorers dunk-dunk. Vi signalerar med allt vi kan men ingen reaktion. Ånyo ser jag framför mig Ansvarsnämndens kallelse. När tiden var ute för explosion hände ingenting. Gubben hade varken sett eller hört någonting. Vid nästa försök small det bättre.

Men det blev bara värre. Jag var 1.e avdelningsadjutant på minröjningsförbandet med HMS Utö som stabsfartyg. Ombord fanns också sjunkbomber, jag vet inte varför, men tydligen legat ganska länge ombord. Full av iver ansåg jag att de borde fällas vid lämpligt tillfälle som demonstration för alla i förbandet. Ingen hade ju sett en skarp sjunkbombskravad. Sagt och gjort. Under förflyttning från Hudiksvall beordrades alla enheter att åse resultatet av en sjunkbombsdetonation. Vi fick börja med att med bågfil



såga loss beslagen som hade rostat fast plus några lager med målarfärg. Till fällningsledaren beordrade jag kortast detonationsdjup (d v s 10 m) för att få effekt på ytan. Jag är själv vakthavande officer på bryggan och håller 12 knop under fällningen för att vara utom risksonen.

Därefter drar jag ner farten för nu gäller det att fånga bedövade fiskar (ett sk Nobeldrag). Då meddelar fällningsledaren "Bomb nr två fälld". Elände. Jag kastar mig på spakarna och försöker lyfta gamla Utö framåt, men det behövdes inte, det gjorde sjunkbomben. Efter 0,2 sekunder stod maskintjänstchefen på bryggan. Under en två minuters monolog med hög röst och med ord som inte kan återges förklarade han att jag var osv osv osv. Det fanns bara en räddning ur detta. Jag sa: "Det här är en oförberedd skyddstjänstövning. Genomför läcksökning". Tack och lov höll gamla Utö tätt även denna gång. Till råga på allt hade vi fällt sjunkbomberna framför näsan på Hudiksvalls enda strömmingstrålare medan vi håvade in några lådor fisk. Det blev stort hallå i lokalpressen som kallade oss "Strömmingsdödare". Min chef var inte särskilt nöjd och framhävde med skärpa att jag handlat obetänksamt, och det var ju rätt. Chefen har ju alltid rätt.

Ni som hörde eller nu läser detta kan naturligtvis undra, vad blev det av denne galne sjöofficer?? Men det är en annan historia. Tack för mig.



Adventsgudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan 2 december

Vid pennan R Stang

Bilen in till Kungl Huvudstaden framfördes på ett tryggt sätt av vår ordförande Kjell med support av hustru Elisabeth. I god tid





anlände vi (Eron, Lars-Åke och han vid pennan) till kyrkan. Det blev så bestämt att Eron och Lars-Åke tog flaggorna, Kjell och jag skulle sitta som avlösare. Vi hade efter lite påstötning fått FM Stockholm att ställa upp med ett par man efter att de under ett antal år inte visat sina flaggor. Historiskt har det varit FM Stockholm som svarat för denna fina tradition att visa flaggan och delta i en förbön för alla sjömän som befar haven, en tradition som vi

skall värna men med FM Stockholm som huvudansvarig. Efter en fin och tankeväckande andakt packade vi ner våra flaggor och gick till kyrkans församlingshem, där vi blev undfägnade med skinksmörgås kaffe och bulle. Hemfärden gick bra och vi kände oss nöjda med vår insats som även denna gång föreföll uppskattad av kyrkobesökarna.



Lille Jul 7 december

Vid pennan R Stang



Lille Jul firades traditionsenligt även detta år på Balder vars damer gjort sitt allra yttersta för att vi skulle trivas.

Hans kunde inte låta bli att ta en sväng om. Höglinds trio spelade lite diskret i bakgrunden, så det passade ju bra och damerna föreföll inte ha något emot ett kortare avbrott i arbetet. Vi var trettioen deltagare som bjöds på glögg med tillbehör när vi kom in från kylan.

Efter lite mingel var det så småningom dags att besöka



vilket bidrog till att göra denna kväll så trevlig.

*Ett stort tack
till personalen
på Balder*

det välfyllda julbordet som damerna kämpat med. I baren fanns olika sorter drycker som passade till julbordets läckerheter.

Sammanfattningsvis när kvällen så småningom avslutades kunde vi konstatera att detta var en av de mest lyckade tillställningar vi haft. Alla föreföll vara på sitt absolut bästa humör,



"Pansarbåtsinsamlingen – 100 år".

Vid pennan Kjell Johansen

Fredagen den 9 november genomförde Flottans Män i samverkan med Kungliga Örlogsmannasällskapet/KÖMS, Sjöofficerssällskapet i Stockholm/SOSS, Förvarshögskolan och Sjöhistoriska Museet ett symposium "Pansarbåtsinsamlingen – 100 år". Symposiet ägde rum på Förvarshögskolan och avslutades med en högtidsmiddag på Sjöhistoriska museet.



Flottans Män högtidshåller vart tredje år en maritim händelse av stor betydelse. Hittills har det varit händelser med en för flottan negativ utgång och därför bestämdes att vända på den trenden och ta fasta på en positiv händelse. För 100 år sedan inträffade en mängd händelser som lyfts fram under året 2012; olympiska spel i Stockholm, prominenta personer föddes och dog med mera och 2012 är därför ett innehållsrikt jubileumsår i många stycken. För flottans del är det främst två händelser, som är särskilt betydelsefulla; det första militära flygplanet skänktes till flottan av en privatperson 1912 och under året insamlade svenska folket drygt 17 miljoner kronor till en pansarbåt. Den första pansarbåten, som var en gåva från svenska folket, fick två efterföljare under kommande år.

Insamlingen till pansarbåten bör vara den absolut största folkliga manifestationen till försvarets fromma som Sverige någonsin har skådat. På mindre än ett år samlade svenska folket in en summa som motsvarade 10% av försvarsanslaget; idag är 10% av försvarsanslaget ungefär 4 miljarder kronor! Den magnifika gåvan till fosterlandet och resultatet av denna förtjänar att uppmärksammas i ett symposium 100 år senare!

Symposiet ägnades åt minnet av pansarbåtsinsamlingen, pansarskeppen och flottans fortsatta utveckling med en presentation av dagsläget som gavs av marininspektören.

För en åskådare så imponerades man av den gedigna samlingen av såväl avgångna som aktiva sjöofficerare och marint knutna personer. Många glädjande återseenden mellan gamla kamrater var ett fint och viktigt inslag. Lika imponerande var den gedigna listan av medverkande föredragare med ämnen som

- "Pansarbåtsinsamlingen och försvarsstriden i ett svenskt och ett europeiskt perspektiv 1912-1914"/ Professor emeritus Kent Zetterberg,
- "F-båten – Sverigeskeppen. Bakgrund, konstruktion och produktion"/ Flottiljamiralen och marindirektören (Ret.) Lars Salomonsson,
- "Sverigeskeppens beväpning, taktik och moderniseringar"/Kommendören (Ret.) Per Insulander
- "Flottans utveckling under 100 år" /Kommendören (Ret.) Gustaf von Hofsten,
- "Sverigeskeppen i konsten"/ Kommendörkaptenen (Ret.) och fil kand i konstvetenskap Björn Marten

- och marininspektören konteramiral Jan Törnquist redovisning om "Den nutida flottan och dess framtid".

Samtliga föredrag finns redovisade i en skrift "Pansarbåtsinsamlingen – 100 år", sammanställd av Olle Melin och Dag Åshage, välkända som ansvariga för vår egen tidning Flottans Män. Våra medlemmar kan anmäla sitt intresse till undertecknad så kan vi ordna fram skriften till dessa.

Dagen avslutades med en väl besökt högtidsmiddag på Sjöhistoriska museet som hölls i en mycket trygg marin miljö med fantastisk god mat och med trevliga kamrater och gamla kolleger.

Denna symposiedag med efterföljande högtidsmiddag var i huvudsak organiserad och genomförd av ledningen i Flottans Män och uppskattades i mycket hög grad av samtliga deltagare. Det var med en viss stolthet man som Flottans man insåg att Flottans män här verkligen visade sin kompetens och erfarenhet med att genomföra detta genomgripande kunskapssymposium som med all tydlighet kommer att innebära fler intresserade medlemsanslutningar till vår kamratförening.



FM förbundsordförande Kmd J Forslund invigningstalar symposiet inför en fullsatt Sverigesal vid Förvarshögskolan



Lokalordförandekonferens 10 nov 2012

Vid pennan Bo Schagerberg

Flottans Män arrangerade förr om åren en lokalföreningskonferens varje år. Numer, på grund av bland annat dyra resor, arrangeras dessa bara vart tredje år och då i samband med en händelse i flottans historia som vi vill komma ihåg. I år ville vi minna om den stora insamlingen till Skeppen som blev bl a G5, DV, och flera mindre fartyg. Det blev den genom tiderna största insamling som skett i Sverige. Mer om denna på annan plats.

Lof-möten är en viktig del av FM verksamhet för det är då föreningarna kan komma till tals och tillsammans med styrande för Riks och kansli diskutera framtid och frågor som berör förbundet viktiga frågor.

I år stod ekonomi och tidskrift högt på dagordningen. Förbundet tär på sitt kapital och för den skull debatterades den nödvändiga höjningen av årsavgiften till förbundet med 20 kr och hur vi kan förbättra tidskriftens ekonomi.

Tidskriften som är vårt ansikte utåt är synnerligen viktig och en total enighet råder om att vi måste värna om den. Tidningen är en förmån som ingår i de årsavgifter vi betalar så kvar blir endast att förbättra annonsläget och höja prenumerationsavgiften mot våra prenumeranter och öka dess antal. Kostnaderna har vi pressat. Ett stort arbete görs genom ideellt arbete men tryck och distribution kommer vi inte åt.

Alla medlemmar uppmanas därför att ge tips och söka annonsörer. För denna hjälp får också den lokala föreningen en slant.

Medlemsregistreringen var på tapeten och vi måst ha full kontroll på denna och för att underlätta arbetet för kansliet med hjälp av ett dataregister. Registret är också basen för utsändning av vår tidskrift Flottans Män (FM) och debitering av medlemsavgifter.

Flottans Mäns nya hemsida fick lovord både för sitt utseende och för att den numera är aktuell och uppdaterad och lockar till läsning. En härlig bi-effekt är att vi genom sidan fått ett antal nya medlemmar som sökt medlemskap via hemsidan.

Sidan har också fått genomslag ute i lokalföreningarna och fått dessa att tänka till och aktivt jobba med andra mediaformer för att nå ut till allmänhet och medlemmar och på mötet diskuterades

livligt både Twitter, Facebook och applikationer som kan läggas in i handdatorer och pc.

Information om det kommande Riksårsmötet lämnades av Karlshamnsföreningen som är värd för Riksårsmötet 2013. Riksårsmötet sker på Ronneby Brunn där det finns goda förutsättningar för ett trivsamt möte både lokalmässigt och för fritidsaktiviteter.

För att hålla kostnaderna nere kommer Riksårsmötet att genomföras under två dagar mot vanligtvis tre, nämligen lördagen och söndagen den 25/26 maj.

Och, mötet är inte bara till för de invigda utan alla medlemmar är välkomna. Från Nynäshamn brukar vi inte vara så många som åker förutom representanterna för föreningen. Så kom igen!

År 2014 är Karlskrona värd och då blir det konferens både på land och till havs med färja.

Kommande lokalordförandekonferens hålls tillsammans med Riksårsmötet i Ronneby men blir en kortare variant.

Var vi hamnar om 2015 är inte klart ännu.



Flaggvakt vid Karl-Erik Andersson bår



"Vår medlem Karl Erik Andersson begravdes torsdagen den 24 januari i Nynäshamns kyrka. De anhöriga hade önskan om en mindre ceremoni avseende Flottan Mäns hedersceremoni med flaggvakt vid kistan. Den svenska flaggan och vår föreningsfana stod i flaggställ bakom Karl Eriks kista och

utgjorde en vacker bakgrund under ceremonin. Utöver de närmast sörjande hade en stor mängd gamla vänner och kamrater från Flottan samlats för att ta farväl av en god kamrat."

Kamraten Hans Odeen minns Karl-Erik

Karl-Erik Andersson, mera känd som KEA bland oss kamrater.

KEA kom tidigt in i dykeriet och tjänstgjorde större delen av sitt yrkesverksamma

liv på Belos 1 och senare på Belos 2.

Belos med flottans dykare var med under bärgningen av Regalskeppet Wasa och KEA var en av dem.

När sen dykeriet i början av 1960-talet startade försöken av blandgasdykning för att kunna dyka djupare och säkrare så var KEA en av de som var med i de tidiga försöken.

KEA tjänstgjorde till största delen inom dykeriet som dykare och tekniker.



Flottans Mäns Hederstecken

Styrelsen har tidigare beslutat tilldela nedanstående medlemmar Flottans Mäns Hederstecken, men dessa har ännu ej uthämtats:

Boye Jörgen

Rosenblad Göran

Hederstecknen kommer att utdelas på årsmötet **2013-02-23**

Har Du inte möjlighet att motta tecknet vid detta tillfälle, vänligen meddela kassören, så utdelas hederstecknen vid annat tillfälle.

Flottans Mäns Veteranvinklar

Veteranvinklar utdelas till medlem som länge och troget deltagit i föreningslivet, med 1 vinkel efter 6 års medlemskap, med 2 vinklar efter 12 års medlemskap och med 3 vinklar efter 18 års medlemskap.

Nedanstående medlemmar är kvalificerade för veteranvinklar:

3:e vinkel:	Ahlman Björn	Lundin Kjell
3:e o 2:a vinkel:	Boye Jörgen	
2:a vinkel:	Börjesson Tord	
3 vinklar:		
Jönsson Olof	Nylander Leif	Wikström Per
Palmedal Göran	Settergren Jan	
2 vinklar:	Wennerbo Leif	
1 vinkel:		
Bergström Ove	Cederholm Kjell	Deas Lars
Elmquist Bo	Elowsson Lars	Fabricius-Hansen Rolf
Hedén Håkan	Johansson Bengt-Åke	Johansson Torsten
Lindberg Benny	Magnusson Conny	Oscarsson Roger
Rosenblad Göran	Segertoft Hans	Unge Bo

Veteranvinklarna kommer att utdelas på årsmötet **2013-02-23**.

Har Du inte möjlighet att motta vinklarna vid detta tillfälle, vänligen meddela kassören, så utdelas vinklarna även vid en soppkväll.

Avlidna kamrater 2012

Börje Andersson, Född 1940-09-02, Avliden 2012-08-15, 71 År

Nya Medlemmar

Följande nya medlemmar har under året anslutit sig till vår förening och hälsas välkomna i vår gemenskap. Vi hoppas Ni kommer att trivas med oss.

Mikael Salminen, Lars Frej, Christer Törnquist,

Åke Westberg

Födelsedagar 2013

90 År	1-nov	Krantz	Knut
85 År	17-jan	Blomqvist	Rune
80 År	8-maj	Möllerström	Anders
75 År	23-jan	Settergren	Jan
	31-jan	Hedén	Håkan
	6-apr	Olsson	Kjell
	22-maj	Sjöberg	Ivar
	28-jul	Stertman	Nils
	5-aug	Lundin	Kjell
	10-aug	Målén	Torbjörn
	16-sept	Rudéus	Håkan
	1-dec	Segertoft	Hans
70 År	7-jan	Nordgren	Gösta
	28-mar	Cederholm	Kjell
	30-aug	Lundell	Ingemar
	13-sept	Håkansson	Bertil
	20-dec	Jonsborg	Janåke
60 År	23-okt	Leibing-Hedén	Linda



MARINSTUGAN

Nu är det bara tre månader kvar tills vi kan sätta spaden i jorden igen och komma igenom skorpan som förhoppningsvis är befriad från all tjäle. För säkerhets skull har vi i vanlig ordning stängt av vattnet för att förhindra frysning och vi försöker hålla oss till underhållsvärme. Ibland kan detta vara ett bekymmer då installationen är gammal och vi är i färd med att i miljös och den allmänna ivern spara och förbättra energin med den uppvärmning vi har. Vi har fått en viss ordning på snöröjningen som innebär att vi dels får drivan efter snöplogen borttagen och därefter plogat inom området. Den sista svängen får vi själva stå för men den är liten och kan inte var svår för den som besöker stugan. Skyffel står på trappan.

Mer bekymmersamt är att vi har installerat larm och att vi inte längre kan gå in i stugan utan att veta förutsättningarna dvs hur man avkodar och sköter larmet. Om detta kommer vi att få instruktioner i sinom tid. Det betyder att den som vill besöka stugan först måste ta kontakt med någon i styrelsen före besök och få instruktion hur man avlarmar.

Positivt är det i alla fall att nya oljeelement kommer att installeras under våren och när temperaturen blir sådan att vi kan stänga av värmen. Trots avsaknaden av ett par radiatorer har vi skapligt varmt inomhus i alla fall.

I vår verksamhetsplan för 2013 har vi lagt in arbetsdagar. Den första inträffar enligt planen den första juni tillsammans med grillfest.

Men innan dess händer mycket inom föreningen. Gå in på vår hemsida och se efter!

www.flottansman.se och klicka vidare till Nynäshamn.

Bosse S



Ni är alltid **Välkomna**
att besöka stugan

FLOTTANS MÄNS LOKALFÖRENING 11 I NYNÄSHAMN

