

Guidad tur inne på MFF:s Eleda stadion 10 juni 2024

Måndagen den 10 juni var vi ett gäng på 11 personer som samlades för att bli guidade inne i Malmö Fotbollförenings egna palats i Malmö, Eleda stadion. Den heter "Eleda stadion" eftersom det är Eleda koncernen som sponsrar, även om MFF själva äger hela stadion. Den invigdes den 13 april 2009 och i den allsvenska öppningsmatchen mellan MFF och Örgryte IS vann MFF med 3–0.

Vi började med en god lunch till reducerat pris inne i restaurang Eric's i norra delen av stadion. Här samlas så klart många supportrar innan matcherna för att ladda upp. Där finns också många stora skärmar som visar matcherna inne på planen. Redan där inne kom våra två ciceroner fram och presenterade sig. De var två f.d. spelare från 60-talet och hette Tommy Olsson och f.d. målvakten Bertil Siberger (f.d. Svensson under sina aktiva år).

Därefter gick vi ut och in i ingång 7, också på norra sidan, för att börja guidningen. Tyvärr är det gamla, stora MFF-museet numera nedlagt och de har flyttat ner en del av minnessakerna till hallen och receptionen i ingång 7, sidan om MFF-shopen. Men guidernas entusiasm och berättarglädje var det inget fel på! De hade så mycket intressant att berätta att vårt besök varade i nästan 3 timmar, fast det från början sades ca 2 timmar.

Många var de anekdoter och minnen som de delade med sig, mest från deras egna aktiva tid i MFF på 60-talet. Men vi fick så klart höra hela MFF:s historia från starten 1910. Och bl.a. hur mycket "Hövdingen", Eric Persson, betytt för klubben. Under de första åren hade de t.ex. inte de himmelsblå tröjorna utan oftast röd-vitrandiga tröjor och röda strumpor, allt beroende på vad som var tvättat för tillfället.

Efter inledningen på nedanplan tog vi oss upp i byggnaden för att se VIP-loungen, President Loungen, bortalagets omklädningsrum, spelargången samt mediacentret. Inne i bortalagets omklädningsrum fick vi alla ta på oss lagets vackra himmelsblå matchtröjor och sedan ställde vi upp oss som ett lag ute i spelargången. Tyvärr var den stora ljudanläggningen ur funktion, men vi fick höra MFF-hymnen från en mobil medan dörrarna öppnades och vi steg in på planen, precis som spelarna gör när matcherna ska börja. En häftig upplevelse! Här tog vi så klart många bilder.

Till sist leddes vi in i pressrummet. Där fanns det tid för lite fler frågor och Tommy och Bertil ställde sig sedan upp sjöng en gammal MFF-sång för oss. En verkligt fin avslutning på en mycket givande och intressant visning.



Alla vi på väg in till planen via spelarnas ingång.



Först lunch i restaurang Erics inne i stadion.



Våra guider Tommy Olsson och Bertil Siberger. Till höger Eric Persson.





Bilder på de som spelat minst 300 matcher för MFF.



Många vinster har det blivit genom åren. I Europacupfinalen mot Nottingham Forrest 1979 på olympiastadion i München blev det dock "bara" en hedrande andraplats som resulterade i priset nedan.









Den fina planen med riktigt gräs. Inget konstgräs!



Till vänster Norra läktaren, MFF-supportrarnas läktare.



Vi tar på oss MFF:S matchtröja i motståndarlagets omklädningsrum och går sedan ut i spelargången.





Medan MFF-hymnen spelas öppnas portarna och hela vårt "lag" träder in på planen under stort jubel.



Vi var ju 11 som var med på guidningen, ett komplett lag. 10 utespelare i 1 målvakt!





Efter den fina guidningen blev det "presskonferens" inne i mediarummet som avslutades med att Tommy och Bertil sjöng en av MFF:s sånger för oss under stort jubel!

