

## Historisk lotsplats

Lotsverksamhet i Lysekil har anor sedan i början av 1700-talet. Lotsarna som hjälpte skeppen on och ut ur hamnarna hade sin verksamhet hemma.

Sedan byggdes lotsstugor och på 20-talet byggdes den här lotsutkiken som ersatte en lotsutkik som fanns på berget vid nuvarande Lotsgatan.

Den här utkiken byggdes på ett berg med utsikt mot västerhavet men också med sikt på alla väderstreck. Båtmännen vid Lotsverket bemannade lotsutkiken en timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång.

Några nautiska hjälpmedel fanns inte. Båtmännen hade en tubkikare och den egna synen. När Tyskland invadera Norge 1940 kom utkiken att hamna i focus för dramatiska händelsen

9 april 1940(ockupationsdagen) såg man vid 17-tiden ett stort fartyg komma från söder. En timme senare en dov smäll. Det stora fartyget får slagsida. Lotsbåten går ut och bärjan besättningen. Fartyget var tyska ss Amasis på 9.000 ton. Lastad med kol till oslo. Gott väder rådde. Hela besättningen räddades.

10 april 1940: Denna dag blåste det upp storm. På kvällen sänktes det tyska fartyget Antares på väg mot Norge. Lotsbåten bärgar 33 man av besättning och några soldater. Många kom dock att omkomna.

Detta stod klart 1962 när sportdykare kom in i vraket och såg skelett av många sjömän och soldater.

Sunfish.

Mer att läsa om dessa händelse finns i Terje Fredhs böcker. Han är sjöhistoriker och kan nås per tel 0523-10421

Denna lotsutkik lades ner 1975 när Scanraff byggde sitt raffinaderi vid Brofjorden. Dess lotsutkik fanns i Fiskebäckskil tills 2000 då övervakningen flyttades först till Marstrand och idag till Göteborg

Denna lotsutkik arrenbderas i dag av föreningen Flottans män i Lysekil

TERJE FREDH

2005