



Flottans Män i Malmö

Aktiviteter 2014

Årsmöte 2014-02-24

Årets första möte är av tradition även årsmöte.

Efter sedvanlig parentation utsågs som vanligt Curt Borgenstam till ordförande för mötet.



Jörgen Persson gick muntligen igenom årsberättelsen för 2013. Det är faktiskt imponerande så mycket vi gjort förra året. Inte minst våra resor och samarbetet över sundet. Vårt medlemsantal är nu uppe i 107 personer. 5 nya tillkom under 2013. Jörgen avslutade med meningen *"Av allt detta kan man egentligen bara kort och koncist resumera" – det går mycket bra för oss just nu! MYCKET BRA!"*.



Därefter berättade skattmästare Dick Heimsten glatt om föreningens goda ekonomi. Ingen slagsida här inte, var sig åt babord eller styrbord! Inga höjda avgifter utlovades och budgeten för 2014 förväntas gå plus minus noll.



Revisorerna i form av Per Olof Öhrström redovisade utan anmärkningar och valberedningen i egenskap av Jan-Berthel Larsson föreslog nya och gamla namn till styrelseposterna och annat. Och Curt klubbade bestämt och hårt med vår fina klubba efter varje taget beslut.

Inga motioner eller förslag hade inkommit. Vi är visst lite dåliga på att motionera, men det gör väl inte flottister?

Den stora nyheten är att vi får en ny ordförande! Jörgen avgår och Hans Carlsson blir FC för FM Malmö-skutan! Vi tackade alla Jörgen för hans många år som entusiastisk och nydanande ordförande. Även riksförbundet tackade honom med ett ankare i guld och fint diplom. Vi i föreningen tackade honom med hans favoritdryck, förädlad malt. En glad men omtumlad Jörgen lät sig villigt fotograferas och ta emot medlemmarnas uppskattning.





Och så hälsade vi vår nye ordförande välkommen och önskade honom lycka till. Vi ser alla fram emot detta erfarna ledarskap då vi känner Hans sedan många år och vet hans kapacitet och pondus inom flottan, FM och U3!



Efter alla dessa "formaliteter" kastade vi oss som utsvultna vargar över Göran Hagmans mat med passande dryck därtill. Utan Görans ständiga insatser i byssan hade det säkert inte varit så många som kommit till våra möten...



Bruno Lindquist överlämnade en sliten flagga till föreningen och berättade så här: *Efter att ha ingått i 4:de motortorpedflottiljen sommaren 1958 var T 42 på sin sista resa, före vinterförvaring i MTB-hallarna på Lindholmen, från Visby till Karlskrona. Ny flagga sattes upp vid avfarten från Visby, vi hade kraftig vind och när vi kom till Karlskrona var de tre tungorna lite sönderblåsta. Jag frågade FC om jag fick flaggan och svaret blev OK.*

Stefan Leo visade tidningen Soldat & Teknik, där det i senaste numret finns en 8-sidig artikel om Älvsnabben. Journalisten Patrik Lindell från Karlskrona har varit hemma hos Stefan och intervjuat honom om Älvsnabben och även fått med sig massor av bilder och tips om andra som varit med på resan inför detta reportage.

Regionmöte 2014-03-15

Flottans Män Region Syd. Regional möte Syd 140315

Plats: Fylgia i Skönstavik hos Flottans Män i Karlskrona. Mötesvärdar var Flottans Män i Västervik.

Representerade oss från Flottans Män i Malmö gjorde nygammal ordförande. Alltså Hans Carlsson (ny) och Jörgen Persson (gammal) , Hans anslöt på fredagen för förbrödringsmiddagen och sen regional mötet, Jörgen anslöt på lördagen för mötet.

Mötet avlöpte väl, kan väl hända att det diskuteras samma saker emellanåt så efter en diskussion så bestämdes vi skall ha två möte per år men de år då LoFmöte infaller på hösten så hålles endast Region Syd på våren. Kanske ett sunt beslut, annars får vi göra mer än diskutera! (Fd Ordf kommentar.) Hur gick det då för vår nya Ordförande??? Jag satte mig på bänkraden bakom så jag kunde ha lite span på han! Och Hans skötte det hela galant, inte lätt att bli inslängd så här på direkten. Bra val pågar! Mötet diskuterade turerna kring kommande RIKS årsmöte och att Syd reserverat sig mot beslutet att det alltid skall utgå från Stockholm och förläggas på färja. Vidare så har även Bo och Carl-Erik förfångats vid rodret så de tackade för sig var på Hans Pettersson passade på att fästa ett ankare på dessa båda gentlemän. Stiliga pågar! Efter mötet så serverades lunch vilken Karlskrona pågarna fixat galant. Dessa träffar och möten är bra och nödvändiga – samt mycket trevliga! Vi talar också om att försöka få tillstånd ett mer gemensamt möte för oss alla. Hade väl varit trevligt pågar och töser! Jörgen Persson (D.Ä.)



Månadsmöte 2014-03-17

Föredragshållare och mycket välkommen gäst denna kväll var f.d. Örlogskapten Jan Tornerhjelm.

Detta var också första mötet där vår nya ordförande Hans Carlsson höll i mötet och med en viss osäkerhet slog i klockan vid bestämda tillfällen som vi inte nämner här. Men med tiden kommer säkert Hans att behärska även det.

Vi har även förut haft förmånen att få Jan att komma till oss och berätta om marina saker, som han vet så mycket om. Denna kväll handlade det om "Marinen idag". Vi fick veta hur det står till med vår lilla marin just nu och om vilka uppgifter och annat som de är satta att utföra.



Jan har ju en mycket bred kunskap om detta efter alla sina år i flottans tjänst och allt man kan vara med om där. Inte minst utlands- och NATO-kontakter. Jan har ju även varit chef för vårt numera nedlagda bevakningsområde i syd. Nu för tiden åker han ofta runt och håller föredrag hos föreningar och skolor, berättade han.

Vi fick höra hur det står till med svenska flottan och hur liten den är. Även läget runt våra kuster och grannar runt Östersjön avhandlades. Och om läget för Ryssland och krisen i Ukraina och Krim och hur det kan påverka vårt närområde.

Under sitt föredrag frågade Jan flera gånger om vi inte hade några frågor. Vi satt tydligen och såg ut som fågelholkar allihop. Men när man lyssnar på Jan behövs inga frågor. Han rätar ut alla frågetecken själv.

Efter mat, dryck, kaffe och pannkakor var det så dags för kvällens spännande lotteri, till förmån för föreningens ekonomi. På bilden ser ni kvällens vinstbord.



Som vanligt efter alla möten har Dick Heimsten den viktiga uppgiften att stoppa in alla våra föreningsaker m.m. i det lilla skåp som vi har till förfogande i lokalen. Men Dick har ju mångårig erfarenhet att packa in sina persedlar och annat i de små personliga förvaringsutrymmena på flottans fartyg, så det klarar han galant och dessutom med ett leende på läpparna.



Månadsmöte 2014-04-14

Denna kväll var det vår nye ordförande, Hans Carlsson, som både höll i ordförandeskapet och i föredraget. Mötet gick i vanlig ordning, start med sillmacka, ärtsoppa och därefter pannkakor. Göran i byssan sviker aldrig!

Föredraget var ytterligare en bekräftelse på Hans stora, mångåriga kunskap om allt inom flottan. Föredraget hade rubriken "Flottans udda vapen". Vi fick höra och se om diverse underliga flytetyg som figurerat inom flottan under åren. Allt från mindre ubåtar, ballongfartyg till svävarer som antingen provats eller verkligen använts förr om åren.

Vi bara undrar var Hans hittar alla bilder. Och hur han kan minnas så mycket. Efter mötet fick vi även en detaljerad lägesrapport om hur det står till med gamla Kockums ubåtsindustri och bråket mellan staten, FMV och ThyssenKrupp Marine System AB. Hans är mitt inne i allt det här och är välinformerad.





Månadsmöte 2014-05-19

Maj månads möte blev både traditionsenlig och annorlunda på en gång. Tänk er, ingen ärtsoppa utan en superb landgång i stället och sedan ett föredrag om UAV – obemannade flygande farkoster.



Carl-Martin Larsson från FMV tog oss med på en historisk och teknisk resa med obemannade farkoster både från den stora världen och vad vi på hemmaplan har provat genom åren. Det är alltid spännande att få en inblick i vad en sådan här teknisk pryl kan klara av att hjälpa oss med oavsett mörker och vissa andra vädertyper. Värmekännande sensorer (IR) förvandlar väl maskerade fordon eller människor till klart lysande punkter. Till och med de varma spåren efter fordonen syns! Det är lätt att förstå vilken nytta våra soldater borta i Afghanistan har av dessa hjälpmedel.



Väl igenom detta föredrag förvandlades lokalen till biograf och mer traditionsenliga föremål dök upp på duken. Hans visade filmer från eftersökningen och bärgningen av ubåten Ulven för mer än 70 år sedan. Minnet är starkt ännu! Därefter visades en film om Putte och hans kompisar, väl dresserade sälar som i största hemlighet tränades att utföra sökning efter ubåtar och att lämna paket med farligt innehåll efter sig . Allt detta skedde ju under krigsåren 1939-1945. AMF har nyss gett ut ett flertal filmer från Flottan på DVD så vi har mycket att se när hösten kommer. Just nu så har vi en pub-kväll och sedan Riks-årsmötet och därefter får vi ha semester.

Månadsmöte 2014-08-18

Efter den varma fina sommaren samlades vi åter för höstens första möte. Det hade regnat i princip hela dagen, så det kändes inte svårt att sätta sig inomhus och träffa sina kamrater igen under trevliga former.



Ordförande Hans Carlsson hälsade oss välkomna till denna "höstmanöver" genom att berätta lite om vad som komma skall fram till jul-nyårsuppehållet. Hans frågade bl.a. om intresse fanns för en julfest med damer, och det ville vi så klart. Planeringsarbete kan nu påbörjas för detta. Vi har även ett par föredrag på gång.

Vi fick även reda på att i Tidningen Soldat & Tekniks senaste nummer (4 2014) finns en stor artikel om HMS Gotland, och det är FM Malmö som bidragit med alla bilder.



Som kombinerad flygplansbärare och kryssare var HMS Gotland världsunik när hon togs i tjänst i slutet av 1934. Innan ombyggnaden till luftvärnskryssare kom fartyget även att bidra till att besegla slagskeppet Bismarcks öde.
 Av Patrik Lindell (text), Flottans Män Malmö, bildarkiv (foto)

Dick Heimsten berättade att vi fått en stor svensk fana av Malmö stad på nationaldagen tidigare i år. Det var Dick och Göran Hagman som var med på Stortorget i Malmö vid överlämnandet.



Därefter blev det medaljregn inomhus. På årsmötet i Gdynia tilldelades fyra stycken FM Malmömedlemmar Ankarmedaljen i silver (nummer 187-190), vilket vi kunde läsa om i nummer två av vår tidning. Även vår förre ordförande Jörgen Persson har fått Ankarmedaljen, fast nummer 132 i guld. Se överst på sidan om årsmötet i år.



Stefan Leo och Dick Heimsten



Göran Hagman och Thomas Kristoffersson



Tyvärr var ju ingen av de fyra med på årsmötet, utan de stolta kallades fram denna kväll och fick under jubel emottaga sina silverskimrande ankare av ordföranden. Till varje medalj tillhörde också ett diplom med unik "Hemställan om utmärkelse" för varje person.

Därefter intogs mat och dryck under mycket prat och skratt.

Vår ordföranden berättade därefter att han köpt in flera av gamla AMF-filmer om Flottan, som börjat säljas av SMB i DVD-format. Han har tänkt visa lite av dessa under hela hösten. Denna första gång såg vi ett par av de korta filmerna. En hel del tårar syntes rulla ner på kinderna på många av oss, av nostalgi om en svunnen tid.



Kvällen avslutades med sedvanligt lotteri som är till för att dra in pengar till föreningen. Tyvärr har vissa av oss mer tur än andra när det gäller "fördelningen" av vinsterna...



HMS MALMÖ besök i Malmö 2014-08-29-31



Plötsligt hände det!

Ett E-postmeddelande ramlade in med en inbjudan till två evenemang vid HMS MALMÖ och HMS STOCKHOLM besök i Malmö under helgen 29-31:a augusti!

En hastig blick i backspegeln för att hitta tidigare besök av fartyg som burit namnet HMS MALMÖ resulterade i nedanstående bild.



Stadsjagaren HMS Malmö kommer till hemmahamnen 1939

Vi som gick och grämde oss att vi inte hörde ett smack om Visbykorvetternas besök kort tid innan och trodde oss vara bortglömda i den organisation som nu gäller!

Fartygschefen Örlkn Fredrik Linder inbjöd styrelsen FM Malmö till cocktailparty och särskild visning ombord fredagen den 29/8 och till visning ombord på söndagen för alla FM Malmö medlemmar med familj.

Varslet kom hastigt och E-postmeddelandena ilade till styrelsemedlemmar och IT-ansvarig att snabbt få ut denna fina inbjudan. Styrelsen formerade sig snabbt och hela sju man samlades på kajplats 31 strax innan utsatt tid. Vi ville ju få en vacker bild med VÅRT fartyg i bakgrunden innan övningarna i partytältet och sedan genomgång av fartyget från för till akter. Snabbt avklarat!



Från vänster: Göran Hagman, Kennet Hultman, Örln Fredrik Linder, Stefan Leo, Hans Carlsson, Ed Sundevåg, Dick Heimsten, Thomas Kristoffersson

Sedan följde mingel med besättningen och det var uppfriskande att träffa så många unga representanter för den nya flottan. Vi gamlingar mår bara bra av att se att det fortfarande finns unga entusiastiska sjömän som går in för jobbet med liv och lust.

Det var också roligt att se att de gamla yrkesbeteckningarna kommit till heders igen även om vår uppfattning om vad de stod för verkade hopblandade i modern tillämpning. Sjömännen (även kvinnor) var det mycket trevligt att få prata med och göra jämförelser med hur det var på vår tid ombord. Konstigt vad minnet blir triggat när man väl börjar prata om den härliga tid vi hade ombord under olika perioder.

När minglandet pågått ett tag så blev nyfikenheten på fartyget för stort och vi bad om att få gå ombord och bekanta oss med fartyget. Hon är ju inte så purung nu och anledningen till besöket beskrevs som ett sista besök i "hemmahamnen" innan ombyggnad till Vedettbåt under 2015.



Från för till akter! Dick Heimsten, Ed Sundevåg, Göran Hagman.
Sekonden Johan Cederström, Thomas Kristoffersson.

Sekonden åtog sig guidandet och gav oss en grundlig genomgång från för till akter och avslutning på bryggan. Chieften dök lagom upp när vi besökte hans territorium och kunde bidra med sin kunskap och erfarenhet. Våra gamla MTB-motormän kände kanske inte riktigt igen sig bland dieslar och gasturbiner men ändå – det fanns även likheter. Ångfartygserans män saknade eldrum och turbinrum men dessa små men välordnade utrymmen som fanns innehöll ändå all nödvändig utrustning för att driva fartyget.

Stridsledningscentralen, översvämmad av bildskärmar för att klara både stridsledning och eldledning av artilleri, robot och torped och inte minst ubåtsjakt. Den gamla släpdrofonen hänger med ännu och frågan är väl vad som händer när hon omvandlas till Vedettbåt? Sekonden beskrev livligt verksamheten och samarbetet mellan de olika rollerna och inte mycket liknar forna tiders OR (Operationsrum) med plottingbordet i centrum. Vad vapnen beträffar så är artilleri och torped av modernaste slag. Robot 15 har ju moderniserats genom åren och är fortfarande en mycket potent komponent. Trevlig var också den tävlingsiver som fanns mot de mycket yngre Visby-korvetterna där man ofta hävdar sig mycket bra! Det är samma anda som fanns förr med tävling mellan enskilda fartyg och förband!

Avslutningsvis överlämnades FM Malmös vapensköld till fartyget och FC kvittade med en tavla på sitt fartyg.



Kennet Hultman, Ed Sundevåg, Hans Carlsson, FC Örlkn Fredrik Linder, Thomas Kristoffersson, Sekonden Johan Cederström, Dick Heimsten.



Till flottansmän vid HMS Malmö besök 2014-08-29
FC Malmö PNL5

Men helgen var ju inte slut med detta! Under besöket ombord inbjöd Ordförande FM Malmö besättningen till besök ombord på ubåten U 3 på söndag. Som bekant ligger hon ju på Teknikens- och Sjöfartens Hus!

Vädargudarna gjorde vad de kunde och fullständigt dränkte Malmö under lördagsdygnet. Trots detta tog sig ett tiotal av besättningen till museet och möttes av stora skyltar "Museet stängt på grund av översvämning". Men lugn, 1. O ubåten U 3 kunde med museipersonalens medgivande ändå lotsa besökarna ombord U 3. Att bekanta sig med en 72 år gammal ubåt och se den "komfort" som forna tiders ubåtspersonal fick stå ut med är en stor kontrast mot dagens villkor där endast anställda finns. Jämför man dåtidens värnpliktiga och befälselevers förhållande med dagens sjömän så skulle jag föredra dagens villkor!

Parallellt med guidningen av U 3 pågick guidning ombord på HMS Malmö med Sekond och besättning. Tyvärr så gällde naturens villkor så det var inte många från FM Malmö som kom! Vägarna var avskurna av vattenmassor, bussar var dränkta till takhöjd och människor höll på att drunkna i hissar, lokaltrafiken inställd! Myndigheterna hade utfärdat klass 1-varning i Malmö och man ombads att hålla sig inne.

De som ändå kunde ta sig ombord blev mycket väl omhändertagna av FC och Sekond med besättning. De fick en grundlig visning av fartyget under två timmar. Tonen var inte alls officiell utan det kändes som om vi besökte gamla vänner ombord. Vi fick höra och lära oss om mycket mer än bara fartyget.





Guidningen avslutades med kaffe och kaka i gunrummet under mycket trevliga former. Det kunde också konstateras att FM Malmös vapensköld spikats upp på en hedrande plats i gunrummet.



FM Malmös sköld pryder sin plats i gunrummet!

FC, Sekond och hela besättningen är värda ett extra stort TACK från Flottans Män i Malmö!
Nu väntar vi med spänning på nästa besök av Vedettbåten HMS MALMÖ!
Hans Carlsson
Ordförande FM MALMÖ

Månadsmöte 2014-09-22

Kvällens föredragshållare var ingen mindre än Rolf Pärnhem, ordförande i FM Karlshamn, som kom för att hålla föredrag om Cuba.

Rolf, som säkert kände sig hemma i Malmö som den Malmöpåg han från början är, är en intressant person som har mycket att berätta. Vi som satt närmast honom när vi intog sillmacka och ärtsoppa fick t.ex. höra om hans uppväxt i Malmö och hur det gick till när Rolf var med i TV-programmet "Halvåtta hos mig". Det är inte ofta som vi har en TV-kändis på besök!



Därefter började hans föredrag om Cuba. Rolf har bott och arbetat på bl.a. Cuba i flera år för länge sedan och hade nu rest tillbaka dit för semester och för att "kolla läget".



Vi fick höra mycket intressanta saker om Cubas historia, om hur det går till i denna socialistiska republik och om nuläget när Castro ersatts av sin bror. Det visar sig att Rolf vet enormt mycket om denna lilla vackra ö efter alla sina år där. Både positiva och negativa saker.



Vi tackade så klart Rolf efteråt på sedvanligt vis.

Efter pannkakor med sylt och gräddor berättade vår egen ordförande Hans Carlsson om nuläget inom SAAB-Kockums. Efter SAAB:s övertagande har det blivit full fart på all deras verksamhet på alla platser de finns, Malmö, Karlskrona och Muskö. Vi lyssnade med stort intresse eftersom Kockums är ett gammalt traditionellt Malmöföretag med fina anor från bl.a. alla fartygsbyggen till flottan. Därefter avslutades kvällen med lotteriet.

Månadsmöte 2014-10-20

Ett månadsmöte med måltid och ett föredrag om något så udda som en kanonbåt byggd i England 1861, förflyttad i delar till Sydamerika samt transporterad med mulor och åter monterad och sjösatt i Titicacasjön 1870.

Det är vår egen Bruno Lindquist hade gjort en resa i Sydamerika och bland annat hittat denna godbit med lite svensk anknytning. Maskinen var nämligen en 4-cylindrig Bolinder installerad 1914, den är idag världens äldsta och största i sitt slag ännu fungerande tändkulemotor.



Efter pannkakor, kaffe och lotteri så kom mötets överraskning, en film från byggandet av Falsterbokanalen. Vi som är bortskämda med enorma entreprenadmaskiner som gör allt fick se vilket tungt manuellt arbete som gjordes i krigets skugga! Vad sägs om att handsåga 3½ tum spånt, 1,6 kilometer?

Månadsmöte 2014-11-17

Kvällen inleddes med att vår ordförande Hans stolt visade den tavla som vi fick av FC på HMS Malmö under vårt besök där.



Den ville de flesta ta en närmare titt på.



Efter maten berättade Stefan Leo stolt att han fått en modell av HMS Älvsnabben. Modellen är ca 70 cm lång och i skala 1:150. Den är gjord av f.d. officeren Jan Nordenman efter hans andra långresa med Älvsnabben 1975, då han var FI ombord. Den har stått i många år i den s.k. gängtappen, Kockums och FMV:s administrationsbyggnad på gamla Kockumsområdet i Malmö. Nu flyttar snart Kockums och FMV från denna byggnad och det fanns inte plats längre för denna fina modell, utan Jan bestämde att webbmastern för www.alvsnabben.se var den lämpligaste personen att husera den.





Gissa om Stefan är stolt! Han berättade för alla om denna gåva och visade bilder på den. En av bilderna visar att den numera står i hans hem.





Därefter blev det filmvisning. Vi fick se filmer om flottan under kalla kriget som bl.a. innehöll ett par tänkta invasionsscenarier och hur flottan skulle stoppa detta.



Sedan blev det en lång gammal journalfilm om Älvsnabbens jorden-runt-resa 1954-55. Vi fick bl.a. se och höra om att det i Cadiz skedde ett besättningsbyte mellan delar av Älvsnabbens besättning och Gladan och Falken, som låg och väntade i Cadiz hamn. Två av våra medlemmar i Malmöföreningen var med på denna resa och bytte fartyg i Cadiz, Jonny Ekdahl och Leif Bjurström.

Julfest 2014-12-13

Årets julfest hade vi åter på Annebergsgården i Malmö.
Vi var ca 30st som samlades för att avnjuta den goda julmaten och samvaron.

Under "Bilder" på startsidan finns många fler bilder!



