



Flottans Män i Malmö

Aktiviteter 2009

Studiebesök på Flintrännans fjärrvärmecentral 09-01-27

Denna tisdag var vi sex man som antog erbjudandet att med Thomas Garhem som eminent guide gå igenom Flintrännans Fjärrvärme Central, FFC



Vi började som sig bör i rätt ordning, flishögen, och följde sedan bränslets väg upp med transportbandet och in till pannan. Efter att tittat in i lågorna en stund så gick vi vidare i anläggningen. Värmeväxlare, rökgasrening, vattenrening, askhantering gick igenom. En mycket bra och intressant tur genom ett verk som närmar sig stängning då det nya Öresundsverket gör att driften på en flispanna blir för "ojämn" och verket läggs i malpåse.



Månadsmöte 09-01-26

Ett bildspel från fornstora dagar! av Hans Carlsson



Kvällen började med att vi avtackade Jonny Ekdahl och Anna Kuylenstierna för sitt långa engagemang i föreningen som klubbmästare, skattmästare och matfixare vid våra möten. De har valt att avgå från dessa roller men fortsätter så klart att vara medlemmar. Vi kommer alla att sakna deras goda ärtsoppa med pannkakor i framtiden!



Efter att för sista gången ha inmundigat Jonny och Annas mustiga ärtsoppa med alla sina tillbehör tog vår egen medlem Hans Carlsson över för kvällens föredrag. Med hjälp av ett datoriserat bildspel med massor av nostalgiska foton och fakta berättade Hans entusiastiskt om sin egen uppväxt och den närhet han hade till flottan redan som ung i Lysekil. Hans värvade sig naturligtvis, och om jag inte minns fel, tjänstgjorde bl.a. på 24 olika svenska ubåtar och var med om 8 s.k. förstadyk! Vi fick vi se en kavalkad med massor av bilder på de klassiska svenska örlogsfartygen, stora som små, och ubåtarna. Inget öga var torrt! Flera ur "publiken" kom med glada tillrop när de såg "sina egna" fartyg. Hans berättade även flera anekdoter från sin tid på de

olika fartygen. Till sist fick vi även en liten redogörelse för ett par av de stora katastrofer som hänt i flottan under modern tid. T.ex. Jagarolyckan 1941 och Ulvens tragiska öde 1943. Men även om en ovanlig, men lite trevligare "katastrof", en kollision mellan en svensk ubåt och en Volvo PV!



Efteråt var alla överens om att vi vill ha fler föredrag av den här typen! Det är ju trots allt detta som vi har gemensamt.

Besök hos Akademiska Hus Syd AB 09-03-04

Den 4 Mars besökte några av oss Akademiska Hus Energilager vår guide var Thomas Beirup.



Först visade han oss ett fläktrum på kemi för att ge oss en uppfattning om storleken på byggnaderna som försörjs av ett sådant mark/energi lager som vi sedan gick in i och fick höra om funktion och fördelar med att lagra energi i "backen". Då vi tidigare besökt energitillverkande anläggningar så var detta ett uppskattat besök i en anläggning med energilagrande teknik.





Flottans Män Regionalmöte Syd

Plats: Fylgia i Skönstavik



Årets vårmöte hade Flottans Män i Karlskrona anordnat mycket fint i Skönstavik. Jörgen Persson och Göran Hagman representerade Flottans Män i Malmö. Ett stopp gjordes på Marinmuseum i Karlskrona, man måste kika in och se vad som händer. Därefter samlades vi i Skönstavik för inkvartering i välkänd sängklädnad samt på kvällen en gemensam middag.

Efter helstekt rostbiff med stekt lök och potatisgratäng gick vi upp i salongen där saker och ting diskuterades under gemytliga former. Efter en god natts sömn och frukost påbörjades Regionalmötet på lördagsmorgon. Detta möte varade fram till lunch, pyttipanna med stekt ägg och rödbetor, sedan begav sig delegaterna hem efter hand.



Månadsmöte 09-03-23

Kvällens föredragshållare Ola Borgquist höll ett föredrag om akustik och signaturer för oss.



Som sektionschef för signatursektionen på ThyssenKrupp Marine Systems Kockums är Ola en mycket kunnig föredragshållare i ämnet. Under en timme fick vi se och höra vad det handlar om. Akustiska ljudupptagningar till färgstarka grafiska modeller av beräkningar, klassificering av bullerkällor, designverktyget suntan samt nyheter om akustisk målstyrka berördes. Det är mycket roligt att få en föredragshållare som är så intresserad av sitt jobb.





Månadsmöte 09-04-20

Falklandskriget – 5 år efteråt. C SSK Jan Tornerhjelm.



Denna kväll visade Jan Tornerhjelm en film om Falklandskriget som var gjord några år efter. Han berättade också om några av händelserna och hur han använder detta i utbildningen av sjöman

som anmält sig för utlandstjänst. En mycket sevärd film som ger många tankar och funderingar både som hemmavarande och för de som tänkt sig utlandstjänst.



Månadsmöte 09-05-18

Filmkväll: Sänkningen av Belgrano



Efter sedvanlig avnjutning av äggamacka, ärtsoppa och pannkakor med sylt och vispgrädde under muntra former, tittade vi på en film från National Geographics om sänkningen av Argentinas kryssare Belgrano under Falklandskriget. Det är numera Göran Hagman som är vår chefskock "ombord", och det sköter han med den äran! Ingen går hungrig från dessa möten! Till det även sedvanliga lotteriet hade Jonny Ekdahl denna gång skänkt ett antal värmeljushållare som är gjorda av trä från gamla SJ-vagnar. Träet hade fått av Göran Hagman. Dessa ljushållare kan ses på bilderna nedan.



Pubkväll 09-07-10

En afton på Bishops Arms.



Under trevliga och gemytliga former samlades några av oss som kunde denna afton för att ta några öl och prata en stund. Det diskuterades dagsläge och historia samt många gamla minnen med gemensamma bekanta men också en del tankar som gav tänkvärda tips inför framtiden.

Med Flottans Män i Trelleborg till Maritiman 09-08-22

Den 22 augusti 2009 hade FM Trelleborg hyrt en buss för att köra upp till Maritiman i Göteborg.



Även andra lokalföreningar blev erbjudna att följa med. Från vår Malmöförening följde Kennet Hultman och Leif Hansen med. Bilderna är tagna av Leif och Kennet. På vägen upp stannade man till i Halmstad och besökte deras marinstuga och HMS Najaden.







Möte om Försvarsmakten i förändring 09-09-07

Chefen för Marinbasen Ola Truedsson om Försvarsmakten idag.



Måndagen den 090907 hade Chefen för Malmö Sjöstridskompani Jan Tornerhjelm inbjudit ett antal föreningar med en marin inriktning till en liten sittning hos Marinen i Malmö innan vi alla begav oss till Tekniska Museets föreläsningssal för att höra på hans chef, chefen för Marinbasen, Ola Truedsson. Han redogjorde för läget i Försvarsmakten idag och vad som komma skall. Efter genomgången gavs möjlighet för frågor, och det fanns en hel del. Många av dem rörde framtidens personal och bemanningsfrågor.



Höstmöte 09-09-21

Måndagskvällens höstmöte avlöpte mycket väl, många bra förslag lyftes fram.



En gemensam resa till kamraterna i Karlskrona var en som styrelsen tänker arbeta vidare med. Vi återkommer med mer om detta senare. Efter en kort introduktion om varför kvällens föredragshållare var tre och vad tanken bakom det hela var påbörjades föredraget. Först ut var Stefan Leo med Gladan och Falken, fina bilder från seglingar och kabys. Stefan avlöstes av Dick Heimsten med en serie foton från jagarna och dess övningar. Sist ut var den yngste, Jörgen Persson vpl motormekaniker på min och ubåtsmoderfartyget Älvsborg.



Pubkväll 09-10-16



Ett nytt försök med en spontan pub kväll dit man kommer om man kan och känner för det. Denna gång var vi inte så många men det blev en trevlig kväll ändå. Lite öl och mat och allmänt småprat om saker och ting är alltid kul. Vi provar detta ett tag framöver och lägger ett par gånger i kommande program.

Flottans Män i Malmö hos Sjöfartsmuseet i Trelleborg 09-10-18



Museet lånar ett nakterhus av oss. Då det uppstått en liten oklarhet i samband med detta samt att nuvarande Ordförande i Sjöfartsmuseet och i Flottans Män i Malmö aldrig träffats beslöt vi att gör detta denna strålande soliga söndags förmiddag. Så er ordförande och sekreterare åkte dit och hälsade på. Ett mycket trevligt besök som gav mersmak! Thomas och jag var rörande överens om att vi måste göra ett studiebesök med föreningen! Återkommer med mer detaljer senare, vi försöker planera in det nästa år! Håll koll i kommande program.



Månadsmöte 09-10-19

Kvällens föredragshållare Kerstin von Seth höll ett föredrag om Sten Sture, lastångaren som försvann.



Kerstins far, som var kapten ombord, försvann med fartyget. Fartyget har dock senare hittats, likaså två man från besättningen. Då fartyget hittats på fel ställe och en del uppgifter runt i kring är konstiga så har Kerstin börjat försöka finna klarhet i vad som hände. Detta har dock stött på problem med udda uppgifter och hemligstämplat & försvunnet material. Kerstin sålde också sin bok till ett förmånligt pris denna kväll. Hennes föräldrar brevväxlade flitigt och dessa brev ligger som grund i hennes bok "När du ser Karlavagnen". Efter Kerstins föredrag berättade Hans Carlsson om sitt besök hos FM Lysekil på deras Jubileumsfest! Vår bricka nummer 1 överlämnades som gåva!



Regionalmöte Syd 09-11-13

Plats: Marinstugan i Karlshamn



Detta extra insatta regionalmöte anordnades av Flottans Män i Karlshamn. Representanter från oss var Jörgen Persson, Dick Heimsten & Thomas Kristoffersson. Alltså hela det verkställande utskottet från Flottans Män i Malmö var på plats. Fredagskvällen bjöd på en trevlig samvaro med god mat i Karlshamns Marinstuga. Dagen efter påbörjades det möte som vi kallats till efter diskussion under LoF konferens i Göteborg. Ett stort och digert arbete startades upp av Ordförande i Karlshamn. Mötet leddes också på ett bra sätt av Rolf. Mycket hemarbete presterades, så vi har en diger lunta att ta oss an tills kommande Region Syd möte i Malmö. Arbetet går i stort ut på att utveckla Flottans Män i framtiden, samarbete och samverkan diskuterades mycket. Till alla lokalavdelningar i Syd, varmt välkomna till Malmö!



Månadsmöte 09-11-23

Kvällens föredragshållare var Maths Witt från Kockums



Denna kväll var vår medlem Erik Ekegren med oss för första gången. Föreningens nål och stadgar utdelades. Erik berättade lite om vad han gjort i Flottan och i livet. Erik berättade också om den samling marinmålningar som har vernissage 091212 på Marinmuseum i Karlskrona, samt den utställning av frimärke med fartygsmotiv som är på Tekniska museet i Malmö – den har ni väl sett?



Kvällens föredragshållare var som sagt ingen mindre än Maths Witt från Kockums & tillika FM

Trelleborg! Han höll ett intressant föredrag om bullermätning nere i Grekland från mobilplattform och minst sagt "intressanta" förutsättningar. Ubåtstypen förklarades och förutsättningarna för proven gick igenom. För oss oinvigda förklarades även lite principiellt hur det går till med bullermätning på ubåt. Maths visade bilder från provdagar på Kreta, transportfordon, bil såsom fartyg(?), skillnader i vad vi kan kalla för arbetsmetodik. En och annan kul historia hann Maths också med. Resultatet? Ja, vi som var där – vi vet!



Som ett litet tack för kvällens medverkan fick Maths en bricka, den nya av oss framtagna FM-brickan med sjökort över Öresund. Kvällens utomordentliga förtäring var ärtor och punsch med pannkakor som var bakade med kärlek! Detta smakade mycket gott och kvällen avslutades med dragning av lott(er). Även denna gång såldes en hel ring vilket vi tackar för! Likaledes tackar vi de som bidragit med vinsterna.

Uppdrag Adenviken 09-12-10

Kommendörkapten Magnus Jönsson var chef för den svenska insatsen i Adenviken, ME01.



Vi var inbjudna att höra Magnus berätta om hur och varför detta uppdrag kom till och genomfördes. Han beskrev uppdraget, situationen på plats samt hur de svenska enheterna fungerade. Uppbyggnaden och anpassningen av fartyg och dess utrustning till det uppdrag som skulle genomföras i Adenviken. Varför det blivit så här och skillnaden i människors olika tankesätt berördes, det är oundvikligt i detta sammanhang. Likaså de olika fartygstyperna i området med de olika användningssätten och metoder för civila fartyg att skydda sig. Han tog också upp vilka erfarenheter som gjorts och vad som komma skall. Några roliga "incidenter" fanns det också tid till att berätta om!



Månadsmöte 09-12-14

Årets sista möte var på det hela taget en mycket trevlig tillställning med julmat och dryck samt gröt!!! Och historier av alla de slag...



I all "enkelhet" samlades vi denna måndag för att fira lite jul i trevlig samvaro. Kvällen hade ingen föredragshållare som tur var då vi hade all möda med att stoppa i oss av den välsmakande

julmaten. Det som började med lite julfestlighet har gått och blivit en verkligt trevlig avslutning på ett mycket gott år! Denna kväll överlämnade vår medlem Gert Garin också en gåva till oss Flottans Män i Malmö. En tretungad flagga som en gång i tiden tillhörde en av våra torpedbåtar. Gert berättade naturligtvis också historien bakom denna flagga.



Ett stort tack till er alla!
Gott slut & Gott nytt år!!!